



ilişkilerini düzene sokabilmiştir. Medeniyetin oluşması ve &ldquo;dünyanın imarı&rdquo; bu sayede ger&ccedil;ekleşmiştir. Ş&uuml;phesiz bu gelişmenin temeli, y&uuml;ce Yaratıcının, kainata koyduğu ve &ldquo;s&uuml;nnet&uuml;llah&rdquo; olarak nitelenen sabit kanunlardır; mesel&acirc; g&uuml;neşin, d&uuml;nyanın ve ayın belli hareket d&uuml;zenidir. G&uuml;n, ay ve yıl kavramları bu hareket d&uuml;zenin birer sonucudur. Y&uuml;ce Allah bu ger&ccedil;eğe şu ayette işaret etmektedir: &#1575;&#1606; &#1593;&#1583;&#1577; &#1575;&#1604;&#1588;&#1607;&#1608;&#1585; &#1593;&#1606;&#1583; &#1575;&#1604;&#1604;&#1607; &#1575;&#1579;&#1606;&#1575; &#1593;&#1588;&#1585; &#1588;&#1607;&#1585;&#1575; &#1601;&#1609; &#1603;&#1578;&#1575;&#1576; &#1575;&#1604;&#1604;&#1607; &#1610;&#1608;&#1605; &#1582;&#1604;&#1602; &#1575;&#1604;&#1587;&#1605;&#1608;&#1575;&#1578; &#1608;&#1575;&#1604;&#1575;&#1585;&#1590; &#1605;&#1606;&#1607;&#1575; &#1575;&#1585;&#1576;&#1593;&#1577; &#1581;&#1585;&#1605; &#1584;&#1575;&#1604;&#1603; &#1575;&#1604;&#1583;&#1610;&#1606; &#1575;&#1604;&#1602;&#1610;&#1605; &#1601;&#1604;&#1575; &#1578;&#1592;&#1604;&#1605;&#1608;&#1575; &#1601;&#1610;&#1607;&#1606; &#1575;&#1606;&#1601;&#1587;&#1603;&#1605; &ldquo;Ş&uuml;phesiz, Allah&rsquo;nin g&ouml;kleri ve yeri yarattığı g&uuml;nk&uuml; yazısında, Allah katında ayların sayısı on ikidir. Bunlardan d&ouml;rd&uuml; haram aylardır. İşte bu Allah&rsquo;nin dosdoğru kanunudur. &Ouml;yleyse o aylarda kendinize zulmetmeyin.&rdquo; (Tevbe, 9/36) &ldquo;Haram aylar&rdquo; Cahiliye devri uygulamasına g&ouml;re, h&uuml;met edilmesi gereken, savaş yapılması ve kan d&ouml;k&uuml;lmesi yasak olan Kameri aylar demektir. &ldquo;Haram aylar&rdquo; nitelemesinin, bu aylarda yapılacak ibadetlere daha &ccedil;ok sevap, g&uuml;nahlara ise daha &ccedil;ok ceza verilecek olmasına dayandığı da ifade edilmiştir. [4] Bu aylardan Muharrem birinci, Recep yedinci, &nbsp;&nbsp;&nbsp;Zilkade on birinci ve&nbsp;&nbsp;&nbsp;Zilhicce de on ikinci aydır. Hz. Peygamber (s.a.v.) Veda Haccı sırasında Mina&rsquo;da irad ettiği hutbede ş&ouml;yle buyurmuştur: &#1575; &#1575;&#1606; &#1575;&#1604;&#1586;&#1605;&#1575;&#1606; &#1602;&#1583; &#1575;&#1587;&#1578;&#1583;&#1575;&#1585; &#1603;&#1607;&#1610;&#1574;&#1578;&#1607; &#1610;&#1608;&#1605; &#1582;&#1604;&#1602;&#1604; &#1575;&#1604;&#1604;&#1607; &#1575;&#1604;&#1587;&#1605;&#1608;&#1575;&#1578; &#1608;&#1575;&#1604;&#1575;&#1575;&#1585;&#1590; &#1575;&#1604;&#1587;&#1606;&#1577; &#1575;&#1579;&#1606;&#1575; &#1593;&#1588;&#1585; &#1588;&#1607;&#1585;&#1575; &#1605;&#1606;&#1607;&#1575; &#1575;&#1585;&#1576;&#1593;&#1577; &#1581;&#1585;&#1605; &#1579;&#1604;&#1575;&#1579; &#1605;&#1578;&#1608;&#1575;&#1604;&#1610;&#1575;&#1578; &#1584;&#1608; &#1575;&#1604;&#1602;&#1593;&#1583;&#1577; &#1608; &#1584;&#1608; &#1575;&#1604;&#1581;&#1580;&#1577; &#1608;&#1575;&#1604;&#1605;&#1581;&#1585;&#1605; &#1608;&#1585;&#1580;&#1576; &#1605;&#1590;&#1585; &#1575;&#1604;&#1584;&#1609; &#1576;&#1610;&#1606; &#1580;&#1605;&#1575;&#1583;&#1609; &#1608;&#1588;&#1593;&#1576;&#1575;&#1606; &nbsp;&ldquo;İşte zaman, hakikaten Allah teala&rsquo;nın g&ouml;kleri ve yeri yarattığı g&uuml;nk&uuml; durumu gibi bir devre girdi: Yıl on iki aydır. Bunlardan d&ouml;rd&uuml; haramdır ki; &uuml;&ccedil;&uuml; birbirinin ardında Zilkade, Zilhicce Muharrem, biri de Cum&acirc;d&acirc; ile Şa&rsquo;ban arasındaki Receb&rsquo;dir.&rdquo; [5] Bu d&ouml;rt ayın h&uuml;meti &ouml;teden beri s&uuml;re gelen dini bir uygulamadır. Hz. İbrahim&nbsp;&nbsp;&nbsp;ve İsmail&nbsp;&nbsp;&nbsp;(a.s.) zamanından beri Araplar bu esasa riayet ede gelmişlerdi. Cahiliye devrinde bile

buna riayet edilmiş, haram aylarda savaş yapılmamıştır, yılın bu dönemi bir barış zamanı olmuştur. İslam'ın gelmesi ile barış genel bir prensip, savaş ise saldırıya maruz kalma ve tebliğe engel olunması hallerine has zorunlu bir durum haline geldiği için, "haram aylar" uygulaması da kalkmış oldu. Muharrem Ayının Ayrıcalığı "Haram aylar" içinde Muharrem ayının ayrı bir yeri ve dönemi vardır. Bu ayrıcalığı "Muharrem" adından da fark etmek mümkündür. Zira "muharrem" kelimesi, "haram kılınmış", "haramlaştırmeye layık" anlamlarına gelmektedir. Kısacası "haram aylar" uygulamasının genel adı, anlam itibarı ile bu aya özel bir ad verilmiştir. Bu özel uygulama, şüphesiz Muharrem ayına atfedilen dönemin bir yansıması olarak değerlendirilmelidir. Aynı dönem İslam'ın ve tarihi sürecinde de devam ede gelmiştir. Zira İslam Hz. İbrahim'in tebliğ ettiği Hanif dini esaslarının devamı niteliğinde olması sebebi ile, o geleneğin değerlerinin de sahibidir, dolayısı ile bu ayı değerli kılan tarihi olayları önemser. Diğer yandan, İslam'ın zuhurundan sonra da Muharrem ayı, dini, sosyal ve tarihi dönemleri haiz olaylara sahne olmuştur. Bu durum Muharrem ayını, İslam'ın ve tarihinin önemli bir dönemi olarak kabul etmektedir. Muharrem Ayını önemli kılan özellikleri kısaca şöyle sıralamak mümkündür: 1. Hicri Yılbaşı Muharrem ayı, 12 ay ve 355 gün olan kameri yılın ilk ayıdır. Adından da anlaşılacağı üzere, kameri yılda -güneşin değil- ayın hareketleri esas alınmaktadır. Hicri tarih, Hz. Muhammed (s.a.s.)'in Mekke'den Medine'ye göçü ile başlar. Hicretin takvim başlangıcı olarak kabul edilmesi Hz. Muhammer devrinde olmuştur. Onun devrine gelinceye kadar, Araplar, düzenli bir tarih belirleme sistemine sahip değillerdi. Fil vakası gibi önemli olayları kıtas olarak benimsemişlerdi. Hz. Muhammer devrinde, Hz. Peygamber'in Mekke'den Medine'ye hicret ettiği yıl (Miladi 622) İslami takvimin başlangıcı, yılı (Hicri 1) olarak, Muharrem ayı da bu takvimin ilk ayı olarak kabul edildi. 2. Aşure Günü (On Muharrem) Bilindiği üzere Hz. Peygamber (s.a.v.) Medine'ye hicret ettiğinde orada Arap halkla birlikte yaşayan Yahudiler vardı. İşte bu Yahudiler, Hz. Musa ile İsrail oğullarının, Firavunun zulmünden Aşure günü kurtulduğunu söyleyen Yahudileri Hz. Peygamber yalanlamamış ve hatta bu yolda olumlu bir tavır sergilemiştir. Bunun yanı sıra Sam'ın dinlerde özel bir yere sahip olduğu, Ashure günü, Cahiliyye Araplarınca da önemli kabul edilmiştir. Hatta Resul-i Ekrem'in de peygamberlik öncesi ve sonrası döneminde bir süre bu günde oruç tuttuğuna dair rivayetlere de rastlanır. Medine döneminde bu orucu müslümanlara tavsiye ettiği bilinen bir husustur.<sup>[6]</sup> İbni Abbas'ın şöyle dediği rivayet edilmiştir: "Hz. Peygamber Medine'ye geldiğinde Yahudilerin Aşure günü oruç tuttuklarını gördü. "Bu nedir?" diye sordu. "Bu hayırlı bir gündür. Bu, Allah'ın İsrail oğullarını düşmanlarından kurtardığı, bu sebeple de Musa'nın oruç tuttuğu gündür" dediler. Bunun üzerine Hz. Peygamber (s.a.v.) "Ben Musa'ya sizden daha layığım" buyurdu ve hem kendisi bu günde oruç tuttu, hem de başkalarına oruç tutmalarını emretti." <sup>[7]</sup> Hz. Peygamber Aşure günü oruç tutmayı teşvik etmiş ve

1589;1610;1575;1605; 1610;1608;1605; 1593;1575;1588;1608;1585;1575;1569; 1575;1606;1609; 1575;1581;1578;1587;1576; 1593;1604;1609; 1575;1604;1604;1607; 1575;1606; 1610;1603;1601;1585; 1575;1604;1587;1606;1577; 1575;1604;1578;1609;

&#1602;&#1576;&#1604;&#1607;&#1575; &ldquo;Aş&ucirc;re g&uuml;n&uuml;n orucunun, bir &uuml;nceki yılın g&uuml;nahlarına keffaret olmasını Allah&rsquo;tan umarım&rdquo;[8] Ramazan Ayı ve Aş&ucirc;re G&uuml;n&uuml; Aş&ucirc;re g&uuml;n&uuml; oru&ccedil; tutulması uygulaması, Ramazan orucunun farz kılınmasına kadar devam etti. &#1610;&#1575; &#1575;&#1610;&#1607;&#1575; &#1575;&#1604;&#1584;&#1610;&#1606; &#1570;&#1605;&#1606;&#1608;&#1575; &#1603;&#1578;&#1576; &#1593;&#1604;&#1610;&#1603;&#1605; &#1575;&#1604;&#1589;&#1610;&#1575;&#1605; &#1603;&#1605;&#1575; &#1603;&#1578;&#1576; &#1593;&#1604;&#1609; &#1575;&#1604;&#1584;&#1610;&#1606; &#1605;&#1606; &#1602;&#1576;&#1604;&#1603;&#1605; &#1604;&#1593;&#1604;&#1603;&#1605; &#1578;&#1578;&#1602;&#1608;&#1606; &ldquo;Ey iman edenler! Allah&rsquo;a karşı gelmekten sakınmanız i&ccedil;in oru&ccedil; sizden &uuml;ncekilere olduđu gibi oru&ccedil; size de farz kılındı.&rdquo; (Bakara, 2/183) &acirc;yeti inince Aş&ucirc;re orucu isteđe bađlı hale geldi. Hz. Aişe bunu ş&ouml;yle anlatıyor: &#1603;&#1575;&#1606; &#1585;&#1587;&#1608;&#1604; &#1575;&#1604;&#1604;&#1607; &#1589;&#1604;&#1609; &#1575;&#1604;&#1604;&#1607; &#1593;&#1604;&#1610;&#1607; &#1608;&#1587;&#1604;&#1605; &#1575;&#1605;&#1585; &#1576;&#1589;&#1610;&#1575;&#1605; &#1576;&#1608;&#1605; &#1593;&#1575;&#1588;&#1608;&#1585;&#1575;&#1569; &#1601;&#1604;&#1605;&#1575; &#1601;&#1585;&#1590; &#1585;&#1605;&#1590;&#1575;&#1606; &#1603;&#1575;&#1606; &#1605;&#1606; &#1588;&#1575;&#1569; &#1589;&#1575;&#1605; &#1608; &#1605;&#1606; &#1588;&#1575;&#1569; &#1575;&#1601;&#1591;&#1585;&nbsp; &ldquo;Res&uuml;lullah (s.a.v.) Aş&ucirc;re g&uuml;n&uuml; oru&ccedil; tutulmasını emretti. Ramazan orucu farz kılınca, dileyen Aş&ucirc;re g&uuml;n&uuml; oru&ccedil; tuttu, dileyen tutmadı.&rdquo;[9] Aynı konuda yine Hz. Aişe&rsquo;den gelen&nbsp; diđer rivayet de ş&ouml;yledir: &#1593;&#1606; &#1593;&#1575;&#1569;&#1588;&#1577; &#1602;&#1575;&#1604;&#1578; &#1603;&#1575;&#1606;&#1608;&#1575; &#1610;&#1589;&#1608;&#1605;&#1608;&#1606; &#1610;&#1608;&#1605; &#1593;&#1575;&#1588;&#1608;&#1585;&#1575;&#1569; &#1602;&#1576;&#1604; &#1575;&#1606; &#1610;&#1601;&#1578;&#1585;&#1590; &#1585;&#1605;&#1590;&#1575;&#1606; &#1608;&#1603;&#1575;&#1606; &#1610;&#1608;&#1605; &#1601;&#1610;&#1607; &#1578;&#1587;&#1578;&#1585; &#1575;&#1604;&#1603;&#1593;&#1576;&#1577; &#1601;&#1604;&#1605;&#1575; &#1601;&#1585;&#1590; &#1575;&#1604;&#1604;&#1607; &#1593;&#1586; &#1608;&#1580;&#1604; &#1585;&#1605;&#1590;&#1575;&#1606; &#1602;&#1575;&#1604; &#1585;&#1587;&#1608;&#1604; &#1575;&#1604;&#1604;&#1607; &#1589;&#1604;&#1609; &#1575;&#1604;&#1604;&#1607; &#1593;&#1604;&#1610;&#1607; &#1608;&#1587;&#1604;&#1605; &#1605;&#1606; &#1588;&#1575;&#1569; &#1575;&#1606; &#1610;&#1589;&#1608;&#1605;&#1607; &#1601;&#1604;&#1610;&#1589;&#1605;&#1607; &#1608;&#1605;&#1606; &#1588;&#1575;&#1569; &#1575;&#1606; &#1610;&#1578;&#1585;&#1603;&#1607; &#1601;&#1604;&#1610;&#1578;&#1585;&#1603;&#1607; Ramazan orucu farz kılınmadan &uuml;nce (Kureyşliler) Aş&ucirc;re g&uuml;n&uuml; oru&ccedil; tutarlardı. Aş&ucirc;re g&uuml;n&uuml;, Kabe&rsquo;nin &uuml;rt&uuml;s&uuml;n&uuml;n deđiştirildiđi g&uuml;nd&uuml;. Allah Te&acirc;la Ramazan orucunu farz kılınca Res&uuml;lullah (s.a.v.) &lsquo;Dileyen Aş&ucirc;re g&uuml;n&uuml; oru&ccedil; tutsun, tutmak istemeyen de tutmasın&rsquo; dedi.&rdquo; [10] Bu hadisin farklı bir rivayeti de ş&ouml;yledir: &#1593;&#1606; &#1593;&#1575;&#1569;&#1588;&#1577; &#1602;&#1575;&#1604;&#1578; &#1603;&#1575;&#1606; &#1593;&#1575;&#1588;&#1608;&#1585;&#1575;&#1569; &#1610;&#1608;&#1605;&#1575; &#1578;&#1589;&#1608;&#1605;&#1607;

&#1602;&#1585;&#1610;&#1588; &#1601;&#1609;  
&#1575;&#1604;&#1580;&#1575;&#1607;&#1604;&#1610;&#1577;  
&#1608;&#1603;&#1575;&#1606; &#1585;&#1587;&#1608;&#1604;  
&#1575;&#1604;&#1604;&#1607; &#1589;&#1604;&#1609;  
&#1575;&#1604;&#1604;&#1607; &#1594;&#1604;&#1610;&#1607;  
&#1608;&#1587;&#1604;&#1605; &#1610;&#1589;&#1608;&#1605;&#1607;  
&#1601;&#1604;&#1605;&#1575; &#1602;&#1583;&#1605;  
&#1575;&#1604;&#1605;&#1583;&#1610;&#1606;&#1577;&#1589;&#1575;&#1605;&#1607; &#1608;&#1575;&#1605;&#1585;  
&#1575;&#1604;&#1606;&#1575;&#1587; &#1576;&#1589;&#1610;&#1575;&#1605;&#1607;  
&#1601;&#1604;&#1605;&#1575; &#1575;&#1601;&#1578;&#1585;&#1590;  
&#1585;&#1605;&#1590;&#1575;&#1606; &#1603;&#1575;&#1606;  
&#1585;&#1605;&#1590;&#1575;&#1606; &#1607;&#1608;  
&#1575;&#1604;&#1601;&#1585;&#1610;&#1590;&#1577;&#1608;&#1578;&#1585;&#1603;  
&#1593;&#1575;&#1588;&#1608;&#1585;&#1575;&#1569; &#1601;&#1605;&#1606;  
&#1588;&#1575;&#1569; &#1589;&#1575;&#1605;&#1607; &#1608;&#1605;&#1606;  
&#1588;&#1575;&#1569; &#1578;&#1585;&#1603;&#1607; &ldquo;Hz. AiŐe'nin Őouml;yle dediĐi  
rivayet edilmiŐtir: &ldquo; AŐucirc;re g&uuml;n&uuml;, Cahiliye devrinde KureŐililerin oru&ccedil;  
tuttuĐu bir g&uuml;nde oru&ccedil; tutardı.  
Medine&rsquo;ye gelince insanlara o g&uuml;nde oru&ccedil; tutmayı emretti. Ramazan orucu  
farz olunca, Ramazanda oru&ccedil; tutmaya baŐladı ve AŐucirc;re orucunu terk etti. Ondan  
sonra, dileyen AŐucirc;re orucunu tuttu, dileyen terk etti.&rdquo;[11] Hz. Peygamber (s.a.v.)  
Muharrem ayının 9,10 ve 11. g&uuml;nlerinde oru&ccedil; tutmayı ashabına tavsiye etmiŐtir. Bir  
hadisi Őerifte Őouml;yle buyurulmuŐtur: &#1581;&#1610;&#1606;&#1589;&#1575;&#1605; &#1585;&#1587;&#1608;&#1604; &#1575;&#1604;&#1604;&#1607;  
&#1610;&#1608;&#1605; &#1593;&#1575;&#1588;&#1608;&#1585;&#1575;&#1569; &#1608;  
&#1575;&#1605;&#1585; &#1576;&#1589;&#1610;&#1575;&#1605;&#1607;  
&#1602;&#1575;&#1604;&#1608;&#1575; &#1610;&#1575; &#1585;&#1587;&#1608;&#1604;  
&#1575;&#1604;&#1604;&#1607; &#1575;&#1606;&#1607; &#1610;&#1608;&#1605;  
&#1578;&#1593;&#1592;&#1605;&#1607; &#1575;&#1604;&#1610;&#1607;&#1608;&#1583;  
&#1608;&#1575;&#1604;&#1606;&#1589;&#1575;&#1585;&#1609;  
&#1601;&#1602;&#1575;&#1604; &#1585;&#1587;&#1608;&#1604;  
&#1575;&#1604;&#1604;&#1607; &#1589;&#1604;&#1609; &#1575;&#1604;&#1604;&#1607;  
&#1593;&#1604;&#1610;&#1607; &#1608;&#1587;&#1604;&#1605;  
&#1601;&#1575;&#1584;&#1575; &#1603;&#1575;&#1606;  
&#1575;&#1604;&#1593;&#1575;&#1605; &#1575;&#1604;&#1605;&#1602;&#1576;&#1604;  
&#1575;&#1606; &#1588;&#1575;&#1569; &#1575;&#1604;&#1604;&#1607;  
&#1589;&#1605;&#1606;&#1575; &#1575;&#1604;&#1609; &#1610;&#1605;  
&#1575;&#1604;&#1578;&#1575;&#1587;&#1593; &#1602;&#1575;&#1604;  
&#1601;&#1604;&#1605; &#1610;&#1575;&#1578; &#1575;&#1604;&#1593;&#1575;&#1605;  
&#1575;&#1604;&#1605;&#1602;&#1576;&#1604; &#1581;&#1578;&#1609;  
&#1578;&#1608;&#1601;&#1609; &#1585;&#1587;&#1608;&#1604;  
&#1575;&#1604;&#1604;&#1607;&#1589;&#1604;&#1609;  
&#1575;&#1604;&#1604;&#1607; &#1593;&#1604;&#1610;&#1607;  
&#1608;&#1587;&#1604;&#1605;&#1589;&#1575;&#1605;&#1602;&#1576;&#1604;  
&ldquo;Res&uuml;lullah (s.a.v.) AŐucirc;re  
g&uuml;n&uuml; oru&ccedil; tutunca kendisine; &ldquo;Ey Allah&rsquo;n Resul&uuml;, bu  
g&uuml;n, Yahudilerin ve Hristiyanların h&uuml;rmet g&ouml;sterdikleri bir  
g&uuml;nde&rdquo; dediler. Bunun &uuml;zerine Res&uuml;lullah &ldquo;Gelecek yıl



Bu özellikleriyle insan, yaratılanlar arasında en seçilgin ve en değerli varlıktır. Yaratılış gayesine uygun olarak yaşayan insan, sevgi dolu, merhametli, hoş geçimli, güvenilir, içinde yaşadığı toplumla ve insanlıkla barışık olandır. Bu vasıflar, kuşkusuz olgun müslmanın da belirgin özelliklerindedir. Hz. Peygamber'in, "Müslman, elinden ve dilinden insanların emin olduğu kimsedir. Müslmanın ise, insanların canları ve malları konusunda kendisinden emin olduğu kimsedir" [22] buyurarak, Müslmanlık ile güvenilirlik arasında bağ kurması oldukça anlamlıdır. Temeli barış, uzlaşma ve hoşgörüye dayanan, ismini de bu anlamlara gelen "İslam" kelimesinden alan yüce dinimiz; birliği, sevgiyi ve kardeşliği emrederken, haksızlığı, insan hayatına, kişi dokunulmazlığına ve insanın onur ve haysiyetine zarar verecek her şeyi de kesin bir dille yasaklamıştır. İnsanların can, din, mal, nesil ve akıl emniyetini temin etmek İslam'ın temel hedeflerindedir. Nitekim Kur'an-ı Kerim'de, haksız yere cana kıymak haram kılınmış ve bir insanı öldürmek insanlığı öldürmeye, bir hayatı kurtarmak da insanlığı kurtarmaya denk tutulmuştur. [23] Hz. Peygamber (s.a.v.), savaş ortamında bile, müslmanlarla savaşmayan gayri müslim kadınların, çocukların, yaşlıların ve ibadetle meşgul din adamlarının öldürülmesini hatta, ibadethanelerinin yıkılmasını, ağaçların kesilmesini ve hayvanların öldürülmesini yasaklamıştır. Bu insanlığa seslendiği veda haccı hutbesinde de, Hz. Adem'in çocukları olmaları itibarıyla, insanların kardeş olduklarını; mallarının, canlarının ve kişilik haklarının dokunulmaz olduğunu ve her türlü haksız saldırıdan korunduğunu bildirmişti. Genel bir ilke olarak yer yüzündeki canlılara merhametle yaklaşmayı öğreten İslam dini, "insanlara merhamet etmeye Allah da merhamet etmez" [24] peygamberimiz buyruğuyla da bu ilkeyi detaylandırmıştır. Bu bunlardan da anlaşılacağı üzere kime karşı işlenirse işlensin, insan hayatına yönelik haksız davranışların onaylanması söz konusu olamaz. Muharrem ayı içerisinde Hz. Hüseyin gibi büyük bir şahsiyetin şehit edilmiş olması, müslmanların Müslmanlar için büyük bir acı olmuş ve Müslmanları derinden etkilemiştir. Bu zatın, Hz. Peygamberin sevgili torunu olması ise bu acıyı daha da artırmaktadır. Tarihin belli bir kesitinde meydana gelen bu olayları iyi düşünmek ve bunlardan ders çıkarmak gerekir. Müslmanlara düşen görev, bu tür müessif olayların tekrarlanmasını önleyecek bir bilinç ve anlayışa sahip olmak; kardeşlik, birlik ve beraberliğimizi korumaktır. Ehl-i Beyt Ehl-i Beyt, "ev halkı", "ev sahibi ile eşi, çocukları ve torunları" demektir. Terim anlamı ile "Hz. Peygamber(a.s.)'ın ailesi ve soyu" demektir. Şii kaynaklarda genellikle "ehli beyt", "el-İtre" kelimesi kullanılır. Kuranda Hz. Peygamberin ev halkına yönelik ayetler yer almaktadır. Allah Teala şöyle buyuruyor:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تَقْوَاهُ وَالصَّلَاةَ إِحْسَانًا وَلَا تُؤْتُوا مَالَكُم مِّن بَيْنِكُمْ أَلْفًا مِّن دُونِهَا وَمَن يُؤْتِهَا فَيَسَّخِر لَهَا فَيَمُوتْ بِهَا فَبَدِيلٌ ﴿١٥٧﴾ ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ عَسَىٰ أَن يَكُونَ مَنًّا عَلَيْنَا سِرًّا ﴿١٥٨﴾ ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ عَسَىٰ أَن يَكُونَ مَنًّا عَلَيْنَا سِرًّا ﴿١٥٩﴾ ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ عَسَىٰ أَن يَكُونَ مَنًّا عَلَيْنَا سِرًّا ﴿١٦٠﴾ ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ عَسَىٰ أَن يَكُونَ مَنًّا عَلَيْنَا سِرًّا ﴿١٦١﴾ ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ عَسَىٰ أَن يَكُونَ مَنًّا عَلَيْنَا سِرًّا ﴿١٦٢﴾ ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ عَسَىٰ أَن يَكُونَ مَنًّا عَلَيْنَا سِرًّا ﴿١٦٣﴾ ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ عَسَىٰ أَن يَكُونَ مَنًّا عَلَيْنَا سِرًّا ﴿١٦٤﴾ ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ عَسَىٰ أَن يَكُونَ مَنًّا عَلَيْنَا سِرًّا ﴿١٦٥﴾ ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ عَسَىٰ أَن يَكُونَ مَنًّا عَلَيْنَا سِرًّا ﴿١٦٦﴾ ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ عَسَىٰ أَن يَكُونَ مَنًّا عَلَيْنَا سِرًّا ﴿١٦٧﴾ ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ عَسَىٰ أَن يَكُونَ مَنًّا عَلَيْنَا سِرًّا ﴿١٦٨﴾ ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ عَسَىٰ أَن يَكُونَ مَنًّا عَلَيْنَا سِرًّا ﴿١٦٩﴾ ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ عَسَىٰ أَن يَكُونَ مَنًّا عَلَيْنَا سِرًّا ﴿١٧٠﴾ ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ عَسَىٰ أَن يَكُونَ مَنًّا عَلَيْنَا سِرًّا ﴿١٧١﴾ ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ عَسَىٰ أَن يَكُونَ مَنًّا عَلَيْنَا سِرًّا ﴿١٧٢﴾ ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ عَسَىٰ أَن يَكُونَ مَنًّا عَلَيْنَا سِرًّا ﴿١٧٣﴾ ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ عَسَىٰ أَن يَكُونَ مَنًّا عَلَيْنَا سِرًّا ﴿١٧٤﴾ ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ عَسَىٰ أَن يَكُونَ مَنًّا عَلَيْنَا سِرًّا ﴿١٧٥﴾ ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ عَسَىٰ أَن يَكُونَ مَنًّا عَلَيْنَا سِرًّا ﴿١٧٦﴾ ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ عَسَىٰ أَن يَكُونَ مَنًّا عَلَيْنَا سِرًّا ﴿١٧٧﴾ ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ عَسَىٰ أَن يَكُونَ مَنًّا عَلَيْنَا سِرًّا ﴿١٧٨﴾ ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ عَسَىٰ أَن يَكُونَ مَنًّا عَلَيْنَا سِرًّا ﴿١٧٩﴾ ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ عَسَىٰ أَن يَكُونَ مَنًّا عَلَيْنَا سِرًّا ﴿١٨٠﴾ ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ عَسَىٰ أَن يَكُونَ مَنًّا عَلَيْنَا سِرًّا ﴿١٨١﴾ ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ عَسَىٰ أَن يَكُونَ مَنًّا عَلَيْنَا سِرًّا ﴿١٨٢﴾ ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ عَسَىٰ أَن يَكُونَ مَنًّا عَلَيْنَا سِرًّا ﴿١٨٣﴾ ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ عَسَىٰ أَن يَكُونَ مَنًّا عَلَيْنَا سِرًّا ﴿١٨٤﴾ ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ عَسَىٰ أَن يَكُونَ مَنًّا عَلَيْنَا سِرًّا ﴿١٨٥﴾ ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ عَسَىٰ أَن يَكُونَ مَنًّا عَلَيْنَا سِرًّا ﴿١٨٦﴾ ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ عَسَىٰ أَن يَكُونَ مَنًّا عَلَيْنَا سِرًّا ﴿١٨٧﴾ ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ عَسَىٰ أَن يَكُونَ مَنًّا عَلَيْنَا سِرًّا ﴿١٨٨﴾ ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ عَسَىٰ أَن يَكُونَ مَنًّا عَلَيْنَا سِرًّا ﴿١٨٩﴾ ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ عَسَىٰ أَن يَكُونَ مَنًّا عَلَيْنَا سِرًّا ﴿١٩٠﴾ ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ عَسَىٰ أَن يَكُونَ مَنًّا عَلَيْنَا سِرًّا ﴿١٩١﴾ ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ عَسَىٰ أَن يَكُونَ مَنًّا عَلَيْنَا سِرًّا ﴿١٩٢﴾ ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ عَسَىٰ أَن يَكُونَ مَنًّا عَلَيْنَا سِرًّا ﴿١٩٣﴾ ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ عَسَىٰ أَن يَكُونَ مَنًّا عَلَيْنَا سِرًّا ﴿١٩٤﴾ ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ عَسَىٰ أَن يَكُونَ مَنًّا عَلَيْنَا سِرًّا ﴿١٩٥﴾ ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ عَسَىٰ أَن يَكُونَ مَنًّا عَلَيْنَا سِرًّا ﴿١٩٦﴾ ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ عَسَىٰ أَن يَكُونَ مَنًّا عَلَيْنَا سِرًّا ﴿١٩٧﴾ ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ عَسَىٰ أَن يَكُونَ مَنًّا عَلَيْنَا سِرًّا ﴿١٩٨﴾ ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ عَسَىٰ أَن يَكُونَ مَنًّا عَلَيْنَا سِرًّا ﴿١٩٩﴾ ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ عَسَىٰ أَن يَكُونَ مَنًّا عَلَيْنَا سِرًّا ﴿٢٠٠﴾﴾

&#1608;&#1602;&#1585;&#1606; &#1601;&#1609;  
&#1576;&#1610;&#1608;&#1578;&#1603;&#1606; &#1608; &#1604;&#1575;  
&#1578;&#1576;&#1585;&#1580;&#1606; &#1578;&#1576;&#1585;&#1580;  
&#1575;&#1604;&#1580;&#1575;&#1607;&#1604;&#1610;&#1577;  
&#1575;&#1604;&#1575;&#1608;&#1604;&#1609;  
&#1608;&#1575;&#1575;&#1602;&#1605;&#1606;  
&#1575;&#1604;&#1589;&#1604;&#1575;&#1577; &#1608;&#1570;&#1578;&#1610;&#1606;  
&#1575;&#1604;&#1586;&#1603;&#1575;&#1577; &#1608;&#1575;&#1591;&#1593;&#1606;  
&#1575;&#1604;&#1604;&#1607; &#1608;&#1585;&#1587;&#1608;&#1604;&#1607;  
&#1575;&#1606;&#1605;&#1575; &#1610;&#1585;&#1610;&#1583;  
&#1575;&#1604;&#1604;&#1607; &#1604;&#1610;&#1584;&#1607;&#1576;  
&#1593;&#1606;&#1603;&#1605; &#1575;&#1607;&#1604;  
&#1575;&#1604;&#1576;&#1610;&#1578;  
&#1608;&#1610;&#1591;&#1607;&#1585;&#1603;&#1605;  
&#1578;&#1591;&#1607;&#1610;&#1585;&#1575; &ldquo;Ey Peygamberin hanımları! Siz kadınlardan her hangi biri gibi değilsiniz. Eğer Allah&rsquo;a karşı gelmekten sakınıyorsanız (erkeklerle konuşurken) s&ouml;z&uuml; yumuşak bir eda ile s&ouml;ylemeyin ki, kalbinde hastalık (k&ouml;t&uuml; niyet) olan kimse &uuml;mide kapılsın. (G&uuml;zel ve) doğru s&ouml;z s&ouml;yleyin. Evlerinizde oturun. &Ouml;n&ouml;n Cahiliye d&ouml;nemi kadınlarının a&ccedil;ılıp sa&ccedil;ıldığı gibi

siz de a&ccedil;ılıp sa&ccedil;ılmayın. Namaz kılın, zekat verin, Allah&rsquo;a ve Resul&uuml;ne itaat edin. Ey Peygamberin ev halkı (ehl-i beyti)! Allah sizden ancak g&uuml;nah kirini gidermek ve sizi tertemiz yapmak istiyor.&rdquo; (Ahzab, 33/32-33) &nbsp;&nbsp;&nbsp;Bir hadis-i şerifte de ş&ouml;yle buyurulmaktadır. &#1593;&#1606; &#1580;&#1575;&#1576;&#1585;&#1576;&#1606;  
&#1593;&#1576;&#1583; &#1575;&#1604;&#1604;&#1607; &#1602;&#1575;&#1604;  
&#1585;&#1575;&#1610;&#1578; &#1585;&#1587;&#1608; &#1604;  
&#1575;&#1604;&#1604;&#1607; &#1589;&#1604;&#1609; &#1575;&#1604;&#1604;&#1607;  
&#1593;&#1604;&#1610;&#1607; &#1608;&#1587;&#1604;&#1605; &#1601;&#1609;  
&#1581;&#1580;&#1578;&#1607; &#1610;&#1608;&#1605; &#1593;&#1585;&#1601;&#1577;  
&#1608;&#1607;&#1608; &#1593;&#1604;&#1609; &#1606;&#1575;&#1602;&#1578;&#1607;  
&#1575; &#1604;&#1602;&#1589;&#1608;&#1575;&#1569; &#1610;&#1582;&#1591;&#1576;  
&#1601;&#1587;&#1605;&#1593;&#1578;&#1607; &#1610;&#1602;&#1608;&#1604;  
&#1610;&#1575;&#1610;&#1607;&#1575; &#1575;&#1604;&#1606;&#1575;&#1587;  
&#1575;&#1606;&#1609; &#1602;&#1583; &#1578;&#1585;&#1603;&#1578;  
&#1601;&#1610;&#1603;&#1605; &#1605;&#1575; &#1575;&#1606;  
&#1575;&#1582;&#1584;&#1578;&#1605; &#1576;&#1607; &#1604;&#1606;  
&#1578;&#1590;&#1604;&#1608;&#1575; &#1603;&#1578;&#1575;&#1576;  
&#1575;&#1604;&#1604;&#1607; &#1608;&#1593;&#1578;&#1585;&#1578;&#1609;  
&#1575;&#1607;&#1604; &#1576;&#1610;&#1578;&#1609;: &ldquo;C&acirc;bir b. Abdillah diyor ki: &ldquo;Res&uuml;lullah (s.a.v.)i haccettiği yıl Arefe g&uuml;n&uuml; Kuv&acirc; adlı devesi &uuml;zerinde insanlara hitap ederken g&ouml;rd&uuml;m. Onun ş&ouml;yle dediğini işittim: Ey insanlar! Aranızda iki şey bıraktım ki, onlara tutunduğunuz s&uuml;rece asla sapıklığa d&uuml;şmezsiniz: Allah&rsquo;ın Kitabı ve benim ehl-i beytim&rdquo; [25] Şu halde ehli beyt Kur&rsquo;an&rsquo;a ve S&uuml;nete bağlı, bu iki kaynağı hayatına yansıtan, onların canlı birer &ouml;rneği olan se&ccedil;kin insanları ifade ediyor. Kısaca ehli beyt s&uuml;neti ve bu bağlamda da Hz. Peygamberin yaşam bi&ccedil;imini temsil etmektedir, diyebiliriz. Buradan hareketle şunu ifade etmek gerekir ki, Kuran&rsquo;ın ve s&uuml;netin getirdiği esaslara sırt &ccedil;evirerek, onları hayatımızın dışına &ccedil;ıkararak ehli beyti sevmek m&uuml;mk&uuml;n

değildir. Zira seven kişi, sevdiğine benzemeye, onun gibi olmaya &cedil;alışır ve bunu s&cedil;zleri ve davranışları ile ispat eder. Ş&cedil;phesiz Hz. Peygamber (a.s.)&cedil;ın aile halkından, ehlibeytinden birinin hi&cedil; hak etmediği bir muameleye tabi tutulması, şehit edilmesi, b&cedil;t&cedil;n m&cedil;sl&cedil;manlar adına son derece &cedil;z&cedil;nt&cedil; verici, acı bir olaydır. Sıradan bir insanın canına kıyılmasını b&cedil;t&cedil;n insanları &cedil;ld&cedil;rmek gibi telakki eden bir din mensuplarının, b&cedil;yle se&cedil;kin bir insana haksız&nbsp; yere kıyılmasını tabi ki telin eder. B&cedil;yle &cedil;z&cedil;c&cedil; olayların yeniden meydana gelmemesi i&cedil;in ne gerekiyorsa onu yapmayı temel g&cedil;revleri arasında g&cedil;r&cedil;r. Ancak şu noktayı asla g&cedil;zden ka&cedil;ırmamalıyız: Hz.H&cedil;seyin&cedil;e reva g&cedil;r&cedil;len bu muamele ne kadar haksız ve ne kadar &cedil;z&cedil;c&cedil; olursa olsun, M&cedil;sl&cedil;manlar arasında ayrılık ve husumet sebebi olmamalıdır. Tarihin belli d&cedil;neminde ger&cedil;ekleşen bu &cedil;z&cedil;c&cedil; olayı gene tarihin hakemliğine emanet etmek ve duygulardan &cedil;ok akli hakim kılmak gerekir. Zira g&cedil;n&cedil;m&cedil;zde M&cedil;sl&cedil;manların her zamankinden daha fazla birlik ve beraberliğe ihtiyacı olduğu inkar edilemez. Kerbel&cedil; olayının hatirasını yad etme gerek&cedil;esi ile yas g&cedil;n&cedil; olarak algılanan 10 Muharremde sergilenen etkinliklerde Bazı Şii m&cedil;sl&cedil;manlar, &cedil;kendi kendine işkence&cedil; denebilecek uygulamalar sergilemektedirler. Halbuki bu t&cedil;r uygulamalar İslam&cedil;a aykırıdır. Yas tutmanın da bir &cedil;ld&cedil;ş&cedil; vardır ve bu &cedil;ld&cedil;ş&cedil; Hz. Peygamber (s.a.v.) belirlemiştir. İslam&cedil;dan &cedil;nce Cahiliye Arapları, &cedil;len kimse i&cedil;in aşırı derece yas tutar, &cedil;ld&cedil;n&cedil;n yakınları avazı &cedil;ıktığı kadar bağırır, eşi kendini eve hapseder, yıkanmazdı. Hatta profesyonel ağlayıcılar da tutarlardı. Res&cedil;lullah bu geleneği şu hadisi ile ortadan kaldırmıştır: &cedil;Y&cedil;z&cedil;ne vurarak, yakasını yırtarak, cahiliye adetlerini s&cedil;rd&cedil;ren bizden değildir.&cedil; [26] Muharrem ayı, tarih boyunca insanlık i&cedil;in d&cedil;n&cedil;m noktaları sayılabilecek &cedil;nemli olayların yer aldığı bir aydır. İslam&cedil;dan &cedil;nceki semavi dinlerce de değerli bir zaman dilimi olarak kabul edilmiştir. İslam tarihi a&cedil;ısından da &cedil;nem arz eden bu ayda Hz. Peygamber (s.a.v.),&nbsp; &cedil;zellikle bu ayın &cedil;ld&cedil;ş&cedil;re g&cedil;n&cedil;&cedil; diye adlandırılan onuncu g&cedil;n&cedil;nde oru&cedil; tutmayı tavsiye etmiştir.&nbsp; Muharrem ayına, Osmanlılar d&cedil;neminde de ayrı bir &cedil;nem verilmiştir. Bu ay dolayısıyla şairlerin yazdığı ve "Muharremiye" adı verilen manzum şiirlerin sayısı olduk&cedil;a kabarıktır. Ayrıca, yeni yılın başlangıcı olması sebebiyle, bu ayda devlet erkani, padişahın huzuruna &cedil;ıkararak yeni yılı tebrik ettiği ve padişahın "Muharremiye"&nbsp; denilen hediyeler dağıttığı nakledilmektedir. SONU&cedil; Muharrem ayı, İslam k&cedil;t&cedil;r tarihinde &cedil;nemli yeri olan bir zaman dilimini temsil etmektedir. Bu ayın &cedil;nemi, i&cedil;inde meydana gelmiş olan &cedil;emli olaylardan kaynaklanmaktadır. İslam tarihinin en &cedil;z&cedil;c&cedil; olaylarından biri olan Kerbela olayı da bu ayda ger&cedil;ekleşmiştir. B&cedil;t&cedil;n M&cedil;sl&cedil;manları &cedil;zen bu tarihi olay, tarihin hakemliğine bırakılmalı, m&cedil;minler arasında soğukluğun ve kırgınlığın sebebi kılınmamalıdır. B&cedil;t&cedil;n m&cedil;sl&cedil;manlara d&cedil;şen g&cedil;rev, tarihin g&cedil;zelliklerini yaşadığımız d&cedil;nemin şartları i&cedil;inde yeniden yaşamaya gayret g&cedil;stermek, yanlış ve &cedil;z&cedil;c&cedil; &cedil;rneklere ibret alarak onların tekrar yaşanmaması i&cedil;in ne gerekiyorsa onu yapmaktır.

[1] Bu b&cedil;ld&cedil;m Din İşleri Y&cedil;ksek Kurulu &cedil;yesi Do&cedil;. Dr. Halil ALTUNTAŞ tarafından hazırlanmıştır. [2] Yazır, IX, 6067. [3] Buh&cedil;ri, Rik&cedil;k, 1; VII, 170; [4] Cass&cedil;s, Ebu Bekir Ahmed b. Ali er-R&cedil;z&cedil;, Akm&cedil;mu'l-Kur'&cedil;n, II, 110-111. Thk. Muhammed es-S&cedil;dık el-Kamh&cedil;v&cedil;, ikinci baskı, D&cedil;ru&cedil;I-Mushaf,&nbsp; K&cedil;hire, baskı tarihi yok. [5] Buh&cedil;r&cedil;, Tes&cedil;ru S&cedil;re 9, 8; V, 204; M&cedil;slim, Kas&cedil;me, 29; II, 1305. [6] Buhar&cedil;,

Savm, 69; II, 250; Tirmizi, Savm, 50; III, 128. [7] Buhari, Savm, 69; II, 251; M&uuml;slim, Svam, 127; I, 795. [8] Tirmizi, Savm, 48; III, 126. [9] Buhari, Savm, 69; II, 250, [10] Ahmed, VI, 244. [11] Tirmizi, Savm, 49; III, 127. [12] M&uuml;slim, Sıy&acirc;m, 133; I, 797-798. [13] M&uuml;slim, Sıy&acirc;m, 202; I, 821. [14] Tirmizi, Savm, 48; III, 126. [15] M&uuml;slim, Sıy&acirc;m, 38. I, 821. [16] Yavuz, Yusuf & Şevki, &ldquo;Aş&ucirc;ra&rdquo;, DİA, IV, 25. [17] H&ucirc;d &nbsp;11/ 25-43. [18] T&icirc;n, 95/4. [19] İsrâ, 17/70. [20] Hicr, 15/29. [21] M&uuml;lk, 67/15. [22] Tirmizi, &ldquo;İman&rdquo;, 12; IV, 17. Nes&acirc;&icirc;, &ldquo;İman&rdquo;, 8, VIII, 104-105. [23] M&acirc;ide, 5/32. [24] M&uuml;slim, &ldquo;Fed&acirc;il&rdquo;, 2319; II, 1809. Tirmiz&icirc;, Birr, 16; IV, 323. [25] Tirmiz&icirc;, Men&acirc;kıb, 32; V, 662. [26] Buhari, Cenaiz, 36; II, 82.

[İslam ve Hayat, Güncel Vaaz ve Hutbeler](#)