

الْقَدِيدَ
”Sakin ol! Ben bir kral değilim, ben kadîd (güneşte kurutulmuş et) yiyen bir
kadının oğluyum.” diyecek kadar alçak gönüllüydü. [2]
Ebû Hureyre (ra) anlatıyor: ”Bir savaşta, kâfirlerin yok olmaları için
duâ buyurmasını söyaledik.” Buyurdu ki:
إنِّي
إنَّمَا
بُعِثْتُ
رَحْمَةً
وََلَمْ
اُبْعَثَ
لَعّاناً ”Ben Iânet etmek
için, insanların azap çekmesi için gönderildim. Ben rahmet için
gönderildim.” [3] Peygamberimiz(s.a.v)'in rahmet ve merhamet peygamberi olması
Kur’ân’da meâlen şöyle zikredilmiştir:
وَمَا
اَرْسَلْنَا
03;َ اِلاَّ
رَحْمَةً
لِلْعَالَمِ
10;نَ
”Biz seni, ancak âlemlere rahmet (iyilik) için gönderdik.” [4]
لَقَدْ جَاءَ
كُمْ رَسُولٌ
مِنْ
اَنْفُسِكُم
18; عَزِيزٌ
عَلَيْهِ مَا
عَنِتُّمْ
حَرِيصٌ
عَلَيْكُمْ
بِالْمُؤْمِ
06;ِينَ رَؤُفٌ
رَحِيمٌ ”Andolsun size kendinizden
öyle bir peygamber gelmiştir ki, sizin sıkıntıya uğramanız ona çok ağır gelir.
Çünkü O, size çok düşkün mü’minlere karşı
çok şefkatli ve merhametlidir.” [5] Peygamberimiz(s.a.v)'in şefkat ve merhametine
bir örnek de Taif seferinde maruz kaldığı kötü muamele ve çirkin
saldırılarla karşı takındığı tavırdır. Taifliler, iki cihan saadetine kavuşmaları için
Peygamberimiz (s.a.v)’in yaptığı çağrıya olumsuz cevap verdiler. Bununla da
kalmayıp, beldelerinde misafir olarak bulunan İki Cihan Güneşti (s.a.v)’a ve Hz. Zeyd
(ra)’a karşı ayak takımını, sokak gençlerini ve köleleri kıskırtarak taşa
tutturdular. Resûlullah (s.a.v)’in mübarek ayakları kana bulandı. Taşların
açtiği yaraların acısı yürümesine engel olur hale geldi. Hz. Zeyd’in
bütün çabalarına rağmen Peygamberimiz(s.a.v)'i kan revan içinde
bıraktılar. Bu olay üzerine Rabbimiz, Habîbinin yanına Cebrail (as)’i
gönderdi. Cebrail (as), bir bulutun içinden Peygamberimiz(s.a.v)'e seslendi:
”Şüphesiz Allah, kavminin sana neler söyulediğini işitti. Sana şu dağlar meleğini

gümüşlerdi. Kavmin hakkında dileğini yapmak üzere ona emredebilirsin.“ Fakat, şefkat ve rahmet kaynağı, Kurşun; ve nedeniyle “rahmetlere rahmet olarak gümüşlerden”dir; O眉barek Resûcî; ve arzusu başka idi. Emrine de olduğunu bildiren da眉lar mele眉ine Peygamberimiz(s.a.v)眉yle眉kar眉l眉k verdi: “#1576;#1614;#1604;#1618;
#1571;#1585;#1618;#1580;#1615;#1608; #1571;#1606;#1618;
#1610;#1614;#1582;#1618;#1585;#1615;#1580;#1614;
#1605;#1616;#1606;#1618;
#1571;#1589;#1618;#1614;#1576;#1616;#1607;#1616;#1605;#1618;
#1605;#1614;#1606;#1618;
#1610;#1614;#1593;#1618;#1576;#1615;#1583;#1615;
#1575;#1604;#1604;#1617;#1607;#1614; #1608;#1614;#1614;
#1610;#1615;#1588;#1618;#1585;#1616;#1603;#1615;
#1576;#1616;#1607;#1616; #1588;#1614;#1610;#1618;#1574;#1575;#1611;
“Hayır! Bilakis, Allah'ın onların sulp眉nden Allah'a ihl眉;sla ibadet edip hiccedil; bir眉seyi ortak ko眉mayacak kimseler ccedil;ikarmas眉n dilerim.”^[6] Peygamberimiz(s.a.v)'in engin ho眉g眉r眉s眉; ve okyanuslar gibi ccedil;a眉layan merhametine b眉umt眉n hayatı shahittir. Burada bahsetti眉miz olaylar, aktard眉m眉z hadicirc;s ve acirc;yetler birer numunedir. Kurşun; ahl眉;ki眉 sahip olan Peygamberimiz(s.a.v), elbette ki merhametlilerin en merhametlisi olan y眉ce Rabb眉;imizin “Rahm眉;” ve “Rah眉;” m, Gaff眉; r ve Sett眉; r; gib眉 iyili眉 gerektilen isimlerine en fazla mazhar olan眉 k眉sidir. Bu mazhariyetini hayatının b眉umt眉n safhalarında g眉m眉st眉r眉. Rahmet Peygamberi sıfatına zit en k眉umt眉;ccedil;u眉ml; k bir hareketi olmam眉st眉. Ccedil;u眉ml;nk眉umt眉; hareketlerini ve bu hareket ve davranışlarındaki眉l;ccedil;u眉ml;y眉umt眉; Rahm眉; ahl眉; m olan Rabbimiz belirlem眉st眉. Ey Allah Resul眉umt眉n Sevgili dostları ĩnsana verilen nimetlerin en st眉umt眉n眉umt眉 imandan sonra, mizanda en a眉g眉r geleni g眉umt眉;zel ahl眉;kt眉r. ĩnsanların en hayırl眉l眉r眉 iyi ahl眉;ka sahip olanlarıdır. Ahl眉; k itibarıyla insanların en st眉umt眉n眉umt眉; olan ve Rabbimiz tarafından terbiye edilen ve devamlı du眉;larında k眉umt眉; t眉umt眉; ahl眉;kt眉n Allah眉;a si眉nan Sevgili Peygamberimiz(s.a.v), g眉umt眉;zel ahl眉;ka sahip olanları sever ve insanlara g眉umt眉;zel ahl眉;ka muamele edilmesini isterdi. Peygamberimiz(s.a.v) bir hadicirc;slerinde: “Din g眉umt眉;zel ahl眉;kt眉r.” Diğer bir hadicirc;slerinde: “Ben g眉umt眉;zel ahl眉;kt眉r.” Evet, din g眉umt眉;zel ahl眉;ka sahip olan眉 z眉;da, insanlara her y眉ouml;n眉umt眉;yle en m眉umt眉;kemmel眉ouml;rnek, en b眉umt眉;y眉umt眉;k rehber olan Hz. Muhammed眉;dir. Y眉umt眉;ce Rabbimiz buyuruyor ki: #1608;#1614;#1575;#1616;#1606;#1617;#1614;#1603;#1614;
#1604;#1614;#1593;#1614;#1604;#1609;
#1582;#1615;#1604;#1615;#1602;#1613;
#1593;#1614;#1592;#1616;#1610;#1605;#1613; “Muhakkak ki sen y眉umt眉;ce bir ahl眉;ka sahips眉n.”^[7] Evet b眉umt眉;t眉umt眉;n眉umt眉;mme眉t, hatta d眉umt眉;şmanları da d眉;hil b眉umt眉;t眉umt眉;n insanlar peygamberimiz Hz. Muhammed眉;(s.a.v)in g眉umt眉;zel ahl眉;ka眉umt眉;zerinde aynı g眉ouml;r眉umt眉;stedirler. Peygamberimiz(s.a.v) hem s眉;ucirc;ret hem de s眉;icirc;ret itibarıyla en g眉umt眉;zel, en m眉umt眉;mtaz bir眉 sekilde yaratılmıştır. Ahl眉;ki眉n眉 g眉umt眉;zelli眉 y眉umt眉;z眉umt眉;ne aksediyordu. Siması, davranışları, s眉ouml;zleri birbirine paralellik arz ediyordu. M眉umt眉;barek y眉umt眉;z眉umt眉;n眉umt眉; g眉ouml;renler, tatlı眉ouml;z眉umt眉;n眉umt眉; i眉tenler, g眉umt眉;zel davranışına maruz kalanlar, hemen Peygamberimize (s.a.v)眉 kar眉si bir sevgi, bir muhabbet beslemeye ba眉l眉yorlardı. Hatta g眉umt眉;zel

ahlâkı yüzünde o derece aksediyordu ki, Medine Yahudilerinin ünlüâlimi Abdullah bin Selam, Medine’ye yeni gelen Peygamberimizin yüzünü gördüğünde: “Bu sîmada yalan olamaz. Gerçekten bu bir peygamberdir.” diyerek Müslüman olmuştur.

Peygamberimizin ahlâkı Kur’ân ahlâkı idi. Hz. Âişe ve sahâbeler Hz. Peygamber’i tarif ettikleri zaman: “O’nun ahlâkı Kur’ân ahlâkı idi.” derlerdi. Kur'an ahlakı; Yüce Mevla’mızın Kur'anı Kerimde bize bildirdiği, Hz. Peygamber (sav)’inde bizzat yaşayarak örnek olduğu ahlaktır. Muhterem Müminler Ayet-i kerimeler, hadis-i şerifler ve İslâm büyüklerinin mübarek sözlerinin ışığında, Yüce Rasûlullah (s.a.s.)'ın ahlâkî vasıflarını özetlemeye çalışalım: * Rasulullah (s.a.s.) güler yüzlü, tatlı sözlüydü, * Kimseye fena söyilemez, kimsenin sözünü kesmezdi, * Sert değildi, yumuşak idi, * Edeп ve hayââbidesiydi, * İnsan severdi, Dosttu, * Çok mütevâzi idi. Vâkurdu. * Boş ve lüzumsuz konuşmazdı. * Karşısındakini candan dinlerdi. * Çocukları çok sever ve okşardı. Bir hadisi şeriflerinde öyile buyururlar:

لَيْسَ

مِنَّا مَنْ

لَمْ

يَرْحَمْ

صَغِيرَنَا

وَيُوقِّرْ

كَبِيرَنَا "

Küçüklerimize merhamet, büyüklerimize sayı göstermeyen bizden değildir." [8] * Fazilet sahiplerine saygı gösterirdi. * Akrabasını ve komşusunu hatırdan çıkarmaz, onlara ikrâmdâ bulunurdu. Fakat onları kendilerinden üstün, faziletli olanlara tercih etmezdi. * Cömertti, şefkatliydi, *

Sözünde mutlaka dururdu. * Dinlemesini, öyilemekten fazla severdi, * Nefsine hâkimdi, * Beyaz giymeyi tavsiye ederlerdi, * Namazı noksansız kıldıranların en hafif kıldıranydı. * Güleceği zaman mübarek elini, mübarek ağızının üzerine koyardı. * Kahkaha ile güimez, fakat daima mütebessim bulunurdu. * Verilen müjdeler ükrederdi, * Uyurken mübârek sağ elini, mübârek yanağının altına koyardı. * Herkesin isteğini mümkün olan ölçüde, yerine getirirdi. * Eli çok açicktı, cömertliği deryadan farksızdı, * İlim, hikmet çağlayanı, sabır timsaliydi, * Atılgandı, tehlikeden korkmadı, heybetliydi. * Gelmiş ve gelecek insanların en cesur ve en kahramanı, en kuvvetliydi. * Hanımlarına karşı insanların en yumuşağı ve ikrâmlısıydi. Onlara karşı daima tebessümlüydü, * Ne yer, ne içerse hizmetçisine de aynısını verirdi, Vefat ederken son anlarında dahi "Elinizin altındakilere (hizmetçi ve işçilere) iyi davranışımızı, onların haklarını gözetmemizi ve namaza dikkat etmemizi" tavsiye buyurmuştu. * Sofradan daima doymadan, yarı açkalkardı. * Temizliğe son derece ehemmiyet verir ve riâyet ederdi, * Özel işlerini kendisi yapardı. Döşeği içi hurma lifi dolu deridendi. * Dünya malına asla rağbet göstermezdi, Bir gün yanında dünyalıktan bahsettiler, Buyurdu ki : "İşitmıyor musunuz? Sâde hayat imandandır" * Ekseri yediği arpa ekmeği ve hurmaydı, Allah'ın huzuruna kavuştuğu vakit, evinde az bir arpadan başka yiyecek maddesi bulunmamıştı. * Kimsenin ayıbını yüzüne vurmazdı, * Çok adıldı. * Sosyal adaleti ve kardeşlik hukukunu en güzel o uyguladı. * Çalışmaya, ilim ve irfana, icad ve keşiflere teşvik etmiştir. * Daima Hakk'ın ve haklinin yılmaz savunucusuydu. *

Zulüm ve solum; mırınlı; nı amansız dumlusmanıydı. * İnsanların faydası iccedilin, kendi rahatını terk ederdi, * İnsanlara madde ve mevkisine gümre değil, takvı; ve ahlı; kına gümre değer verirdi. * İlim-irfan &ab-erkân şıârıldı. * Hayatı iman ve cihad olarak gümrlı; rmı; ştı; r, * Cahil bir toplumu, dumanı; nın en insacirc;ni, en muumı; reffeh devleti haline getirmiştir, O'nun tebliğ ettiği İslam Nizamı'nı hayatlarına gerccedil; ek mânasıyla tatbik eden cemiyetler, yine aynı şekilde dumanı; nın ve insanlığın efendisi olurlar, * Modern medeniyetin öncı; sı; ve insanlığın manevi mimarıdır. * İlk defa insan haklarını tam manacirc;sıyla o accedil; iklamış ve bunu tatbik etmiştir. Rasulullah (s.a.s.) her yönden örnek alınacak en muumı; kemmel insandır, Her muumı; slı; manın O'nu en gümü; zel şekilde öğrenip tanımazı; Onun yuumı; ce ahlacirc;kını yaşamaya ve yaşamaya çalışması lazımdır, Ç&uumı; nkı; O'nun ahlacirc;kı, Kur'acirc;n ahlacirc;kı idi. Şair Nabi şoumlıyle diyor : "Çalış, ehl-i kemacirc;l ol, uyma her nacirc;dacirc;nı guumı; mraha, Baş eğ, el bağla, sonra gel Huzuumı;ru Hazreti Şacirc;h'a." Rasulullah (s.a.s.) Efendimizin çok yapmış olduğu dualarından biri şudur :
#1575;#1604;#1604;#1617;#1614;#1607;#1615;#1605;#1617;#1614;
#1573;#1606;#1617;#1616;#1609; #1571;#1593;#1615;#1608;#1584;#1615;
#1576;#1616;#1603;#1614; #1605;#1616;#1606;#1618;
#1602;#1614;#1604;#1618;#1576;#1613; #1614;
#1610;#1614;#1582;#1618;#1588;#1614;#1593;#1615;#1548;
#1608;#1614;#1605;#1616;#1606;#1618;
#1583;#1615;#1593;#1614;#1575;#1569;#1613; #1614;
#1610;#1615;#1587;#1618;#1605;#1614;#1593;#1615;#1548;
#1608;#1614;#1605;#1616;#1606;#1618;
#1606;#1614;#1601;#1618;#1587;#1613; #1614;
#1578;#1614;#1588;#1618;#1576;#1614;#1593;#1615;#1548;
#1608;#1614;#1605;#1616;#1606;#1618;
#1593;#1616;#1604;#1618;#1605;#1613; #1614;
#1610;#1614;#1606;#1618;#1601;#1614;#1593;#1615;#1548;
#1571;#1593;#1615;#1608;#1584;#1615; #1576;#1616;#1603;#1614;
#1605;#1616;#1606;#1618; #1607;#1572;#1614;#1569;#1616;
#1575;< ;#1585;#1618;#1576;#1614;#1593;#1616; " Allah'ım, hoşucirc; duymaz bir kalbten , kabul edilmeyen bir duadan , doymak bilmeyen bir nefisten, faydası olmayan bir ilimden, bu dı; rt şeyden sana sığınırmı." [9] Bir hadis-i şerifinde şoumlıyle buyurmuştur: "Ey muumı; min, sende şu dı; rt şey bulunursa dumanı; nyada kaybettığın (elde edemediğin) şeylere &uumı;zı; lıme: Doğruluk ve sadakat, emanetlere riyet, gümü; zel huy ve yuumı;ksek ahlacirc;k, meşru çalışıp helalden kazanmak" Allah'ın selacirc;mı, rahmeti ve bereketi Peygamber Efendimize ve O'nu örnek edinenlerin &uumı;zerine olsun. [1] İbrahim Canan, Kutub-i Sitte Tercuumı;me ve Şerhi, Akccedil;ağ Yayınları:6/343. [2] İbrahim Canan, Kutub-i Sitte Tercuumı;me ve Şerhi, Akccedil;ağ Yayınları: 17/419. [3] Muumı;slım, Birr 87, [4] Enbiya, 107 [5] Tevbe, 128 [6] Buhacirc;rî, Bed'uumı;"l-Halk 6, Tevhîd 9 [7] Kalem , 4 [8] Tirmızî, Birr: 15 [9] İbrahim Canan, Kutub-i Sitte Tercuumı;me ve Şerhi, Akccedil;ağ Yayınları:7/107

[islam ve Hayat,Güncel Vaaz ve Hutbeler](#)