

17;#1614; #1610;#1614;#1608;#1618;#1605;#1614;#1574;#1616;#1584;#1613;
#1593;#1614;#1606;#1616;
#1575;#1604;#1606;#1617;#1614;#1593;#1616;#1610;#1605;#1616; “Sonra
o gün (kıyamet günü) her türiü nimetten mutlaka hesaba
çekileceksiniz” buyrulmaktadır. Bir hadis-i şerifte de şöyle buyruluyor:
#1602;#1614;#1575;#1604;#1614;
#1585;#1614;#1587;#1615;#1608;#1604;#1615;
#1575;#1604;#1604;#1617;#1607;#1616;: #1614;
#1610;#1614;#1586;#1615;#1608;#1604;#1615;
#1602;#1614;#1583;#1614;#1605;#1614;#1575;
#1593;#1616;#1576;#1618;#1583;#1613;
#1610;#1614;#1608;#1618;#1605;#1614;
#1575;#1604;#1618;#1602;#1616;#1610;#1614;#1575;#1605;#1614;#1577;#16
16; #1581;#1614;#1578;#1617;#1609;
#1610;#1615;#1587;#1618;#1571;#1604;#1614; #1593;#1614;#1606;#1618;
#1571;#1585;#1618;#1576;#1614;#1593;#1613;: #1593;#1614;#1606;#1618;
#1593;#1615;#1605;#1615;#1585;#1616;#1607;#1616;
#1601;#1616;#1610;#1605;#1614;#1575;
#1571;#1601;#1618;#1606;#1614;#1575;#1607;#1615;#1548;
#1608;#1614;#1593;#1614;#1606;#1618;
#1593;#1616;#1604;#1618;#1605;#1616;#1607;#1616; #1605;#1614;#1575;
#1593;#1614;#1605;#1616;#1604;#1614; #1576;#1616;#1607;#1616;#1548;
#1608;#1614;#1593;#1614;#1606;#1618;
#1605;#1614;#1575;#1604;#1616;#1607;#1616; #1605;#1616;#1606;#1618;
#1571;#1610;#1618;#1606;#1614;
#1575;#1603;#1618;#1578;#1614;#1587;#1614;#1576;#1614;#1607;#1615;
#1608;#1614;#1601;#1610;#1605;#1614;#1575;
#1571;#1606;#1618;#1601;#1614;#1602;#1614;#1607;#1615;#1548;
#1608;#1614;#1593;#1614;#1606;#1618;
#1580;#1616;#1587;#1618;#1605;#1616;#1607;#1616;
#1601;#1610;#1605;#1614;#1575; #1571;#1576;#1618;#1614;#1607;#1615;
"Kıyamet günü, dört şeyden sual edilmedikçe, kulun ayakları [Rabbinin
huzurundan] ayrılamaz: * Ömrünü nerede harcadığından, * Ne amelde
bulduğundan, * Malını nerede kazandığından ve nereye harcadığından, *
Vücudunu nerede çeürütüğünden." [Tirmizî, Kıyamet 1,
(2419).] Yapılan araştırmalar, insanların çoğunun ömürlerini pek de
verimli kullanmadıklarını ortaya koyuyor Yetmiş beş yıl yaşayan, yüksek okul mezunu
düzenli ve normal bir hayat süren insanın faaliyetleri, harcadığı saat ve dakikalar
dikkate alınarak hesaplandığında ortalama olarak ortaya şu ilginç tablo çıkmıştır Evet
yetmiş beş yıllık düzenli bir ömrün; Yirmi bir yılı uykuda,on yılı iş hayatında, on
yılı istirahat,tatil ve eğlencede, üç yılı tahsilde,üç yılı ibadette,dört
yılı yemekte, iki yılı temizlik işlerinde,dört yılı yolculukta,iki yılı durak ve muhtelif yerlerde
beklemede,üç yılı misafirlik ve sohbede,üç yılı da hastalık ve
beklenmedik meşguliyetlerde geçmektedir Bu hesaplama hayatın ilk on yılı, yani
çocukluk dönemi dahil değildir Uyku,tatiller, bekleme ve çocukluk yılları
toplandığında ömrün yarıdan fazlasının değerlendirilemediği ortaya çıkmaktadır
İnsanın uykuya ve dinlenmeye olan ihtiyacı inkar edilemez Ne var ki ömrün kalan
kısmının da iyi değerlendirildiği söylenebilir Yaptığımız hesapta, düzenli ibadet yapan

inanılır. Ayrıca ağaca asılan küccedil;ük ay, güneş ve yıldız süsleri Babil tanrılarının sembelleri olup Hıristiyanlığa ise Yunan ve Roma yoluyla girerek günümüze kadar ulaşmıştır. Hıristiyan Batı'da milâdî takvimin başlangıcına esas olarak Hz. îsâ'nın doğum tarihi alınmış ve bu giderek diğer ülkelerde de benimsenmiştir. Bu bakımdan hıristiyanlar aralık ayının son haftasını, doğumun arefesini teşkil etmesi bakımından, en önemli dinî bayramlar olarak kabul etmişlerdir, bu hafta içerisinde hıristiyanlar kiliseye giderler, ayrıca birbirlerini ziyaret edip hediyeler verirler. Dinî bir atmosfer içinde geçen Noel bayramı akabinde de, yeni yıla giriş büyük bir çilgınlıkla, lüks ve israfla kutlanır. Her yıl 25 Aralık Hz. İsa (a.s.)’ın doğumunun yıl dönümü kabul edilerek bir hafta boyunca çeşitli etkinliklere yer verilmektedir. Katolik ve Ortadoks kiliseleri de bu olayı sahiplenmek suretiyle Hz. İsa (a.s.)’ın doğumunun hatırasına bu süre içinde üç dinî ayın gerçekleştirmektedir. Aynı hafta içinde Noel yortusu dolayısıyla çam ağaçları kesilip cadde, balkon ve evler süslendirilip ışıklandırılmaktadır. İlk defa Almanya’da 1605 yılında ortaya konulmuş, daha sonra da bütün hıristiyanlık alemine sirayet eden “Noel Baba” efsanesi de yaygın bir biçimde işlenir. Noel Baba aslı ve mesnedi olmayan, ancak sözde iyiliği temsil eden ve bu gecelerde çocuklara oyuncak, şeker vb. hediyeler dağıtan, genellikle karla örtülü, kırmızı başlıklı paltosu ve kocaman beyaz sakalı ile temsil edilen efsanevî bir kişidir. (Yeni Türkiye Ansiklopedisi Komisyon, Ötüken Yayınevi, İst. 1985 c. 7, s. 2687.) Hıristiyanlarda yılbaşı gecesinin de içinde bulunduğu bu hafta Allah’ın oğlu dedikleri Hz. İsa (a.s.)nın sözde doğumunu kutladıkları dini bayramlarıdır. Bizim dinimizde ise; yılbaşı ve Noel kutlamalarının yeri yoktur. Yılbaşının biz müslümanlar için, milletler arası takvim başlangı­cı olmak fonksiyonundan başka hiçbir özelliği, değeri yoktur. Dini emirlerimizde ve milli geleneklerimizde hiçbir yeri, anlamı ol­mayan Noel'i ve yılbaşını "Müslümanım" diyen bir kimsenin kutlaması ve böylesine doğmatik, hayali ve neidüğü belli olmayan bir anlayışın figürünü olması o millete benzemesinden, o milletin kültürüne iltica etmesinden, o milletin rengiyle boyanmasından yozlaşmasından başka bir şey değildir. Noel bayramıyla müslümanın ne işi olur. Bu bir özentidir. Bu bir taklittir. Bu bir yozlaşmadır. Bu bir akılsızlıktır. Halbu ki efendimiz (s.a.v) : "Kim bir kavme benzerse, o da onlardandır" (Ebu Davud), başka bir hadiste ise "Bizden gayrisinin sünnetiyle amel eden bizden değildir"(Sahihu'l-Cami: 5439) buyurur. Hadis-i Şerifte, müslüman olmayanlara benzeyenleri şiddetle kınama vardır. Kim de takva ehli ve salih insanlara benzerse, o da onlardandır. ALLAH korusun, kim de Yahudi ve Hıristiyanlara benzerse, o da onlardandır. Nitekim bir hadisi şerifte Allah Rasulü(s.a.v) şöyle buyuruyor: "Bizden başkasına benzeyen bizden değildir. Yahudilere ve Hıristiyanlara benzemeyin. (Sahihu'l-Cami: 5434) Rabbimiz ise Kerim Kitabında bizleri bu konuda şöyle ikaz ediyor: ثُمَّجَعَلْنَاكَعَلَىشَرِيعَةٍمِنَاْلاَمْرِفَاتَّبِعْهَاوَلاَتَتَّبِعْهَاوَلاَتَتَّبِعْاَهْوَآءَ

