

&#1573;&#1616;&#1606;&#1614;&#1617;  
&#1575;&#1604;&#1583;&#1616;&#1617;&#1610;&#1606;&#1614;  
&#1593;&#1616;&#1606;&#1583;&#1614;&#1575;&#1604;&#1604;&#1617;&#1607;&#1616;  
&#1575;&#1604;&#1573;&#1616;&#1587;&#1618;&#1604;&#1575;&#1614;&#1605;&#1615;;&nbs  
p;&nbs; &nbs;&nbs;&nbs;&nbs;&nbs;&nbs;&nbs;&nbs;&nbs;&nbs;&nbs;&nbs;&nbs;&nbs;  
p;&nbs;&nbs;&nbs;&nbs;&nbs;&nbs;&nbs;&nbs;&nbs;&nbs;&nbs;&nbs;&nbs;&nbs;&nbs;  
p;&nbs;&nbs;&nbs;&nbs;&nbs;&nbs;&nbs;&nbs;&nbs;&nbs;&nbs;&nbs;&nbs;&nbs;&nbs;  
p;&nbs;&nbs;&nbs;&nbs;&nbs;&nbs;&nbs;&nbs;&nbs;&nbs;&nbs;&nbs;&nbs;&nbs;&nbs;  
&nbs;&nbs;&nbs;&nbs;&nbs;&nbs;&nbs;&nbs;&nbs;&nbs;&nbs;&nbs;&nbs;&nbs;&nbs;  
&nbs;MEALİ :&nbs;&nbs;&nbs; &nbs;&nbs;&nbs;&nbs; &nbs;&nbs;&nbs;&nbs; &nbs;&ldquo;Allah katında  
ger&ccedil;ek din İslam&rsquo;dır.&rdquo;&nbs;&nbs; (ALİ-İMRAÑ SURESİ &ndash; 19. AYET)  
&nbs;&nbs;&nbs;&nbs; Yapılmazı gerekenlerin belki de en &ouml;neumlisi &uuml;lkemizin,  
toplumda yaygın olan hurafeler a&ccedil;isinden bir inan&ccedil; haritasının &ccedil;ikarılara, o  
y&ouml;nde ciddi ilm&icirc; araştırmalar yapılması ve araştırma sonu&ccedil;larının topluma  
&ccedil;eşitli vasıtalarla intikal ettirilerek, toplumun bir t&uuml;r eğitime tabi tutulmasıdır. Bunlar,  
&ccedil;eşitli platformlarda, ilmi toplantıslarda, konferanslarda g&uuml;ndeme getirilmek suretiyle  
konunun ciddiyeti topluma ihsas ettirilmelidir. Kur&rsquo;an-ı Kerim, şu ger&ccedil;ekleri ifade  
eder: &nbs; &#1573;&#1616;&#1606;&#1614;&#1617;  
&#1575;&#1604;&#1583;&#1616;&#1617;&#1610;&#1606;&#1614;  
&#1593;&#1616;&#1606;&#1583;&#1614;&#1575;&#1604;&#1604;&#1617;&#1607;&#1616;  
&#1575;&#1604;&#1573;&#1616;&#1587;&#1618;&#1604;&#1575;&#1614;&#1605;&#1615;;  
&nbs;&nbs;&nbs;&nbs; &nbs;&nbs;&nbs; &ldquo;Allah katında ger&ccedil;ek din  
İslam&rsquo;dır.&rdquo;&nbs;&nbs; (ALİ-İMRAÑ SURESİ &ndash; 19. AYET)  
&#1607;&#1615;&#1608;&#1614;  
&#1587;&#1614;&#1605;&#1614;&#1617;&#1575;&#1603;&#1615;&#1605;&#1615;  
&#1575;&#1604;&#1618;&#1605;&#1615;&#1587;&#1618;&#1604;&#1616;&#1605;&#1610;&#16  
06;&#1614; &#1605;&#1616;&#1606; &#1602;&#1614;&#1576;&#1618;&#1604;&#1615;  
&#1608;&#1614;&#1601;&#1616;&#1610; &#1607;&#1614;&#1584;&#1614;&#1575;  
&#1604;&#1616;&#1610;&#1614;&#1603;&#1615;&#1608;&#1606;&#1614;  
&#1575;&#1604;&#1585;&#1614;&#1617;&#1587;&#1615;&#1608;&#1604;&#1615;  
&#1588;&#1614;&#1607;&#1616;&#1610;&#1583;&#1575;&#1611;  
&#1593;&#1614;&#1604;&#1614;&#1610;&#1618;&#1603;&#1615;&#1605;&#1618;  
&#1608;&#1614;&#1578;&#1614;&#1603;&#1615;&#1608;&#1606;&#1615;&#1608;&#1575;  
&#1588;&#1615;&#1607;&#1614;&#1583;&#1614;&#1575;&#1569;  
&#1593;&#1614;&#1604;&#1614;&#1609;  
&#1575;&#1604;&#1606;&#1614;&#1617;&#1575;&#1587;&#1616;; &nbs;&nbs;&nbs;  
&ldquo;Ona mensup olan insanların ise M&uuml;sl&uuml;man olarak isimlendirildiği&rdquo;  
(HACC SURESİ &ndash; 78. AYET) &nbs;&nbs;&nbs; İsl&acirc;m&rsquo;a inanıp  
teslim olan, emirlerini hakkıyla yerine getirmeye g&uuml;c&uuml; yettiğince gayret eden  
M&uuml;sl&uuml;man&rsquo;ın da, aynı derecede m&uuml;kemmel olduğu gerek Kur&rsquo;an  
ayetlerinin delaletinden, gerekse Hz. Peygamber (SAV)&rsquo;in hadislerinden &ccedil;ok  
a&ccedil;ık bir şekilde anlaşılmaktadır. Onun i&ccedil;indir ki, İsl&acirc;m  
k&uuml;lt&uuml;r&uuml;ndeki &ldquo;insan-ı k&acirc;mil&rdquo; kavramı, kemal ve  
&uuml;st&uuml;nl&uuml;k namına aklımıza ne geliyorsa hepsini &uuml;zerinde barındıran insan  
olarak, M&uuml;sl&uuml;man&rsquo;i tarif etmektedir. Terminolojik tahlillere qırımeden kısaca ifade

edersek, M&uuml;sl&uuml;man, Allah ve Resul&uuml; (SAV)&rsquo;ne inanmış, d&uuml;nyada yaptıklarının &acirc;hirette tek tek hesabını vereceğini idrak etmiş, bu inan&ccedil;inde tutum ve davranışlarını bir disiplin i&ccedil;inde tutmasını başarabilme azmi i&ccedil;inde inan&ccedil; ve ameli d&uuml;nyası b&uuml;t&uuml;nl&uuml;k arz eden kimsedir.

&nbs; &nbs; &nbs; M&uuml;sl&uuml;man:

&#1573;&#1616;&#1604;&#1614;&#1617;&#1575;

&#1575;&#1604;&#1614;&#1617;&#1584;&#1616;&#1610;&#1606;&#1614;

&#1570;&#1605;&#1614;&#1606;&#1615;&#1608;&#1575;&#1608;&#1614;&#1593;&#1614;&#1605;&#1616;&#1604;&#1615;&#1608;&#1575;

&#1575;&#1604;&#1589;&#1614;&#1617;&#1575;&#1604;&#1616;&#1581;&#1614;&#1575;&#1578;&#1616;

&#1608;&#1614;&#1578;&#1614;&#1608;&#1614;&#1575;&#1589;&#1614;&#1608;&#1618;&#1575; &#1576;&#1616;&#1575;&#1604;&#1618;&#1581;&#1614;&#1602;&#1616;&#1617;

&#1608;&#1614;&#1578;&#1614;&#1608;&#1614;&#1575;&#1589;&#1614;&#1608;&#1618;&#1575; &#1576;&#1616;&#1575;&#1604;&#1589;&#1614;&#1617;&#1576;&#1618;&#1585;&#1616;:

&nbs; &nbs; &nbs; &ldquo;İman eden ve s&acirc;lih amel işleyen Hakkı ve sabrı tavsiye eden kimsedir.&rdquo;&nbs; (ASR SURESİ &ndash; 3. AYET) &ldquo;Allah i&ccedil;in seven Allah i&ccedil;in bugz eden kimsedir.&rdquo; &ldquo;Bencil değil diğer insanları

d&uuml;ş&uuml;nen (diğerg&acirc;m olan) insandır.&rdquo; &ldquo;Herkese g&uuml;ven telkin eden kimsedir.&rdquo; &ldquo;İkiy&uuml;zl&uuml;, &ccedil;ifte standardın değil, &ldquo;Rabbim

Allah&rsquo;tır deyip dosdoğru olan&rdquo; kimsedir.&rdquo; &ldquo;Kimseye zulmetmeyecek ve zulme de rıza g&ouml;stermeyen insandır.&rdquo; &ldquo;İlmi, hikmeti nerede bulursa alan

insandır.&rdquo; &nbs; &nbs; &nbs; Kisaca M&uuml;sl&uuml;man, daima iyiyi doğruya, g&uuml;zeli &ouml;ğrenen; iyiyi, g&uuml;zeli ve doğruya s&ouml;yelen, her zaman istikamet

&uuml;zere olmaya &ccedil;alışan insandır. 0, iyilik, doğruluk ve g&uuml;zelliğin i&ccedil;in yaşar ve onları yaşatmaya &ccedil;alışır. &ldquo;Bir m&uuml;minin diğer m&uuml;min kardeşini incitmesi caiz değildir.&rdquo; diyen bir Peygamberin &uuml;mmeti olabilme becerisine ulaşabilme gayreti i&ccedil;indedir. Yani i&ccedil;i temiz, dışı temiz; inancı, ameli, hurafelerden uzak, dinine

bid&rsquo;at ve hurafe karıştırmamış insan = M&uuml;sl&uuml;man. &nbs; &nbs; &nbs; Ancak ne var ki, Kur&rsquo;an ve S&uuml;nnet&rsquo;in &ouml;nerdiği m&uuml;min olmak

i&ccedil;in gerekli olan bu vasıflar, her zaman asr-ı saadet tazeliğinde olamamış, zaman

i&ccedil;inde İsl&acirc;m coğrafyasının genişlemesi sonucu, M&uuml;sl&uuml;manların sahip oldukları saf, tertemiz inan&ccedil; ve amel d&uuml;nyaları, &ccedil;eşitli inan&ccedil; ve uygulama

&ouml;geleriyle farklı şekillerde tezah&uuml;r etmeye başlamıştır. İsl&acirc;m k&uuml;lt&uuml;r&uuml;n kapsamı genişlemiş, Kur&rsquo;an ve S&uuml;nnet esaslarının yanında, değişik k&uuml;lt&uuml;r unsurları da İsl&acirc;m k&uuml;lt&uuml;r&uuml; i&ccedil;inde dinin bir emriymiş gibi algılanmaya başlanmıştır. Bunun tabii sonucu olarak,

M&uuml;sl&uuml;manların birbirlerine bakışları bile değişmiş, kavramlar birbirine karışmıştır. Pek &ccedil;ok bid&rsquo;at ve hurafe, dinin y&uuml;ce ilkelerini &ouml;rtm&uuml;ş, perdelemiştir.

&Ouml;yle inan&ccedil; &ouml;geleri ortaya &ccedil;ıkmiştir ki, İsl&acirc;m&rsquo;in temeli olan tevhid inancı zedelenmiş, şirk ve k&uuml;fre d&uuml;şme riski son derece artmıştır. En acı olanı ise, b&uuml;t&uuml;n bunların &ccedil;oğu kez samimi duygularla ibadet aşkı ve heyecanı

i&ccedil;inde yapılmıyor olmasıdır. &nbs; &nbs; &nbs; Tabii ki bu tarihi s&uuml;re&ccedil;tir ve ka&ccedil;inilmaz bir sonu&ccedil;tur. Burada mesele; bir su&ccedil;lu aramak veya bu t&uuml;r yanlışlıklar i&ccedil;inde olan M&uuml;sl&uuml;manları itham etmek değil, konunun

&ouml;z&uuml;n&uuml; kavramaya &ccedil;alışmak ve ona g&ouml;re &ccedil;&ouml;z&uuml;m aramak olmalıdır. Bu tarihi ger&ccedil;ekler ve İsl&acirc;m tarihinde zaman zaman ortaya

&ccedil;ikan &ldquo;ihya hareketleri&rdquo; beraberce d&uuml;ş&uuml;n&uuml;ld&uuml;ğ&uuml;

zaman bizi şu sonuca gümleme mektedir:  &nbsp;&nbsp;&nbsp; Allah katında en hakiki ve mümkin kimmel din olan İslamiyet'i ve onun kutsal kitabı Kur'an-ı Kerim'i, Allah Resulü (SAV), yirmi üçüncü yüzyılı; yıllık peygamberlik hayatı sırname tebliğ etmiş, açıktır yorumlamış; Kur'an emirlerini bizzat uygulamak suretiyle kendileri kılmıştır; bir mümmin olmanın eğini vermişlerdir. Bu hususu, Kur'an şıyleden ifade eder: #1604;#1614;#1602;#1614;#1583;#1618;#1603;#1614;#1575;#1606;#1614; #1604;#1614;#1603;#1615;#1605;#1618;#1601;#1616;#1610; #1585;#1614;#1587;#1615;#1608;#1614;#1577;#1612;#1604;#1616;#1617;#1605;#1614;#1606;#1603;#1614;#1575;#1606;#1614;#1610;#1614;#1585;#1618;#1608;#1615;#1604;#1614;#1617;#1607;#1614;#1608;#1614;#1575;#1604;#1614;#1617;#1607;#1614;#1608;#1614;#1575;#1604;#1618;#1608;#1614;#1605;#1614;#1575;#1604;#1618;#1570;#1582;#1616;#1585;#1614;#1608;#1614;#1584;#1614;#1603;#1614;#1585;#1614;#1575;#1604;#1604;#1614;#1617;#1607;#1614;#1603;#1614;#1579;#1616;#1610;#1585;#1575;#1611;  &nbsp;&nbsp;&nbsp; "Ey insanlar! And olsun ki, sizin içinizdeki anan kimseler içinizde kavuşmayı umanlar içindeler ve Allah'ı &ccedil;ok anan kimseler içindeler. Rasûlullah en güzel sözlerini rnekir. &nbsp;&nbsp;&nbsp; (AHZAB SURESİ &ndash; 21. AYET) &nbsp;&nbsp;&nbsp; Gerek Kur'an-ı Kerim gerekse Hz. Peygamber (SAV)'in bu açıktır. Yapılan her tür manların, her dâvâlînemde dinleri hakkında başvurdukları temel &ouml;üçüncü; ve uygulamaları yani "sünnet" dinin asılını teşkil etmektedir. Mülklerinin manları, her dâvâlînemde dinleri hakkında başıvurdukları temel &ouml;üçüncü;, bu iki asıl kaynak olmuştur, kıyamete kadar da bâyle olacaktır. Yapılan her türlü değerlendirme ve yorumda bu iki kaynağı uygunluk aranmaktadır. Bir inanç;gesinin ve işlenen bir amelin bid'at ya da hurafe olup olmadığını tespitte de bu açıktır. &nbsp;&nbsp;&nbsp; yani Kur'an ve Sunnet'e uygunluk &ouml;üçüncü; ve aranır.

&nbsp;&nbsp;&nbsp; Buradan anlıyoruz ki, dini inanç; ve uygulamalarımızda bizim içindelerin birinci derecede &ouml;nemli olan, o konuda dayandığımız &ouml;üçüncü;dâvâlînem; &Ouml;l&ccedil;&uuml;m&uuml;z Kur'an ve Sunnet mi, yoksa toplumsal alışkanlıklarımız ya da geleneklerimiz mi? &uuml;phesiz birincisi yani Kur'an ve Sunnet nnet'tir. Hatta yapa geldiğimiz bir takım alışkanlıklarımızı, adet ve geleneklerimizi de bu iki kaynağı &ouml;re değerlendirme. Eğer aykırılık &ouml;z konusu ise onu terk ederiz. &Ccedil;&uuml;nk&uuml; bu &ouml;l&ccedil;&uuml;, bizim dini bâyle; &uuml;t&uuml;nl&uuml;ğ&uuml;m&uuml;z&uuml; ve istikametimizi sağlayan bir &ouml;l&ccedil;&uuml;d&uuml;r. Bu yâzden iyi bilinmesi gereklidir. &nbsp;&nbsp;&nbsp; Bir başka ifade ile İslâm toplumunda, gerek bireysel gerekse toplumsal anlamda ciddi bir şekilde Kur'an ve Sunnet eğitimi ihtiyacı varıdır. Eğer bu konuda bilgi eksikliği olursa, dinden olmayan pek çok şey dindenmiş gibi kabul edilir ki bid'at ve hurafe diye ifade edilen dindişî inanç; ve uygulamalar toplumda yaygınlaşmaya başlar. Bu da, zaman içindedi, sosyolojik bir gerçeklik olarak toplumsal kutuplaşmalara kadar varan bir problemler yığınının ortaya çıkmasına sebep olur. Sulh, &uuml;k&ucirc;n, huzur ve barış anımlarına gelen "İslâm", bu durumda &acirc;deta problem &uuml;retken, topluma huzursuzluk veren bir mümmin esesine haline gelmiş olur; hâlbuki gerçeklik; de &ouml;yle değildir. Bilakis İslâm'ın insanlığa getirmiş olduğu ilahi mesaj,

her iki duuml;nyada da huzur ve saadeti önermekte, muuml;n tesiplerinin de her zaman bunu istedikleri, Kur'an'da bizzat ifade edilmektedir:

&#1585;&#1614;&#1576;&#1614;&#1617;&#1606;&#1614;&#1575;  
&#1570;&#1578;&#1616;&#1606;&#1614;&#1575; &#1601;&#1616;&#1610;  
&#1575;&#1604;&#1583;&#1615;&#1617;&#1606;&#1618;&#1610;&#1614;&#1575;&#1581;&#1614;&#1587;&#1614;&#1606;&#1614;&#1577;&#1611; &#1608;&#1614;&#1601;&#1616;&#1610;  
&#1575;&#1604;&#1570;&#1582;&#1616;&#1585;&#1614;&#1577;&#1616;  
&#1581;&#1614;&#1587;&#1614;&#1606;&#1614;&#1577;&#1611;  
&#1608;&#1614;&#1602;&#1616;&#1606;&#1614;&#1575;  
&#1593;&#1614;&#1584;&#1614;&#1575;&#1576;&#1614;  
&#1575;&#1604;&#1606;&#1614;&#1617;&#1575;&#1585;&#1616;: &nbsp;&nbsp;&nbsp;  
"Rabbimiz bize duuml;nyada iyilik ver, ahirette de iyilik ver ve bizi cehennem ateşinden koru." (BAKARA SURESİ 201. AYET) &nbsp;&nbsp;&nbsp;  
&Ouml;yeyse toplumda, dini olmadığı halde dindenmiş gibi zannedilerek uygulanan bir takım davranış bi&ccedil;imlerinin g&ouml;r&uuml;lmesi, toplum fertlerinin bu konuda yeterli bilgiye sahip olmamaları sebebiyle b&ouml;yle bir yanlış anlayışa sahip olduklarını g&ouml;stermektedir. Zira cehalet, kişinin her t&uuml;rl&uuml; yanlışa d&uuml;şmesinde en b&uuml;y&uuml;k etkendir. Bunu birka&ccedil; &ouml;rnekle daha somut hale getirmeye &ccedil;alışalım.  
&nbsp;&nbsp;&nbsp; Toplumumuzda sık&ccedil;a g&ouml;r&uuml;len hurafelerin başında muska ve tilsimler gelmektedir. (Bunlar, daha &ccedil;ok psikolojik temeli olan ruh&icirc; (manevi) hastalıklardan korunma amacıyla yapıldığı ifade edilen ve muhtelif şekilleri olan maskotlardır. Halk arasında g&ouml;zlemendiği şekliyle bunlar boyunlara takılmak, evin, arabanın belli yerlerine asılmak, hayvanların kafasına bağlanmak gibi farklı şekillerde kullanılmaktadır. Hz. Peygamber (SAV)&rsquo;in s&uuml;nnetinde muska ve temaim yasaklanmış; Allah&rsquo;tan değil de bu &ccedil;eşit eşyadan yardım dilemenin şirk koşmak demek olacağı ifade edilmiştir.  
&Ccedil;&uuml;nk&uuml; b&ouml;yle bir inan&ccedil;, Tevhid d&uuml;ş&uuml;ncesini zedelemektedir. Zira fiillerin isnadının Allah&rsquo;tan başkasına izafe edilmesi, yani muskalardan veya bir takım tilsimlardan medet umulması Allah inancını g&ouml;rgede bırakmaktadır ki, b&ouml;yle bir inan&ccedil; inde şirk unsurunu taşıyan bir inan&ccedil;tır. Her ne kadar bu yola tevess&uuml;l eden insanların b&ouml;yle bir niyeti olmasa da, konunun şirk d&uuml;şme riski b&uuml;y&uuml;k olan bir uygulama olduğunu &ouml;zellikle belirtmek isteriz. Muska uygulaması, Hz. Peygamber (SAV)&rsquo;in hadislerinde belirtildiği şekilde şartlı olarak izin verilen Rukye ile hi&ccedil;bir zaman karıştırılmamalıdır. &nbsp;&nbsp;&nbsp; Yine b&ouml;yle yaygın bir inan&ccedil; da, eşyada uğur ve uğursuzluk bekleme d&uuml;ş&uuml;ncesidir. Hemen her konuda uğursuzluk d&uuml;ş&uuml;ncesine konu olmuş pek &ccedil;ok inan&ccedil; &ouml;gesi bulunmaktadır. S&ouml;z gelimi, baykuş ve karganın &ouml;tmesinde, k&ouml;pek ulumasında, kara kedide, siyah k&ouml;pekte, farede, yılanla, tenha ve issız yerlerde bulunduklarına inanılan, değişik suret ve şekillerde g&ouml;r&uuml;nerek insanları yoldan saptırıp helak olmalarına sebep olan gul ve gulyabani de uğursuzluk vardır. Pazartesi &ccedil;amaşır yıkamak iyi değildir. Salı uğursuz bir g&uuml;nd&uuml;r. Gece aynaya bakmak uğursuzluk getirir, cin &ccedil;arpar. Gece dışarı &ccedil;&ouml;p atılması, &ccedil;ocuk beşiğinin boş sallanması iyi değildir. Elbiseyi &ccedil;ikarmadan insanın &uuml;zerinde bir yerini dikmek uğursuzluk getirir gibi. &nbsp;&nbsp;&nbsp; Her ne kadar bu t&uuml;r inan&ccedil; ve uygulamaların bazlarının pratik a&ccedil;ıklamaları olsa dahi, prensip olarak Hz. Peygamber (SAV)&rsquo;in hadislerinde "Eşyada uğursuzluk g&ouml;rmek diye bir şeyin olmadığı." bizzat ifade edilmiştir. Ama bug&uuml;n ş&ouml;yle bir etrafımıza baktığımızda, hemen her seviyede, ister eğitim &ouml;memiş olsun, isterse eğitim g&ouml;rerek belli bir &uuml;lk&uuml;r birikimine sahip olmuş entellekt&uuml;el pek &ccedil;ok insanın uğur ya da

uçursuzluk inancına sahip oldukları &ouml;&uuml;lmektedir. &nbsp;&nbsp;&nbsp;İsl&acirc;m toplumunda, gerek bireysel gerekse toplumsal anlamda ciddi bir şekilde Kur&rsquo;an ve S&uuml;nnet eğitimi'ne ihtiyaç&ccedil; vardır. Eğer bu konuda bilgi eksikliği olursa, dinden olmayan pek &ccedil;ok şey dindenmiş gibi kabul edilir ki, bid&rsquo;at ve hurafe diye ifade edilen din dışı inan&ccedil; ve uygulamalar toplumda yaygınlaşmaya başlar. &nbsp;&nbsp;&nbsp;Bu t&uuml;r inan&ccedil;ların birer folklorik değer olarak benimsenmesi normal kabul edilip bir k&uuml;lt&uuml;r unsuru sayılsa bile, konuya inan&ccedil;a&ccedil;isinden bakıldığı zaman, farklı zeminlere kaydığını g&ouml;r&uuml;lmektedir. Mesela, bir yerde baykuş &ouml;tt&uuml;ğ&uuml;zaman o evden ya bir cenaze &ccedil;ıkacak veya o ev sakinlerinin başına bir felaket gelecek diye inanmak, baykuş denilen o kuşun &ouml;tmesini felaket habercisi kabul etmek; o kuş &ouml;tmeseydi b&ouml;yile bir felaket olmayacağı, şeklinde inanmak, bir anlamda &ldquo;fiillerin yaratıcısının Allah olduğu&rdquo; inancını unutarak, meydana gelen fiilin yaratıcısını, Allah&rsquo;tan başka varlıklarda aramak demek olacaktır ki, bu İsl&acirc;m Dininin en temel prensibi olan Tevhid inancına aykırı d&uuml;şmektedir. Uğur veya uçursuzluk d&uuml;ş&uuml;nceleri, beşeri değerlendirmeler olup, hadiselerin meydana gelmesinin, varlıkların yaratılış &ouml;zelliklerine veya belli davranış şekillerine bağlamak Tevhid&rsquo;e zittir. &Ccedil;&uuml;nk&uuml; baykuş sesinin felaket haberini olduğu inancın menşeine bakıldığı zaman, bunun anlamı Cahiliyye Araplarında g&ouml;r&uuml;ld&uuml;ğ&uuml; şekliyle, baykuşun, kısas olunmayan bir maktul&uuml;n ruhunun tecess&uuml;m etmiş şekli olarak kabul edilmesi, umumi manası itibariyle &ldquo;ruhun bir v&uuml;cuttan diğerine intikali&rdquo; demek olan &ldquo;TENAS&Uuml;H=RUH G&Ouml;L;&Ccedil;&Uuml;=REENKARNASYON&rdquo; inancı ile yakından ilgili olduğu g&ouml;r&uuml;lmektedir. Bu da İslam Dini&rsquo;nin reddettiği bir inan&ccedil;tır. Halkımız arasında gerek inan&ccedil; y&ouml;n&uuml;nden gerekse, geleneksel olarak yaşatılmaya &ccedil;alışılan, onlarda bir takım kutsallık aranan pek &ccedil;ok hurafe -boş inan&ccedil;- &ccedil;eşitleri bulunmaktadır. &Uuml;z&uuml;c&uuml; olan ise, bu t&uuml;r hurafelerin birer folklorik değer olarak halka mal edilmesi y&ouml;n&uuml;nde gayretler sarf edilirken, tarihi k&ouml;kenlerinin ne olduğu ve İsl&acirc;m Dini&rsquo;nin bunları nasıl değerlendirildiği konusunda yeterli bilginin verilmeyiştir. Durum b&ouml;yile olunca, bu hurafeler, zamanla insanımızın hayatında, terk edilemez bir unsur olarak yer olacaktır ki, bu da insanımızı din ile geleneğin &ccedil;atıldığı bir ikilem i&ccedil;ine itecktir. &nbsp;&nbsp;&nbsp;Aslolan; dine ait olan bir değer ile, geleneğe ait olan bir değerin birbirinden ayrılması, dinle &ccedil;atışan, ona ters d&uuml;şen geleneklerin ise, toplumda din-gelenek &ccedil;atışması sonucu ortaya &ccedil;ıkabilecek bir takım psikolojik ve r&ucirc;hi rahatsızlıklara sebep olacağı d&uuml;ş&uuml;ncesiyle, zaman i&ccedil;inde onların terk edilmesidir. &Ouml;yleyse, M&uuml;sl&uuml;man&rsquo;ın sahip olması gereği Tevhid inancını zedeleyen bu ve benzeri hurafelerden arınması i&ccedil;in yapılması gereken şey nedir? &nbsp;&nbsp;&nbsp;Hz. Peygamber (SAV)&rsquo;in s&uuml;nnetinde muska ve temaim yasaklanmış; Allah&rsquo;tan değil de bu &ccedil;eşit eşyadan yardım dilemenin şirk koşmak demek olacağı ifade edilmiştir. &Ccedil;&uuml;nk&uuml; b&ouml;yile bir inan&ccedil;, Tevhid d&uuml;ş&uuml;ncesini zedelemektedir. &nbsp;&nbsp;&nbsp;Bu konuda yapılacak en &ouml;nemli şey, toplumun aydınlatılması, doğru bilgilerin onlara birinci el kaynaklarından ulaştırılmasıdır. Bu yapılrken sadece, o inan&ccedil; &ouml;gesinin bir hurafeden ibaret olduğunu belirtmekle yetinilmeyip, bizzat gerek menşeden, gerekse topluma intikal eden şeklinin tarihi gelişiminden de bahsetmek suretiyle, ni&ccedil;in yanlış olduğu d&uuml;ş&uuml;ncesi verilmeli, toplum, mantıken o konuda ikna edilmelidir. Sadece &ldquo;bu şudur, şu değildir!&rdquo; şeklindeki a&ccedil;ıklama ve yorumlar, hurafelerle m&uuml;cadele konusunda yeterli sonu&ccedil;ların elde edilmesine k&acirc;fi gelmemektedir. Ayrıca, toplumun hassas olduğu noktalarda, yapılacak eleştirlerde, bu hassas noktaların dikkate alınması; keskin tavırlarla değil, &ouml;ğretici, eğitici ve inandırıcı &uuml;slup

içinde yapılması, alınacak sonucu işaret etmeyecektir.  
Bunun yapılması gereken bir başka husus, -belki de en nemlisi- İlkemizin, toplumda yaygın olan hurafelerin ardından bir inanç; haritasının ikaralarak, oğlunda ciddi ilmecirc; araştırmalar yapılması ve araştırma sonuçlarının topluma eşitli vasıtalarla intikal ettirilerek, toplumun bir tür eğitime tabi tutulmasıdır. Bunlar, eşitli platformlarda, ilmi toplantılarında, konferanslarda günde getirilmek suretiyle konunun ciddiyeti topluma ihsas ettirilmelidir. Konu ciddidir, zira doğru zannedilerek işlenen veya kabul edilen yanlışlıklar üzerine bina edilen farklı davranışlar daha kolay; sonucların doğmasına zemin hazırlamaktadır. Burada özellikle din görevlilerimize bıkyarlık grevler dudem; şmektedir. Her hafta okunan hutbe ve yapılan va;z-u nasihatlerde, uygun bir slup gümüş zelliği içinde halka verilmeye alışılan dini bilgilerde, bir Sennet'inde ihya edilmesi sağlanmaya alışırken, bir bidatın ve hurafenin de kaldırılması konusuna daha fazla ağırlık verilebilir. Halk, her gün;n işlemekte olduğu veya işlendiğine şahit olduğu hurafelerin menşei ve dinle olan nasebetinin ne olduğu konusunda ciddi ve ilmi bilgilere sahip olduğu zaman, kısa vadede olmasa da zamanında bu boş inançlardan arınmış olacaktır.   KAYNAK : DİYANET AYLIK DERGİ

[islam ve Hayat,Güncel Vaaz ve Hutbeler](#)