



algılamak, mütalaa edip tefekkür etmektir.&nbsp; e. Kulluk: Kainat &cedil;apında görülen harika sanatlar, ince nakışlar, süslü dizaynlar penceresinden bakıp, Yüce Yaraticının manev&icirc; cemal ve kemalini temaşa etmek, onu yakından tanımak, onu sevmek ve ona saygı duymaktır.&nbsp; 2. Yaratanın huzurunda -ona hitaben- yapılan kulluk, ş&ouml;yle &ouml;zetlenebilir.&nbsp; a. Kulluk: Her zaman Allah&rsquo;ın huzurunda olduğunu idrak etmek ve ona göre bir duruş sergilemektir. Eserden m&uuml;essire / sanattan sanat&icirc;ra ge&cedil;mektir.&nbsp; b. Kulluk: Y&uuml;ce Yaraticının, harika ve mucizeli sanatlarını teşhir etmek suretiyle kendini tanıttırmak istediğini anlamak ve bu isteğini imanla karşılayıp mukabele etmektir.&nbsp; c.Kulluk:&nbsp; Rahman ve Rahim olan Allah&rsquo;ın, sonsuz rahmetinin bir yansıması olarak bin bir t&uuml;rl&uuml; rahmet &uuml;r&uuml;nlerini sergilemekle kendini sevdirmek istediğini idrak etmek; onun bu isteğini, kendisini severek yerine getirmek, sevgisini ona tahsis etmek ve kendisi de ona kulluk ederek kendini ona sevdirmeye &cedil;alışmaktır.&nbsp; d. Kulluk: &nbsp;Sonsuz kerem ve ihsan sahibi olan Allah&rsquo;ın, madd&icirc;-manev&icirc; sayısız nimetleriyle insana ikramlarda bulunup,&nbsp; madd&icirc;-manev&icirc; duyu organlarına hitap edip, damağına ve dimağına keyif ve lezzetler enjekte etmek isteğini kavramak, buna mukabil; fiilleriyle, s&ouml;zleriyle, tutum ve davranışlarıyla, hatta elinden gelse varlığının b&uuml;t&uuml;n zerreleriyle ona &ouml;vg&uuml;lerini, ş&uuml;kranlarını sunmaktır.&nbsp; e. Kulluk: Atomlardan galaksilere kadar her yerde yansımaları g&ouml;r&uuml;nen Allah&rsquo;ın celal ve cemal sıfatlarına karşı.

&#1575;&#1604;&#1581;&#1605;&#1583; &#1604;&#1604;&#1607;.

&#1575;&#1604;&#1604;&#1607; &#1575;&#1603;&#1576;&#1585;&nbsp;&nbsp;&nbsp; .

&#1587;&#1576;&#1581;&#1575;&#1606; &#1575;&#1604;&#1604;&#1607; &nbsp;&nbsp;&nbsp;diyerek&nbsp;&nbsp;&nbsp;

hayret i&cedil;inde ayakta el-pen&cedil;e durmak, iki b&uuml;kl&uuml;m olarak r&uuml;kua

varmak, y&uuml;z&uuml;n&uuml; yerlere s&uuml;rerek secdeye kapanmaktır.&nbsp; Ayrıca,

kulluk; &nbsp;İbadet ve ubudiyet olarak da ikiye ayrılır: Oru&cedil;, namaz, hac, zek&acirc;t birer

ibadet olarak kulluk olduğu gibi, hayatı kolaylaştıran, insanların yararına olan her t&uuml;rl&uuml;

teknoloji &uuml;retmek de bir kulluk g&ouml;revidir. &Ouml;rneğın; araba yapmak, gemi yapmak,

u&cedil;ak yapmak, yol yapmak, k&ouml;pr&uuml; yapmak, &cedil;eşitli sanayi

&uuml;r&uuml;nlerini istihsal eden fabrikalar kurmak da bir kulluktur. &nbsp;Ş&uuml;phesiz, gerek

ibadetin gerekse ubudiyetin bir değer ifade etmesi i&cedil;in, Allah&rsquo;ın rızasını esas yapmak

ve işlerinde samimi olmak şarttır. Değerli kardeşlerim; İbadet, &ldquo;Allah&rsquo;a karşı kulluk

vazifelerini yerine getirmek, Allah&rsquo;ın emirlerine boyun eğmek&rdquo; demektir.

İl&icirc;h&icirc; Ferman olan Kur&rsquo;an'da ş&ouml;yle buyrulur:

&#1610;&#1614;&#1570;&#1575;&#1614;&#1610;&#1617;&#1615;&#1607;&#1614;&#1575;

&#1575;&#1604;&#1606;&#1617;&#1614;&#1575;&#1587;&#1615;

&#1575;&#1593;&#1618;&#1576;&#1615;&#1583;&#1615;&#1608;&#1575;

&#1585;&#1614;&#1576;&#1617;&#1614;&#1603;&#1615;&#1605;&#1615;

&#1575;&#1604;&#1617;&#1614;&#1584;&#1616;&#1609;

&#1582;&#1614;&#1604;&#1614;&#1602;&#1614;&#1603;&#1615;&#1605;&#1618;

&#1608;&#1614;&#1575;&#1604;&#1617;&#1614;&#1584;&#1616;&#1610;&#1606;&#1614;

&#1605;&#1616;&#1606;&#1618;

&#1602;&#1614;&#1576;&#1618;&#1604;&#1616;&#1603;&#1615;&#1605;&#1618;

&#1604;&#1614;&#1593;&#1614;&#1604;&#1617;&#1614;&#1603;&#1615;&#1605;&#1618;

&#1578;&#1614;&#1578;&#1617;&#1614;&#1602;&#1615;&#1608;&#1606;&#1614; &ldquo;

Ey insanlar, sizi ve sizden &ouml;ncekileri yaratan Rabbinize ibadet ediniz ki, takva mertebesine

n&acirc;il olasınız.&rdquo; [4] İnsan, ibadeti ni&cedil;in yapar ve bu ibadet ona ne kazandırır? Bu

iki sorunun cevabı bu ayette ş&ouml;yle veriliyor:

&#1575;&#1593;&#1618;&#1576;&#1615;&#1583;&#1615;&#1608;&#1575;



[6] buyruluyor. Y&acirc;ni, insan ibadet sayesinde, &ldquo;Ben Allah&rsquo;ın kuluyum, Onun mahl&ucirc;kuyum, bu d&uuml;nyada Onun misafiriyim ve &ouml;ld&uuml;kten sonra da, in&shilla, Onun saadet yurdu olan Cennete gideceğim.&rdquo; diyebiliyor. Bu ise insan ruhu i&ccedil;in en b&uuml;y&uuml;k bir zevk kaynağıdır. G&uuml;n&uuml;k hayatında b&uuml;t&uuml;n işlerini kul olmanın şuuruyla hep hel&acirc;l dairesinde ge&ccedil;iren insan, belli vakitlerde Rabbinin huzurunda el bağıyor. Ona, yine Onun emrettiği bi&ccedil;imde ibadetini takdim ediyor. &Acirc;cizliğini, fakirliğini ve zilletini tam hisseden bir insanın kalbi Rabbine karşı derin bir mahcubiyetle dolar. Bu i&ccedil; burukluğuna &ldquo;inkisar&rdquo; deniliyor. Ve İmam-ı Rabbani Hazretleri &ldquo;İbadet, tezell&uuml;l ve inkisardan ibarettir.&rdquo; buyurarak bu h&acirc;li ibadetin temeli, esası sayıyor. &ldquo;Ni&ccedil;in ibadet ediyoruz?&rdquo; sorusu, beraberinde iki soruyu birlikte getiriyor. Daha doğrusu, bu sorunun i&ccedil;inde iki ayrı soru saklı: &ndash; İbadet etmemizin sebebi, illeti nedir?

&ndash; İbadet etmemizin hikmeti, faydası nedir? Bazıları bu soruyu sadece ikinci m&acirc;n&acirc;yı kastederek sorarlar. Birinci ve en &ouml;nemli noktayı unuturlar. Bunun neticesi olarak hikmet sahasında kendilerince birtakım faydalar sıralar ve bu faydaların başka yollarla da elde edilebileceğini ileri s&uuml;rerek, ibadeti reddedici bir tavra girerler. İlet, ibadet yapmamızı gerekli kılan ana sebeptir. Hikmet ise yaptığımız ibadetten h&acirc;sıl olan faydadır. D&uuml;nya işlerinden bir misal: Anadolu&rsquo;dan İstanbul&rsquo;a gelen bir t&uuml;ccarın bu seyahatinin illeti &ldquo;ticaret&rdquo;tir. Hikmeti ise daha &ccedil;ok zengin olmak ve d&uuml;nya nimetlerinden daha fazla istifade etmek. Buna g&ouml;re s&ouml;z konusu şahsa, &ldquo;İstanbul&rsquo;a ni&ccedil;in gidiyorsun?&rdquo; desek, &ldquo;zengin olmaya&rdquo; diye cevap vermez. Bu, hikmete ait bir cevaptır ve yerinde değildir. Sorumuzun cevabı &ldquo;ticaret yapmaya&rdquo; şeklinde gelmelidir. B&ouml;yle bir cevap illete aittir ve isabetlidir. O h&acirc;de, &ldquo;Ni&ccedil;in ibadet ediyorsun?&rdquo; şeklindeki bir sorunun cevabı da &ldquo;Rabbim emrettiği i&ccedil;in.&rdquo; şeklinde olacaktır. Bu emri tutmanın gerek d&uuml;nyada, gerek &acirc;hirette pek &ccedil;ok da faydası vardır. Ama ibadet bu faydalar i&ccedil;in yapılmaz; bunlar meselenin hikmet y&ouml;n&uuml;d&uuml;r. Abdin (Kulun) &nbsp;iş i ibadettir; emir dinlemek, yasaklardan sakınmaktır. Kula kulluk yaraşır. İbadetini bu şuurla yapan bir kuluna Rabbinin yapacağı ihsanlar, ikramlar ve cennette vereceği dereceler, ibadetin hikmet y&ouml;n&uuml;d&uuml;r. İsl&acirc;m&rsquo;ın her emri ve yasağı bu hakikatten haber veriyor. Bunlardan sadece birkaç&ccedil; mis&acirc;l verelim: Mesel&acirc;, oru&ccedil; tutmanın tıp y&ouml;n&uuml;nden bir&ccedil;ok faydaları var. B&uuml;t&uuml;n bu faydalar orucun hikmet y&ouml;n&uuml;d&uuml;r. &ldquo;Oru&ccedil; ni&ccedil;in tutulur?&rdquo; sorusunun cevabı, sanıldığı gibi bu faydalar değildir. Oru&ccedil;, Allah&rsquo;ın bir emri olduğu i&ccedil;in tutulur. Bu ibadetin belli bir ayı vardır: Ramazan. Ramazan dışında on ay nafile oru&ccedil; tutsak da Ramazan&rsquo;da tutmasak, bu ibadeti yerine getirmiş olmayız. Eğer mesele sadece orucun hikmet y&ouml;n&uuml;, y&acirc;ni faydaları olsa, bu ikinci h&acirc;de fayda on katına &ccedil;ikmiştir, ama farz olan oru&ccedil; h&acirc;l&acirc; tutulmamıştır. Yine orucun belli bir başlama ve bitiş vakti vardır. Orucumuza imsakten hemen sonra başlayıp, iftarımızı yatsıdan birkaç&ccedil; saat sonra yapsak orucumuz makbul olmaz. Daha fazla bir s&uuml;re a&ccedil; kalmışızdır, ama oru&ccedil; tutmamışızdır. Hikmet fazlasıyla tamam olsa bile, illet kaybolduğundan ibadetimiz makbul sayılmaz. Oru&ccedil;, tıbb&icirc; faydaları i&ccedil;in tutulmadığı gibi, i&ccedil;ki i&ccedil;mek de tıbb&icirc; zararları i&ccedil;in haram değildir. &ldquo;Ni&ccedil;in i&ccedil;ki i&ccedil;miyorsun?&rdquo; sorusunun cevabı, &ldquo;Allah yasakladığı i&ccedil;in.&rdquo; şeklinde verilecektir. Ve ancak bu takdirde i&ccedil;ki i&ccedil;memek ibadet olur, takva olur ve insanı Rabbine yaklaştırır. İ&ccedil;ki i&ccedil;memekte esas olan, bedeni ve akılı korumak değil, bir İ&acirc;h&icirc; yasaktan ka&ccedil;ınmaktır. İlet budur; diğerleri ise i&ccedil;ki i&ccedil;memenin hikmetleridir, faydalarıdır. Bilirsiniz, kendi kendine &ouml;len yahut

darbe ile &ouml;ld&uuml;r&uuml;len bir koyunun etini yemek haramdır. Bu noktada birtakım tıbb&icirc; veya biyolojik izahlar getirilebilir. B&uuml;t&uuml;n bunlar, meselenin hikmet y&ouml;n&uuml;d&uuml;r. Bunlar sayılıp d&ouml;k&uuml;l&uuml;rken Őu husus unutulur: &ldquo; Pek&acirc;l&acirc;, Allah&rsquo;tan başkasının ismiyle kesilen bir hayvanı yemek ni&ccedil;in haramdır?&rdquo; Bu soruya ne cevap verilecektir? Kesilmekse kesilmiş, kan akmaksa akmıştır. Demek ki işin esası, hayvan kesmenin tıbb&icirc; faydaları değildir. Esas olan, insanın kulluk Őuurundan ayrılmaması, Allah namına hareket etmesidir. Keserken Onun ismiyle kesmesi, yiyip i&ccedil;erken Onun ismiyle başlaması, giyinip kuşanırken de yine Onun kulu olduğunu unutmamasıdır. S&ouml;z&uuml;n &ouml;z&uuml;: Rahman ve Rah&icirc;m Rabbimizin b&uuml;t&uuml;n emirlerinde bizim i&ccedil;in nice faydalar vardır. Ama, biz ibadetimizi bu faydalar i&ccedil;in değil, Onun emrini g&ouml;zeterek ve rızasını umarak yaparız. &nbsp;

[1] Bu Vaaz Prof.Dr. Al&acirc;eddin BAŐAR Hocanın Sorularla İslamiyet adlı sitedeki yazılarından derlenerek hazırlanmıştır. [2] Alak, 96/1-2 [3] Bakara, 2/21 [4] Bakara, 2/21 [5] Bakara-2/185 [6] İş&acirc;r&acirc;t&uuml;l İ&rsquo;caz

[islam ve Hayat.Güncel Vaaz ve Hutbeler](#)