

Abdullah (RA) dir. Cerir bir sahabedir. Peygamberimiz (SAV)ın
ından kırk günden önce Mıslman olmuştur.
Taberânî'nin rivayetine göre: Cerir kendisine bir at
satın alması için pazarı gonderir. O da iki yuz dirheme bir at satın
alarak parasını demek için atın sahibini Cerir'e getirir. Cerir atı beğenir ve sahibinin
aldandığına kanaat getirerek, mal sahibi ile yeni bir pazarlığa başlar: "Senin atın
yuz dirhemden fazla eder, onu dört yuz dirheme satar
mısın?" der. At sahibi canına minnet: "Bu sana kalmış bir şeydir, ey Eba
Abdillah," der. Cerir bunu da az bulur ve: "Senin atın bundan da fazla eder. Onu beş
yuz dirheme satar mısın?" der ve "Senin atın bundan da fazla eder." diyerek, yuz
yuz artırmak suretiyle hayvanın fiyatını sekiz yuz dirheme
yuz keltir ve parayı vererek atı satın alır. Bıyle niçin yaptığını soranlara da cevap
verir: "Ben Peygamberimiz (SAV)'e, her Mıslman'a nasihatte
bulunmak şartıyla beyanat ettim" der. İşte sattığı
malın değerini bilmeyen satıcıya, alıcının hayırhahlığı. Cenâb-ı Hak, alıcı ve satıcılarımıza bu
şuur uyanıklığını nasip etsin. Nasihat ederken, bu nasihatın etkili
olması için dikkat edilmesi gereken bir takım hususlar vardır. Bunların başında başkasına
yaptığı nasihate önce kendisinin uyması gerekir. Başkasına yaptığı nasihate uymayan
kimseleri Kur'an-ı Kerim şöyle uyarıyor:

1571;1614;1578;1614;1571;1618;1605;1615;1585;1615;1608;1606;1614;1575;1604;1606;1617;1614;1575;1587;1614;1576;1616;1575;1604;1618;1576;1616;1585;1617;1616;1608;1614;1578;1614;1606;1587;1614;1608;1618;1606;1614;1571;1614;1606;1601;1615;1587;1614;1603;1615;1605;1618;1608;1614;1571;1614;1606;1578;1615;1605;1618;1578;1614;1578;1618;1604;1615;1608;1606;1614;1575;1604;1618;1603;1616;1578;1614;1575;1576;1614;1571;1614;1601;1614;1604;1575;1614;

1578;1614;1593;1618;1602;1616;1604;1615;1608;1606;1614;: :
İnsanlara iyiliği emreder de kendinizi unuttur musunuz?
Hıbuki kitabı okuyorsunuz. Hıı; aklınızı başınıza almayacak mısınız?"
(BAKARA SURESİ - 44. AYET) Başkalarına iyiliği tavsiye etmek iyi bir davranıştır. Fakat başkasının iyiliğini isterken, kendini unutmaması anlaşılır şey değildir. İyiliği emreden kimse bunda samimi ise, o iyiliğe öncelikle kendisinin sahip olması gerekir. İyiliği emretmek, başkalarına doğruyu göstermek suretiyle yararlandırmaktır. Başkasına doğruyu ve iyiyi gösterip de kendisini unutmaması ve kendisini o iyilikten mahrum etmesi, akıl dışıdır. Bunun için Allah Teâlâ; bu ilişkiye dikkatimizi çekiyor ve: "Aklınızı başına almayacak mısınız?" buyuruyor. Diğer taraftan insanlara nasihat eden ve doğru, yararlı olan şeye dikkatlerini çeken kimse o konudaki ilgisini ortaya koyuyor. Bıyle iken kendi nasihatini kendisi dinlemiyor ve bılece bilgisini fiilen yalanlamış oluyor. Bu, şahsında bir ilişki olduğu gibi, halkı bir taraftan aydınlatmak isterken diğer taraftan saptırmaktır ki, bu da bir ilişkidir. Ayrıca bıyle olan kimsenin nasihati da etkili olmaz ve nasihat ettiği kimseler tarafından ciddiye alınmaz. Kendisi sigara içtiği halde çocuklarına sigaranın zararlı ve kötü bir alışkanlık olduğunu öğütleyen kimsenin bu nasihati çocuklarına etki etmez. Onlar, "Babamız dediği gibi bu sigara gerek sağlık ve gerekse ekonomik nedenlerden zararlı ise, kendisi niye içiyor?" değerlendirmesini

