

“Sen O’nu görmeden de O seni görür.” (Buhari, iman,38) iŝte bu bilinç içerisinde, kendisine dünya gözüyle Beyt’i gösteren Allah’a ŝükredip, ahirette de cemalini göstermesi için dua etmelidir. Yıllardır binlerce kilometre uzaklardan yüneldiđi Kâbe, artık tam karŝısındadır. Aradan mesafe kalkmıŝ, vuslat gerçekleŝmiŝtir. Kulun Kâbe’ye kavuŝması, Rabbine kavuŝmasını hatırlatır. Kim bilir ne zaman, nerede ve ne hâide? Önce son nefesle varıŝ, sonra diriliŝ ve huzura çikiŝ... Acaba hangi yüzle, hangi yünden ve hangi sermaye ile? Sevgili Müminler Hacılar, “Duyûfu’r-Rahmân” yani “Rahman’ın misafirleri” dir. Evet, gerçekten de hacılar O’nun birkaç günük veya haftalık en kıymetli misafirleridir. Dolayısıyla, önce hacı kendisinin bir misafir olduđu, hem de Rabbine misafir olduđu bilinci içerisinde geçirmeli bu kıymetli zamanını. Ayrıca gerek hane sahibine karŝı, gerekse O’nun diđer misafirlerine karŝı saygı ve hürmette kusur etmemelidir. Kâbe bir semboldür. Bu sembole yaklaŝırken Rabbimize yakınlıđımızı ölçmeliyiz. Mesele yalnızca fizikî planda Kâbe’nin yanında olmak deđildir. Önemli olan kiŝinin bu fizikî yakınlıđı Rabbine olan manevî yakınlıđını artırmaya vesile kılabilmesidir. Nerede olursa olsun yüzünü Kâbe’ye çevirirken gönünü de Allah’tan baŝka her ŝeyden çevirme bilincine ulaŝabilmesidir. Kâbe’nin etrafında tavaf eden on binlerce Müslüman’ın oluŝturduđu tablo, bir galaksinin, milyarlarca yıldızıyla dönüŝünü andıran bir manzara gibidir. Bu bakımdan tavaftaki manevi hazzı tam anlamıyla elde edebilmek için kendini yürüngeye bırakmak gerekmektedir. Zaten Kâbe’nin çekim alanında yürüngeye girebilen bu manevî akıŝa kendini bırakır ve müminler denizinden bir damla olabilmenin zevkine erer. Kâbe etrafında dönerek gerçekleŝtirilen tavaf, kâinatın ve yaratılıŝın özeti, teslimiyetin ve ilahî takdire boyun eđiŝin sembolü sayılır. Tavafa Kâbe sola alınarak baŝlanır. Bunun da simgesel bir anlamı vardır. Nazargâh-ı ilâhî olan insanın kalbi,“Beytullah’ yani Allahın eviyle karŝı karŝıya gelir tavafta. Allah, insanın ŝekline, kalıbına, malına mülküne deđil, kalbine bakar. Bu yünüyle Kâbe ile insan kalbi arasında dikkat çekici bir ilgi vardır. Bu sebeple tavafta kiŝinin kalbi Kâbe tarafında yer alır. Bunda aynı zamanda tavafın ne kadar kalpten ve gönülden yapılması gerektiđine de bir iŝaret vardır. Arafat’ta diđer müminlerle bir arada bulunan, kıyafetiyle artık bu dünyayı terk ettiđini gösteren mümin, haŝir ve hesaba çekliŝ sahnesini temsili bir ŝekilde yaŝayarak sorumluluđun ve hesaba çekilmenin idrakine varır. Allah’ın huzurunda durmanın manasını, makam, servet ve ilim gibi östünüklerin gerçek deđerinin hesaba çekileceđi zaman ortaya çıkacađını anlar ve östünüđün sadece takvada olduđunu kavrar. Mina, can, mal, mülk, mesken, evlat, eŝ, kardeŝ, ticaret, aŝiret, mevki, makam, rütbeye vb. fani sevgilerin aŝıldıđı, Allah sevgisinde zirveye ulaŝıldıđı yerdir. Artık Mina’da sadece Allah temenni edilecektir. Allah sevgisi mi, diđerleri mi? Bu nimetler ve imkânlar, kiŝileri Allah sevgisine mi götürüyor, yoksa O’nun yolunda birer engel mi teŝkil ediyor? Diđer bir ifade ile kiŝi, Hz. İbrahim ve İsmail misali, en çok sevdiđi varlıklarını, Allah sevgisi uđruna feda edebiliyor mu? Bu noktada Allah’ın müjdesine mi itibar ediyor, yoksa ŝeytanın vesvesesine mi? Aslında Hz. İbrahim ile ođlunun sınavıyla, bugün bizim sınavlarımız pek farklı deđildir. Ancak İbrahim’i tavrı takınmanın çok zor olduđunda ŝüphe yoktur. Bu zorlu sınavda diđer sevgiler ađır basıyorsa, burada yapılacak ŝey, Allah’tan istiđfar dilemektir. Nitekim

