

Fayda Veriyorsa, Öğüt Ver
Gönderen Kadir Hatipoglu - Aralık 27 2020 07:39:22

ayetinde belirtildiği gibi Peygamberimizin gümeli revi insanları zorla ikna etmek değil, sadece en güzel şekilde tebliğ etmektir. Nitekim وَمَاعَلَىالرَّسُولِاِلاَّالْبَلاَغُالْمُبِينُ“Peygambere dumlşen apaçık tebliğden başka bir şey değildir” (Ankebût, 29/18) âyeti de bu hususu açıklamaktadır. Hz. Peygamber tebliğ gümeli revini ve yuuml;kuuml;mluuml;luuml;ğuuml;nuuml; yerine getirerek vazifesini hakkıyla yapmıştır. Ondan sonra insanlar kendi hâlleri ile baş başadır. Bu konudaki tutumları ve akibetleri farklı olabilir. Yuuml;ce Allah, insanların bu öğuuml;de karşı tutumlarını öz önuuml;nde bulundurarak dileği şeöklide onları cezalandırır veya öduuml;llendirir. Hz. Peygamber’in tebliğine kulak verip bu öğuuml;tten nasiplenen ve öğuuml;duuml;n kendilerine fayda verdiği insanlar olduğu gibi bu öğuuml;de kulak tıkayıp bundan nasiplenemeyen insanlar da vardır. Hz. Peygamberin tebliğinden faydalanan öğuuml;t alabilenler, kalbinde Allah korkusu olup ona varacağını bileyenlerdir. Bu konuda şuuml;phe içinde olanlar da öğuuml;tten nasiplenebilirler. Ancak kuumlfuuml;r ve inadında ısrarcı olup, inkârda ve nankörluuml;kte direnenler öğuuml;tten nasiplenemezler, öğuuml;duuml;n onlara faydası olmaz. Demek ki insanın öğuuml;tten faydalabilmesi için iman ederek kalbini ve zihnini ilahî mesajın muradını anlamaya ve uygulamaya açık ve hazır hâle getirmesi gereklidir. Aksi takdirde Allah ve resûluuml;nuuml;n mesajının onlara bir faydası olmaz. Nitekim söz konusu âyeti, âyetin öncesinde ve sonrasında zikredilen âyetlerle birlikte duuml;şuuml;necek olursak, yuuml;ce Allah’in Peygamberimize emri ve tavsiyesi şu anlama gelmektedir: Peygamberim! Sen tebliğ et, ama dinimi insanlara duyurma konusunda sakın kendi kendine zorluk çıkarma. Sorumlu olmadığı şeölerle kendini sorumlu tutarak zora sokma. Sen öluuml;leri diriltecek değilsin. Senin sağırlara duyurma, kuumlrler guuml;sterme gibi bir sorumluluğun da yoktur. Biz senin işini kolaylaştırdık. Sen, sana kulak verip dinleyenlere anlatmaya devam et. Kalbinde Allah korkusu olanlar mutlaka öğuuml;tten faydalıdır. Ama uyarı karşısında duyarsız kalan kuumltuuml; kimseler konusunda kendine bir sorumluluk çıkarak kendini üzme, işini ağırlaştırmaya. Sen ne kadar çaba sarf etsen de o gibi kimseler öğuuml;tten kaçinirlar. Sergiledikleri tavır sebebiyle nasiplenemezler. Sonuç olarak diyebiliriz ki insan yapısı itibarıyla hangi durumda olursa olsun öğuuml;t ve nasihate muhtaçtır. Bu itibarla peygamberlerin getirdiği mesaja kulak vermeyen, inkâr eden çoğu insanın, inkârlarının dillerinden ibaret olduğunu duuml;şuuml;nduuml;ğuuml;muuml;zde insanların ekseriyetinin nasihatten etkilendikleri sonucuna varabiliyor. Bu da nasihatın kaçinilmaz olduğu gerçegini ortaya koymaktadır. O hâde nasihatte devamlılık ilkesi esas olmakla birlikte, bu nasihat üzel bir üslupla, bireyi biktirmadan, rencide etmeden olmalıdır. Nasihatten önce bireyin maddi ve manevi ihtiyaççlarını ve içinde bulunduğu durumu da göz önuuml;ne alarak kendimizi onun yerine koymak suretiyle kendi davranışlarımızı da sorgulamalıyız. Söyuledigimiz şeölerin ve tavsiyelerimizin kendi benliğimizde karşılığının olup olmadığını duuml;şuuml;nmemiz gereklidir. Bazen bir sözden çok guuml;zel bir davranış öğuuml;t olarak daha etkin bir tesir bırakabilir. Unutmamak gereklidir ki insanlar ne kadar bozulursa bozulsun kalpler ne kadar katılışrsa katılassın, engeller ne kadar artarsa artsın, hiçbir nesil öğuuml;tten faydalama ve yararlanma yeteneğini tamamen yitirmez. Dr. Sabri TÜRKMEN

[islam ve Hayat,Güncel Vaaz ve Hutbeler](#)