

اَجْرُ
الْعَامِلِينَ “'Onlar Őöyle derler: 'Hamd, bize olan vaadini gerçekleřtiren ve bizi cennetten dilediđimiz yere konmak üzere bu yurda varis kılan Allah'a mahsustur. Salih amel iřleyenlerin mükâfatı ne güzelmıř!'” (Zümer, 39/74)
وَتَرَى
الْمَلَئِكَةَ حَافِّينَ
مِنْ حَوْلِ
الْعَرْشِ
يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ
رَبِّهِمْ
وَقُضِىَ
بَيْنَهُمْ
بِالْحَقِّ
وَقِيلَ
الْحَمْدُ
لِلَّهِ
رَبِّ
الْعَالَمِينَ “Melekleri de, Rablerini hamd ile tesbih edip yücelterek Arř'ın etrafını kuřatmıř hâide görürsün. Artık kulların arasında adaletle hüküm verilmiř ve 'Hamd âlemlerin Rabbi olan Allah'a mahsustur' denilmiřtir." (Zümer, 39/73-75) Dünya hayatının bin bir çeřit zorluđunu ařarak, nefsine ve Őeytana karřı verdiđi mücadelenin mükâfatı mümin için cennet olarak belirlenmiřtir. Allah (c.c)’a karřı verilen hesap yüz akıyla tamamlandıktan sonra, cenneti hak edenler grup grup cennete sevk edilecekler, cennet ve görevlileri onları karřılayacak. Kendilerine “hoř geldiniz” denerek iltifat edilecek. Artık bundan sonra imtihan yok. Bela, musibet yok. Hastalık, ölüm yok. Horlanma, dıřlanma yok. Açlık, sefalet, zulüm yok. Geçim derdi yok. Düřmanlık, yok. Barıř ve güven var, huzur ve mutluluk var. Bolluk var. “Öte git” diyen yok. Haset, kin, intikam, kan davası, yalan, iftira, dedikodu, laf tařıma, hakaret, dolandırıcılık, adam kayırma, onun bunun hakkını yeme gibi insan huzurunun bař düřmanı Őeyler yok artık. Her türlü kötülükten soyutlanmıř, huzur, güven ve mutluluktan ibaret yeni bir hayat bařlıyor artık. Hazinesi sonsuz olan yüce Allah’ın takdiri ile nimetleri sergilenen cennet, kitabımız Kur’an’da geniř Őekilde tanıtılmıřtır. Bu nimete nail olan insanlar, dünyada özlemini çektikleri Őeylere burada ulařacaklardır. İncancını ve insanlıđını yitirerek heva ve heveslerinin peřine takılıp, Őeytanın teřviklerine aldananlar bu nimetlerden yoksun kalacaklardır. Dünyada iken hayatlarında, barıř, saygı, itaat, sevgi ve türlü güzellikler olanlar, inanmanın ve güzel iřler yapmanın tatlı sonuna ermiř olacaklardır. Bu, Allah’ın vaadidir ve artık bu söz yerini bulmuřtur. Rabbimiz, Őöyle buyurmaktadır:
وَاُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ
لِلْمُتَّقِينَ غَيْرَ
بَعِيدٍ “Cennet Allah’a karřı

gelmekten sakınanlara uzak olmayacak şekilde yaklaştırılacak.” (Kâf, 50/31)
هَذَا مَا
تُوعَدُونَ
لِكُلِّ
اَوَّابٍ
حَفِيظٍ “Onlara şöyle denir:
‘İşte bu, size (dünyada) vaat edilmekte olan şeydir.” (Kâf, 50/32)
مَنْ خَشِىَ
الرَّحْمَنَ
بِالْغَيْبِ
وَجَآءَ
بِقَلْبٍ
مُنِيبٍ “O, her tövbe eden, onun
emrini gözeten için, görmediği halde sırf saygıdan dolayı
Rahmân’dan korkan ve Ona yönelmiş bir kalp ile gelen kimseler
içindir.” (Kâf, 50/33) اِلاَّ
مَنْ تَابَ
وَاَمَنَ
وَعَمِلَ
صَالِحًا
فَاُولَئِكَ
يَدْخُلُونَ
الْجَنَّةَ
وَلاَ
يُظْلَمُونَ
شَيْئًا -
جَنَّاتِ
عَدْنٍ
الَّتِى
وَعَدَ
الرَّحْمَنُ
عِبَادَهُ
بِالْغَيْبِ
اِنَّهُ
كَانَ
وَعْدُهُ
مَأْتِيًّا
“Ancak tövbe edip inanan ve salih amel işleyenler başka. Onlar cennete,
Rahmân’n, kullarına giyaben vaad ettiği “Adn” cennetlerine girecekler
ve hiçbir haksızlığa uğratılmayacaklardır. Şüphesiz O’nun va’di
kesinlikle gerçekleşir. (Meryem, 19/60-61) لاَ
يَسْمَعُونَ
فِيهَا
لَغْوًا
اِلاَّ
سَلاَمًا
وَلَهُمْ
رِزْقُهُمْ

