

Berat Kandili

Gönderen Kadir Hatipoglu - Şubat 22 2024 01:00:00

 Berat Kandili Muhterem Müslümanlar! Cenab-ı Hakk'ın kullarına maddî ikramları olduğu gibi manevî ihsanları da vardır. Bu ihsana eren kimseler, büyük bir mazhariyete nail olurlar. Rabbimizin bize olan maddî ve manevî lütüfları, ilâhî ikramları arasında mübarek geceler de vardır. Bunlara «Kandil geceleri» adı ve­rilmektedir. Bu gecelerden biri de Berat gecesidir. Berat, Arapça berâe-berâet kelimesinin Türkçeleşmiş halidir. Kur’an’da “Berae” kökünden 25 kelime bulunmakta olup, bunlardan sadece iki tanesi “Beraet” şeklinde geçmektedir. Berâet, iki şey arasında ilişki olmaması; kişinin herhangi bir yükümlülükten kurtulması veya yükümlülüğün bulunmaması anlamındadır. İstilah olarak berat ise, Allah’ın affı ve bağışlaması, günah, borç ve cezadan kurtulmak gibi anlamlara gelmektedir. Beratın özünde, günahlardan arınma ve Yüce Allah’ın rahmet ve mağfiretine ulaşma amacı vardır. Bu gecede Allâh'in affı ve bağışlamasının çok olacağı müjdelendiğinden, bu geceye “Berat Gecesi” denilmiştir. Berat gecesi hicri aylardan şaban ayının onbeşinci gecesidir. Berat Gecesi için Arapça eserlerde “şabanın ortasındaki gece”, “mübarek gece”, “rahmet gecesi” ve “sak (belge) gecesi” manalarına gelen terkipler kullanılmaktadır[1]. Kuranı kerimde فِيهَايُفْرَقُكُلُّاَمْرٍحَكِيمٍ,اِنَّآاَنْزَلْنَاهُفِىلَيْلَةٍمُبَارَكَةٍاِنَّاكُنَّامُنْذِرِينَ,وَالْكِتَابِالْمُبِينِ,حم Cenab-ı Hak okuduğumuz âyet-i kerimelerde buyurmaktadır ki: «Ha mim. (Halâl ile haramı vesair hükümleri) açıkça bildiren (bu) kitaba yemin ederim ki, hakikat, biz onu mübarek bir gecede indirdik. Gerçek biz (onunla kâfirlerin uğrayacakları azabı) haber ve­ricileriz. (O, bir gecedir ki) her hikmetli iş, nezdimizden sâdır olan bir emirle, o zaman aynılır» (Duhan suresi 1-4). Kurân-ı Kerim, berat gecesinde Levh-i Mahfuz'dan alınmış ve bir bütün hâlinde dünya göğüne indirilmeye başlanmıştır. Bu gece­nin mübarek oluşunun başlıca sebebi de bundadır. Kurân-ı Azimüşşan inmezden önce insanoğlunun efkârını dalâlet, kalbini küfür bulutlan kaplamıştı, insan mabud-ı hakikîyi bırakmış, taşlara, ağaçlara ve putlara tapmaya başlamıştı. Abdin ibadet ve itaat bağları kopmuş, insan denilen tabiri caizse insanlığını unutmuştu.. Cinayet ve rezaletler, sayılamayacak kadar çok, yazılamayacak kadar bayağı idi. İşte bu duruma gelen yeryüzüne, Kurân-ı Kerim'in inmesinin birinci kademesi, Şâbân-ı

أَنْ يَحِيفَ
اللَّهُ
عَلَيْكِ
وَرَسُولُهُ
قَالَتْ
قَدْ قُلْتُ
وَمَا بِي
ذَلِكَ
وَلَكِنِّي
ظَنَنْتُ
أَنَّكَ
أَتَيْتَ
بَعْضَ
نِسَائِكَ ِِ
فَقَالَ ِِ
إِنَّ
اللَّهَ
تَعَالَى
يَنْزِلُ
لَيْلَةَ
النِّصْفِ
مِنْ
شَعْبَانَ
إِلَى
السَّمَاءِ
الدُّنْيَا
فَيَغْفِرُ
لأَكْثَرَ
مِنْ عَدَدِ
شَعَرِ
غَنَمِ
كَلْبٍ ِِ "Bu gece (Şaban'ın onbeşinci gecesini) Peygamber (s.a.v.)ِi (odanın iِcedil;inde) aramaya başlamıştım ki (Oِnu) başını secdeden kaldırırkenِ buldum. Buyurdu ki: ِEy Aişe, Allah ve Rasulِِ seni korkutmasından mı korktun? dedim. Hz. Aişe validemiz ِDiğer hanımlarından birinin yanına gittiğini zannettimِ dedi. Peygamberimiz buyurdu ki Allah Teِâlâ; Şabanın 15.gecesinde (bu gecede) dِnya semasına iner, Ben-i Kelb kabilesinin koyunlarının tِyleri sayısınca insanları bağışlar." [3]
Dِrdِncِsِ: Mağfiretin husulِdِr. Peygamber Efendimiz buyuruyor ki:ِ إنَّكَ ما
دعوتَني
ورجوتَني
غفرتُ لكَ
عَلَى مَا
كَانَ فيكَ
ولا أُبالي. يا
ابنَ آدمَ لوْ
بَلَغَتْ

