



&#1571;&#1601;&#1618;&#1606;&#1614;&#1575;&#1607;&#1615;&#1548; &nbsp;"Kiyamet g&uuml;n&uuml; &acirc;demođlu beş şeyden hesap vermeden Allah'ın huzurundan ayrılmaz."<sup>[5]</sup> s&ouml;zlerinin ardından, beş şeyin ilki olarak "o&uml;mr&uuml;n nasıl t&uuml;ketildiđi" ifadesi ge&ccedil;mektedir. Yine Peygamber Efendimiz'in (sav), zamanın deęerlendirilmesinde terakki unsuru ile al&acirc;kalı olarak beyan buyurduđu hadis &ccedil;ok manidardır: &nbsp; &nbsp;"Beni, Allah'a yaklařtıran ilmimin artmadıđı bir g&uuml;n yařayacak olsam, o g&uuml;n&uuml; hayırla ge&ccedil;irilmeyen bir g&uuml;n sayarım". <sup>[6]</sup> G&uuml;n&uuml;m&uuml;z nesilleri &ccedil;ođunluk itibarıyla zaman konusunda kaygısız hale gelmiř ise de, İsl&acirc;m "zaman řuuru "nu yerleřtirmeyi asli gayelerden biri yapmıřtır. Dinimizin temel kaynakları olan &acirc;yet ve hadislerdeki &ccedil;ok sayıdaki naslar, yıllık, aylık, haftalık ve hatta g&uuml;n&uuml;k hayatın tanzimini hedeflediđi gibi, aynı kaynaklarda ifade edilen tenbih ve uyarılar ve hatta bir kısım fiili tedbirler M&uuml;sl&uuml;manlarda "zaman řuuru "nun uyandırılmasını ve canlı tutulmasını gaye edinir. Bu d&uuml;nyada ve o&uml;te d&uuml;nyada gen&ccedil; ve diri kalmanın saęlamca yere basmanın tek yolu zamanı saniyelerine kadar yerli yerinde kullanmak olsa gerek. Bu sebeple her s&ouml;ylediđinin, her yaptığının iki melek tarafından yazıldıđı bildirilmiř, buluđdan o&uml;l&uuml;me, her anından hesap vereceđi inancı&nbsp; Kur'an ve hadislerde tekrarlarla iřlenmiřtir.<sup>[7]</sup> Deęerli dostlar ř&ouml;yle bir d&uuml;ř&uuml;nelim; Her sabah kalktıđımızda defterimiz 24 saatle doldurulur: evet tam 24 saat. Aslında d&uuml;ř&uuml;nd&uuml;đ&uuml;m&uuml;zde olduk&ccedil;a uzun bir zaman Ve bu 24 saat hal diliyle bizlere derki; &ldquo;Ey &acirc;demođlu! Ben yeni bir g&uuml;n&uuml;m ve senin davranıřlarına řahidim. O halde beni iyi řekilde kullan. &Ccedil;&uuml;nk&uuml; kiyamet g&uuml;n&uuml;ne kadar bir daha geri gelmeyeceđim&rdquo; Peygamberimiz de bir hadisinde ř&ouml;yle buyurur: &#1606;&#1616;&#1593;&#1618;&#1605;&#1578;&#1575;&#1606;&#1616;&#1605;&#1594;&#1576;&#1608;&#1606;&#1612; &#1601;&#1610;&#1607;&#1605;&#1575;&#1603;&#1579;&#1610;&#1585; &#1605;&#1606; &#1575;&#1604;&#1606;&#1575;&#1587;: &#1575;&#1604;&#1589;&#1581;&#1577; &#1608;&#1575;&#1604;&#1601;&#1585;&#1575;&#1594; &ldquo;İki Nimet Vardır. İnsanların &Ccedil;ođu Bunda Aldanmıřtır: Sihat Ve Boř Vakit&rdquo;<sup>[8]</sup> Efendimizin de ifade ettikleri gibi bu iki b&uuml;y&uuml;k nimetin deęerini kaybetmeden o&uml;nce fark edemiyoruz ve sonunda ah vah etmemiz de hi&ccedil;bir iře yaramıyor. Deęerli M&uuml;minler biz hořlansak da hořlanmasak da zaman hep aynı hızla akıp gidiyor. Zamanın &ccedil;abuk veya yavař ge&ccedil;mesinden řik&acirc;yet&ccedil;i olabiliriz ama bunu sorun ettiđimizde tek yaptığımız şey biraz daha yařlanmak olacaktır. Muhterem M&uuml;min Kardeřlerim biz dursak da y&uuml;r&uuml;sek de uyanık olsak da uyusak da zaman akıp gidiyor. &Ouml;m&uuml;r bitiyor. Sayılı nefesler sayıca azalıyor t&uuml;kenmeye dođru gidiyor. Ve o&uml;mr&uuml;m&uuml;z&uuml;n uzunluđunu daha yařanacak ne kadar zamanımız olduđunu bilmiyoruz. Ama bildiđimiz bir şey var ki o da: Her İnsan &Ouml;lecek Yařtadır&hellip; O halde g&uuml;zel bir sey yapalım. Mademki yařıyoruz sıhhatli nefesler alıyoruz... Bir sey yapalım g&uuml;zel olsun. &Ccedil;ok mu zor? O vakit g&uuml;zel bir şey s&ouml;yleyelim. Dilimiz mi d&ouml;nm&uuml;yor? G&uuml;zel bir sey g&ouml;relim. Veya: G&uuml;zel bir şey yazalım. Yazamıyor muyuz? &Ouml;yeyse G&uuml;zel bir şeye bařlayalım&hellip; Herkesin &uuml;stesinden geleceđi bir şey mutlaka olmalı. O gayretten uzak duramayız. &Ccedil;&uuml;nk&uuml; Vakit ge&ccedil;iyor. B&uuml;y&uuml;klerimiz: &ldquo;Zaman &ccedil;ok kıymetli bir sermayedir&rdquo; demiřler. Kur'an -ı kerimde de bu sermayeyi bořuna t&uuml;ketmeyelim diye: &#1601;&#1614;&#1575;&#1616;&#1584;&#1614;&#1575; &#1601;&#1614;&#1585;&#1614;&#1594;&#1618;&#1578;&#1614; &#1601;&#1614;&#1575;&#1606;&#1618;&#1589;&#1614;&#1576;&#1618; &nbsp;&ldquo;Boř kaldın mı hemen bařka bir iře koyul&rdquo;<sup>[9]</sup> diye emredilmiř. Bu ayetin tefsirinde İsmail Hakkı

Bursevi Hazretlerinin eseri olan Ruhul Beyan tefsirinde şöyle deniyordu: Bir insanın hi&ccedil;bir iş yapmaksızın boşu boşuna oturması veya dinini ya da d&uuml;nyasını ilgilendirmeyen işlerle meşgul olması d&uuml;ş&uuml;nce sakatlığına akıl zayıflığına ve gafletin insanı esir almasına işarettir. O halde şöyle bir kendimizi kontrol edelim d&uuml;ş&uuml;ncemiz de bir sakatlık var mı aklımız da bir zayıflama var mı veya gaflete esir d&uuml;ş&uuml; m&uuml;y&uuml;z biraz d&uuml;ş&uuml;nelim ne dersiniz? Muhterem m&uuml;sl&uuml;manlar Zamanı boşa harcıyoruz. Kıymetini bilmiyoruz &ccedil;oğumuz. Boş şeylerle ge&ccedil;iyor elden ka&ccedil;iyor. &Ouml;m&uuml;r bitiyor ortada bir şey yok&hellip; D&ouml;n&uuml;p baktığımız zaman koca bir &ouml;m&uuml;r boşa ge&ccedil;miş&hellip; Sonra tabi &ccedil;ok kederleniyoruz &uuml;z&uuml;l&uuml;yoruz; ah vah ediyoruz ama zaman bir daha geri gelmiyor. H&acirc;l&uuml;ki Peygamberimiz (s.a.v) ne g&uuml;zel dua etmiş &nbsp;&ldquo;Zamanını bilene Allah rahmetine erdirsin&rdquo; Yani zamanının kıymetini bilene Allah merhamet etsin diyor. Ve yine bizleri bir hadisiyle uyarıyor Efendimiz (s.a.v):

&#1601;&#1614;&#1573;&#1616;&#1606;&#1617;&#1614;  
&#1575;&#1604;&#1583;&#1617;&#1615;&#1606;&#1618;&#1610;&#1614;&#1575;  
&#1570;&#1584;&#1614.&#1606;&#1614;&#1578;&#1618;  
&#1576;&#1589;&#1615;&#1585;&#1618;&#1605;&#1613; &#1548;  
&#1608;&#1608;&#1614;&#1604;&#1617;&#1614;&#1578;&#1618;  
&#1581;&#1614;&#1584;&#1617;&#1614;&#1575;&#1569;&#1614; &#1548;  
&#1608;&#1614;&#1604;&#1614;&#1605;&#1618;  
&#1610;&#1614;&#1576;&#1618;&#1602;&#1614; &#1605;&#1606;&#1607;&#1575;  
&#1573;&#1616;&#1604;&#1575;&#1617;&#1614;  
&#1589;&#1615;&#1576;&#1614;&#1575;&#1576;&#1614;&#1577;&#1612;  
&#1603;&#1614;&#1589;&#1615;&#1576;&#1575;&#1576;&#1577;&#1616;  
&#1575;&#1604;&#1573;&#1616;&#1606;&#1575;&#1569;&#1616;  
&#1610;&#1578;&#1589;&#1575;&#1576;&#1617;&#1615;&#1607;&#1575;  
&#1589;&#1575;&#1581;&#1616;&#1576;&#1615;&#1607;&#1575; &ldquo;Ş&uuml;phesiz d&uuml;nya ge&ccedil;ici ve durmaksızın arkasını d&ouml;n&uuml;p gitmektedir. Ondan kalan, sahibinin i&ccedil;ip de kabın dibinde bıraktığı kalıntı su kadar bir miktardır.&rdquo;[\[10\]](#) &ldquo;D&uuml;nya hayatı bir anlık bir zamandan ibarettir. O halde onu Allah yolunda ge&ccedil;iriniz.&rdquo; Muhterem M&uuml;sl&uuml;manlar Kuran-ı Kerim &uuml;zerinde dikkatleri canlı tutmak i&ccedil;in zamanı hatırlatan tabirleri sık&ccedil;a kullanır. Her &ccedil;eşit farz, vacip ve nafile namazlar zaman tanzimine de y&ouml;nelik gayeler taşımaktadır. Bu a&ccedil;ıdan, din, amirlerin b&uuml;y&uuml;k &ccedil;oğunluğuyla, insana zamanı azami &ouml;l&ccedil;e&uuml;de değerlendirmeyi &ouml;ğretmektedir. Hatta asıl gaye budur denilebilir. Farz namazların m&uuml;him gayelerinden biri, M&uuml;sl&uuml;man kimseye, g&uuml;n&uuml;k zamanı taksim ve programlama alışkanlığı kazandırmaktadır. Kıyamu'l leyl (gece kalkışı)'e Kur'an-ı Kerim &ouml;nem vermektedir. B&uuml;y&uuml;k İslam medeniyetlerinin parlama d&ouml;nemlerini hazırlayanların hayatında gece kalkışı &ouml;nemli yer tutar. Kıyamu'l leyl Peygamber Efendimiz'e (SAV) farzdı fakat &uuml;mmetine nafiledir. Bu s&uuml;nnet Kur'an-ı Kerim'in emridir. &#1608;&#1614;&#1605;&#1616;&#1606;&#1614;  
&#1575;&#1604;&#1617;&#1614;&#1610;&#1618;&#1604;&#1616;  
&#1601;&#1614;&#1575;&#1587;&#1618;&#1580;&#1615;&#1583;&#1618;  
&#1604;&#1614;&#1607;&#1615;  
&#1608;&#1614;&#1587;&#1614;&#1576;&#1617;&#1616;&#1581;&#1618;&#1607;&#1615;  
&#1604;&#1614;&#1610;&#1618;&#1604;&#1611;&#1575;  
&#1591;&#1614;&#1608;&#1610;&#1604;&#1611;&#1575; &ldquo;Rabbin adını sabah-akşam an (zikret). Geceleyin O'na secde et. O'nu geceleri uzun uzun tesbih et.&rdquo;[\[11\]](#).

&#1575;&#1614;&#1605;&#1618;  
&#1593;&#1616;&#1606;&#1618;&#1583;&#1614;&#1607;&#1615;&#1605;&#1618;  
&#1582;&#1614;&#1586;&#1614;&#1575;&#1574;&#1616;&#1606;&#1615;  
&#1585;&#1614;&#1581;&#1618;&#1605;&#1614;&#1577;&#1616;  
&#1585;&#1614;&#1576;&#1617;&#1616;&#1603;&#1614;  
&#1575;&#1604;&#1618;&#1593;&#1614;&#1586;&#1610;&#1586;&#1616;  
&#1575;&#1604;&#1618;&#1608;&#1614;&#1607;&#1617;&#1614;&#1575;&#1576;&#1616;  
&nbsp;&ldquo;Geceleyin secde ederek ve ayakta durarak boyun b&uuml;ken, ahiretten  
&ccedil;ekinen ve Rabbinin rahmetinden dileyen kimse ink&acirc;r eden kimse gibi olur  
mu?&rdquo; [12] Muhterem M&uuml;sl&uuml;manlar B&uuml;t&uuml;n zamanlarını bu  
d&uuml;nya hayatına harcayıp, ibadete zaman ayıramayanlar, ebed&icirc; saadetlerini tehlikeye  
atmış olurlar. Zamanın seyri hi&ccedil; kesilmeden devam ettiğine g&ouml;re, kaybedilen bir anı  
yeniden kazanmaya imk&acirc;n yoktur. Zaman her an, en iyi bi&ccedil;imde değerlendirilerek  
yaşanmalıdır. İnsan, prensip s&acirc;hibi olmalı, hayatını disiplin altına almalı, zamanını en verimli  
bir tarzda kullanmalı ve hayatının her &acirc;nından hesap vereceğini unutmamalıdır. İsl&acirc;m  
b&uuml;y&uuml;klerinden biri ş&ouml;yle der: &ldquo;Ben &ldquo;Asr&rdquo; s&ucirc;resinin  
m&acirc;n&acirc;sını bir buz satıcısından &ouml;ğrendim. &Ccedil;&uuml;nk&uuml; o pazarda  
ş&ouml;yle bağıırıyordu: &ldquo;Sermayesi eriyen bu şahsa merhamet edin!&rdquo; İnsana  
verilen &ouml;m&uuml;r de bir buz misali devamlı eriyip t&uuml;kenmektedir. Eğer bunu ziyan  
eder veya yanlış yere harcarsa, insanın h&uuml;srânına sebep olur.&rdquo; Uzun veya kısa  
olsun, &ouml;mr&uuml;n hayırlı ve bereketli olanı, s&acirc;lih ameller işlenerek, hakkı ve sabrı  
tavsiye ederek ve faydalı hizmetler yapılarak değerlendirilenidir. Nitekim Hazret-i Peygamber  
-sallallah&uuml; aleyhi ve sellem- ş&ouml;yle buyurmuştur: &nbsp;&ldquo;&Ouml;mr&uuml;n  
uzunu, Allah&rsquo;a itaat yolunda ge&ccedil;en &ouml;m&uuml;rd&uuml;r.&rdquo; [13] Yaşanan  
&ouml;mr&uuml;n uzun veya kısa olması iz&acirc;f&icirc;dir. Nice kısa &ouml;m&uuml;rl&uuml;  
kimseler, uzun &ouml;m&uuml;rl&uuml;lerin seneler boyu yapamadıkları işleri kısa  
&ouml;m&uuml;rllerinde başarmışlardır. Mesel&acirc; İm&acirc;m Ş&acirc;fi&icirc;, İm&acirc;m  
Gaz&acirc;l&icirc; ve &Ouml;mer bin Abd&uuml;laziz gibi İsl&acirc;m b&uuml;y&uuml;kleri ve daha  
niceleri, kısa &ouml;m&uuml;rllerinde yaptıkları hizmet ve iyiliklerle sevenlerinin  
g&ouml;n&uuml;llerinde taht kurarak vefatlarından sonra da yaşamlarını  
s&uuml;rd&uuml;rm&uuml;şlerdir. Buna rağmen uzun &ouml;m&uuml;r, All&acirc;h&rsquo;a  
ib&acirc;det ve t&acirc;atle değerlendirilirse ne g&uuml;zel bir nimettir! Nitekim bir  
h&acirc;d&icirc;s-i şer&icirc;fte: &#1582;&#1614;&#1610;&#1618;&#1585;&#1615;  
&#1575;&#1604;&#1606;&#1617;&#1614;&#1575;&#1587;&#1616; &#1605;&#1614;&#1606;  
&#1591;&#1575;&#1604;&#1614; &#1593;&#1605;&#1615;&#1585;&#1615;&#1607;  
&#1608;&#1614;&#1581;&#1614;&#1587;&#1615;&#1606;&#1614;  
&#1593;&#1605;&#1604;&#1615;&#1607; &ldquo;İnsanların en hayırlısı, &ouml;mr&uuml; uzun  
olup ameli g&uuml;zel olandır. İnsanların en şerlisi ise, &ouml;mr&uuml; uzun, ameli  
k&ouml;t&uuml; olandır.&rdquo; [14] Aslında en uzun &ouml;m&uuml;rl&uuml;ler, en &ccedil;ok  
yaşayanlar değil, hayatlarından en &ccedil;ok semere almasını bilenlerdir. Biz şunu bilmeliyiz:  
Yaşanan her anın, alınan her nefesin verilecek bir hesabı vardır Sık sık kendimizi sorgulamalıyız:  
Yaşadığımız hayat dolu mu ge&ccedil;iyor, boş mu? Ge&ccedil;irdiğimiz g&uuml;nlerin hesabını  
kolayca verebilecek miyiz? Zaman &ouml;yle bir şeydir ki, akışı durdurulamaz, ge&ccedil;miş  
telafi edilemez Birka&ccedil; dakika i&ccedil;inde birka&ccedil; milyar kazanabilirsiniz ama  
birka&ccedil; milyarla ge&ccedil;en zamanı geri getiremezsiniz Hayatta başarılı olanlar, zamanı  
iyi kullananlardır Zamana h&uuml;kmeden hayata h&uuml;kmeder, hayata h&uuml;kmedenler ise  
d&uuml;nyaya h&uuml;kmederler ve tarihte iz bırakırlar Tekas&uuml;r suresinin sekizinci ayet-i  
kerimesinde, &#1579;&#1615;&#1605;&#1617;&#1614;

&#1604;&#1614;&#1578;&#1615;&#1587;&#1618;&#1614;&#1604;&#1615;&#1606;&#1617;&#1614; &#1610;&#1614;&#1608;&#1618;&#1605;&#1614;&#1574;&#1616;&#1584;&#1613;&#1593;&#1614;&#1606;&#1616;&#1575;&#1604;&#1606;&#1617;&#1614;&#1593;&#1610;&#1605;&#1616; &ldquo;Sonra o g&uuml;n (kiyamet g&uuml;n&uuml;) her t&uuml;r&uuml; nimetten mutlaka hesaba &ccedil;ekileceksiniz&rdquo; buyurulmaktadır Bir hadis-i ş&ouml;yle buyuruluyor: &#1602;&#1614;&#1575;&#1604;&#1614;&#1585;&#1614;&#1587;&#1615;&#1608;&#1604;&#1615;&#1575;&#1604;&#1604;&#1617;&#1607;&#1616;: &#1614;&#1610;&#1614;&#1586;&#1615;&#1608;&#1604;&#1615;&#1602;&#1614;&#1583;&#1614;&#1605;&#1614;&#1575;&#1593;&#1616;&#1576;&#1618;&#1583;&#1613;&#1610;&#1614;&#1608;&#1618;&#1605;&#1614;&#1575;&#1604;&#1618;&#1602;&#1616;&#1610;&#1614;&#1575;&#1605;&#1614;&#1577;&#1616; &#1581;&#1614;&#1578;&#1617;&#1609;&#1610;&#1615;&#1587;&#1618;&#1571;&#1604;&#1614; &#1593;&#1614;&#1606;&#1618;&#1571;&#1585;&#1618;&#1576;&#1614;&#1593;&#1613;: &#1593;&#1614;&#1606;&#1618;&#1593;&#1615;&#1605;&#1615;&#1585;&#1616;&#1607;&#1616;&#1601;&#1616;&#1610;&#1605;&#1614;&#1575;&#1571;&#1601;&#1618;&#1606;&#1614;&#1575;&#1607;&#1615;&#1548;&nbsp;&ldquo;Ademoğluna kıyamet g&uuml;n&uuml; şunlar sorulmadık&ccedil;a asla yerinden ayrılmaz: &Ouml;mr&uuml;n&uuml; nerede ve ne şekilde ge&ccedil;irdiğinden, İlmî ile ne yaptığından, Malını nerede kazanıp nereye harcadığından ve Bedenini nerede yıprattığından&rdquo;[15] &Uuml;stat Necip Fazıl zamanı dizelerine ş&ouml;yle aktarmıştır: Nedir zaman, nedir; bir su mu, bir kuş mu? Nedir zaman, nedir; iniş mi, yokuş mu? &ldquo;Bunu unutmayın ki zaman kimseyi beklemez. D&uuml;n artık mazi oldu. Yarın ise muamma, bug&uuml;n ise avu&ccedil;larımızın i&ccedil;inde bize sunulmuş bir armağandır.&rdquo;[16] Muhterem M&uuml;sl&uuml;manlar Bir&ccedil;ok insan bilin&ccedil;sizce zamanını boşa harcamaktadır. Bunun baş sebebi ise insanın zaman konusundaki bilgisizliğidir. Zamanın kullanım d&uuml;zeni kişinin kendi denetimindedir ve bu da zamanın verimliliğini etkiler. İnsanın yarına bir garantisi olmadığını d&uuml;ş&uuml;n&uuml;rsek, sahip olunan en az şeyin zaman olduğunu anlayabiliriz. İnsan, boşa harcadığı zamanları bir araya getirirse, hayretler i&ccedil;erisinde zamanını nasıl boşa harcadığını anlar. Zaman konusunda insanın bilin&ccedil;sizliğini İmam Şafii ş&ouml;yle dile getirir: &ldquo;Zamana kusur buluruz, oysa zaman konuşacak olsa utanırız.&rdquo; Zamanı değerlendirmek ve kazanmak, meşgul g&ouml;r&uuml;nmek değil; hedef ve ama&ccedil;larımızı, var oluş amacımız doğrultusunda ger&ccedil;ekleştirmek i&ccedil;in zamanı kullanmaktır. İnsan, zamanını boş yere ve anlamsız eğlence, kurgu ve dedikodular &uuml;zerine kurulu TV programlarıyla boşa harcamamalıdır Kuran-ı Kerim&rsquo;de boş ve faydasız olan her şeyden uzak durulması gerektiği ş&ouml;yle anlatılır: &#1608;&#1614;&#1575;&#1604;&#1617;&#1614;&#1584;&#1610;&#1606;&#1614;&#1607;&#1615;&#1605;&#1618; &#1593;&#1614;&#1606;&#1616;&#1575;&#1604;&#1604;&#1617;&#1614;&#1594;&#1618;&#1608;&#1616;&#1605;&#1615;&#1593;&#1618;&#1585;&#1616;&#1590;&#1615;&#1608;&#1606;&#1614;&ldquo;Onlar ki, boş ve yararsız şeylerden y&uuml;z &ccedil;evirirler.&rdquo;[17] Muhterem M&uuml;sl&uuml;manlar Zaman Y&ouml;netimi başlığında bir araştırma yazısında: Zaman kazanma konusunda en başarılı y&ouml;ntemin şu esasa dayandığı yazıyordu: 1) Gereksiz yere zaman t&uuml;keten yararsız alışkanlıklarınızdan kurtulun. 2) Yapacağınız işi g&uuml;&ccedil;yollardan yapmayın basit y&ouml;ntemler işi kolaylaştırır. (&Ouml;r&n: internet imkanını kullanmak)



3) Ve birden fazla işi bir arada yapmayı öğrenin. İşlerinizi nem sırasına göre diziniz: Gereksiz işlere en az vakti ayırın; erken kalkın; mutlaka planlayın (ve tabiki planınıza uyun); boşta giden veya gitmesi muhtemel olan zamanınızı iyi kullanın; öğenin otobüs beklerken yolda yürürken elektrik su faturası sırasında beklerken (Malum hayatımızın bıkıcı bir bölümü; sıra beklemekle geçiyor) geçin; zamanınızı güzel bir şekilde değerlendirebilirsiniz. Öğrencilik yıllarımızda Hocamız bize "kâğıtlara hadis-i şerifleri yazıp cebinize koyun. Yolda gelip giderken ezberleyin" diye nasihat ederdi. Sakın ertelemeyin: Uzmanlar Zamanımızın Nasıl Harcağına dair bir istatistik yapmışlar Bu istatistikte ortalama bir temel alınmış yani yaklaşık 60 yıllık bir temel alınmış. Bakın nasıl bir sonuç ortaya: Ayakkabı giyerken 8 gün; Diş fırçarken 3 ay; Yemek yerken 4 yıl; Trafik ışığı beklerken 1 ay; Otobüs beklerken 5 ay; Asansörde 3 ay; Alışırken (kazanç için) 9 yıl (tatillerimiz bol olduğu için); Tv seyrederken 10 yıl; Uyurken 20 yıl Hz. İsa (a.s) ın hikmetli sözleriyle sohbetimizi bitirelim şöyle buyuruyor Hz. İsa: "Dünya geçici; gündüzü 1) Dünyanın Geçici miştir elinde ondan bir şey yoktur. 2) Bugün içinde bulunduğunuz andır. Bunu ganimet bil değerlendir. 3) Yarın: Gelecektir; fakat yetişip yetişmeyeceğini bilmiyorsun..."

Faydalanılan; Eserler Kilis İl  
Müftülüğü'nün 07/01/2011 tarihli hutbesi İbrahim CANAN,  
İslam'da Zaman Tanzimi, Cihan yay. İst/ 88. Osmanlı Sermayesi Osman  
Ersan Altınoluk dergisi 2003 - Nisan, Sayı: 206, Sayfa: 038 NİYAZI F. ERES- Gulistan Dergisi  
Panzehir dergisinde Zaman Yolu netimi Başlıklı yazı;

www.islamda  
hayat.com

www.islamda hayat.com

[1] Asr, 103/1-3 [2] İbrahim, 14/33-34 [3] İbrahim Canan, Kutub-i Sitte Tercüme ve Şerhi, Akademi Yayınları: 16/204-205. [4] İnşirah, 94/7 [5] Tirmizi, kıyamet: 1 [6] Keşf'ihafa: 1/75 ,Heysemi: 1/36 [7] İbrahim Canan, Kutub-i Sitte Tercüme ve Şerhi, Akademi Yayınları: 16/205 [8] Buhârî, Rikak 1 [9] İnşirah, 94/7 [10] Müslim zühd 14 [11] İnsan 26 [12] Zümer 9 [13] Müslim'in Feyz'ı, Feyz'ı-kadir, 4,140 [14] Tirmizî, Zühd, 22 [15] Tirmizi, kıyamet: 1 [16] Newsweek Dergisi [17] Müslim'in minun Suresi, 3

[islam ve Hayat,Güncel Vaaz ve Hutbeler](#)