

Sıla-i Rahim

Gönderen Kadir Hatipoglu - Temmuz 06 2016 03:00:00

  &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; İnanan kimseler a&ccedil;isinden değer verilmesi gereken meseleler hakkında bir şeyin mahiyeti ve sınırlarını tayin edici kriterler Kur'&acirc;n ve s&uuml;nnet &ccedil;er&ccedil;eveli olmalıdır. Diğer bir ifadeyle bu iki kaynak ibadet, muamelat, ukub&acirc;t, ve ahl&acirc;k gibi daha bir &ccedil;ok alanlarda da h&uuml;k&uuml;m koyucudur. İslam hukukunun kaynağını teşkil eden Kur'&acirc;n ve s&uuml;nnet aynı zamanda İslam ahl&acirc;kının kaynağını da oluşturmaktadır. Bu genel ifadeden de anlaşılıcağı gibi hukuk kaidelerinin ortaya konmasında ahl&acirc;k kurallarının, ahl&acirc;kın &uuml;zerinde yaptırım g&uuml;c&uuml;n&uuml;n oluşmasında da hukuk kurallarının etkisini g&ouml;z ardı etmemek gereklidir. &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Hem cinsleriyle bir arada yaşamaya mecbur olan insan, en tabii ihtiyaçlarılarını gidermek, zararlı şeylelere karşı elbirliğiyle karşı koymak ve i&ccedil;inde yaşadıkları hayat şartlarını daha iyiye ve m&uuml;kemmele g&ouml;t&uuml;rmek i&ccedil;in işbirliği yapmak zorundadır. Bunun i&ccedil;inde toplumu meydana getiren fertlerin birbirine inanması, g&uuml;venmesi ve bir takım ilişkiler i&ccedil;erisine girmesi gerekmektedir. Demek ki insanların arasında sosyal m&uuml;nasebetlerin başlamasından &ouml;nce, bu m&uuml;nasebetleri d&uuml;zenleyen kaidelere ihtiyaç&ccedil; vardır. Bu sebeple toplumsal hayatın ahenkli bir şekilde devamı i&ccedil;in fertlerin aşırı isteklerini frenleyecek ve bencilliklerini t&ouml;rp&uuml;leyip mutedil hale getirecek disiplinler/ilkelер son derece zaruridir. &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Toplum hayatını d&uuml;zenliyen en &ouml;nemli kaynak dindir. İslam dini "ahl&acirc;ki g&ouml;rev ve haklar, dini emirler ile i&ccedil; i&ccedil;edir, ahl&acirc;k ile din adeta tek bir şeydir. Hi&ccedil;bir ahl&acirc;ki buyruk yoktur ki, aynı zamanda d&icirc;n&icirc; ve insan&icirc; bir buyruk olmasın." (Ahmed Naim, s. XXIX) &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Onun mesajı evrenseldir. (Bkz. Kur'an, 2/ 21, 6/135, 29/8, 31/14, 53/39, 75/35, 82/6) O muhataplarını hep tevhid inancı etrafında toplamayı hedeflemiştir ve bu b&uuml;t&uuml;nleşmeyi ve dayanışmayı maddi anlamda da sağlamak i&ccedil;in fertlere sorumluluklar y&uuml;klemiştir. Bu g&ouml;revlerin en &ouml;nemlilerinden biri de Allah'ın bir nimet ve rahmet olarak insanlara bahsettiği akrabalık ilişkisiyle meydana gelen sıla-i rahimdir.

Sıla-i Rahim Kavramı &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Sıla kelimesi "v.s.I"

k&ouml;k&uuml;nden masdar bir kelime olup, ulaşmak, kavuşturmak, bağ gibi anımlara gelir. Rahim ise, acıma, koruma, şefkat manalarına gelmektedir.

(F&icirc;r&ucirc;z&acirc;b&acirc;d&icirc;, I, 66, IV, 119; İbn&uuml;l-Esir, II, 210) En geniş şekliyle akrabalık hak ve hukukunun yerine getirilmesi şeklinde ifade edilen sıla-i rahim, kişinin baba, anne, dede, nine, kardeşler, amcalar, halalar, kardeş &ccedil;ocukları, dayılar, teyzeler sonra da yakınlık derecesine g&ouml;re nesep bağı olan akrabalarına karşı, imkan nispetinde maddi ve manevi anlamda faydalı olmak, hizmet etmek, ilgi ve alaka g&ouml;stermek, yerine g&ouml;re iletişim ara&ccedil;larıyla da olsa onlarla irtibati devamlı hale getirmek gibi anımlara gelmektedir. (Sa'd&icirc; Eb&ucirc; Ceyb, s, 145, Pakalın , III, 205) Daha &ccedil;ok ahl&acirc;ki bir kural ve hak gibi g&ouml;r&uuml;n en bu terim bundan da &ouml;te fertlere hukuki anlamda m&uuml;kellefiyetler de y&uuml;klemektedir. &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Sıla-i rahmin anlam itibariyle &ouml;nem arzetmesinin bir y&ouml;n&uuml; de şudur: Rahim kelimesi Allah'ın Rahman isminden alınmıştır. Bu konuda ki kuds&icirc; hadiste "Allah (c.c.) ş&ouml;yile buyurmaktadır: "Ben Allah'ım. Ben Rahman'ım, rahmi (akrabalığı) ben yarattım, kendi ismimden bir isim ona verdim. Artık kim yakınlarıyla ilgi kurup akrabalığın hakkını yerine getirirse ona I&uuml;tuflarda bulunurum, kim de akraba ile ilişkisini keserse (ilgisiz kalırsa), ben de ondan rahmetimi keserim." (Tirmiz&icirc;, Kitabu'l-Birr ve's-Sıla, 9) İşte bu iştikak, yani, rahmin,

&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Rahman isminden alınmasında rahmete nasıl bir vesile edildiği a&ccedil;ık&ccedil;a ifade edilmektedir. O halde bu rahmeti, şefkat ve merhametle, hisimlik ilgi ve hakkı olan kimselere ulaşımak, yakınlarla ve nesep sebebiyle hisim olanlarla ilgi kurmak her bakımdan rahmete yol a&ccedil;acaktır. Bu itibarla sila-i rahime riayet Yaradanın merhametini celbedecek ve bir &ccedil;ok berekete vesile olacaktır.

&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Rahim kelimesinin anlamıyla ilgili olarak diğer bir rivayette bu kavram (rahim) ağa&ccedil;klerinin birbirlerine sık bir şekilde sarılmasına benzetilmiştir. (Buh&acirc;r&icirc;, Edeb, 13) Bu ifade bizlere insanların hepsinin bir asıldan olup, insanlık ve soy itibariyle kardeş oldukları hatırlatmaktadır. Zira bu anlamlın muhataplar tarafından kavranması inanan inanmayan her topluluğun emniyet ve mutluluk i&ccedil;erisinde, dayanışma ve yardımlaşarak hayat s&uuml;rd&uuml;rmelerini sağlayacaktır. Sonu&ccedil;ta bug&uuml;n yery&uuml;z&uuml;nde sıkıntısını &ccedil;ektiğimiz bir &ccedil;ok probleme daha kolay &ccedil;&ouml;z&uuml;mler bulabilme imkanı doğabilecektir. Kur'an ve S&uuml;nnette Sıla-i Rahim &nbsp;&nbsp;&nbsp; İslam dininin temel hedeflerinden biri de insanları genel ve geniş bir kitle olarak g&uuml;&ccedil;l&uuml; bir şekilde bir arada bulundurmak ve bu devamlılığı bir takım vesilelerle dinamik kılmaktır. Sıla-i rahim, &ouml;ncelikle aralarında akrabalık ilişkileri olan insanları hedefler ve daha sonra b&uuml;t&uuml;n insanlığı ama&ccedil;ilar. Akrabalık farklı şekillerde meydana gelir. Bu ilişki kan hisimliğiyle meydana geldiği gibi, sıh&icirc;dediğimiz, evlilik sebebiyle de ger&ccedil;ekleşebilir. Dolayısıyla akrabalık bağları bu y&ouml;n&uuml;yile daha bir geniş boyut kazanmaktadır.

&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Kur'&acirc;n'ın onlarca &acirc;yetinde ve s&uuml;nnette bu konu ele alınmış ve ne kadar &ouml;nem verilmesi gereği &uuml;zerinde durulmuştur. İslamiyet'in ilk yıllarından itibaren ilk inen Mekk&icirc; &acirc;yetlerde Hz. Peygamber'e akrabalık ilişkilerinin g&ouml;zetilmesi ve bu hususa dikkat edilmesi emredilmiştir. Bu konunun ayrı bir &ouml;nemi de kanaatimizce Peygamberlik vazifesiyle g&ouml;revlendirilen bir kişinin i&ccedil;inde yetiştiği toplumun ferdi olarak mutlaka yakın akrabalık ilişkilerinden istifade ederek tebliğ ve irşad g&ouml;revine başlamasının kendisine mutlaka bir avantaj sağlayacağına işaret etmiş olmasıdır. Zira bu g&ouml;r&uuml;ş&uuml;n isabetli olduğunu Efendimizin tebliğde yakın akrabalarından başlaması g&ouml;stermektedir. (Kur'&acirc;n, 26/ 214) Demek ki tebliğ ve irşatta akrabalık bağının vesile edilerek &ouml;ncelikli olarak bu hedef kitleden başlanması ayrı bir &ouml;nem arzetmektedir. Toplumsal yardımında da ister maddi isterse manevi anlamda olsun ilk ulaşılacak kimseler yakın akrabalardır. &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Sıla-i rahim g&ouml;revi en yakın dairede ebeveyinden başlayarak uzak akrabalara kadar uzanan bir ilişkidir. Kur'&acirc;n ve s&uuml;nnette akrabaya karşı iyilik etmek bir ahlak&icirc; g&ouml;rev olarak değil aynı zamanda hukuki bir sorumluluk olarak ele alınmıştır. Daha &ouml;nce de ifade ettiğimiz gibi Peygamberliğin ilk yıllarından itibaren Allah Res&ucirc;l&uuml;'n&uuml;n yerine getirilmesi hususunda ısrarla davet ettiği şeylerden biri sıla-i rahimdi. Hatta, Herakliyus, Allah Resul&uuml; (s.a.s.) hakkında bilgi edinmek &uuml;zere ticari maksatla Şam'a gelmiş olan Eb&ucirc; S&uuml;fyan ve yanındakileri &ccedil;ağırıp "O size ne emrediyor?" diye sorunca Eb&ucirc; S&uuml;fyan'ın saydıkları &uuml;&ccedil; beş husus arasında sıla-i rahmi de g&ouml;rmekteyiz. (Buh&acirc;r&icirc;, Edeb, 8) Vahyin ilk olduğu g&uuml;nlerde de Allah Res&ucirc;l&uuml; peygamberlik g&ouml;revi sorumluluğunun ağırlığı altında konuyu eşî Hz. Hatice'ye a&ccedil;tığında, validemizin O'na endişelenmesine gerek olmadığını, Allah'ın kendisini utandırmayacağını ifade ederek, kendisinin, toplumun İslahı i&ccedil;in bir &ccedil;ok fedakarlıklar yaptığı ve bu işlerin arasında sıla-i rahmi de zikretmesi akrabalık ilişkilerinin ne kadar &ouml;nemli olduğuna işaret etmektedir. (Buh&acirc;r&icirc;, Bed'&uuml;l-Vahiy, 3)

&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; İslam toplumda d&uuml;zen ve ahengi &ouml;ne alır. Bunu bozan hususlar toplumun tabiatına da aykırı d&uuml;şer, her ne t&uuml;r ve şekilde olursa

olsun kinanır ve yasaklanır. Müslimler manlar hem ferd<sup>icirc</sup>; olarak inanccedil; ve davranışlarının, hem de iyi bir topluma ümye olmuş olmanın müslimk<sup>acirc</sup>;fatını dürum<sup>nyada</sup> ve ahirette gümreceklerine inanırlar. (Sezen, s. 69) Sıla-i rahmin gümzeti emreden acirc;yet ve hadisler İslam alimleri tarafından değerlendirilmiş ve bu konunun vacip olduğuna hüumluk<sup>metmişlerdir.</sup> (Racirc;z<sup>icirc</sup>, IX, 135) Kuracircn bu konuda şoumlyle hitap etmektedir: &#1575;&#1616;&#1606;&#1617;&#1614; &#1575;&#1604;&#1604;&#1607;&#1614; &#1610;&#1614;&#1571;&#1618;&#1605;&#1615;&#1585;&#1615; &#1576;&#1616;&#1575;&#1604;&#1618;&#1593;&#1614;&#1583;&#1618;&#1604;&#1616; &#1608;&#1614;&#1575;&#1618;&#1604;&#1575;&#1616;&#1581;&#1618;&#1587;&#1614;&#1575;&#1606;&#1616; &#1608;&#1614;&#1575;&#1616;&#1610;&#1578;&#1614;&#1575;&#1574;&#1616; &#1584;&#1616;&#1609; &#1575;&#1604;&#1618;&#1602;&#1615;&#1585;&#1618;&#1576;&#1614;&#1609; &#1608;&#1614;&#1610;&#1614;&#1606;&#1618;&#1607;&#1614;&#1609; &#1593;&#1614;&#1606;&#1616; &#1575;&#1604;&#1618;&#1601;&#1614;&#1581;&#1618;&#1588;&#1614;&#1575;&#1569;&#1616; &#1608;&#1614;&#1575;&#1604;&#1618;&#1605;&#1615;&#1606;&#1618;&#1603;&#1614;&#1585;&#1616; &#1608;&#1614;&#1593;&#1616;&#1592;&#1615;&#1603;&#1615;&#1605;&#1618; &#1604;&#1614;&#1593;&#1614;&#1604;&#1617;&#1614;&#1603;&#1615;&#1605;&#1618; &#1578;&#1614;&#1584;&#1614;&#1603;&#1617;&#1614;&#1585;&#1615;&#1608;&#1606;&#1614; &#1608;"Allah, adaleti, iyi davranışmayı ve akrabaya bakmayı emreder; &ccedil;irkin işleri, koumltuumllıuumlğuuml ve azgınlığı yasaklar. Duumlşuumlnuumlrsuumlnuumlz diye Allah size &ouml;ğuumlt verir." (Kur'an, 16/90) Bu acircyette akrabalara iyilik edilmesi sadece bir tavsiye olmayıp bizzat Şari' tarafından bildirilen bir emirdir. Başka bir acircyette bu husus şu şekilde dile getirilmektedir: &#1608;&#1614;&#1575;&#1616;&#1584;&#1618; &#1575;&#1614;&#1582;&#1614;&#1584;&#1618;&#1606;&#1614;&#1575; &#1605;&#1616;&#1610;&#1579;&#1614;&#1575;&#1602;&#1614; &#1576;&#1614;&#1606;&#1616;&#1609; &#1575;&#1616;&#1587;&#1618;&#1585;&#1614;&#1570;&#1574;&#1616;&#1610;&#1604;&#1614; &#1604;&#1575;&#1614; &#1578;&#1614;&#1593;&#1618;&#1576;&#1615;&#1583;&#1615;&#1608;&#1606;&#1614; &#1575;&#1616;&#1604;&#1575;&#1617;&#1614; &#1575;&#1604;&#1604;&#1607;&#1614; &#1608;&#1614;&#1576;&#1616;&#1575;&#1604;&#1604;&#1616;&#1583;&#1614;&#1610;&#1618;&#1606;&#1616; &#1575;&#1616;&#1581;&#1618;&#1587;&#1614;&#1575;&#1606;&#1611;&#1575; &#1608;&#1614;&#1584;&#1616;&#1609; &#1575;&#1604;&#1618;&#1602;&#1615;&#1585;&#1618;&#1576;&#1614;&#1609; &#1608;&#1614;&#1575;&#1604;&#1618;&#1610;&#1614;&#1578;&#1614;&#1575;&#1605;&#1614;&#1609; &#1608;&#1614;&#1575;&#1604;&#1618;&#1605;&#1614;&#1587;&#1614;&#1575;&#1603;&#1616;&#1610;&#1606;&#1616; &#1608;"Biz Israil oğullarından şoumlyle soumlz almıştık, Allah'tan başkasına kulluk etmeyeceksiniz, anaya, babaya, yakınlara, yetimlere, yoksullara iyilik edeceksiniz&hellip;" &#1608;&#1614;&#1575;&#1614;&#1578;&#1616; &#1584;&#1614;&#1575; &#1575;&#1604;&#1618;&#1602;&#1615;&#1585;&#1618;&#1576;&#1614;&#1609;

&#1581;&#1614;&#1602;&#1617;&#1614;&#1607;&#1615;  
&#1608;&#1614;&#1575;&#1604;&#1618;&#1605;&#1616;&#1587;&#1618;&#1603;&#1616;&#1610;&#1606;&#1614;  
&#1575;&#1604;&#1587;&#1617;&#1614;&#1576;&#1616;&#1610;&#1604;&#1616;  
&#1608;&#1614;&#1604;&#1575;&#1614;  
&#1578;&#1615;&#1576;&#1614;&#1584;&#1617;&#1616;&#1585;&#1618;  
&#1578;&#1614;&#1576;&#1618;&#1584;&#1616;&#1610;&#1585;&#1611;&#1575;  
&nbsp;&nbsp;&nbsp; &ldquo;Akrabaya, yoksula, yolda kalmışa hakkını ver ve israfta ileri giderek  
boş yere, haksız yere malını sa&ccedil;ip savurma.&rdquo; &nbsp; (Kur'&acirc;n, 2/83, 17/26)  
&Acirc;yetteki yakınlara "iyilik etmek" ifadesi yakın akrabalara s&ila-i rahimin yapılmasının vacip  
olduğunu g&ouml;sterir. (Cess&acirc;s, I, 56, III, 28; İbn&uuml;l-Arab&icirc;, II, 125)  
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Sila-i rahimin anne ve babadan  
başlayarak yakın ve uzak akrabalara kadar yerine getirilmesinin bir &ccedil;ok hikmetleri vardır.  
Bunlardan biri de insanların bu yolla sahip oldukları iman&icirc;, ahlaki değerleri ve  
g&uuml;zellikleri birbirleriyle paylaşmalarıdır. K&ouml;k itibariyle rahim kelimesi Allah'a nispet  
edildiği i&ccedil;in Y&uuml;ce Yaratıcı'nın kullarına karşı g&ouml;sterdiği c&ouml;mertlik adeta  
yne kullardan birbirlerine karşı istenilmektedir. Rahmanın rahmeti mahlukat &uuml;zerinde  
s&uuml;rekli tecelli etmeye ve bunun karşılığı olarak da Allah'a ve yarattıklarına karşı yine bu  
merhamet duygularının maddi ve manevi tarzda karşılıklı tezah&uuml;r&uuml; istenmektedir.  
Sila-i rahim duygusuyla hareket eden fertler adeta Allah'ın rahmet eli gibi hareket ederek  
muhta&ccedil; kişilerin imdadına yetişmektedir. Bunun sonucu olarak da bu ilişkilerin  
ger&ccedil;ekleştigi kişiler arasında tam bir tesan&uuml;t ve paylaşım ger&ccedil;ekleşmektedir.  
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Başka bir &acirc;yette Allah ilk yaratılıştaki  
ger&ccedil;ege dikkat &ccedil;ekerek ve kendisinin kulları &uuml;zerindeki hakkının  
b&uuml;y&uuml;k olduğuna işaret etmek i&ccedil;in, &acirc;yetin başında ve sonunda olmak  
&uuml;zere iki yerde "Allah'a karşı takva dairesine girilmesini emretmiştir.  
&#1610;&#1614;&#1570;&#1575;&#1614;&#1610;&#1617;&#1615;&#1607;&#1614;&#1575;  
&#1575;&#1604;&#1606;&#1617;&#1614;&#1575;&#1587;&#1615;  
&#1575;&#1578;&#1617;&#1614;&#1602;&#1615;&#1608;&#1575;  
&#1585;&#1614;&#1576;&#1617;&#1614;&#1603;&#1615;&#1605;&#1615;  
&#1575;&#1604;&#1617;&#1614;&#1584;&#1616;&#1609;  
&#1582;&#1614;&#1604;&#1614;&#1602;&#1614;&#1603;&#1615;&#1605;&#1618;  
&#1605;&#1616;&#1606;&#1618; &#1606;&#1614;&#1601;&#1618;&#1587;&#1613;  
&#1608;&#1614;&#1575;&#1581;&#1616;&#1583;&#1614;&#1577;&#1613;  
&#1608;&#1614;&#1582;&#1614;&#1604;&#1614;&#1602;&#1614;  
&#1605;&#1616;&#1606;&#1618;&#1607;&#1614;&#1575;  
&#1586;&#1614;&#1608;&#1618;&#1580;&#1614;&#1607;&#1614;&#1575;  
&#1608;&#1614;&#1576;&#1614;&#1579;&#1617;&#1614;  
&#1605;&#1616;&#1606;&#1618;&#1607;&#1615;&#1605;&#1614;&#1575;  
&#1585;&#1616;&#1580;&#1614;&#1575;&#1604;&#1575;&#1611;  
&#1603;&#1614;&#1579;&#1616;&#1610;&#1585;&#1611;&#1575;  
&#1608;&#1614;&#1606;&#1616;&#1587;&#1614;&#1570;&#1569;&#1611;  
&#1608;&#1614;&#1575;&#1578;&#1617;&#1614;&#1602;&#1615;&#1608;&#1575;  
&#1575;&#1604;&#1604;&#1607;&#1614;  
&#1575;&#1604;&#1617;&#1614;&#1584;&#1616;&#1609;  
&#1578;&#1614;&#1587;&#1614;&#1570;&#1569;&#1614;  
&#1604;&#1615;&#1608;&#1606;&#1614; &#1576;&#1616;&#1607;&#1616;  
&#1608;&#1614;&#1575;&#1618;&#1604;&#1575;&#1614;&#1585;&#1618;&#1581;&#1614;&#15

75;#1605;#1614; #1575;#1616;#1606;#1617;#1614;  
#1575;#1604;#1604;#1607;#1614; #1603;#1614;#1575;#1606;#1614;  
#1593;#1614;#1604;#1614;#1610;#1618;#1603;#1615;#1605;#1618;  
#1585;#1614;#1602;#1616;#1610;#1576;#1611;#1575; -1,  
#1608;#1614;#1575;#1614;#1578;#1615;#1608;#1575;  
#1575;#1604;#1618;#1610;#1614;#1578;#1614;#1575;#1605;#1614;#1609;  
#1575;#1614;#1605;#1618;#1608;#1614;#1575;#1604;#1614;#1607;#1615;#16  
05;#1618; #1608;#1614;#1604;#1575;#1614;  
#1578;#1614;#1578;#1614;#1576;#1614;#1583;#1617;#1614;#1604;#1615;#16  
08;#1575; #1575;#1604;#1618;#1582;#1614;#1576;#1616;#1610;#1579;#1614;  
#1576;#1616;#1575;#1604;#1591;#1617;#1614;#1610;#1617;#1616;#1576;#16  
16; #1608;#1614;#1604;#1575;#1614;  
#1578;#1614;#1575;#1618;#1603;#1615;#1604;#1615;#1608;#1570;  
#1575;#1614;#1605;#1618;#1608;#1614;#1575;#1604;#1614;#1607;#1615;#16  
05;#1618; #1575;#1616;#1604;#1614;#1609;  
#1575;#1614;#1605;#1618;#1608;#1614;#1575;#1604;#1616;#1603;#1615;#16  
05;#1618; #1575;#1616;#1606;#1617;#1614;#1607;#1615;  
#1603;#1614;#1575;#1606;#1614; #1581;#1615;#1608;#1576;#1611;#1575;  "Ey insanlar! Sizi bir  
tek kişiden yaratan ve ondan da eşini yaratıp o ikisinden bir &ccedil;ok erkekler ve kadınlar  
t&uuml;reten Rabbinize karşı gelmekten sakının. Adını anıp Kendisini vesile ederek birbirinizden  
dilekte bulunduğuuz Allah'a saygısızlık etmekten ve akrabalık bağlarını koparmaktan sakınınız.  
Allah sizin &uuml;zerinizde tam bir g&ouml;zeticidir." buyurmaktadır. (Kur'&acirc;n, 4/ 1) İşte fert  
ve toplumların birbirlerini karşılıklı sevip saymalarının mayası ilk yaratılmıştır. Bu bağ ise sıla-i  
rahimdir. &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Dinimiz beşeri saadetin  
vazge&ccedil;ilmez şartlarından olan sıla-i rahmin terkini b&uuml;y&uuml;k g&uuml;nahlardan  
saymıştır. Buna terminolojide kat-ı rahim denmiştir. Yani akrabalık bağlarını koparmak, onlara  
karşı ilgisiz ve alakasız kalmak demektir. (Canan, X, 58) İslam alimleri akrabalık bağlarını  
koparmanın haram olduğunu ifade etmişlerdir. (İbn&uuml;l-Arab&icirc;, I, 401)  
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Bazı alimler sıla-i rahmin ahl&acirc;ki bir vazife  
olduğunu s&ouml;yilemektedirler. İster ahlak&icirc; ister hukuki bir sorumluluk olsun, İslam  
ahl&acirc;ki, dinin bir par&ccedil;ası değil, dinin &uuml;zerine oturduğu temeli, &ouml;z&uuml; ve  
b&uuml;t&uuml;n b&uuml;nysesine yayılan ruhudur. (Erdem, s. 18 ) Bu dinin tebliğ ve temsilcisi  
olan Efendimiz (s.a.s), en g&uuml;zel ahlakın da en g&uuml;zel temsil ve tebliğcisidir.  
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Akrabalar arasında iyi ilişkileri  
s&uuml;rd&uuml;rmeğ Allah'ın emirlerindendir, Kur'&acirc;n akrabalık bağlarının kesilmesini  
şiddetle kınamaktadır. Bu hususta Allah; #1601;#1614;#1607;#1614;#1604;#1618;  
#1593;#1614;#1587;#1614;#1610;#1618;#1578;#1615;#1605;#1618;  
#1573;#1616;#1606;  
#1578;#1614;#1608;#1614;#1604;#1617;#1614;#1610;#1618;#1578;#1615;#16  
05;#1618; #1571;#1614;#1606;  
#1578;#1615;#1601;#1618;#1587;#1616;#1583;#1615;#1608;#1575;  
#1601;#1616;#1610;  
#1575;#1604;#1618;#1571;#1614;#1585;#1618;#1590;#1616;  
#1608;#1614;#1578;#1615;#1602;#1614;#1591;#1617;#1616;#1593;#1615;#16  
08;#1575;  
#1571;#1614;#1585;#1618;#1581;#1614;#1575;#1605;#1614;#1603;#1615;#16  
05;#1618;&nbsp;

&#1571;&#1615;&#1608;&#1618;&#1604;&#1614;&#1574;&#1616;&#1603;&#1614;  
&#1575;&#1604;&#1617;&#1614;&#1584;&#1616;&#1610;&#1606;&#1614;  
&#1604;&#1614;&#1593;&#1614;&#1606;&#1614;&#1607;&#1615;&#1605;&#1615;  
&#1575;&#1604;&#1604;&#1617;&#1614;&#1607;&#1615;  
&#1601;&#1614;&#1571;&#1614;&#1589;&#1614;&#1605;&#1617;&#1614;&#1607;&#1615;&#16  
05;&#1618; &#1608;&#1614;&#1571;&#1614;&#1593;&#1618;&#1605;&#1614;&#1609;  
&#1571;&#1614;&#1576;&#1618;&#1589;&#1614;&#1575;&#1585;&#1614;&#1607;&#1615;&#16  
05;&#1618; &nbsp; "Demek ki ey muuml;nafiklar! Siz işbaşına ge&ccedil;ecek olursanız,  
&uuml;kede fesat &ccedil;ıkaracak, nizamı bozacak, akrabalık bağlarını  
par&ccedil;alayacaksınız!) buyurarak &acirc;yetin devamında da"İşte bunlar, Allah'ın I&acirc;net  
edip kulaklarını sağırlaştırdığı, g&ouml;zlerini k&ouml;r ettiği kimselerdir." (Kur'&acirc;n47/22, 23;  
Kur'&acirc;n, 4/1; Ateş, VII, 433) beyan etmektedir. Muhammed Hamdi Yazır, bu &acirc;yette kat'ı  
rahmin haramlığına delalet var demektedir. (Yazır, VI, 4392) Kurtub&icirc; &acirc;yette kastedilen  
kimselerin &ccedil;oğunluğun tercihine g&ouml;re m&uuml;nafık olan iki y&uuml;z&uuml; kimseler  
olduğunu ifade etmektedir. (Kurtub&icirc;, XVI, 245; İbn Kesir, IV, 87) Dolayısıyla b&ouml;yle bir  
davranışın m&uuml;nafık vasıfı olduğu anlaşılmaktadır.  
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Sila-i rahim, kişinin sadece ebeveyninden  
başlayarak akrabalarına iyi davranışları, onların acılarını ve mutluluklarını paylaşması ve onlara  
belli kurallar &ccedil;er&ccedil;evesinde yardım etmesi anlamına gelmez. Aynı zamanda kişi  
servetini de imkanları dahilinde akrabalarıyla ihtiyaç&ccedil; halinde paylaşmalıdır. İl&acirc;hi  
kanun ailede zengin olan her bireyi fakir akrabalarının ihtiyaç&ccedil;larını karşılamakla sorumlu  
tutar. İslam, akrabaları a&ccedil;liktan kıvrırken zevk ve sefahat i&ccedil;inde yaşamayı  
b&uuml;y&uuml;k bir g&uuml;nah olarak tanımlar. Fakir bireylerin hakkı ilk &ouml;nce ailedeki  
zenginler, daha sonra da diğer zenginler &uuml;zerindedir. (Mevd&ucirc;d&icirc;, III, 49)  
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Akrabalık ilişkileri, bir elektrik bağına benzetilebilir.  
İlişkilerin sağlam ve devamlı olması i&ccedil;in bu bağın daima bir takım g&ouml;rev  
addedebileceğimiz sorumluluklarla beslenmesi ve canlı tutulması gerekmektedir. Bu g&ouml;rev  
ve hakların yerine getirilebilmesi i&ccedil;in de sağlam bir iman ve bu imanın kaynağı olan İslam  
dininin ortaya koymuş olduğu ferdi ve i&ccedil;timai kuralların yerine getirilmesi gerekmektedir.  
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Toplumdaki sosyal d&uuml;zenin sağlanmasında  
ilişkilerdeki &ouml;nceliğin tesbiti konusunu Kur'&acirc;n ebeveynden başlatmış ve bunu takiben  
diğer akrabaları zikretmiştir. Anne ve baba hukukunu bir &ccedil;ok &acirc;yette ele alan  
Kur'&acirc;n-ı Kerim "onlara iyi muameleyi" sadece Allah'a ibadet edilmesi emrinin ardından  
zikrederek, bir olan Allah'a kulluğun bir gereği olarak m&uuml;minlere duyurur.  
&#1608;&#1614;&#1602;&#1614;&#1590;&#1614;&#1609;  
&#1585;&#1614;&#1576;&#1617;&#1615;&#1603;&#1614;  
&#1571;&#1614;&#1604;&#1575;&#1617;&#1614;  
&#1578;&#1614;&#1593;&#1618;&#1576;&#1615;&#1583;&#1615;&#1608;&#1575;&#1618;  
&#1573;&#1616;&#1604;&#1575;&#1617;&#1614;  
&#1573;&#1616;&#1610;&#1617;&#1614;&#1575;&#1607;&#1615;  
&#1608;&#1614;&#1576;&#1616;&#1575;&#1604;&#1618;&#1608;&#1614;&#1575;&#1604;&#16  
16;&#1583;&#1614;&#1610;&#1618;&#1606;&#1616;  
&#1573;&#1616;&#1581;&#1618;&#1587;&#1614;&#1575;&#1606;&#1611;&#1575;  
&#1573;&#1616;&#1605;&#1617;&#1614;&#1575;  
&#1610;&#1614;&#1576;&#1618;&#1604;&#1615;&#1594;&#1614;&#1606;&#1617;&#1614;  
&#1593;&#1616;&#1606;&#1583;&#1614;&#1603;&#1614;  
&#1575;&#1604;&#1618;&#1603;&#1616;&#1576;&#1614;&#1585;&#1614;  
&#1571;&#1614;&#1581;&#1614;&#1583;&#1615;&#1607;&#1615;&#1605;&#1614;&#1575;

&#1571;&#1614;&#1608;&#1618;  
&#1603;&#1616;&#1604;&#1575;&#1614;&#1607;&#1615;&#1605;&#1614;&#1575;  
&#1601;&#1614;&#1604;&#1575;&#1614; &#1578;&#1614;&#1602;&#1615;&#1604;  
&#1604;&#1617;&#1614;&#1607;&#1615;&#1605;&#1614;&#1575;  
&#1571;&#1615;&#1601;&#1617;&#1613; &#1608;&#1614;&#1604;&#1575;&#1614;  
&#1578;&#1614;&#1606;&#1618;&#1607;&#1614;&#1585;&#1618;&#1607;&#1615;&#1605;&#16  
14;&#1575; &#1608;&#1614;&#1602;&#1615;&#1604;  
&#1604;&#1617;&#1614;&#1607;&#1615;&#1605;&#1614;&#1575;  
&#1602;&#1614;&#1608;&#1618;&#1604;&#1575;&#1611;  
&#1603;&#1614;&#1585;&#1616;&#1610;&#1605;&#1611;&#1575;  
&nbsp;&#1608;&#1614;&#1575;&#1582;&#1618;&#1601;&#1616;&#1590;&#1618;  
&#1604;&#1614;&#1607;&#1615;&#1605;&#1614;&#1575;  
&#1580;&#1614;&#1606;&#1614;&#1575;&#1581;&#1614;  
&#1575;&#1604;&#1584;&#1617;&#1615;&#1604;&#1617;&#1616;  
&#1605;&#1616;&#1606;&#1614;  
&#1575;&#1604;&#1585;&#1617;&#1614;&#1581;&#1618;&#1605;&#1614;&#1577;&#1616;  
&#1608;&#1614;&#1602;&#1615;&#1604; &#1585;&#1617;&#1614;&#1576;&#1617;&#1616;  
&#1575;&#1585;&#1618;&#1581;&#1614;&#1605;&#1618;&#1607;&#1615;&#1605;&#1614;&#15  
75; &#1603;&#1614;&#1605;&#1614;&#1575;  
&#1585;&#1614;&#1576;&#1617;&#1614;&#1610;&#1614;&#1575;&#1606;&#1616;&#1610;  
&#1589;&#1614;&#1594;&#1616;&#1610;&#1585;&#1611;&#1575; &nbsp;"Rabbin "Kendinden  
başkasına kulluk etmeyin. Ana ve Babaya iyi muamele edin" diye h&uuml;kmetti. Eğer onlardan  
biri veya her ikisi senin yanında ihtiyarlığa ererlerse onlara "&ouml;f" (bile) deme. Onları azarlama.  
Onlara &ccedil;ok g&uuml;zel (ve tatlı) s&ouml;z s&ouml;yile. Onlara acıyarak tevazu kanadını  
(yerlere kadar) indir ve: "Ya Rab! Onlar beni &ccedil;ocukken nasıl terbiye ettilerse sen'de  
kendilerini (&ouml;yelce) esirge" de." (Kur'&acirc;n, 17/ 23, 24)  
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Başka bir &acirc;yet "M&uuml;şrik bile olsa ana-babaya  
h&uuml;rmet etme konusunu net olarak ifade etmiştir. "Eğer onlar seni, şerik olduğuna dair  
hi&ccedil;bir bilgin olmadığı şeyleri, Bana ortak saymaya zorlarlarsa sakın onlara itaat etme! Ama  
o durumda da kendileriyle iyi ge&ccedil;in, makul bir tarzda onlara sahip &ccedil;ık! Bana  
y&ouml;nelen olgun insanların yolunu tut! Sonunda hepinizin d&ouml;n&uuml;ş&uuml; Bana  
olacak ve Ben işlediklerinizi tek tek size bildirip karşılığını vereceğim" (Lokman 31/15)  
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &Acirc;yet m&uuml;min olmasalar bile anne  
babaya karşı h&uuml;rmet edilmesi gerektiğini ifade etmektedir. Aynı zamanda her evladın  
ana-babaya yedirmesi, giydirmesi ve onları barındırması da &uuml;zerine d&uuml;şen bir  
bor&ccedil;tur. Bu konuyu teyit eder anlamda şu hadis de oldukça manidarır.  
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Esm&acirc; Binti Eb&icirc; Bekr (r.a) anlatıyor:  
&#1602;&#1614;&#1583;&#1616;&#1605;&#1578;&#1618;  
&#1593;&#1604;&#1610;&#1617;&#1614; &#1571;&#1615;&#1605;&#1617;&#1616;&#1610;  
&#1608;&#1607;&#1616;&#1610; &#1605;&#1615;&#1588;&#1585;&#1603;&#1577;  
&#1601;&#1610; &#1593;&#1607;&#1618;&#1583;&#1616; &#1585;&#1587;&#1608;&#1604;  
&#1575;&#1604;&#1604;&#1607;&#1615;  
&#1593;&#1614;&#1604;&#1614;&#1610;&#1618;&#1607;&#1616;  
&#1608;&#1587;&#1614;&#1604;&#1617;&#1614;&#1605;  
&#1601;&#1614;&#1575;&#1587;&#1618;&#1578;&#1614;&#1601;&#1578;&#1614;&#1610;&#16  
18;&#1578;&#1615; &#1585;&#1587;&#1608;&#1604;  
&#1575;&#1604;&#1604;&#1617;&#1614;&#1607; &#1589;&#1614;&#1604;&#1617;&#1609;

&#1575;&#1604;&#1604;&#1607;&#1615;  
&#1593;&#1614;&#1604;&#1614;&#1610;&#1618;&#1607;&#1616;  
&#1608;&#1587;&#1614;&#1604;&#1617;&#1614;&#1605; &#1602;&#1604;&#1578;&#1615; :  
&#1602;&#1614;&#1583;&#1616;&#1605;&#1578;&#1618;  
&#1593;&#1614;&#1604;&#1610;&#1617;&#1614;  
&#1571;&#1615;&#1605;&#1617;&#1616;&#1609; &#1608;&#1614;&#1607;&#1616;&#1609;  
&#1585;&#1575;&#1594;&#1576;&#1577;&#1612; &#1548;  
&#1571;&#1614;&#1601;&#1571;&#1614;&#1589;&#1616;&#1604;&#1615;  
&#1571;&#1615;&#1605;&#1617;&#1616;&#1610; &#1567; &#1602;&#1575;&#1604; : &laquo;  
&#1606;&#1614;&#1593;&#1605;&#1618; &#1589;&#1616;&#1604;&#1610;  
&#1571;&#1615;&#1605;&#1617;&#1614;&#1603;&#1616; &raquo; "Muuml;şrik olan annem  
gelmisti. Ona nasıl davranmam gerektiğini Peygamber Efendimiz (s.a.s.)e sordum: "Annem  
yanıma gelerek, benimle (gouml;r&uuml;ş&uuml;p konuşmak) arzu ediyor, anneme iyi  
davranayım mı?" dedim."Evet" dedi, ona gereken huuml;rmeti gouml;ster. Buyurdular. "  
(Buh&acirc;r&icirc;, Edeb 8; M&uuml;slim, Zekat, 14)

 &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Anne ve baba kafir bile olsa onlara karşı  
insanı vazifelerimizi, evlatlık alaka ve huuml;rmetini gouml;stirmek gereği ifade  
edilmektedir. Hatta bu hadisten kafir bile olsa anne ve babaya nafaka vermenin vacip olduğu  
huuml;km&uuml; &ccedil;ikarılmıştır. &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Kur'&acirc;n bu  
konuya şu ifadeyle son noktayı koymuştur: "Dininizden öt&uuml;r&uuml; sizinle  
savaşmayan, sizi yerinizden, yurdunuzdan etmeyen &acirc;firlere gelince, Allah sizi, onlara iyilik  
etmeden, adalet ve insaf gouml;zetmeden menetmez. &Ccedil;&uuml;nk&uuml; Allah &acirc;dil  
olanları sever." (Kur'&acirc;n, 60/8; Canan, II, 488)

&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Sosyal ilişkileri sağlıklı yuuml;r&uuml;tmeğe ve  
i&ccedil;inde bulunulan toplumun sorumlu bir ferdi olarak akraba ziyaretlerine dikkat edilmelidir.  
Zira ziyaretler; sevgi ve guuml;ven duyguları geliştiren, bireyleri birlik ve beraberlik i&ccedil;inde  
hareket etmeye yuuml;nlendiren davranışlardır. Kuvvetli tutulan akrabalık bağıları fertlerin toplum  
i&ccedil;erisinde daha sağlıklı ve kontroll&uuml; olarak gelişip buuml;yuuml;melerini sağlar.  
Kişiler ziyaretler ile birbirlerini daha yakından tanıma imk&acirc;nı bulup, mevcut olan  
problemlerini ögrenip, pek &ccedil;ok konuyu aralarında gouml;r&uuml;ş&uuml;p, birlikte  
karar verme imk&acirc;nına da sahip olurlar. &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;  
Sıla-i rahim kolektif şuurun gelişmesine de katkıda bulunur. Toplumun bireyleri akrabalık  
ilişkileriyle yalnız olmadıkları duygusunu kazanır ve geleceğe ümit ve guuml;venle  
bakarlar. Sevin&ccedil;li ve üz&uuml;nt&uuml;l&uuml; anlarında &ccedil;evrelerinde  
gouml;rd&uuml;kleri yakınları onlar i&ccedil;in birer ümit ve teselli kaynağı olur.  
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Sıla-i rahim sadece k&uuml;&ccedil;&uuml;klerin  
b&uuml;y&uuml;klerine karşı olan vazifeleri olarak d&uuml;ş&uuml;n&uuml;lmemelidir, karşılıklı  
olarak ele alınmalıdır. &Ccedil;&uuml;nk&uuml; sıla-i rahimde k&uuml;&ccedil;&uuml;k  
b&uuml;y&uuml;k ilişkisi s&ouml;z konusu değil akrabalık özelliğini taşımak yeterli bir  
sebeptir. &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Peygamber Efendimiz (sallallahu aleyhi ve  
sellem) sıla-i rahimde bulunulması gereken kişilerin öncelikli olanlarını şu hadislerinde ifade  
etmişleridir. Sahabeden biri Resulullah (s.a.s.)'a gelerek sormuştur: "Ey Allah'ın Resul&uuml; kime  
karşı iyilik yapayım?" Hz. Peygamber (s.a.s.) şu cevabı vermiştir: "Annene, babana, kızkardeşine,  
oğlan kardeşine, bunu takip eden azadına. Bu iyiliği de, üzerine vacib olan bir hakkın  
ödenmesi, yani, sıla-i rahim yerine getirilmesi olarak yapacaksın. (Nafile, ihtiyari, hasbi bir  
davranış tatavvu grubuna giren bir amel olarak değil)". (Eb&ucirc; D&acirc;vud, Edeb, 129) başka  
bir rivayette de "sırayla sana yakın olanlara iyilik et" (Tirmiz&icirc;, Birr, 1) şeklindedir, dolayısıyla  
bu hadislerde yakın akrabadan başlayıp uzağa doğru genişleyen bir a&ccedil;ılım vardır. &nbsp;

&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Hadis kaynaklarında ayrıca &ouml;zel anlamda anne ve baba haklarının g&ouml;zetilmesi ve &ouml;nceliğin bu kimselere tahsisini ifade eden bir &ccedil;ok rivayetler vardır. Bir adam gelerek &#1608;&#1593;&#1606;&#1607; &#1585;&#1590;&#1610; &#1575;&#1604;&#1604;&#1617;&#1614;&#1607; &#1593;&#1606;&#1607; &#1602;&#1575;&#1604; : &#1580;&#1614;&#1575;&#1569;&#1614; &#1585;&#1614;&#1580;&#1615;&#1604;&#1612; &#1573;&#1604;&#1609; &#1585;&#1587;&#1608;&#1604; &#1575;&#1604;&#1604;&#1617;&#1614;&#1607; &#1589;&#1614;&#1604;&#1617;&#1609; &#1575;&#1604;&#1604;&#1607;&#1615; &#1593;&#1614;&#1604;&#1614;&#1610;&#1618;&#1607;&#1616; &#1608;&#1587;&#1614;&#1604;&#1617;&#1614;&#1605; &#1601;&#1602;&#1575;&#1604; : &#1610;&#1575; &#1585;&#1587;&#1608;&#1604; &#1575;&#1604;&#1604;&#1617;&#1614;&#1607; &#1589;&#1604;&#1604;&#1617;&#1614;&#1607; &#1605;&#1614;&#1606;&#1618; &#1571;&#1614;&#1581;&#1614;&#1602;&#1617;&#1615; &#1575;&#1604;&#1606;&#1617;&#1614;&#1575;&#1587;&#1616; &#1576;&#1581;&#1615;&#1587;&#1606;&#1616; &#1589;&#1614;&#1581;&#1614;&#1575;&#1576;&#1614;&#1578;&#1610; &#1567; &#1602;&#1575;&#1604; : &laquo; &#1571;&#1615;&#1605;&#1617;&#1615;&#1603; &raquo; &#1602;&#1575;&#1604; : &#1579;&#1615;&#1605;&#1617;&#1614; &#1605;&#1614;&#1606;&#1618; &#1567; &#1602;&#1575;&#1604; : &laquo; &#1571;&#1615;&#1605;&#1617;&#1615;&#1603;&#1614; &#1602;&#1575;&#1604; : &laquo; &#1571;&#1615;&#1605;&#1617;&#1614; &#1602;&#1575;&#1604; : &laquo; &#1571;&#1614;&#1576;&#1615;&#1608;&#1603;&#1614; &#1602;&#1578;&#1601;&#1602;&#1612; &#1593;&#1604;&#1610;&#1607; . &#1608;&#1601;&#1610; &#1585;&#1608;&#1575;&#1610;&#1577; : &#1610;&#1575; &#1585;&#1587;&#1608;&#1604; &#1575;&#1604;&#1604;&#1617;&#1614;&#1607; &#1605;&#1614;&#1606;&#1618; &#1571;&#1614;&#1581;&#1614;&#1602;&#1617;&#1615; &#1575;&#1604;&#1606;&#1587; &#1576;&#1616;&#1581;&#1615;&#1587;&#1618;&#1606; &#1575;&#1604;&#1589;&#1617;&#1615;&#1581;&#1618;&#1576;&#1577;&#1616; &#1567; &#1602;&#1575;&#1604; : &laquo; &#1571;&#1615;&#1605;&#1617;&#1615;&#1603;&#1614; &#1579;&#1615;&#1605;&#1617;&#1614; &#1571;&#1615;&#1605;&#1617;&#1614; &#1548; &#1579;&#1615;&#1605;&#1617;&#1614; &#1571;&#1615;&#1605;&#1617;&#1615;&#1603;&#1614; &#1548; &#1579;&#1615;&#1605;&#1617;&#1614; &#1571;&#1614;&#1583;&#1618;&#1606;&#1614;&#1575;&#1603;&#1614; &#1571;&#1614;&#1583;&#1618;&#1606;&#1614;&#1575;&#1603;&#1614; &raquo; . &nbsp; &laquo; &#1608;&#1575;&#1604;&#1589;&#1617;&#1614;&#1581;&#1575;&#1576;&#1577; &#1610; &#1575;&#1604;&#1589;&#1617;&#1615;&#1581;&#1575;&#1576;&#1577; &#1607;&#1608; &#1605;&#1606;&#1589;&#1608;&#1576; &#1575;&#1607; &#1576;&#1601;&#1593;&#1604;&#1613;

&#1605;&#1581;&#1584;&#1608;&#1601;&#1613;&#1548; &#1571;&#1610; &#1579;&#1605;  
&#1576;&#1585;&#1617;&#1614; &#1571;&#1614;&#1576;&#1575;&#1603;  
&#1608;&#1601;&#1610; &#1585;&#1608;&#1575;&#1610;&#1577; : &laquo;  
&#1579;&#1615;&#1605;&#1617;&#1614;  
&#1571;&#1614;&#1576;&#1615;&#1608;&#1603;&#1614; &raquo;  
&#1608;&#1607;&#1584;&#1575; &#1608;&#1575;&#1590;&#1616;&#1581; "Ey Allah'ın  
Ras&ucirc;l&uuml; iyi davranış hoş sohbetle bulunmama daha fazla kim hak sahibidir?" Diye  
sordu. Hz Peygamber (s.a.v):"Annen!" diye cevap verdi. Adam "Sonra kim?" dedi.  
Ras&ucirc;lullah "Annen!" diye cevap verdi. Adam tekrar: "Sonra kim?" dedi. Ras&ucirc;lullah yine  
"Annen!" diye cevap verdi. Adam tekrar sordu: "Sonra kim?" Ras&ucirc;lullah (s.a.v) bu  
d&ouml;rd&uuml;nc&uuml;y&uuml; "Baban!" diye cevapladı." (Buh&acirc;ri, Edeb 2; M&uuml;slim,  
Birr, 1) &nbs; &nbs; &nbs; &nbs; &nbs; &nbs; İslam alimleri kişinin anne ve babasının  
vefatından sonra onların hayatı iken tanışıp g&ouml;r&uuml;şt&uuml;kleri kişilerle  
&ccedil;ocuklarının irtibatlarını kesmeyip anne ve baba hakkı olarak o kimselere saygı ve sevgi  
g&ouml;stermelerinin l&uuml;z&ucirc;mu &uuml;zerinde durmuşlar ve bu konuda şu hadisleri delil  
olarak zikretmişlerdir. (Bilmen, s. 107) &#1573;&#1616;&#1606;&#1617;&#1616;&#1610;  
&#1587;&#1614;&#1605;&#1616;&#1593;&#1618;&#1578;&#1615;  
&#1585;&#1587;&#1608;&#1604;&#1614; &#1575;&#1604;&#1604;&#1617;&#1614;&#1607;  
&#1589;&#1614;&#1604;&#1617;&#1609; &#1575;&#1604;&#1604;&#1607;&#1615;  
&#1593;&#1614;&#1604;&#1614;&#1610;&#1618;&#1607;&#1616;  
&#1608;&#1587;&#1614;&#1604;&#1617;&#1614;&#1605;  
&#1610;&#1615;&#1602;&#1608;&#1604;&#1615; : &laquo; &#1573;&#1616;&#1606;&#1618;  
&#1605;&#1616;&#1606;&#1618; &#1571;&#1614;&#1576;&#1614;&#1585;&#1617;&#1616;  
&#1575;&#1604;&#1576;&#1616;&#1585;&#1617;&#1616; &#1571;&#1614;&#1606;&#1618;  
&#1610;&#1614;&#1589;&#1616;&#1604;&#1614;  
&#1575;&#1604;&#1585;&#1617;&#1614;&#1580;&#1615;&#1604;&#1615;  
&#1571;&#1614;&#1607;&#1618;&#1604;&#1614; &#1608;&#1615;&#1583;&#1617;&#1616;  
&#1571;&#1614;&#1576;&#1616;&#1610;&#1607;&#1616;  
&#1576;&#1614;&#1593;&#1618;&#1583; &#1571;&#1614;&#1606;&#1618;  
&#1610;&#1615;&#1608;&#1604;&#1617;&#1616;&#1609;&#1614;&raquo;  
&#1608;&#1573;&#1616;&#1606;&#1617;&#1614;  
&#1571;&#1614;&#1576;&#1614;&#1575;&#1607;&#1615;  
&#1603;&#1614;&#1575;&#1606;&#1614;  
&#1589;&#1614;&#1583;&#1616;&#1610;&#1602;&#1575;&#1611;  
&#1604;&#1616;&#1593;&#1615;&#1605;&#1585; &#1585;&#1590;&#1610;  
&#1575;&#1604;&#1604;&#1617;&#1614;&#1607; &#1593;&#1606;&#1607; &nbs; &iyiliklerin"en  
değerli, insanın babası &ouml;ld&uuml;kten sonra, baba dostunun ailesini kollayıp  
g&ouml;zetmesidir" (M&uuml;slim Birr, 4; Eb&ucirc; D&acirc;v&ucirc;d, Edeb, 127) &nbs;  
&nbs; &nbs; &nbs; &nbs; &nbs; Akrabalarla devamlı irtibatlı olmanın ne gibi  
sonu&ccedil;lari olacağı konusunda da Hz. Peygamber (s.a.v)'in &ccedil;ok net ifadeleri vardır. Bu  
konuda "Nesebinizden sila-i rahim yapacaklarınızı &ouml;ğrenin, zira sila-i rahim akrabalarda  
sevgi, malda bolluk, &ouml;m&uuml;rde uzamadır." (Buh&acirc;ri, Edeb, 12; Tirmiz&icirc;, Birr, 49)  
Buyurmaktadır. &nbs; &nbs; &nbs; &nbs; &nbs; Bu hadiste Hz. Peygamber sila-i  
rahmin faydalarını zikretmiştir. Bu, akrabalar arasında sevgi ve saygının artması, bereket ve  
bolluğu m&uuml;jdelenmesidir. Alimler bu hadisten harekette sila-i rahim yapanların hayatlarında  
bereket, bolluk, işlerinde istikamet ve &ouml;rlerinin faydalı işlerde ge&ccedil;eceği ifade  
etmişlerdir. (Canan, X, 58-59) &nbs; &nbs; &nbs; &nbs; &nbs; "İslam inanan kimseleri  
birbirlerinin kardeşleri olarak ilan etmiş ve onların birbirlerini sevin savmalarını faydalı işlerde

birbirlerine yardımcı olmalarını emretmiştir. (Kur'acirc;n, 5/2) İnsanlar arasında sevginin yerleşmesine yardımcı olan en nemli sebeplerden birisi ziyaretlerdir. Bu bakımdan İslam dini ziyaretlere b'yuk; &uuml;k &uuml;nem vermiştir. Bu ziyaretler yakın akrabadan başlamak &uuml;zere yakın komşu uzak komşu şeklinde devam eder. Efendimiz (s.a.s.) "Bir kimsenin hasta birini veya herhangi bir kardeşini Allah i&ccedil;in ziyaret ederse cennetteki yerini hazırladığını m'jdelemiştir. (Tirmiz&icirc;, Birr, 64) Ziyaret&ccedil;ilere d'nyevi kazan&ccedil;la birlikte uhrevi m'kafat vardır ki bu da Allah rızasına ulaşmaktadır. Ayrıca sila-i rahimin m'kafatı ile ilgili olarak İbn M'acirc;ce'deki bir hadiste Efendimiz "Sevabı en &ccedil;abuk olan taat, sila-i rahimdir" buyurmaktadır. (İbn M'acirc;ce, Z&uuml;hd, 23)

&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; O halde, ziyaretler inanan insanları Allah rızasına ulaşacaktır ahl&acirc;ki sorumluluklardan biridir. İnsanların birbirlerini arayıp sormaları ve ziyaret etmelerinin de en nemli vasıtası sila-i rahimdir. Her fert toplumsal olan bu g'revi yerine getirmeli ve başkalarına da tavsiye etmelidir. M'sl&uuml;manlık aynı zamanda iyiliğin karşısız olarak yapılmasını ister, bu hususta Peygamber Efendimiz ş'yle buyurmuştur: "Eğer başkaları iyilik ederse biz de iyilik ederiz, başkaları k'&uuml;t&uuml;k yaparsa biz de yaparız" deyip k't&uuml;l&uuml;kte başkalarına uymayınız; dayanıklı ve kararlı olunuz. Başkaları size iyilik yapınca siz de onlara iyilik yapın, k'&uuml;t&uuml;l&uuml;k yaparlarsa, siz k'&uuml;t&uuml;l&uuml;k yapmayın" (Tirmiz&icirc;, Birr, 63) Diğer taraftan "Karşılık olsun diyerek yakınlarına sila-i rahimde bulunan kimse ger&ccedil;ekten sila-i rahmi koruyup &ouml;zeten değildir. #1608;#1593;#1606;#1607; #1593;#1606;#1575;#1604;#1606;#1576;#1610; #1589;#1614;#1604;#1617;#1609;#1575;#1604;#1604;#1607;#1615;#1593;#1614;#1604;#1614;#1610;#1618;#1607;#1616;#1608;#1587;#1614;#1604;#1617;#1614;#1605;#1602;#1575;#1604; :#1604;#1614;#1610;#1618;#1587;#1614;#1575;#1604;#1616;#1575;#1604;#1605;#1615;#1603;#1575;#1601;#1574;#1608;#1614;#1604;#1603;#1616;#1606;#1617;#1614;#1575;#1604;#1608;#1575;#1589;#1616;#1604;#1614;#1575;#1604;#1617;#1614;#1584;#1610;#1573;#1616;#1584;#1575;#1602;#1614;#1591;#1614;#1593;#1578;#1618;#1615;#1585;#1614;#1581;#1616;#1605;#1615;#1607;#1615;#1608;#1589;#1604;#1614;#1607;#1614;#1575;&raquo;#1585;#1608;#1575;#1607;#1575;#1604;#1576;#1582;#1575;#1585;#1610; .#1608; &laquo; #1602;#1614;#1591;#1593;#1578;#1618; &raquo;#1576;#1616;#1601;#1614;#1578;#1618;#1581;#1575;#1604;#1602;#1575;#1601;#1616;#1608;#1614;#1575;#1604;#1591;#1617;#1614;#1575;#1569;#1616; .#1608;#1614; &laquo; #1585;#1614;#1581;#1616;#1605;#1615;#1607;#1615;#1605;#1614;#1585;#1618;#1601;#1615;#1608;#1593;#1612; . Yine Abdullah İbni Amr İbni &Acirc;s' dan rivayet edildiğine g're Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ş'yle buyurdu: &ldquo;Akrabasının yaptığı iyiliğe aynıyla karşılık veren, onları koruyup &ouml;zetmiş sayılmaz. Akrabayı koruyup &ouml;zeten adam, kendisiyle ilgisiyle kestikleri zaman bile, onlara iyilik etmeye devam edendir.&rdquo;&nbsp;şeklindeki hadis sila-i rahim g'&uuml;revinde karşılık beklenilmemesi gerektiğini ifade etmektedir.

&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Sila-i rahmin h'&uuml;k&uuml;m ve derecelerini Kamil Miras, Şif&acirc; riğerinden K'acirc;dı Iyaz'dan ş'yle nakletmektedir: "Sila-i rahmin filc&uuml;mle vacip olduğunda ihtilaf yoktur. Vacip olan silanın kat'ı ve terki ş'umphesiz ki,

b&uuml;y&uuml;k bir masiyettir. Buna hadisler şahitlik etmektedir. Sıla-i rahmin mertebeleri vardır, bazısı bazısından daha y&uuml;ksektir. Bu derecelerin en alt derecesi tatlı s&ouml;zle, selam ile, hal hatırlama ile olmalıdır. Buradan başlayarak ziyaretle, hizmetle, mali yardımla yapılan derecelere kadar y&uuml;kselir. Bu dereceler de imkan ve ihtiyacın değişmesiyle değişiklik arzeder. Bir kısmı vacip, bir kısmı m&uuml;stehab olur. (Miras Kamil, VI, s. 365)

&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Sıla-i rahmi terk eden ve bu konuyu hafife alanlar Kur'&acirc;n'dan sonra Hz. Peygamber'in ifadelerinde de şiddetli bir şekilde kınanılmışlardır. Bu konuya ilgili olarak Allah Res&ucirc;l&uuml; ş&ouml;yle buyurmaktadır: "M&uuml;kafatı en hızlı verilen hayır, iyilik ve sıla-i rahimdir. Cezası en hızlı verilen k&ouml;t&uuml;l&uuml;k de zul&uuml;m ve sıla-i rahimi terk etmektir" (Eb&ucirc; D&acirc;vud, Edeb, 51) &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Başka bir rivayette Hz. Peygamber &laquo; #1575;&#1604;&#1585;&#1617;&#1614;&#1581;&#1605;&#1615; &#1605;&#1614;&#1593;&#1614;&#1604;&#1617;&#1614;&#1602;&#1614;&#1577;&#1612; &#1576;&#1616;&#1575;&#1604;&#1593;&#1614;&#1585;&#1618;&#1588;&#1616; &#1578;&#1614;&#1602;&#1615;&#1608;&#1604;&#1615; : &#1605;&#1614;&#1606;&#1618; &#1608;&#1589;&#1604;&#1606;&#1610; &#1608;&#1614;&#1589;&#1614;&#1604;&#1614;&#1607;&#1615; &#1575;&#1604;&#1604;&#1617;&#1614;&#1607; &#1548; &#1608;&#1614;&#1605;&#1614;&#1606; &#1602;&#1614;&#1591;&#1614;&#1593;&#1614;&#1606;&#1610; &#1548; &#1602;&#1614;&#1604;&#1617;&#1614;&#1607; &#1548; &#1575;&#1604;&#1604;&#1617;&#1614;&#1607; &raquo; "Rahim Arş'a asılıdır, ş&ouml;yle der: "Beni g&ouml;zeteni Allah g&ouml;zetsin, beni terk edeni Allah terketsin." (Buh&acirc;r&icirc;, Edeb 13; M&uuml;slim Birr, 17) Beyanlarının yanında başka bir rivayette de "Allah merhametli olanlara rahmetle muamele eder. &Ouml;leyse sizler yery&uuml;z&uuml;ndekilere karşı merhametli olun ki, semada olanlar da size rahmet etsinler. Rahim (akrabalık bağı) Rahmandan bir bağıdır. Kim bunu korursa Allah onunla (rahmet bağı) kurar, kim de koparırsa Allah da ondan (rahmet bağını) koparır." (Tirmiz&icirc;, Birr, 16) Şeklindeki nebev&icirc; beyan sıla-i rahmin ne denli &ouml;nemli olduğunu vurgulamaktadır. &#1608;&#1593;&#1606;&#1607; &#1593;&#1606; &#1575;&#1604;&#1606;&#1576;&#1610; &#1589;&#1614;&#1604;&#1617;&#1609; &#1575;&#1604;&#1604;&#1607;&#1615; &#1593;&#1614;&#1604;&#1614;&#1610;&#1618;&#1607;&#1616; &#1608;&#1587;&#1614;&#1604;&#1617;&#1614;&#1605; &#1602;&#1575;&#1604; : &laquo; &#1585;&#1594;&#1616;&#1605; &#1571;&#1614;&#1606;&#1618;&#1601;&#1615; &#1548; &#1579;&#1615;&#1605; &#1585;&#1594;&#1616;&#1605; &#1571;&#1614;&#1606;&#1618;&#1601;&#1615; &#1548; &#1579;&#1615;&#1605;&#1617;&#1614; &#1585;&#1614;&#1594;&#1616;&#1605; &#1571;&#1614;&#1606;&#1601; &#1605;&#1614;&#1606;&#1618; &#1571;&#1614;&#1583;&#1585;&#1618;&#1603;&#1614; &#1571;&#1614;&#1576;&#1614;&#1608;&#1610;&#1618;&#1607;&#1616; &#1593;&#1616;&#1606;&#1618;&#1583;&#1614; &#1575;&#1604;&#1618;&#1603;&#1616;&#1576;&#1585;&#1616; &#1548; &#1571;&#1614;&#1581;&#1583;&#1615;&#1607;&#1615;&#1605;&#1614;&#1575; &#1571;&#1614;&#1608;&#1618; &#1603;&#1616;&#1604;&#1575;&#1607;&#1615;&#1605;&#1575; &#1548; &#1601;&#1614;&#1604;&#1605;&#1618; &#1610;&#1583;&#1618;&#1582;&#1604;&#1616; &#1575;&#1604;&#1580;&#1614;&#1606;&#1617;&#1614;&#1577;&#1614; &raquo; &#1585;&#1608;&#1575;&#1607; &#1605;&#1587;&#1604;&#1605; . &nbsp; &nbsp;



[islam ve Hayat,Güncel Vaaz ve Hutbeler](#)