

cümlelerini takiben Őöyle izah eder: “İnsan vatanını sever; Çünkü, Allah’ın insanlara bahŐettiđi Őeylerin en azizi olan hayat, vatan havasını teneffütle baŐlar. Bir diđer ifadeyle; vatani olmayan, kendisine Allah’ın ihсан ettiđi Őeylerin en azizi olan hayattan yeteri kadar zevk alamaz. Demek ki, hayatın gerçek anlamıyla lezzetine varabilmenin ilk Őartı, vatana sahip olmaktır. İnsan vatanını sever. Çünkü Allah’ın bađıŐladıđı Őeylerin en parlađı olan nazar, göz, dünyaya ilk baktıđı zaman, vatan toprađını görür. Onun için vatanını sever. İnsan vatanını sever. Çünkü etrafına baktıkça, her köŐesinde geçen ömrünün, geçmiŐ hayatının hazin bir hatırasını, taŐlaŐmiŐ, taŐ kesilmiŐ gibi görür. İnsan vatanını sever. Çünkü hürriyeti, rahatı, hakkı, menfaati, vatan sayesinde ayakta kalabilir. İnsan vatanını sever. Çünkü, varlık sebebi olan atalarının sakin mezarlıđı ve ömrünün neticesi olacak evladının meydana geleceđi yer vatandır. İnsan vatanını sever. Çünkü, vatan çocukları arasında dil birliđi, menfaat birliđi ve birbirine fazla alıŐmiŐ oldukları için bir gönül yakınlıđı ve fikir kardeŐliđi hasil olmuŐtur. O sayede bir adama; dünyaya göre vatan, oturduđu Őehre göre kendi evi hükmünde görünür. İnsan vatanını sever. Çünkü, vatanda mevcut olan hakimiyetin bir kısmının hakiki sahibi bizzat kendisidir. İnsan vatanını sever. Çünkü vatan, bir galibin kılıcı veya bir kâtibin kalemi ile çizilen belirsiz hatlardan ibaret deđildir. Vatan, millet, hürriyet, menfaat kardeŐlik, tasarruf, hakimiyet, ecdada hürmet, aileye muhabbet, gençlik hatırası gibi birçok ulvî hislerin bir araya gelmesinden hasil olmuŐ mukaddes bir fikirdir.” [1] 2-Vatani Korumak Dinimizin Emridir. Dünyada, namus ve Őerefimizi koruyarak huzur ve güven içinde yaŐamak, ancak bađımsız bir vatana sahip olmakla mümkündür. Dini görevlerimizi geređi gibi yerine getirmemiz de yine vatan sayesinde mümkün olur. Bu sebeple Yüce dinimiz vatanın korunmasına büyük önem vermiŐ, vatan sevgisini imandan saymıŐtur.Vatani korumak hem dinî hem de milli bir görevdir. İnsanın kiŐiliđine ehemmiyet veren ve onu her yönden korumak için kurallar koyan dinimiz, insanın hak ve hürriyetlerini garanti altına almayı ve barıŐı gaye edinmiŐtir. İslam Dîni, hiçbir insanın ezilmesine ve baskı altına alınmasına izin vermez. DüŐmanlara karŐı çarpiŐmayı emretmesi de, tamamıyla temel hak ve hürriyetlere saldırıyı ortadan kaldırmayı, adaleti ve hakkaniyeti yeniden kurmayı hedeflemesindedir. Bu konuda Kur’ân-ı Kerim’de Őöyle buyurulmaktadır:

¨َ¢َاتِلُ¨افِى سَبِيلِاللهِالَّذِينَيُقَاتِلُونَكُمْ وَلاَتَعْتَدُوااِنَّ اللهَلاَ يُحِبُّالْمُعْتَدِينَ “Sizinle savaŐanlara karŐı, Allah yolunda siz de savaŐın. Ancak aŐırı gitmeyin. Çünkü Allah, aŐırı gidenleri sevmez.”[2] Buna göre vatanımızı korumak Rabbimizin emridir. Dinimiz zorunlu olduđu hallerde savaŐmayı, sevabı çok bir ibadet olarak göstermiŐtir. SavaŐta da kurallar koymuŐ, aŐırlıkları kesinlikle

yasaklamıştır. Savaşta, Müslümanların dışında hiçbir millet, hukuka uygun davranışlar içinde olamamıştır. Biraz ünce de belirttiğimiz gibi, savaş, insanların yaşayışında arzu edilmeyen fakat millet hayatında bazen kaçınılması mümkün olmayan bir olaydır. Savaş için hazırlıklı olmayan, gerektiğinde vatani, istiklal ve hürriyeti için maddî-manevî bütün varlıklarını veremeyen milletler, tarih sahnesinden silinmeye veya esâret altında yaşamaya mahkumdur. Bu itibarla istiklal ve hürriyetimizi korumak için her bakımdan güçilü ve muhtemel bir düşman saldırısına karşı her an hazırlıklı olmaya mecburuz. Bu konuda Yüce Rabbimiz şöyle buyurmaktadır:

وَاَعِدُّوالَهُمْ مَااسْتَطَعْتُمْ مِنْقُوَّةٍوَمِنْرِبَاطِالْخَيْلِتُرْهِبُونَبِهِ عَدُوَّاللهِوَعَدُوَّكُمْوَاَخَرِينَمِنْدُونِهِمْلاَتَعْلَمُونَهُمْيَعْلَمُهُمْوَمَاَاُنْفِقُوامِنْ شَىْءٍفِى سَبِيلِاللهِيُوَفَّاِلَيْكُمْوَاَنْتُمْلاَتُظْلَمُونَ

“Onlara karşı gücünüz yettiği kadar kuvvet ve savaş atları hazırlayın. Onlarla Allah’ın düşmanını, sizin düşmanınızı ve bunlardan başka sizin bilmediğiniz fakat Allah’ın bildiği diğer düşmanları korkutursunuz. Allah yolunda her ne harcarsanız karşılığı size tam olarak ödenir. Size zulmedilmez”[\[3\]](#) Bu ayetteki “kuvvet” kavramı savaşta düşmana üstünük sağlamaya yarayan her türü silah, araç ve gereci içine alır. Top, tüfek, tank, cephane, uçak, gemi, yol, asker, kışla, depo, yiyecek, içecek, bilgi, fen, kültür, sanat, medeniyet, ekonomi, insan gücü gibi, maddi ve manevi her şey “kuvvet” kavramına dahildir.[\[4\]](#) Yeryüzünde şereflî bir millet olarak

كَثِيرَةًبِاِذْنِاللهِ “...Nice az sayıda bir birlik Allah’ın izniyle ¸ok sayıdaki birliđi yenmiřtir...”[11] sırrını nasıl yakalamıřlardı? Onlar, neden cihat ettiler? Ni¸in en deđerli varlıklarını ortaya koydular? Bu ve benzeri soruların cevabını ařađıda kaleme alınan Namaz řiirinde görmemiz mümkündür. İngiliz’in vakit vakit gemilerden, siperden... Yine bolca gülle, bomba savurduđu bir gündü. X Ateřlerin yaladıđı bu düzlükten ge¸erken Güllelerin cehennemlik yađmurundan ka¸arken Yolun biraz kenarında, tek bařına bir nefer, Pervazsızca bombalardan, ateřlerden, her řeyden Kendisine, süngüden bir mihrap¸ik kurmuřtu, Sonra onun karřısında namaza durmuřtu. Ne, havada ıslık ¸alan ve düřtüđü yerlere Kızgın ¸elik dahmelerle ölüm sa¸an gülleler Ne semada ifrit gibi, vızıldayan tayyare... Ne dünyalık bir düřünce, ne bir korku, ne keder Onun demir yüređini oynatmaktan acizdi, X Allah Allah! Bu ne yüksek imandır yâ Rabbi! Bir Müslüman ne büyük bir kahramandır yâ Rabbi! Kahramandır, ¸uuml;nkü toplar etrafında patlarken Zerre kadar titremedi, namazını bozmadı. Dört yanına ateř sa¸an, türlü türlü âfetten Sanki onu koruyordu bir meleđin kanadı.[12] Görüldüđü gibi onlar, madde ile manayı birleřtirerek zafere eriřmiřlerdir. رَبَّنَااَفْرِغْعَلَيْنَاصَبْرًاوَثَبِّتْاَقْدَامَنَاوَانْصُرْنَاعَلَىالْقَوْمِالْكَافِرِنَ ”...Ey Rabbimiz! Uuml;zerimize sabır yađdır. Bize cesaret ver ki tutunalım. Kâfir topluluđa karřı bize yardım et....”[13] ilkesiyle yola ¸ıkmıř ve وَاسْتَعِينُوابِالصَّبْرِوَالصَّلوَةِوَاِنَّهَالَكَبِيرَةٌاِلاَّ عَلَىالْخَاشِعِينَ namaz ve sabırla yardım istemenin řuuruna ermiřlerdir[14]. Allah Teâlâ, onların bu samimi yakarıř ve yalvarıřlarını bořa ¸ıkarmamıř ve onlara zaferi nasip etmiřtir. Çanakkale’de canlarını ortaya koyarak bizlere bu vatani emanet eden řehitlerimize ve gazilerimize minnet borcumuz vardır. Onların bu fedakarlıđını unutmamak ve onların savunduđu davaya sahip ¸ıkmak vazifemizdir. Onların, din, iman vatan ve millet i¸in mücadele ettiklerini nesillerimize de öđretmeliyiz. Onları her zaman hayırla,

minnetle ve muhabbetle anmalıyız.

 [1] Türk ve Türklük, . TSE Yayınları, s. 310-312. Ankara, 1994.. [2] Bakara 2/190 [3] Enfal, 8/60 [4] Sabunî, Muhammed Ali, Safvetü’t-Tefasir, I,511. Beyrut, 1981.. [5] Müslim, Cihad, 20. III, 1362. bk..Buhari, Cihad,112. IV, 9. [6] Tirmizî, Fedâilü'l-Cihâd, 12. No: 1639. IV, 175.. [7] Müslim, İmâre, 163. II, 1520. [8] Bakara, 2/154 [9] Âi İmrân, 3/169-171 [10] Müslim, İmâret, 121; Ebû Davûd, Cihad, 27; Tirmizî, Tefsir, Sûre, 3; İbn mâce, Cenâiz [11] Bakara, 2/249. [12] Milli Türk Talebe Birliđi Gençlik Bülteni, Çanakkale Özel Sayısı, 18 Mart 1979, s. 13-15; Vehbi Vakkasođlu, Bir Destandır Çanakkale, İstanbul, 2003, s. 357-361 [13] Bakara, 2/250. [14] Bakara, 2/45

[islam ve Hayat.Güncel Vaaz ve Hutbeler](#)