

yardımlaşma duyguları körılmış, bölük pörçük, acınası bir hal ortaya çıkmıştır. İslam ahlakının gereği tüm farklılıklara rağmen Müslümanların, birbirlerinin kardeşleri oldukları gerçeğini unutmamalarıdır. İrki, dili, vatani, mezhebi ne olursa olsun, tüm Müslümanların kardeşliği şuur, her fert tarafından hissedilmelidir. Muhterem Müminler Sosyal bütünleşme, dayanışma ve yardımlaşma bakımından İslami ibadetlerin önemi büyüktür. Çünkü ibadetler, yalnız kul ile Allah arasındaki ilişkileri düzenlemekle kalmaz. Aynı zamanda, ferdin yakın çevresiyle ve toplumla ilişkilerini doğrudan veya dolaylı olarak güzelleştirir. Kişisel niteliği etkin gürülen namaz ve oruç ibadetinin bile, sosyal kontrol, kötülüklerden uzak durma, toplumsal kaynaşma, iç ve dış huzuru sağlama, yoksullara yardım eli uzatma gibi olumlu sonuçları vardır. Bu özellik; zekât, hac, kurban ve kefarete gibi ibadetlerde daha etkin görülür. Nakledeceğim ayetlerde Allah-u Teâla temel olarak Müslüman toplumun ayırıcı ve karakteristik özellikleri dile getirilmektedir:

 َالَّذِينَ
يَجْتَنِبُونَكَبَآئِرَ
اْلاِثْمِ
وَالْفَوَاحِشَ وَاِذَا
مَا غَضِبُوا
هُمْ
يَغْفِرُونَ
وَالَّذِينَ
اسْتَجَابُوالِرَبِّهِمْ
وَاَقَامُوا
الصَّلَوةَ
وَاَمْرُهُمْ
شُورَى
بَيْنَهُمْ
وَمِمَّا
رَزَقْنَاهُمْ
يُنْفِقُونَ
وَالَّذِينَ
اِذَآ
اَصَابَهُمُ
الْبَغْىُ
هُمْ
يَنْتَصِرُونَ “Size verilen şeyler, dünya hayatının geçimidir. İnanıp Rabb’lerine güvenenler için Allah’ın yanında bulunanlar daha iyi ve daha kalıcıdır. Onlar büyük günahlardan ve çirkin işlerden kaçınırlar; kızdıkları zaman da affederler. Rabb’lerinin çağrısına gelirler, namaz kılarlar. Onların işleri aralarında danışma (istişare) ile yapılır. Kendilerine verdiğimiz rızktan hayır için harcarlar. Bir zulüm ve saldırıya uğradıkları zaman, yardımlaşarak kendilerini savunurlar. Kötülüğün cezası, yine onun gibi bir

قال رسول
اللّهِ #:
بَيْنَمَا
رَجُلٌ
يَم.ْشى
بِطَرِيقٍ
اشْتَدَّ
عَلَيْهِ
الْعَطَشُ
فَوَجَدَ
بِئ.ْراً
فَنَزَلَ
فِيهَا
فَشرِبَ
ثُمَّ خَرَجَ
وَإ.ذَا
كَلْبٌ
يَلْهَثُ
يَأ.كُلُ
الثَّرَى
مِنَ
الْعَطَش.
فقَالَ
الرَّجُلُ:
لَقَدْ
بَلَغَ هذَا
الْكَلْبُ
مِنَ
الْعَطَشِ
مِث.ْلَ
الَّذِى كانَ
بَلَغَ
مِن.ِّى
فَنَزَلَ
الْبِئْرَ
فَم.ََ
خُفَّهُ
مَاءً ثُمَّ
أمْسَكَهُ
بِفيهِ
حَتَّى
رَقِىَ
فسَقَى
الك.َلْبَ
فَشَكَرَ
اللّهُ
تَع.الى لَهُ
فَغَفَرَ

¸ocuklarınızı öpüyor musunuz? diye sordular. Peygamberimiz:
نَعَمْ Fakat biz, Allah’a yemin ederiz ki,
onları öpüyoruz, dediler. Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem:
أَوَ
أَمْلِكُ
إِنْ كَانَ
اللَّه نَزعَ
مِنْ
قُلُوبِكُمْ
الرَّحمَةَ “Allah
sizin kalplerinizden merhamet duygusunu ¸ıkarıp almışsa, ben ne yapabilirim ki!”
buyurdu.[13] Cerîr İbni Abdullah radiyallahu anh’den rivâyet edildiğine
göre, Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu:
مَنْ لا
يرْحَم
النَّاس لا
يرْحمْهُ
اللَّه “İnsanlara merhamet
göstermeyen kimseye Allah da merhamet etmez.” [14] Şeyh Sa'dî-i
Şîrâzî(k.s) ne güzel demiş: "Arkadaş! Yumuşaklıkla düşmanın derisini
bile yüzebilirsin. Sert muamele ise dostu dahi düşman eder. Örs gibi katı
yüzlülük eden herkes, kafasına muhakkak ¸eki¸ yer."
 [1] Tirmizî, Birr 16 [2] Şûra, 36-43 [3] Hicr, 88 [4] Beled, 17
[5] Fetih, 29 [6] Maide, 55 [7] Emin Sert Hayat Sermayesi
sosyo-psikolojik-a¸ıdan merhamet ve □□yardımlaşma [8] Buhârî,
Nafakât 1, Edeb 25, 26; [9] Buhârî, Şirb 9 [10] Buhârî,
Bed'ül-Halk 17 [11] Müslim, Zühd 42 [12]Buhârî, □□Edeb 27;
Müslim, Birr 66 [13] İbni Mâce, Edeb 3 [14] Müslim, Fezâil 66.

[islam ve Hayat,Güncel Vaaz ve Hutbeler](#)