

Rabbimizin teki nimetlerine rıza nimetine, ga-zabından kurtulma nimetine, cennet nimetine ve cehenneminden kur-tuluş nimetine nasıl ulaşabildik?

Yeryüzündeki kullarından birisini seccedilerek ona kitap indirmesi, onu muhatap kabul ederek kendi bilgisinden ona bilgi aktarması ve kullarını ne yapacaklarını bilemez bir vaziyette bırakmaması Rabbimiz ne kadar mekkel, ne kadar hamde ve yık bir Allah olduğunu anlatıyor bize. Öyleyse mekkel, yık hamde ve yık bir Rab-bimiz var ki bizim O, kuluna, kullarının kurtuluşu ve kullarının hayat-larını düzenlemek üzere bir kitap indirmiştir. Öyleyse ve vakti geçen gereken Odur, kendisine kulluk edilmesi gereken Odur, gönderdikleri ve vakti geçen gereken, indirdikleri kabullenil-mesi ve hayatta uygulanması gereken Odur. Ondan başkası ve vakti geçilmez değildir. Ondan başkası kulluğa yık değildir. Ondan başkasının hayat programı uygulanmaya yık değildir. Öyle değil mi? Kitabı olmayan bir Rab olur mu? Peygamberi olmayan bir Rab olur mu? Kitabı ve Peygamberi vasıtasıyla kullarına kulluk programı ulaştırmayan bir Rab, bir İlah olur mu? Bunu becere-meyen birisi Rab ve İlah olabilir mi? Bunu beceremeyen birisi hamde ve yık olabilir mi? İnsanlar da düzen ve bugün, kendi kendilerine, kendi icadlarından, kendilerinden tanrılar seccedil-meye, İlahlar belirlemeye ve o İlahlara bir kısım Peygamberler ve kitaplar izafe etmeye icad-almışlardır. O tanrılar ve tanrıların kitaplarıyla hayatlarını düzenlemeye icad-almışlardır. Evet bugün toplumların kitapları ve o kitapların düzenleyicisi Peygamberleri vardır. Kitapsız ve Peygamber siz bir toplum düşünmek mümkün değildir. Şu anda toplumlar ve şirket dinlerinin amel ettikleri ayrı ayrı kitapları ve yolundan gittikleri, renk kabul ettikleri ayrı ayrı peygamberleri vardır. Şöyle, insanlara Kur'an'ın değeri ve nemi hakkında bilgi ver-mektedir. Allahu Tealî, el-Hicresinde "Bunu biz indirdik"buyurur. Yani Hz. Peygamber (s.a.s)'in arzusu ile değil bizim dilememiz sonu-cu indirilen apaçık bir kitaptır O. Kadir gecesi burada şu iki anlamda kullanılmış olabilir: Bunlardan biri, takdir anlamıdır. Allah bu gece takdirleri yani kaderleri uygulamak üzere meleklerle emir verir. Bunu, Duhan Suresindeki şu yet destekliyor: "O gece katımızdan her hikmetli emir sadır olur. " Diğer anlamı ise, azamet ve şereftir. Bu husus, Resulün "Kadir gecesi bin aydan hayırlıdır" yetinde ifade edilmektedir. Nasıl daha hayırlı olmasın ki, Allah'ın insanlığa son mesajı bu gecede indirilmeğe başlanmıştır. Gece, değerini bu olaydan almaktadır. Ve bu geceyi anmak, insanlığa rahmet olarak Kur'an'ın inmeğe başladığı bu geceyi ihya etmek mümkün; manlara tavsiye edilmiştir. Kadir gecesinin hangi olduğu konusunda bir çok görüşleri ileri sürülmüştür. Ancak metin baskın olarak ve ilimlerin ve öğünluğunun göre, Ramazan ayının yirmi yedinci gecesi olduğu şeklindedir. O gece öyle bir gecedir ki Kur'an yetleri Hz. Muhammed (s.a.s) in kalbine inmeğe başladığı gecedir. İslam, hiç bir zaman dış güçlerin ve benimsenen, şekle nem veren şekilci bir din değildir. Bin aydan daha hayırlı olan Kadir gece-sini düşünmek, anlaşılması şeklinde "Bir gecelik ibadetle bin gününah-lardan arınılacak" görüşleri; ancak muttakilere, inanmış samimi müslimanlar icad-edir. Ancak öyle insanların o gecedeki ibadetleri makbul olur, ve Kur'an'ın nizam olduğu o ilk manaya erişilebilir. Kadir gecesini * hatırlayıp o geceyi imanla ve sevabını umarak gecede; İslam'ın sağlam ve bir düşünün olan terbiye metodunun bir yanını oluştur-maktadır. Şöyle anlamı şöyledir: "Biz o (Kur'an)'ı Kadir gecesinde indirdik. Kadir gecesinin ne olduğunu sen nereden bileceksin? Kadir gecesi bin aydan hayırlıdır. Melekler ve Ruh, o gece Rablerinin izniyle (o yıl takdir edilmiş olan) her iş için iner de iner. Esenlidir o, tan

yeri ağarınca kadar." Bu sûrenin inişi hakkında değişik rivâyetler vardır. Bunlardan biri şöyledir: Bir kere Resûlullah (s.a.s) Ashab-ı Kirâma İsrail oğulla-rından birinin, silahını kuşanarak Allah yolunda bin sene cihad ettiğini bildirmişti. Ashabın buna hayret etmeleri üzerine Cenabı Hak bu Kadir sûresini indirmiştir (Tecdîd-Sarîh Tercemesi, VI, 313). Zir b. Hubeyş diyor ki, Übey b. Ka'b'a sordum: Kardeşin Abdullah b. Mes'ud: "Yıl boyunca ibadet eden Kadir gecesine isabet eder" diyor, dedim. Übey b. Ka'b dedi ki: "Allah İbn Mes'ud'a rahmet eylesin. O, insanların Kadir gecesine güvenmemelerini istemiştir. Yoksa Kadir gecesinin, Ramazanda, Ramazanın da son on günü içerisinde yirmi yedinci gecesinde olduğunu biliyordu" dedi. - Bunu neye dayanarak söylüyorsun, Ey Ebül-Münzir (Übey b. Ka'b'ın lakabı)" dedim. Übey; "- Ben bunu Resûlullah (s.a.s)'in bize haber vermiş olduğu alametle söylüyorum ki, o da, "o gün güneş şuasız olarak doğar" dedi. (Müslim, Sıyam, 220). İslâm kaynaklarında belirtildiğine göre Allah Teâlâ bir takım hikmetlere dayanarak Kadir gecesini ve onun dışında daha bazı şey-leri de gizli tutmuştur. Bunlar: Cuma günü içerisinde duanın kabul ola-cağı saat; beş vakit içerisinde Salât-ı vusta; ilâhî isimler içerisinde İslîm-i Azam; bütün taatler ve ibadetler içerisinde rızay-ı ilâhî; zaman içerisinde kıyamet ve hayat içerisinde ölümdür. Bunların gizli tutulmasın-dan maksat mü'minlerin uyanık, dikkatli ve devamlı Allah'a ibadet ve taat içerisinde olmaları]. sağlamaktır. Mü'minler bu geceyi gaflet içerisinde geçirmemeli, ibadet ve taatle değerlendirmelidir. Ebû Hureyre (r.a)'ın rivâyet etmiş olduğu hadis-i şerifte Peygamber Efendimiz (a.s) şöyle buyurmuştur: "Kim Kadir gecesini, faziletine inanarak ve alacağı sevabı Allah'tan bekleyerek ibadet ve taatla geçirse geçmiş günah-ları bağışlanır" (Buhârî, Kadir, 1). Kadir gecesinde neler yapılabilir: Kadir gecesini, namaz kıla-rak, Kur'an-ı Kerim okuyarak, tevbe, istiğfâr ederek ve dua yaparak değerlendirmeli. Üzerinde namaz borcu olanların nafile namazı kılma-dan önce hiç değilse beş vakit kaza namazı kılmaları daha faziletlidir. Kazası yoksa nafile kılar. Süfyan-ı Sevrî: "Kadir gecesi dua ve istiğfar etmek namazdan sevimlidir. Kur'an okuyup sonra dua etmek daha güzeldir." (Tecd-i Sarih Tercemesi, VI, 313) demiştir. Hz. Aişe vali-demiz demiştir ki; Resûlullah (a.s)'e: "- Ey Allah'ın Rasûlü! Kadir ge-cesine rastlarsam nasıl dua edeyim?" diye sordum. Resûlullah (a.s): "- Allahümme inneke afüvün tühibbül-afve fa'fu annî: Allah'ım sen çok affedicisin, affı seversin, beni affet." diye dua et, buyurdu. (Tecdîd-i Sarih Tercemesi, VI, 314). Bu gecenin öyle bir anı vardır ki o anda yapılan ibadet ve du-alar mutlaka makbul olur. Bu önemli anı yakalamak için gecenin bütünü tevbe ve istiğfar ile geçirmek gerekir. Bu da kişinin imanını taze-ler. Gecenin bütünü ibadetle geçiremeyenler en azından teravihten sonra bir miktar oturup dua etmelidirler. Evet, özet olarak kitabımız Kur’an-ı Kerimin ne zaman indirildiğini ve bu zamanın özelliklerini belirterek bu kitabın faziletlerinden istifade edebilmenin gereğine ve biçimine de işaret etmektedir. “Biz onu Kadr gecesinde indirdik” diye söze başlar. Bu kitabın azamet ve yüceliğine işaret etmek üzere açık isim yerine bir zamir kullanılmıştır. Yine Kur’an’la alâkalı söz söyleme yetkisinde olan değerli selefimizin beyanıyla, burada “peyderpey indirdik” anlamına gelen “nezzelnâ” ifadesi yerine “indirdik” mânasına gelen “enzelnâ” ifadesinin kullanılması, Kur’an’n tamamının bir defada ulûhiyet makamından dünya semasına indirilmiş olabileceğine dikkat çekilmiştir. Kur’an’n inmeye başladığı mübarek geceye “leyletü’l Kadr denmiştir. Kadr gecesinin ne olduğu sorusunu ihtiva eden ikinci âyete cevap veren

dinlemek, Kur'an'daki Allah'ın emirlerini zikreden, Allah'ın kendilerinden istediği hayatı zikredip, hatırlayıp onu yaşama kavgası veren zikir ehlinin zikirlerine katılmak içindir.

Biz biliyoruz ki melekler minlerin hizmetindedirler. Hani Bakara'da Rabbimiz meleklere Adem'e secde emrini verdiğini anlatıyordu. Secdenin bir anlamı da budur. Allah meleklerine Adem'e secde etmelerini emrediyordu. Bunun anlamı, ey benim meleklerim, şu andan itibaren hareketleriniz, yaşayışlarınız Adem'e doğru olacaktır demektir bunun anlamı. O ana kadar meleklerin bir görev alanları vardı o da sadece Allah'ı tesbih ve takdis. Ama sanki insanın yaratılmasından sonra Rabbimiz meleklere ikinci bir görev mahalli daha belirliyor ki, o da Adem'e, insana doğru oluş, insanın hizmetine giriştir tabiri caizse. Bakıyoruz Cebrail'in işi Adem'e doğru, yani vahiy getirmek, Azrail'in işi bu, Azrail'in işi de insana yönelmek, bizim canlarımızı almaya yönelmek. Mikail'in işi bu. O da bizim karımızı, boramızı, rizamızı ayarlamaya görevli. İsrail bizim surumuzu fitlemekle vazifeli, sağımızdaki solumuzdaki melekler bizim hesabımızı tutmakla görevli, Hafaza melekleri bizi korumakla görevli. Sanki Kur'an'da bize tanıtilen bu meleklerin görevi Adem'e, insana doğru yöneliktir. İşte bu meleklerin görevini de bilmeye çalışıyoruz. Yani insan için her bir iş için melekler o gece görevlendirilmiştir.

Meleklerin işlerini, işlerindeki hikmetleri anlatırken Kur'an-ı Kerim'in başka yerlerinde Rabbimizin bunları buyurduğunu biliyoruz.

Evet Rabbimiz buyuruyor ki, her hikmetli iş bu gecede ayrışır, ayrıştırılır. Her önemli muhkem iş, her sağlam iş o gece ayrıştırılır ve takdir edilir. Her önemli iş icra edilmek üzere o gece karara bağlanır, yazılır ve takdir edilir. Kainatın kaderiyle ilgili olan, insanların ve toplumların kaderleriyle ilgili olan, toplum olaylarının bir yıllık takdiri, ya da değerlendirilmesi bu gecede yapılır. Gelecek seneye kadar kulların kaderleri, kulların rızıkları, ecelleri ve başlarına gelecekler, olup bitecekler ayrıntılı bir şekilde bu gecede belirlenir ve karara bağlanır. İşte karara bağlanan bu konuları uygulamak üzere Rabbimiz meleklerini göndermektedir.

Yine mesela Fussilet'te Rabbimiz meleklerin işlerinin sebeplerinden birisini şöyle anlatır:

"Rabbimiz Allah'tır" deyip sonra da doğrulukta devam edenlere gelince, onların üzerine melekler iner ve derler ki: "Korkmayın, üzülmeyin, size vaadedilen cennetle sevinin! Biz dünyanızda da, ahirette de sizin dostlarınızız. cennette sizin için canınızın verdiği ve istediğiniz her şey vardır." (Fussilet 30)

Bakın melekler ne için iniyorlarmış. Melekler o minlere derler ki: "Ey minler! Korkmayın! Üzülmeyin! Size vaadedilen cennetle sevinin! Rabbinizin kâfaklarıyla sevinip coşun! Bizler dünyanızda da, ahirette de sizin dostlarınızız. Yani biz melekler siz minlerin velileriyiz."

İşlerinizi üstlenen, sizlere yardım eden, sizler adına iş yapan, sizleri koruyan, muhafaza eden varlıklarız.

 Peki acaba ne zaman iner bu melekler? Ya da ne zaman bu meleklerle gelecek melekler? Kimileri 'minlerin yanına inecek ve bu melekleri verecektir, demişler. 'minlerin yanı başlarına gelecekler ve diyecekler ki, biz sizin dünyadayken dostlarınızдық. Sizi koruyor ve Allah'ın izniyle sizi hakta tutmaya, doğrultmaya çalışıyorduk. Sakın korkup üzülmeyin, aynı şekilde bundan sonra da sizinle beraber olacağız. Kabirde de, cennette de sizinle beraber olacağız. Sizi kolayca sıradan geçilip cennete ulaştıracağız ve orada canlarınızın geçtiği her şey vardır diye melekler dediler. Kimileri mezardayken 'minlerin yanına gelecekler, onları orada yalnız bırakmayacaklar ve bir dediklerini iki etmeyecekler. Rasulullah'ın bir hadislerinden anlıyoruz ki, kabirde iki melek 'minin yanına gelir, onu hoş bir edayla karşılarlar ve derler ki: "Sakın üzülme, Allah'ın sana vaadettiği cennetle sevin." Bülence Allah, o 'minin korkusunu emniyete, üzülmesin; de sevince geçilip, onun gözünü, gölme, aydın eder buyurulmaktadır. Kimileri 'minlerin yeniden dirilmeleri anında bu melekler gelip bu melekleri verecek demişlerdir. Yani onlara gidecekleri yer konusunda hiç korkmamalarını söylerler. 'minlerin sona erdiğini, 'min sıkıntılarının, 'min meşakkatlerin bittiğini ve bundan sonra sonsuz hayırların başladığını haber verirler. "Arkada bıraktıklarınız konusunda da üzülmeyin, biz onları koruyacak halefler bıraktık" derler. Kimileri de hem 'min anında, hem mezardayken, hem de dirilme anında melekler gelecek demişlerdir. Ama cennetin ifadesinin mutlak oluşuna bakılırsa dünyada her an meleklerin 'minlere geldiğini anlıyoruz. Sörekli gelirler ve derler ki: "Korkmayın ey 'minler! Mahzun da olmayın! Ne geçilip; mişiniz konusunda ne de geleceğiniz hususunda endişe etmeyin! Sizler Allah yolunda olduktan sonra, hayatınızı Allah için yaşadıktan sonra, Sırat-ı Müstakimde olduktan sonra geçilip; mişiniz konusunda da, geleceğiniz konusunda da kabir konusunda da hiç endişeniz olmasın! Vaadolduğunuz cennetle sevinip coşun!"

 "Arşı taşıyan (Melek)ler ve cennetinde ve bulunan melekler Rablerini hamd ile tesbih ederler ve ona inanırlar. Ve 'minler için de şöyle istiğfar ederler: "Ey Rabbimiz senin rahmetin ve ilmin her şeyi kuşatmıştır. O tevbe edip senin yoluna uyanları bağışla, onları cehennem azabından koru." (M'ın 7)

 'Minin bu b'nde Rabbimiz arştan ve arşı taşıyan meleklerden söz ediyor. Arşı da, arşın taşıyıcısı olan melekleri de bu meleklerin arşı nasıl yıkıldıklarını de arşın cennetindekileri de bilmiyoruz, bilmemiz de mümkün değil. İşte bu meleklerin iki gözünden söz ediyor Rabbimiz. Birincisi:

