



toplaniyorlardı. EL-EMİN=VENİLİR diye tanınmış, zel ahlakıyla herkes tarafından sevilmişti. Yalan konuşmadığı ve kimseyi aldatmadığı herkesin ortak inancı idi. Onun ileri gelenleri dinleniyor ve herkese ven veriyordu. Mensullerinin sayısı günden güne artıyor ve Allah'ın dini günün günlerinde yer ediyordu. Ancak Mekke'de sahibi olan Kureyş Kabilesi ileri gelenleri bundan endişe duyuyor, toplum üzerindeki etkinliklerini yitireceklerinden ve ıkarlarının sona ereceğinden korkuyorlar, bunun ileri bu duruma engel olmak istiyorlardı. Hem Peygamberimiz (SAV)'e hem de O'na inananlara amansız düşman kesilmişlerdi. Gelmeleri oldukları mensullerine her költürüyor, akıl almaz işkenceler uyguluyor, bu dinden vazgeçmelerini istiyorlardı. Mekke mensullerinin işkenceleri dayanılmaz hale gelince Peygamberimiz (SAV), İslam neşine başka ufuklar aramayı düşündü. Hac nasebetiyle Mekke'ye gelmiş olan Yesrip (Medine) lilerden bazılarıyla AKABE denilen yerde 621 ve 622 yıllarında iki defa toplantı yaptı. Onlara İslam'ı anlattı ve mensullerini istedi. Onlar da İslam'ı kabul ederek Medine'ye düşündüler. Böylece İslam, Medine'ye girmiş oldu. Orada da mensuller başlandı. Peygamberimiz (SAV) de Mekke'den Medine'ye girmek isteyenlere izin verdi ve şöyle buyurdu: "Sizin hicret edeceğiniz yerin iki kara taşlık arasında hurmalık bir yer olduğu bana steril oldu." Peygamberimiz (SAV)'in bu izin ve teşviki ile Medine'ye hicret başladı. Kısa zamanda pek çok kimse, Hz Ömer (RA) da dahil olmak üzere Medine'ye girmek istedi. Mekke'de Hz Ebu Bekir (RA), Hz Ali (RA) ve Mekke'de mensuller oldukları aileleri tarafından hapsedilmiş olanlarla birlikte ve cariyelerden başka kimse kalmamıştı. Hz Ebu Bekir (RA) da hicret etmek istemiş, Peygamberimiz (SAV) kendisine: "Acele etme, bana hicret izin verileceğini umuyorum." diyerek izin vermemişti. Hz Ebu Bekir (RA): "Anam-babam sana feda olsun, gerçekten bunu umuyor musunuz?" diye sordu. Peygamberimiz (SAV): "Evet umuyorum." diye cevap verdi ve Hz Ebu Bekir (RA) buna çok sevindi.

DARÜL NEDVE'NİN KORKUNU KARARI  
Mekke'de mensullerden kimsenin kalmadığını, hepsinin Medine'ye girmek istediğinin öğrenen Mekke ileri gelenleri telaşlanmaya başladılar. Hz Muhammed (SAV) de Medine'ye hicret eder, mensullerinin başına geçerse kendileri ileri olmayacağını, Şam ticaret yolu Medine'den geçtiğini kapatabileceğini düşündüler. Mekke'de hemen hemen yalnız kalan Peygamberimiz (SAV) ileri bir şey düşünmeli dediler. Bu amaçla Kureyş'ın ileri gelenleri DARÜL NEDVE denilen, nemli kararların alındığı yerde toplandılar. Toplantıya başta Ebu Cehil olmak üzere, Ebu Sfyân, Ebu'l Bahteri, Utbe b. Rabia, Cübeyr b. Mut'im gibi Mekke'nin ileri gelenleri katıldılar. Toplantı son derece gizlilik içerisinde yapıldı. Toplantıda eşitlikler ileri sürüldü, tartışmalar yapıldı. Bir kısmı Peygamberimiz (SAV)'i bağlayıp her tarafı kapalı bir yerde lünceye kadar hapsedelim dedi. Bazıları O'nu bir deveye bindirip uzak yerlere sürüldü. Bu kişilerden hiç biri kabul



miyim? Dedi. Peygamberimiz (SAV): "Evet, beraber olacağız." buyurdu. Hz Ebu Bekir (RA) bu habere ok sevindi. Dört aydan beri bugünkü beslediği iki devesi vardı. Birisini Peygamberimiz (SAV)'e teklif etti: "Şu iki deveден birisini beğen al." dedi. Peygamberimiz (SAV), Hz Ebu Bekir (RA)'ı şaşkırtan bir şey söyledi. En samimi dostunun bile minnet ve kalmak istemediği: "Ancak bedelini demek suretiyle alabilirim." buyurdu. Hz Ebu Bekir (RA): "Anam babam size feda olsun." dediyse de, Peygamberimiz (SAV) ısrar etti. Hz Ebu Bekir (RA) başka ok kalmadığı in devenin bedelini belirlemeye razı oldu. Burada bir noktaya dikkat etmekte fayda var: Yüce Peygamberimiz (SAV), en sevdiği dostu Hz Ebu Bekir (RA)'ın kendisi in hazırladığı deveye ıretini demeden binmeyeceğini yemesi bizim in nemli bir uyarıdır. Din uğruna, dindarlık uğruna geçimini başkalarına ve kleyen kimseler bunu kulaklarına kpe yapmalıdırlar. Dindarlıklarını başkalarına parayla satmamalıdırlar. B-) HİCRETİN SAFHALARI: Hz Aişe (RA) ablası Esmâ (RA) seyahat in gerekli hazırlıkları yapmaya başladı. Peygamberimiz (SAV), Hz Ali (RA)'ı ok ağırdı ve: "Ben Medine'ye gidiyorum, sen bu gece benim yatağında yat, ırtım; zerine al. Sabahleyin bu emanetleri sahiplerine ver ve sonra da hemen gel." buyurdu. Mekke m'şriklerini anlamak ok zor. Hem Peygamberimiz (SAV)'i kendilerine d'şman biliyor, hem de O'nu en gvenilir kişi bilerek kıymetli eşyalarını ve m'cevherlerini O'na emanet ediyorlardı. Kendi adamlarına gvenmiyorlardı. O yüce Peygamber (SAV) de emanete verdiği ı nemi burada gsteriyor. B'yle hem kendisi hem de M'sl'manlar in ı l'm-kalım savaşı verirken yanındaki emanetleri sahiplerine vermek in Hz Ali (RA)'ı Mekke'de bırakıyor, yatağına yatırıyor. Hz Ali (RA) durumun vahametini yani Peygamberimiz (SAV)'in yatağının bir ı l'm yatağı olabileceğini bildiği halde hi; teredd't etmeden aldığı emri yerine getiriyordu. Akşam oldu. Katiller evin etrafını sardı. Peygamberimiz (SAV)'in dışarı okmasını bekliyorlardı. nk; bir adamı evinin in; Araplarda cinayetın en irkiniydi. Bunun in katiller geleneğe uyarak Peygamberimiz (SAV)'i evinin in değil, dışarı oktıktan sonra ı l'm istiyorlardı. Peygamberimiz (SAV) eline bir avu; toprak aldı. YASİN suresini baş tarafından 9. ayetine kadar okuyarak, kendisini ı l'm bekleyen kişilerin zerine sa; ve g'zlerinin n; aralarından okıp gitti. O'nu g'remediler. Evden okan Peygamberimiz (SAV), K'be'yi ziyaret etti ve orada şu duygu dolu s'zleri söyledi: "Ey Mekke, vallahi sen Allah katında yery'z'n en hayırlı yerisin. Bana da en sevimli yerisin. Vallahi eğer buradan okmaya mecbur bırakılmasaydım, okmazdım." SEVR MAĞARASI Peygamberimiz (SAV) ve Hz Ebu Bekir (RA) Mekke'nin g'neyinde bir bu;uk saat mesafedeki Sevr Dağına vardılar. Dağa tırmanarak zirvesindeki mağaraya gizlendiler. Burada yine bir noktaya dikkat etmek gerekir: Peygamberimiz (SAV) bizlere tedbir almadan Allah'a tevekk'l etmenin, Allah'ın emrettiği tevekk'l olmayacağını











devesinin yularına sarılarak: "Buyrun ey Allah'ın Rasulü!" diyordu. Peygamberimiz (SAV) ise gümseyerek: "Deveyi kendi haline bırakınız, o memurdur." diyor, onların gümillerini hoş ediyordu.

Deve önce Beni Neccar'dan iki yetime ait bir arsa zerine kt ve hemen kalktı. Peygamberimiz (SAV) daha sonra bu arsayı satın alarak burada mescidini inşa etmiştir. Deve ikinci defa kt ve boynunu uzatarak tatlı bir şekilde bağırды. Bunun zerine Peygamberimiz (SAV): "İnşallah konağımız burasıdır." diyerek devesinden indi. Burası Neccar oğullarından Halid b. Zeyd (RA)'nın, yani Ebu Eyyub el-Ensari'nin evine en yakındı ve O'nun evine misafir oldu.

C-) HİCRETİN SONU VE ETKİLERİ: Hicret, İslam tarihinin en nemli olayıdır. İslamiyet Mekke şehri hudutları dışına hicretle taşmış ve bu neş dnyaya Medine ufuklarından yayılmıştır. Kur'an-ı Kerim ayetlerinin bir kısmı Mekke'de, bazıları da Medine'de nazil olmuştur. Bu bnyaya ilk Mslmanlar fazlaca nem verdikleri ve diğer olaylardan daha ok anılmaya değer buldukları in Hz Ömer (RA)'nın hilafeti zamanında onu tarih başlangıcı olarak kabul etmişlerdir. Hicret olayının milletimiz ve lkemiz in hayırlara vesile olmasını Allah'tan diliyorum. Allah, milletimizi ve memleketimizi her trl felaket ve musibetlerden muhafaza buyursun.

KAYNAK : DIYANET AYLIK DERGİ TEMMUZ-99

[islam ve Hayat,Güncel Vaaz ve Hutbeler](#)