

Kulun Rabbiyle Buluşması: Namazın Kılınışı
Gönderen Kadir Hatipoglu - Aralık 07 2022 01:00:00

KULUN RABBİYLE BULUŞMASI: NAMAZIN KILINIŞI قَدْ
اَفْلَحَ
الْمُؤْمِنُ
08;نَ﴿١﴾اَلَّذ
ينَ هُمْ في
صَلَاتِهِمْ
خَاشِعُونَ
﴿٢﴾ (Mü’minûn, 23/1-2)
قَالَ
ارْجِعُوا
إِلَى
أَهْلِيكُمْ
فَأَقِيمُوا
فِيهِمْ
وَعَلِّمُوه
15;مْ
وَمُرُوهُمْ
وَذَكَرَ
أَشْيَاءَ
أَحْفَظُهَا
أَوْ لَا
أَحْفَظُهَا
وَصَلُّوا
كَمَا
رَأَيْتُمُو
06;ِي أُصَلِّي
فَإِذَا
حَضَرَتْ
الصَّلَاةُ
فَلْيُؤَذِّ
06;ْ لَكُمْ
أَحَدُكُمْ
وَلْيَؤُمَّ
03;ُمْ
أَكْبَرُكُم
18; (Buhari, “Ezan”, 18) Âlemlerin Rabbi olan Allah’a sonsuz
defa hamd ve senâ olsun; salât ve selam Efendimiz, rehberimiz Hz. Muhammed
(s.a.s)’e, âline ve ashabına olsun. Cumanız mübarek olsun kardeşlerim.
İnsan, Allah’a kulluk etmek için yaratılmıştır. İnsanın yaratana karşı bu
görevini ifasında ibadetlerin önemli bir yeri vardır. İbadetlerin de bir kısmı kuralsız
dediğimiz belli zaman, mekan ve kayıtlı sınırlı olmayan ibadetlerdir. Nafile türü
sadaka, güzel söz, tebessüm, yardımlaşma gibi ibadetler bu kısma girer. Bazı
ibadetler zaman, mekan ve şekille kayıtlıdır ki bunlara kurallı ibadetler denir. İslam’ın beş
esasından olan namaz, oruç, hac ve zekat kurallı ibadetlerdir. Sohbetimize konu olan
namazın, edasından önce, edası esnasında ve sonrasındaki hayatı tanzim anlamında

عَلَى
اللَّهِ
عَهْدٌ أَنْ
يَغْفِرَ
لَهُ وَمَنْ
لَمْ
يَفْعَلْ
فَلَيْسَ
لَهُ عَلَى
اللَّهِ
عَهْدٌ إِنْ
شَاءَ غَفَرَ
لَهُ وَإِنْ
شَاءَ
عَذَّبَهُ Namaz beş vakittir.
Allah onu sizlere farz kıldı. Kim güzelce abdest alır, onları vaktinde kılar rükû ve
huşusunu tam yaparsa onu bağışlamak Allah’ın onun üzerindeki bir vaadidir. Kim
böyle yapmazsa Allah’ın o kişi için bir vaadi yoktur. Dilerse bağışlar dilerse
azap eder” (Ebû Davud, salat, 9) buyurmuş, namazda huşuya dikkat
çekmiştir. Huşunun yeri kalptir ama onun alametleri vücudun diğer azalarında da
görülür. (İbn Kayyim, Medaric, 1/521) Hz. Peygamber mescitte namaz kılariken
sakalıyla oynayan birini görünce: “Eğer şu kimsenin kalbinde huşu olsaydı
azalarında da olurdu” buyurdu. (San‘acirc;nî,
Sübülürsquo;s-Selam, 1/250) Kalbin gaflette; azaların selamette olmasına ise
“münafıkların huşusu” denmiştir. İbn Ömer’ın rivayet ettiği bir
hadiste Peygamberimiz (a.s): “
تَعَوَّذُوا
بِاللهِ مِنْ
خُشُوعِ
النِّفَاقِ " قَالُوا: يَا
رَسُولَ
اللهِ، وَمَا
خُشُوعُ
النِّفَاقِ ؟
قَالَ: " خُشُوعُ
الْبَدَنِ
وَنِفَاقُ
الْقَلْبِ Sizi nifak karışmış
huşûdan sakındırırım” buyurdu. Nifak/münafık huşusu nedir Ya
Rasûlallah! Dediler. Peygamberimiz cevaben: “bedenin/azaların huşû duyup
kalbin nifak duymasıdır” buyurdu. (Suyûtî,
Cami‘u’l-Ehâdîs, hadis no: 39531) Namazda huşu sahibi olabilmek
için maddi ve manevi hazırlık, ilim (namazın farzı, vacibi, sünneti gibi bilgiler),
hikmete dayalı tefakkuh (farkındalık/kimin huzurunda olduğunun bilinci), zikir, dua ve
tesbîhatında tefekkür (tefehüm; manada derinlik) ve namaz sonrasında
istikameti hedeflemek gerekir. Bütün bunlar Necip Fazıl’ın: “Hiçbir

şey namazla bitmez her şey namazla başlar” diye anlaşılabılır. Buradan konuya yaklaşırsak namazın bizim hayatımıza neler kattığının muhasebesini yapmak zorunda olduğumuzu daha iyi anlamış oluruz. Kıldığımız namazlarımızın bizi nerden nereye getirdiğini, namaz kılmayanlara göre ne denli kazanımlar sağladığını, daha kaliteli Müslüman olmamıza ne tür katkı sağladığını sorgulamamız gerekir. Namazın sadece kul ile Allah arasında bir iletişimin tesisinde anlam taşıdığını “

1573;1616;1606;1617;1614;
1575;1604;1589;1617;1614;1604;1614;1575;1577;1614;
1578;1614;1606;1618;1607;1614;1609; 1593;1614;1606;1616;
1575;1604;1618;1601;1614;1581;1618;1588;1614;1575;1569;1616;
1608;1614;1575;1604;1618;1605;1615;1606;1618;1603;1614;1585;1616;” (Ankebut, 29/45) ayetinden öğrendiğimize göre en azından şu sorunun cevabını bulmak zorundayız: Yeryüzünde bizden başka böyle bir ibadet eden kimse yok. Bu tespit Hz. Peygamber’e aittir. (Buhari, “Mevakit”, 24) Sayıları milyonları bulan namaz ehli-i Müslümanlar daha yaşanılır bir dünyaya geçtiler, neler yaptılar, neler yapıyor? İnançlarımızın yaşadığımız şehirde Müslümanların toplam sayısı 23 senede Hz. Peygamber’e iman etmiş sahabe kadar fazla iken yaşadığımız şehri evlerinden caddelerine varıncaya dek ne kadar münevver yapabildik? Ve namazlarımız bunlara ne tür katkı sağladı?

Uğur ÖZTÜRK, Keskin Vaizi

[islam ve Hayat.Güncel Vaaz ve Hutbeler](#)