

Ben bu soruyu Resullah'a soran bir adama rastlamıştım. Nihayet biri sordu. O zaman ben de yanlarında idim. Adam dedi ki; -Ey Allah'ın Resulü! Ramazan'dan sonra hangi ayda oruç tutulmalı? Ramazan dışında da oruç tutmak istersen Muharrem ayında da tut. O ayda bir oruç vardır ki (o oruç onuncu oruç olan Aşure orucudur) Allah o oruçta bir kavmin günahlarını affetti. Bir başka kavmin günahlarını da affedecektir. [15] Diğer bir hadisi şerifte ise şöyle buyrulmaktadır; #1571; #1601; #1618; #1590; #1614; #1604; #1615; #1575; #1604; #1589; #1617; #1616; #1610; #1614; #1575; #1605; #1616; #1576; #1614; #1593; #1618; #1583; #1614; #1585; #1614; #1605; #1614; #1590; #1614; #1575; #1606; #1614; #1588; #1614; #1607; #1618; #1585; #1615; #1575; #1604; #1604; #1617; #1607; #1616; #1575; #1604; #1618; #1605; #1615; #1581; #1614; #1585; #1617; #1614; #1605; #1615; #1548; "Ramazan ayından sonra en faziletli oruç, Şehrullah olan Muharrem ayında tutulan oruçtur" [16] Muharrem ayına Şehrullah (Allah'ın ayı) denmesi onun şanını yüceltmek ve tazim içindir. Bu fazilet Muharrem ayı boyunca tutulan oruçlar içindedir. İbn Abbas (ra) rivayetinde, Hz. Peygamber (sav) Medine'ye gelince Yahudilerin Aşure orucunu tuttuğunu gördü. Onlara; - Niçin oruç tutuyorsunuz diye sordu? - "Bu Salih ve hayırlı bir oruçtur. Allah o oruçta Beni İsrail'i düşmanlarından kurtardı. Şükretmek olarak Hz. Musa (as) oruç tuttu dediler" - Bunun üzerine Resulullah (sav); "Ben Musa'nın sünnetini ihyaya sizden ok daha layığım ve hak sahibiyim" buyurup o oruç tuttu ve Müslümanlara da oruç tutmasını emretti. [17] Ancak Yahudilere muhalefet ederek Muharrem ayının 9.cu ve 10.cu oruç tutulmasını istemiştir. Hz. Aişe (ra) validemizden bu konuda şu rivayeti görürüz: "O zamanlar henüz Ramazan orucu farz kılınmadığı için Peygamberimiz ve sahabeler vacip olarak Aşure orucunu tutuyorlardı. Ne zaman ki, Ramazan orucu farz kılındı, bundan sonra Peygamber (sav) Efendimiz herkesi serbest bıraktı. İsteyen oruç tutar, isteyen terk eder" buyurdu. [18] Böylece Aşure orucu da sünnet bir oruç olarak kalmış oldu.

Resulullah (sav), Aşure orucunu tutunca kendisine; "Ey Allah'ın Resulü, bu oruç Yahudilerin ve Hıristiyanların hürmet ettikleri ve tuttukları oruçtur" dediler. Bunun üzerine Resulullah (sav) Efendimiz; "Gelecek yıl inşallah Muharrem'in dokuzuncu oruçta tutacağız" buyurdu. Ertesi yıla ulaşmadan Resulullah (sav) Efendimiz vefat etti. [19]

Aşure Orucunun fazileti hakkında şu hadisler zikredilmektedir. Bir kişi Peygamber (sav) Efendimize geldi ve sordu: "Ramazan ayından sonra ne zaman oruç tutmamı tavsiye edersiniz?" Peygamber (sav) : "Muharrem ayında oruç tut. O Allah'ın ayıdır. Onda böyle bir oruç vardır ki, Allah o

günde bir kavmin tövbesini kabul etmiş ve o günde başka bir kavmi de affedebilir” buyurdu.[20] Başka bir rivayette ise; “Ramazan ayından sonra tutulan oruçların en faziletli, Allah’a izafetle (Allah’ın ayı denilerek) şereflendirilen Muharrem ayında tutulan oruçtur. Farz namazlardan sonra en faziletli namaz ise geceleyin kılınan namazdır” [21] Yine Tirmizi de geçen başka bir Hadiste Peygamber (sav) Efendimiz şöyle buyuruyor: “Aşure gününde tutulan oruç Allah katında, o günden önce bir senenin günahlarına kefarete olacağı kuvvetle ümit ediyorum”[22] “Ramazandan sonra en faziletli oruç, Allah’ın ayı Muharremde tutulan oruçtur”.[23] Peygamberimiz (sav), Mürsquo;minlerin aile efradına Aşure gününde her zamankinden daha çok ikramda ve ihstanda bulunmasını tavsiye etmiştir. Bir hadiste şöyle buyrulmaktadır: “Her kim Aşure gününde ailesine ve ev halkına ikramda bulunursa, Cenab-ı Hak da senenin tamamında onun rızıkına bereket ve genişlik ihsan eder”.[24] Aşure günü oruç tutmanın fazileti konusunda sahih hadisler bulunmasına karşılık o gün yıkanmak, gözlere sürme çekmek, süslenmek, kına yakmak, bayramlaşmak, hububat karışımı aş (aşure) pişirmek, sadaka vermek, mescitleri ziyaret etmek, kurban kesmek gibi fiiller hakkında sahih bir rivayete rastlanmamıştır. Hadis olduğu öne sürülen metinlerin birçoğunun hadis olmayıp Cahiliye devri adetlerine ve Yahudi geleneklerine dayanması kuvvetle muhtemeldir. Bu adetleri Aşure gününde Resulullah ve ashabının yaptığına dair herhangi bir kayıt yoktur. Mesela, “aşure günü sürme çeken helak olmaz”, “aşure günü gusleden o yıl hasta olmaz” gibi rivayetler son devir kitaplarında yer almıştır.[25] Tük-İslam Geleneğinde Aşure; Tük-İslam geleneğinde önemli bir yer tutan Aşure aynı zamanda Muharrem ayında en az on gıda maddesinden yapılarak özel merasimlerle dağıtılan tatlıya da isim olmuştur. Gümüzde de özellikle Anadolu’da Müslümanlar Muharrem ayında en az on gıda maddesinden Aşure tatlısı pişirerek halka, misafirlere, komşulara, dostlara ikram ederler, fakir ve yoksullara dağıtırlar. Bununla Hz. Nuh ve Musa’nin zorluktan kurtularak bolluğa kavuştuğu gibi Cenab-ı Allah’ın zorluklardan, sıkıntılardan kurtularak bolluğa, bereketli bir hayata kavuşturması niyaz edilir. Bazı kardeşlerimiz ise 12 gün oruç tuttuktan sonra oruçların kabulü ve Ehli Beytin Ruhu için bu tatlıyı pişirerek dağıtırlar. Böylece Aşure tatlısı Anadolu’da oruçların kabulü, dostluğun, kardeşliğin, birliğin ve beraberliğin pekişmesi, yardımlaşmanın ve dayanışmanın güçlenmesinin ve bereketin bir simgesi olmuştur. Nitekim bir hadis-i şerifte ise şöyle buyrulmaktadır; “Kim ailesine Aşure günü geniş davranırsa Allah O’na senenin geri kalan günlerinde geniş davranır”[26] Süfyan’ı Sevri şöyle diyor: “Biz bunu denedik ve öyle bulduk” İbn-i Uyeyne de; “Biz bunu 50-60 yıl denedik” demiştir. Bu gün Hz. Nuh’un tufanından kurtularak genişlik bulduğu gün olduğu için Cenab-ı Allah’ın bolluğu ve bereketi daha sondaki inananlara da bir ihсанı olarak kabul edilir. Bütün bunlardan anlaşılıyor ki Muharrem ayı ve Aşure Günü önemli tarihi olayların vuku bulduğu, genişliğe kavuşulduğu kadar çok üzücü olayların da meydana geldiği, bütün semavi dinlerin bu aya hümet ettiği ve oruç tutmaya özen gösterdiği bir aydır. Kerbela Faciası, Hz. Hüseyin’in Şahadeti; & Bütün Müslümanların gönünde çok derin acı ve üzüntü bırakan ve hala bu acıyı hissettiğimiz müessif olaylardan biri de, hicri 61 yılı 10 muharrem günü Yezid ve adamlarının, başta sevgili Peygamberimizin muazzez torunu Cennet gençlerinin Efendisi Hz. Hüseyin Efendimiz olmak üzere ailesinden ve

