

الدرداء
رَضِيَ
اللّهُ عَنْه
قال: سَمِعْتُ
رَسُولَ
اللّهِ
يَقُولَ: مَنْ
سَلَكَ
طَرِيقاً
يَطْلُبُ
بِهِ عِلْماً
سَلَكَ
اللّهُ بِهِ
طَرِيقاً
مِنْ طُرُقِ
الْ.جَنَّةِ.
وَإنَّ
المََئِكَةَ
لَتَضَعُ
أجْنِحَتَهَ
75; رِضىً
لِطَالِبِ
الْعِلْمِ،
وَإنَّ
الْعَالِمَ
لَيَسْتَغْف
16;رُ لَهُ مَنْ
فِي
السَّمَواتِ
وَمَنْ في
الارْضِ
وَالْحِيتَا
06;ُ فِي جَوْفِ
المَاءِ،
وَإنَّ
فَضْلَ
الْعَالِمِ
عَلى
الْعَابِدِ
كَفَضْلِ
الْقَمَرِ
لَيْلَةَ
الْبَدْرِ
عَلى سَائِرِ
الْكَوَاكِب
16;، وَإنَّ
الْعُلَمَاء
14; وَرَثَةُ

kalacağını bildirmiştir. (İslam Tarihi, Asrı Saadet, İstanbul, 1921, c. 1, s. 346) Zeyd b. Sabit radiyallahu anh, bu şekilde okuma-yazma öğrenenlerdendir.

Bu olay, Peygamberimizin okuma-yazmaya ne kadar önem verdiğini göstermektedir. Peygamberimizin şu sözünde de bunu teyid etmektedir: "Hikmet ve ilim minin yitik malıdır, onu nerede bulursa alır." (Tirmizi, İlm, 19.) Peygamberimizin bizzat uygulaması ve bu hadisi, ilim öğrenmek için yer, zaman, yaş ve cinsiyetin önemli olmadığını göstermektedir. Feyzu'l-Kadir'de şöyle bir hadisi şerif de vardır: "İlim için de (İçin gibi uzak bir yerde) de olsa alın." (Feyzu'l-Kadir, c. 1, s. 542.) Dinimiz dini ilimlere önem verdiği kadar mesnet ilimlerde önem verir:

Bugünkü teknolojinin, ilmin

olduğunda şüphesiz yoktur. Dinimizin ilim tahsil etmeye neden bu kadar önem verdiği daha iyi anlaşılmaktadır. Kur'an-ı Kerim, düşmanlarımıza karşı gücümüzü yettiği kadar kuvvet hazırlamamızı emrediyor. Teknik ilerledikçe kuvvet de değişiyor. Kur'an-ı Kerim indiği zaman savaşlarda etkili olan, kılıç, ok gibi silahlardı. Ama Kur'an bunları hazırlayın demiyor, kuvvet hazırlayın diyor. Kuvvetin ne olduğu Peygamberimize sorulduğunda, O: "Kuvvet ataktır" buyurmuş ve bunu defa tekrarlamıştır. O halde bulunduğumuz asırda en etkili silah hangisi ise onu hazırlamamızın gerektiği bildiriliyor. Bu da ancak bilgi ile mümkündür.

Atalarımız dini ilimlere olduğu kadar mesnet ilimlere de önem vermişlerdir. Kur'an sadece dini ilimleri değil, diğer ilimleri de tavsiye etmiştir. Kur'an-ı Kerim, yer ve güçler ve bunlardaki yaratılış inceliklerinden söz ediyor ve bu konularda düşüncemizi istiyor. Bu konularda düşünmek, ancak diğer ilimlere erişimle mümkündür.

Öyle ise değerli kardeşlerim, dinimiz ve dinimiz için gerekli olan bilgileri öğrenmeli, bu konuda çocuklarımızı yetiştirmeliyiz. Atalarımız öyle yapmışlardı. Sadece din ilimlerinde değil, diğer ilimlerde de zamanlarına göre ileri gitmiş; mesnet ilimlerin temellerini atmışlardı. Bizler de onlar gibi dinimizin emir ve tavsiyelerine kulak vererek, yavrularımızın iyi yetişmelerine önem vermeliyiz. Onlara mal bırakmak yerine, malımızı, onların bilgi sahibi olmaları için harcamalıyız. Bakınız Hz. Ali ne şöyle söylüyor: "İlim maldan hayırlıdır. İlimi malı sen koruyacaksın, halbuki ilim seni korur. İlim her kim, mal mahkumdur. Mal harcamakla azalır, ilim harcamakla çoğalır." (İhyau Ulumi'd-Din, İstanbul, 1312, c. 1, s.7)

Peygamberimiz buyuruyor:

"Ya öğrenen, ya öğreten, ya dinleyen, ya da ilmi seven ol. Fakat beşincisi olma (yani bunların dışında kalma) helâk olursun."

(Mecmeu'z-Zevaid ve Menbeu'l-Fevaid, c. 1, s. 122.)

[İslam ve Hayat, Güncel Vaaz ve Hutbeler](#)