

bulunacağını söyleyebiliriz. Şimdi konuyla ilgili olarak bir hatıra nakledeyim.

Hz. Enes anlatıyor: "Kardeşimin oynadığı kriket bir serisi vardı. Hz. Peygamber (sav) bize geldiğinde kardeşimle ilgilenir ve hatırını sorardı. O, kardeşime latife ederek, şöyle hitap ediyordu: "Ya Ebû Umeyr. Mâfele'n-Nuğayr? (Ey Umeyr'in babası. Kriket serisinde, ne yapıyor?)" [23] Burada Hz. Peygamber (sav)'in, Enes'in kardeşine "Ey Umeyr'in babası" diye hitap etmesini, şakalaşırken aynı zamanda onu onore etmek ve -tabiri caiz ise- "bu adam yerine koymak" şeklinde de anlayabiliriz. Omuzuna Bindirmek: Fiziksel temasından sayılan omuza almak, sırtına bindirmek davranışına da Hz. Peygamber (sav)'de sık sık rastlamaktayız. Özellikle kızı Hz. Fatıma'yı her ziyaret edişinde kendisini karşılamaya gelen Hasan ve Hüseyin derhal omuzuna alarak sevmeye başlardı. Bir defasında da kız torunu Umme Sırtında olduğu halde namaz kıldırılmıştı. Muhtemelen bu davranışıyla Hz. Peygamber (sav), hem kız çocuklarına karşı ilgi ve sevgi göstermek suretiyle değer veriyor, hem de toplumun bunu görmesini, anlamasını ve bilmesini istiyordu. Hz. Peygamber (sav), sadece kendi torunlarını değil başka çocukları da omuzuna alarak sevindiriyordu. Abdullah b. Zübeyr de işte bu şanslı çocuklardan biridir [24]. Konumuzu ilgilendiren bir başka olay ise şöyledir: Bir sabah namazında birinci rek'atte altmış ayet okuduğu halde, ikinci rek'atte bir çocuk ağlaması işiterek en kısa surelerden biriyle namazı tamamlayan Hz. Peygamber (sav)'e bunun sebebi sorulunca şu anlamlı açıklamada bulunmuştur: "Bir çocuk ağlaması duydum ve annesine eziyet vermeyeyim diye hemen namazı kısa tuttum." [25] Hz. Peygamber (sav)'in çocuklara gösterdiği ilgi, onlara verdiği değeri ortaya koyan daha pek çok örneğe yer vermek kaabildir. Ancak biz diğer konumuz olan, "nün, çocukların eğitimine verdiği önem, zerinde de durmak istiyorum. Bu sebeple, sizlerimizi, Hz. Peygamber (sav)'in, yılın ilk turfanda meyvesini huzurunda bulunan çocukların en küçük olanına verdiğini; yolda karşılaştığı çocuklara "Ey çocuklar Allah'ın selâmını, zerinize olsun" diyerek selam verip onore ettiğini [26]; şayet ehliyeti siz konusu ise sekiz yaşında olmasına rağmen çocukları imam olarak tayin ettiğini [27] ve nihayet bu ilgiyi sadece kendi torunlarına ve Müslümanların çocuklarına değil, o devirde yaşayan -gayr-i Müslim de olsa- her çocuğa gösterdiğini özellikle vurgulamak istiyorum. Kardeşlerim Hz. Peygamber (sav), insan hayatının önemli bir boyutunu teşkil eğitim konusunda, özellikle çocuk eğitimi noktasında, gerçekten dikkat çekici uygulamalarda ve açıklamalarda bulunmuştur. Asr-ı Saadet bunun en güzel örneklerine sahne olmuştur. "Bir babanın evladına verebileceği en değerli hediye (bırakabileceği en kıymetli miras) güzel terbiyedir (iyi bir eğitimidir)" [28] buyuran Hz. Peygamber (sav), "kişinin, çocuklarının eğitimiyle meşgul olmasının, sadaka vermesinden daha hayırlı olduğunu" [29] ifade etmektedir. Bu temel prensip, erinde, O, gerek kendi çocuklarını ve torunlarını, gerekse aynı zaman dilimini paylaştıkları diğer çocukları son derece nazik ve şiflik bir şekilde eğitmiş ve en güzel şekliyle terbiye etmiştir. Şimdi, çocukların terbiye edilmeleri ve eğitilmeleri konusunda Hz. Peygamber (sav)'in nasıl bir yol izlediğini, yaşanmış hatıralardan örnekler aktararak belirlemeye alışalım.

el-Edebü’l-Müfred, s.169 [14] Buharî, Edeb 21 [15] Musnedu Zeyd b.Ali, s.505(İbrahim Canan, Hz. Peygamber’in Sünnetinde Terbiye, s.151’den naklen) [16] Buhârî, Edeb 18; Tirmizî Birr 12. [17] Ahmed b. Hanbel; Müsned, II, 263,387. [18] Nevevî, Şerhu Müslim, XV, 85. [19] Askalânî, age., IV, 73 [20] Taberâni, el-Mu’cemu’s-Sağîr, II, 39. [21] Suyûtî, Târîhu’l-Hulefâ, s.189. [22] Buhârî, İlim 18. [23] Buhârî, Edeb 81; Müslim Edeb 30. [24] Hâkim; el-Müstedrek, III, 555-556. [25] Nesâî, Kible 35; Nevevî, Şerhu Müslim,IV, 187. [26] Ebu Davud, Selam 4; İbn Mace, Edeb 14;Münavî, age, V, 248. [27] Nesâî, İmamet 11. [28] Hakim; el-Müstedrek, IV, 263. [29] Tirmizî, Birr 33, Münavî, age, V, 257. [30]Ebu Davud, Edeb 1; Taberânî,el-Mu’cemu’s-Sağîr, II, 32,118; Heysemî, Mecmau’z-Zevâid, I, 271;IX, 16;Tirmizî, Birr 69; Müslim, Fedâil 54; Dârimî, 1,34. [31] İbn Mâce, Ticaret 67 [32] Müslim, Kader 23, Ahmed b. Hanbel, Müsned, IV, 24 [33] Münâvî, Feyzu’l-Kadîr, I, 225 [34] Tirmizî, Sevâbu’l-Kur’an 15 [35] Nesâî, İmâmet 11 [36] Tirmizî, Deavât 141. [37] Ebu Davud, Salât 25. Tirmizî, Mevâkit182. [38] San’ânî, Musannef, IV, 154-155 [39] Buhârî, Cihad 74; Vudû, 16;Eşribe 21; Müslim, Taharet 69-71; Ebu Davud, Edeb 137; Ahmed b. Hanbel, Müsned, VI, 358 [40] Askalânî, el-Metâlibu’l-Aliyye, IV, 72

[islam ve Hayat,Güncel Vaaz ve Hutbeler](#)