

"Zilhicce'nin ilk on günde yapılan ibadet Allah (cc) katında diğer günde yapılan ibadetten daha güzeldir. Ccedil;nk; bunun her bir günde tutulan oruçcedil; bir sene oruçcedil; tutmaya ve her bir gecesini ihya etmek de Kadir Gecesi'ni ihya etmeye denktir." [4] Yine Resulullah (sav): "Bu on günde hayır ve bereketinden mahrum kalana yazıklar olsun." [5] buyurdu.

Zilhicce'nin bir günde; fazilet yünden bin günde gibidir "Enes b. Malik (ra) şöyle rivayet etti: "Zilhicce'nin ilk on günde; hakkında, onun her günde; fazilet yünden bin günde gibidir. Arefe günde; ise on bin günde gibidir, denildi." [6] Zilhicce ayındaki, terviye, arefe ve Kurban Bayramı gecelerini ihya edene cennet vacip olur Muaz b. Cebel (ra) Resulullah'ın (sav) şöyle buyurduğunu rivayet etti: "Beş geceyi ihya edene Cennet vacib olur: Terviye gecesi (Kurban Bayramından iki gün önce Zilhicce ayının sekizinci gecesi), Arafe gecesi, Kurban Bayramı gecesi, Ramazan Bayramı gecesi ve Şaban ayının onbeşinci (Berat gecesi) gecesidir." [7] Zilhicce ayında peygamberlere gelen ikramlar Zilhicce ayının ilk on günde peygamberlere Yüce Allah'tan nice ikramlar gelmiştir. Bu manada gelen birçok haberler vardır. İbn Abbas'ın (ra) rivayetine göre: "Zilhicce ayının on günde; içinde, Allah (cc) 'dem'e (as) tıbbeyi nasip etti. O'na tıbbeyi, Arafe günde; nasip oldu. O günde; 'dem (as) günde; nahını itiraf edip tıbbeyi edince, Allah (cc) da onun tıbbesini kabul buyurdu. Yine bu on günde; İbrahim (as) Halil olmuştur. Malını misafirlere bolca ccedil;ıkardı. Kendini ateşe attı. Oğlunu kurban etti. Kalbini Rahman Allah'a verdi. İbrahim (as) dışında tam manası ile tevekkül, başkasına nasip olmamıştır. Kabeyi Muazzama'yı İbrahim (as) yine bu günde; yapmaya başlamıştır. Bu on günde; Cenab-ı Hak Musa Peygamber'e (as) zatı ile münacat nasip eyledi. Davud'a (as) mağfiret bu on günde; geldi. Rıdvan Biat'ı dahi bu on günde; içinde oldu. Cenab-ı Hak, bu manada şöyle buyurdu:

#1604;#1614;#1602;#1614;#1583;#1618;
 #1585;#1614;#1590;#1616;#1609;#1614; #1575;#1604;#1604;#1607;#1615;
 #1593;#1614;#1606;#1616;
 #1575;#1604;#1618;#1605;#1615;#1572;#1618;#1605;#1616;#1606;#1616;#1610;
 #1606;#1614; #1575;#1616;#1584;#1618;
 #1610;#1615;#1576;#1614;#1575;#1610;#1616;#1593;#1615;#1608;#1606;#1614;
 #1603;#1614; #1578;#1614;#1581;#1618;#1578;#1614;
 #1575;#1604;#1588;#1617;#1614;#1580;#1614;#1585;#1614;#1577;#1616;
 "Ağacın altında seninle biat ettikleri zaman" [8] Ki bu ağaçcedil; sakız ağacı idi; ve bu biat Hudeybiye'de oldu; O günde; Resulullah Efendimiz'e (le (sav) biat eden ashabin sayısı bin dört yüz kadardı ve hepsi erkekti;

#1593;#1606;#1618; #1571;#1614;#1576;#1610;
 #1602;#1578;#1614;#1575;#1583;#1577;#1614; #1585;#1590;#1616;#1610;
 #1575;#1604;#1604;#1617;#1614;#1607;
 #1593;#1614;#1606;#1618;#1607;#1615; #1548; #1602;#1575;#1604;#1614;
 :#1587;#1574;#1616;#1604;
 #1585;#1587;#1608;#1604;#1615;
 #1575;#1604;#1604;#1617;#1614;#1607;#1616;
 #1589;#1614;#1604;#1617;#1609; #1575;#1604;#1604;#1607;#1615;
 #1593;#1614;#1604;#1614;#1610;#1618;#1607;#1616;
 #1608;#1587;#1614;#1604;#1617;#1614;#1605; : #1593;#1614;#1606;#1618;

ثُمَّ
يُبَاهِي
بِهِمْ
الْمَلَائِكَةَ فَيَقُولُمَا أَرَادَ
هَؤُلَاءِ. “"Allah, hiçbir gününde, arafe günündeki kadar bir kulu ateşten çok azad etmez. Allah (mahlukata rahmetiyle) yaklaşır ve onlarla meleklere karşı iftihar eder ve: "Bunlar ne istiyorlar?" der."[\[14\]](#) ifadesi ile Allah’n af ve bağışının çoğaldığı günlerdir. Bu günler kadın-erkek, genç-yaşlı tıpkı Kâbe’ye yürür gibi tüm zorluklara rağmen ayakta zor duranların bile, hasta olanların bile, “sen çağırdın biz geldik, senin emrine icabet ettik, buyur Allah’ım” diyerek sabrı, sebatı kuşandığı gibi kuşanma günleridir. Bu günler milyonlarca Müslüman’n فَصَلِّلِرَبِّكَوَانْحَرْ “Şimdi Rabbine kulluk et ve kurban kes.”[\[15\]](#) ve وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍعَظِيمٍ “Biz, oğluna karşılık büyük bir fidye verdik.”[\[16\]](#) ayetlerinde ifade edilen kurban ibadeti ile Allahu Teâlâ’ya yakınlığın yaşandığı günlerdir. Bu günler hac farzı için zengin-fakir, Arap-Acem, beyaz-siyah, yönetici-yönetilen, hangi milletten olursa olsun Arafat’ta, Müzdelife’de, Kâbe’de vahdet oldukları gibi yeniden tek bir ümmet olma, kardeş olma şuurunu yakalama günleridir. Bu günler hacıların Safa ile Merve arasında gidip-gelerek tıpkı Hacer annemizin teslimiyeti gibi bir teslimiyeti anlama, elimizden geleni yaparak Allah’a tevekkül ettiğimizde, “Allah bize yeter” dediğimizde Allah’n bize yardım edeceğine, bizi yalnız bırakmayacağına yeniden iman etme günleridir. Bu günler, hacda bir araya geldiğimiz gibi siyasi, askerî, ekonomik, sosyal, tüm alanlarda İslam ümmeti olarak bir olmanın adımlarının atıldığı günlerdir. Bu günler, Kavmiyetçiliğin, ırkçılığın, cahiliye âdeti olarak tarihin çömlüğüne atıldığı, Kâbe’yi tavaf eden rengi, dili, milleti farklı tüm Müslümanların yan yana, omuz omuza kulluğu hayata taşıdığı günlerdir. Bu günler, İslam ümmetinin hâlâ tek bir ümmet olduğunun, aynı Rabbe, aynı kitabın emri ile aynı nebinin yaptığı gibi kulluk ettiği, diğer insanlardan ayrı bir ümmet olduğunun somut şekilde yaşandığı, ilan edildiği günlerdir. Bu günler, Allah Rasulü’nün örnekliğinde Abdullah İbni Ömerlerin, Ebu Hureyrelerin gür sesleri ile sokaklarda, pazarlarda اَللّهُاَكْبَرُاَللّهُاَكْبَرُ لاااِلهَ اِلاَّاللّهوَاللّهُاَكْبَرُاَللّهُ

