



tesbih, tevhid, tekbir, taat ve benzeri bir &cedil;ok beden&icirc; ve kalb&icirc; ib&icirc;det gizlidir. Du&icirc;, kalbde All&icirc;h&rsquo;a a&cedil;ilan en y&uuml;ce kapının anahtarıdır. Diğer taraftan Cen&icirc;b-ı Hak: &#1608;&#1614;&#1602;&#1614;&#1575;&#1604;&#1614;&#1585;&#1614;&#1576;&#1617;&#1615;&#1603;&#1615;&#1605;&#1615;&#1575;&#1583;&#1618;&#1593;&#1615;&#1608;&#1606;&#1616;&#1609;&#1575;&#1614;&#1587;&#1618;&#1578;&#1614;&#1580;&#1616;&#1576;&#1618;&#1604;&#1614;&#1603;&#1615;&#1605;&#1618; &ldquo;Bana du&icirc; ediniz, size ic&icirc;bet edeyim&rdquo; (M&uuml;rsquo;min, 60) buyurmaktadır. Bu sebeple insanlığa rahmet olarak g&ouml;nderilen b&uuml;t&uuml;n peygamberler ve Hak dostları; darlıkta ve bollukta, ıztırapta ve s&uuml;r&ucirc;rda, g&ouml;n&uuml;llerini d&icirc;im&icirc; Hak Te&icirc;l&icirc;rsquo;ya d&ouml;nd&uuml;rm&uuml;şler ve bir niy&icirc;z ikli&icirc;minde yaşamışlardır. Onların, bu du&icirc; ve niy&icirc;za hasredilmiş &ouml;m&uuml;rleri, du&icirc; h&icirc;linin bir m&uuml;rsquo;minin r&ucirc;hunda nasıl s&uuml;rekli kılınacağını g&ouml;sterir. Du&icirc; tekrarlandık&cedil;a der&ucirc;n&icirc; duyular olarak m&uuml;rsquo;minin r&ucirc;huna nakşolur, şahsiyetine karışıp onun bir hus&ucirc;siyeti h&icirc;line gelir. Bu sebeplerdir ki y&uuml;ksek r&ucirc;hlar, devamlı du&icirc; h&icirc;linde yaşarlar. Z&icirc;r&icirc; onların kalbleri, du&icirc;ya sarılmanın ehemmiyetine d&icirc;ir şu &icirc;yet-i ker&icirc;medeki il&icirc;h&icirc; &icirc;k&icirc;z ile &uuml;rperiş h&icirc;lindedir: Cen&icirc;b-ı Hak buyurur: &#1602;&#1615;&#1604;&#1618; &#1605;&#1614;&#1575;&#1610;&#1614;&#1593;&#1618;&#1576;&#1614;&#1572;&#1575;&#1615;&#1576;&#1616;&#1603;&#1615;&#1605;&#1618;&#1585;&#1614;&#1576;&#1617;&#1616;&#1609;&#1604;&#1614;&#1608;&#1618;&#1604;&#1575;&#1614;&#1583;&#1615;&#1593;&#1614;&#1570;&#1572;&#1615;&#1603;&#1615;&#1605;&#1618; &ldquo;(Ras&icirc;l&uuml;m!) De ki: Sizin kulluk, du&icirc; ve yalvarmanız olmasa, Rabbim size ne diye değer versin!? (Ne kıymetiniz var!?)&hellip;&rdquo; (el-Furkan, 77) İşte bir m&uuml;rsquo;minin r&ucirc;hunda, Rabb&rsquo;e du&icirc; ile yakarış duygularının d&icirc;im&icirc; h&icirc;le gelmesi, All&icirc;h ile kul arasında m&icirc;nev&icirc; bir bağ tesis eder. Vecd h&icirc;lindeki du&icirc;lar ise, g&ouml;n&uuml;n il&icirc;h&icirc; rahmetle kucaklaşma anlarıdır. Cen&icirc;b-ı Hakk&rsquo;a ellerini a&cedil;an bir insan, ya umduğu şeylere n&icirc;il olmak ya da korktuklarından emin olmak ister. İdr&icirc;k, ilim, g&uuml;&cedil; ve k&icirc;biliyetleri az olan insanın; ihtiya&cedil;, istek, heves ve arzuları bitmek bilmediği i&cedil;in her şeye sahip bir h&uuml;k&uuml;mdarın kapısına m&uuml;raaat etmesi zar&ucirc;r&icirc;dir. Her kapıdan talepte bulunmanın bir şekli ve us&ucirc;l&uuml; olduğu gibi Allah&rsquo;a du&icirc; ve niy&icirc;z etmenin de bir &icirc;d&icirc;bı vardır. Du&icirc;, sonsuz kudret s&icirc;hibi Cen&icirc;b-ı Hakk&rsquo;a, acziyetimizi m&uuml;drik bir şekilde y&ouml;nelerek, O&rsquo;nun huz&ucirc;runda tesl&icirc;miyet ve s&uuml;k&ucirc;netle boyun eğmemizdir. Bu sebeple du&icirc;lara acziyet ve kus&ucirc;runu &icirc;tiraf ile başlamak, merhamet-i il&icirc;hiyyeyi d&icirc;vette ve dolayısıyla du&icirc;nin makb&ucirc;l olmasında, b&uuml;y&uuml;k bir tesiri h&icirc;izdir. Kendisini g&uuml;nahsız g&ouml;ren m&uuml;tekebbirlerin du&icirc;ları değil, g&uuml;nahlarının affı i&cedil;in g&ouml;zlerinden g&ouml;n&uuml;llerine durmadan yaş akıtan Hak &icirc;şıklarının du&icirc;ları, kab&ucirc;le ş&icirc;y&icirc;ndir. &Acirc;yet-i ker&icirc;mede bu h&icirc;l ş&ouml;yle tasv&icirc;r edilmektedir: &#1575;&#1615;&#1583;&#1618;&#1593;&#1615;&#1608;&#1575;&#1585;&#1614;&#1576;&#1617;&#1614;&#1603;&#1615;&#1605;&#1618;&#1578;&#1614;&#1590;&#1614;&#1585;&#1617;&#1615;&#1593;&#1611;&#1575;&#1608;&#1614;&#1582;&#1615;&#1601;&#1618;&#1610;&#1614;&#1577;&#1611;&#1575;&#1616;&#1606;&#1617;&#1614;&#1607;&#1615; &#1604;&#1575;&#1614;

&#1610;&#1615;&#1581;&#1616;&#1576;&#1617;&#1615;  
&#1575;&#1604;&#1618;&#1605;&#1615;&#1593;&#1618;&#1578;&#1614;&#1583;&#1616;&#1610;&#1606;&#1614; &ldquo;Rabbimize yalvara yakara ve gizlice du&acirc; edin. Bilesiniz ki O, haddi aşanları sevmez.&rdquo; (el-A&rsquo;raf, 55) Nitekim &Acirc;dem ile Havv&acirc; -aleyhimessel&acirc;m- m&acirc;lum zelleyi işlediklerinde Cen&acirc;b-ı Hakk&rsquo;a ş&ouml;yle iltic&acirc; etmişlerdi: &#1602;&#1614;&#1575;&#1604;&#1575;&#1614;  
&#1585;&#1614;&#1576;&#1617;&#1614;&#1606;&#1614;&#1575;  
&#1592;&#1614;&#1604;&#1614;&#1605;&#1618;&#1606;&#1614;&#1575;  
&#1575;&#1614;&#1606;&#1618;&#1601;&#1615;&#1587;&#1614;&#1606;&#1614;&#1575;  
&#1608;&#1614;&#1575;&#1616;&#1606;&#1618; &#1604;&#1614;&#1605;&#1618;  
&#1578;&#1614;&#1594;&#1618;&#1601;&#1616;&#1585;&#1618;  
&#1604;&#1614;&#1606;&#1614;&#1575;  
&#1608;&#1614;&#1578;&#1614;&#1585;&#1618;&#1581;&#1614;&#1605;&#1618;&#1606;&#1614;&#1575;  
&#1604;&#1614;&#1606;&#1614;&#1603;&#1615;&#1608;&#1606;&#1614;&#1606;&#1617;&#1614; &#1605;&#1616;&#1606;&#1614;  
&#1575;&#1604;&#1618;&#1582;&#1614;&#1575;&#1587;&#1616;&#1585;&#1616;&#1610;&#1606;&#1614; &ldquo;(&Acirc;dem ile zevcesi) dediler ki: Ey Rabbimiz! Biz kendimize zulmettik. Eğer bizi bağışlamaz ve bize acımazsan mutlaka ziy&acirc;n edenlerden oluruz.&rdquo; (el-A&rsquo;raf, 23) Bizlere du&acirc;yı yaşayışıyla en g&uuml;zel t&acirc;lim eden, Hazret-i Peygamber -Sall&acirc;ll&acirc;hu Aleyhi ve Sellem- Efendimiz&rsquo;dir. O, g&ouml;zyaşları i&ccedil;inde ve ayakları şişinceye kadar kıldığı namazlara il&acirc;veten yaptığı du&acirc;larda sık sık: &#1575;&#1604;&#1604;&#1617;&#1614;&#1607;&#1615;&#1605;&#1617;&#1614;  
&#1573;&#1606;&#1617;&#1616;&#1610;  
&#1571;&#1614;&#1593;&#1615;&#1608;&#1584;&#1615;  
&#1576;&#1616;&#1585;&#1590;&#1614;&#1575;&#1603;&#1614;  
&#1605;&#1616;&#1606;&#1618;  
&#1587;&#1614;&#1582;&#1614;&#1591;&#1616;&#1603;&#1614; &#1548;  
&#1608;&#1576;&#1605;&#1615;&#1593;&#1575;&#1601;&#1575;&#1578;&#1616;&#1603;&#1614; &#1605;&#1616;&#1606;&#1618;  
&#1593;&#1615;&#1602;&#1608;&#1576;&#1578;&#1616;&#1603;&#1614; &#1548;  
&#1608;&#1614;&#1571;&#1614;&#1593;&#1615;&#1608;&#1584;&#1615;  
&#1576;&#1616;&#1603; &#1605;&#1616;&#1606;&#1618;&#1603;&#1614; &#1548;  
&#1604;&#1575; &#1571;&#1615;&#1581;&#1618;&#1589;&#1616;&#1610;  
&#1579;&#1614;&#1606;&#1614;&#1575;&#1569;&#1611;  
&#1593;&#1604;&#1610;&#1603;&#1614; &#1571;&#1614;&#1606;&#1618;&#1578;&#1614;  
&#1603;&#1605;&#1575; &#1571;&#1579;&#1606;&#1610;&#1578;&#1614;  
&#1593;&#1604;&#1609; &#1606;&#1614;&#1601;&#1618;&#1587;&#1616;&#1603;&#1614;  
&ldquo;All&acirc;h&rsquo;ım! Sen&rsquo;ın gazabından rız&acirc;na, az&acirc;bindan affına ve Sen&rsquo;den yine Sana sığınırım! Sen&rsquo;i l&acirc;yık olduğun şekilde medh &uuml; sen&acirc;dan &acirc;cizim! Sen kendini nasıl medh &uuml; sen&acirc; etmişsen &ouml;ylesin!&rdquo; (M&uuml;slim, Sal&acirc;t, 222) diyerek, acziyet duyguları i&ccedil;inde Cen&acirc;b-ı Hakk&rsquo;a iltic&acirc; ederdi. Du&acirc;ları, &ldquo;havf ve rec&acirc;&rdquo; y&acirc;ni korku ile &uuml;mid arasında yapmaya gayret etmelidir. İnsanın &acirc;hiretteki ger&ccedil;ek sa&acirc;det veya fel&acirc;keti ancak iman veya k&uuml;f&uuml;r sebebiyledir. Bunların her ikisi ise il&acirc;h&icirc; takdire dayandığı ve kaderin me&ccedil;hul bulunduğu sebeple peygamberler dışında hi&ccedil;bir insan garantide değildir. İnsanlar, sanki hem cennete girecek son kişinin kendisi olacağına d&acirc;ir &uuml;midv&acirc;r olmalı ve hem de cehennemde

yer alacak tek kişinin kendisi olacağına dair korkuyla dolu olmalıdır. Bu denge aşırı &uuml;mid ve aşırı korku arasında &icirc;tidal ve denge yoludur. Kalb, du&acirc;nın y&uuml;klendiği m&acirc;n&acirc;ya b&icirc;g&acirc;ne kalmamalıdır. Eğer bir g&uuml;nahın itirafı ve tevbe talebi mevkiinde bulunulmakta ise du&acirc;, o g&uuml;nahın bir daha işlenmemesi hus&ucirc;sunda derin bir pişmanlık, kat&rsquo;&icirc; bir azim ve kararlılıkla &icirc;f&acirc; edilmelidir. Diğer taraftan bir din kardeşinin gıy&acirc;bında yapılan du&acirc; da s&uuml;r&rsquo;atle m&uuml;stec&acirc;b olur. Peygamber Efendimiz -Sall&acirc;ll&acirc;hu Aleyhi ve Sellem-: &#1605;&#1614;&#1575; &#1605;&#1606;&#1618; &#1583;&#1614;&#1593;&#1618;&#1608;&#1614;&#1577;&#1613; &#1571;&#1587;&#1618;&#1585;&#1614;&#1593;&#1615; &#1573;&#1580;&#1614;&#1575;&#1576;&#1614;&#1577;&#1611; &#1605;&#1616;&#1606;&#1618; &#1583;&#1614;&#1593;&#1618;&#1608;&#1614;&#1577;&#1616; &#1594;&#1614;&#1575;&#1574;&#1616;&#1576;&#1613; &#1604;&#1616;&#1594;&#1614;&#1575;&#1574;&#1616;&#1576;&#1613; &ldquo;Bir m&uuml;&rsquo;minin diğer bir m&uuml;&rsquo;mine gıy&acirc;bında du&acirc;sından daha &ccedil;abuk kab&ucirc;l edilen hi&ccedil;bir du&acirc; yoktur.&rdquo; (Tirmiz&icirc;, Birr, 50) buyurmuştur. İnsanlar du&acirc;sı kab&ucirc;l olacağı zannını taşıdıkları kimselerden du&acirc; talebinde bulunurlar. H&acirc;lbuki du&acirc;nın kab&ucirc;l&uuml;n&uuml; temin eden asıl sebep, ihl&acirc;s ve sam&icirc;miyettir. Bu demektir ki, bir g&uuml;nahk&acirc;rın dah&icirc;, m&uuml;&rsquo;min kardeşi i&ccedil;in sam&icirc;m&icirc; olarak y&uuml;rekte yapacağı bir du&acirc;, All&acirc;h katındaki mevki kendisinden &uuml;st&uuml;n zannedilen bir başkasının g&ouml;n&uuml;ls&uuml;z du&acirc;sından daha hayırlıdır. Ger&ccedil;ekten bir kul, g&uuml;nahk&acirc;r bile olsa, bu h&acirc;l, Cen&acirc;b-ı Hakk&rsquo;ın onu terk etmiş olduğu m&acirc;n&acirc;sına gelmez. Bu sebeple bir şahsın, kimin du&acirc;sı h&uuml;rmetine mur&acirc;dına n&acirc;il olacağını, yalnız All&acirc;h Te&acirc;l&acirc; bilir. Bu sebeple, kim olursa olsun, All&acirc;h&rsquo;ın kullarından birinin kalb&icirc; du&acirc;larını alabilmekteki değeri idr&acirc;k etmelidir. Mazl&ucirc;m ve g&ouml;n&uuml; kırık m&uuml;&rsquo;minlerin du&acirc;sını almak kadar, onların bed-du&acirc;larından sakınmak da aynı derecede m&uuml;him bir meseledir. Diğer taraftan, du&acirc;larda il&acirc;h&icirc; lutfu kavuşacak olan, s&acirc;dece g&uuml;r sesle ve bir g&ouml;steri ed&acirc;sıyla s&ouml;ylenen, riy&acirc;k&acirc;r&acirc;ne, yapmacık ve kalbin iştir&acirc;k etmediği parlak c&uuml;mler, ciğerleri yırtarcasına bağırma ve n&uuml;m&acirc;yişli s&ouml;zler değildir. Ş&acirc;yet b&ouml;yle olsaydı, b&uuml;t&uuml;n bunların zıddına, iniltiden &ouml;teye sesi &ccedil;ıkmayan, kanlı g&ouml;zlarıyla yakaran muzdarip bir hastanın veya kendi nefesine s&ouml;z&uuml; ge&ccedil;meyecek derecede zayıf gariplerin du&acirc;larının kabul g&ouml;rmemesi gerekirdi. B&ouml;yle bir d&uuml;ş&uuml;n&acirc;ye s&acirc;hip olmaksızın, g&ouml;n&uuml;l ve h&acirc;l lis&acirc;nını bilmemek ve &acirc;deta yok farzetmektir. Du&acirc;da bu gibi taşkınlıklarda bulunmak, aslında du&acirc;nın &ouml;z&uuml;n&uuml;, r&ucirc;h&acirc;niyetini ve kudsiyetini zaafa uğratar. Hazret-i Peygamber -Sall&acirc;ll&acirc;hu Aleyhi ve Sellem- Efendimiz, b&ouml;yle du&acirc; edenler hakkında: &ldquo;Bir z&uuml;mre gelip, du&acirc;larda haddi aşacaklardır&hellip;&rdquo; (Eb&ucirc;D&acirc;vud, Vitr, 23) buyurarak bu h&acirc;le d&uuml;şmekten &icirc;k&acirc;z etmişlerdir. Yine bir had&icirc;s-i şer&icirc;fte ş&ouml;yle buyrulur: &#1610;&#1614;&#1575; &#1575;&#1614;&#1610;&#1617;&#1607;&#1614;&#1575; &#1575;&#1604;&#1606;&#1617;&#1575;&#1587;&#1615; &#1575;&#1585;&#1618;&#1576;&#1614;&#1593;&#1615;&#1608;&#1575; &#1593;&#1614;&#1604;&#1609; &#1571;&#1606;&#1618;&#1601;&#1615;&#1587;&#1616;&#1603;&#1615;&#1605;&#1618;&#15

48; &#1601;&#1614;&#1573;&#1606;&#1617;&#1614;&#1603;&#1615;&#1605;&#1618;&#1614;&#1604;&#1575;&#1578;&#1614;&#1583;&#1618;&#1593;&#1615;&#1608;&#1606;&#1614;&#1571;&#1589;&#1614;&#1605;&#1617;&#1614;&#1608;&#1614;&#1604;&#1575;&#1594;&#1614;&#1575;&#1574;&#1616;&#1576;&#1575;&#1611; &#1573;&#1606;&#1617;&#1614;&#1603;&#1615;&#1605;&#1618;&#1578;&#1614;&#1583;&#1618;&#1593;&#1615;&#1608;&#1606;&#1614;&#1587;&#1614;&#1605;&#1616;&#1610;&#1593;&#1575;&#1611;&#1602;&#1614;&#1585;&#1616;&#1610;&#1576;&#1611;&#1575;&#1608;&#1614;&#1607;&#1615;&#1608;&#1614;&#1605;&#1614;&#1593;&#1614;&#1603;&#1615;&#1605;&#1618;&nbsp; &ldquo;Siz bir sađıra du&acirc; etmiyorsunuz. İřitici ve size pek yakın bir All&acirc;h&rsquo;a niy&acirc;z ediyorsunuz.&rdquo; (Buh&acirc;r&icirc;, Cihad, 131) Cen&acirc;b-ı Hak, sam&icirc;m&icirc; du&acirc;ları reddetmez. L&acirc;kin b&uuml;t&uuml;n sam&icirc;miyetine rađmen, kader-i mutlak&rsquo;a muv&acirc;fık d&uuml;řmeyen b&acirc;zı taleplere de ic&acirc;bet buyurmaz. Bundan dolayı du&acirc; eden, hi&ccedil;bir zaman bezginlik g&ouml;stermeyip du&acirc;ya dev&acirc;m etmelidir. Z&icirc;r&acirc; b&ouml;yle h&acirc;llerde du&acirc;nın karřılıđı &acirc;hiret &acirc;lemine hav&acirc;le edilmiř demektir. Bir insan, zihnine takılan ve kendince makbul olan bir Őeyi istediđi zaman onun kendi hakkında hayır veya Őer olacađı hus&ucirc;sunda yanılabilir. &Ccedil;&uuml;nk&uuml; bazı oluřlarda z&acirc;hir l&uuml;tuf, b&acirc;tın kahır olabilir. Mesel&acirc; Allah&rsquo;ın bir insana evlad vermesi ilk nazarda b&uuml;y&uuml;k bir l&uuml;tuftur. Para ve mevk&icirc; de b&ouml;yedir. L&acirc;kin bunların neticede bir kahra veya bir Őerre d&ouml;n&uuml;řmesi her zaman muhtemeldir. Evladdan fitne; para, mal ve mevk&icirc;den azgınlık tecell&icirc; edebilir. O h&acirc;lide bir kula, du&acirc; ederken yakıřan Őey, iřlerin hayırlısını Cen&acirc;b-ı Hak&rsquo;a hav&acirc;le etmektir. B&ouml;ylece kul, Cen&acirc;b-ı Hak&rsquo;tan bir Őey talep edeceđinde: &nbsp;&ldquo;-Ya Rabbi, hakkımda hayırlısını lutfet!&rdquo; diye du&acirc; etmeli ve Cen&acirc;b-ı Hak&rsquo;tan her Őeyin hayırlısını istemelidir. Aksi takdirde bazen farkında olmadan kendi fel&acirc;ketini talep etmek mevkiinde bulunabilir. Diđer taraftan insanların s&ouml;z, g&ouml;n&uuml;l ve zihinden ge&ccedil;irdiđi his ve d&uuml;ř&uuml;nceler de birer temenn&icirc; ve binnetice du&acirc; makamındadır. Cen&acirc;b-ı Hak, kulunun kalbine saniyede yetmiř defa nazar eder. &Ccedil;okluktan kin&acirc;ye s&ouml;ylene miř olan bu s&ouml;z, kalblerin d&acirc;im&icirc; bir s&ucirc;rette il&acirc;h&icirc; bir mur&acirc;kabeye mevz&ucirc; olduđu, yani bug&uuml;nk&uuml; t&acirc;birle &acirc;deta il&acirc;h&icirc; bir kamera karřısında bulunduđu ger&ccedil;eđini if&acirc;de eder. Kalbden ge&ccedil;en hisler birer temenn&icirc; ve du&acirc; olduđu ve onların kontrol&uuml;n&uuml;n pek g&uuml;&ccedil; bulunduđu i&ccedil;in bize iyimser olmak, iyi zan ve temenn&icirc;ler i&ccedil;inde bulunmak emredilmiřtir. Bir had&icirc;s-i Őer&icirc;fte ise: &#1604;&#1575;&#1578;&#1614;&#1583;&#1593;&#1615;&#1608;&#1575; &#1593;&#1614;&#1604;&#1609;&#1571;&#1614;&#1606;&#1618;&#1601;&#1615;&#1587;&#1616;&#1603;&#1615;&#1605;&#1548; &#1608;&#1614;&#1604;&#1575;&#1578;&#1583;&#1618;&#1593;&#1615;&#1608;&#1575; &#1593;&#1614;&#1604;&#1609;&#1571;&#1614;&#1608;&#1604;&#1575;&#1583;&#1616;&#1603;&#1615;&#1605; &#1548;&#1608;&#1604;&#1575; &#1578;&#1614;&#1583;&#1618;&#1593;&#1615;&#1608;&#1575;&#1593;&#1604;&#1609;&#1571;&#1614;&#1605;&#1618;&#1608;&#1614;&#1575;&#1604;&#1616;&#1603;&#1615;&#1605; &#1548; &#1604;&#1575;&#1578;&#1615;&#1608;&#1575;&#1601;&#1616;&#1602;&#1615;&#1608;&#1575;&#1605;&#1616;&#1606;&#1614; &#1575;&#1604;&#1604;&#1617;&#1614;&#1607;&#1616;

&#1587;&#1575;&#1593;&#1577; &#1610;&#1615;&#1587;&#1571;&#1614;&#1604;&#1615;  
&#1601;&#1616;&#1610;&#1607;&#1614;&#1575;  
&#1593;&#1614;&#1591;&#1575;&#1569;&#1611; &#1548;  
&#1601;&#1610;&#1614;&#1587;&#1618;&#1578;&#1614;&#1580;&#1610;&#1576;&#1614;  
&#1604;&#1614;&#1603;&#1615;&#1605; &ldquo;&ldquo;Kendinize beddua etmeyiniz;  
&ccedil;ocuklarınıza beddua etmeyiniz; mallarınıza da beddua etmeyiniz. Dileklerin kabul edildiği  
zamana denk gelir de Allah bedduanızı kabul ediverir.&rdquo; buyurulmuştur. Bu had&icirc;s-i  
şer&icirc;flerin ışığı altında, du&icirc;nın kavlı&icirc; veya hiss&icirc; ve fikr&icirc; olanlarında  
menf&icirc;liklerden sakınmak l&icirc;zim geldiği anlaşılır. Mesel&icirc; bir kadın, &ccedil;ocuğuna  
canı sıkıldığı bir anda &ndash;belki de onu y&uuml;rekten kastetmeyerek-: &ldquo;-Allah canımı  
alsa da kurtulsam!&rdquo; diyebilir. Bu s&ouml;z, &icirc;cabında du&icirc; veya Allah&rsquo;tan  
temenn&icirc; makamına k&icirc;im olup aynen ger&ccedil;ekleşebilir. Nitekim bir kimse, Abdullah  
b. el-M&uuml;b&icirc;rek hazretlerine gelerek ona &ccedil;ocuğunun &icirc;s&icirc;liğinden  
şik&icirc;yet etti. Abdullah b. el-M&uuml;b&icirc;rek: &ldquo;-&Ccedil;ocuğuna beddu&icirc; ettin  
mi?&rdquo; diye sordu. O z&icirc;t: &ldquo;-Evet.&rdquo; cev&icirc;bını verdi. Bunun  
&uuml;zerine Abdullah b. el-M&uuml;b&icirc;rek: &ldquo;&Ccedil;ocuğun bozulmasına sen sebep  
olmuşsun!&rdquo; dedi. Peygamber Efendimiz, bir sefer esnasında ensardan bir kadının  
y&uuml;ksek sesle devesine l&icirc;net ettiğini g&ouml;rd&uuml;. Ash&icirc;bina:  
&ldquo;-Devenin &uuml;st&uuml;ndeki eşyaları alın ve deveyi salıverin. Zira o artık  
l&icirc;netlenmiştir.&rdquo; Buyurdu. Had&icirc;si riv&icirc;yet eden İmran ibni Husayn  
-radiyall&icirc;hu anh- diyor ki: &ldquo;-O deveyi kendi h&icirc;linde insanlar arasında dolaşırken  
g&ouml;r&uuml;rd&uuml;m de kimse ona dokunmazdı.&rdquo; (M&uuml;slim, Birr, 80; Ebu Davud,  
Cihad, 55) Du&icirc;nın bu ve benzeri &icirc;d&icirc;bina ri&icirc;yet edilmediği zamanlarda  
insan, istediğine ulaşamadığı gibi bazen daha k&ouml;t&uuml; neticelerle de karşılaşabilmektedir.  
Nitekim Mevl&icirc;n&icirc; Cel&icirc;leddin-i R&ucirc;m&icirc; Hazretleri  
Mesnev&icirc;&rsquo;sinde, Peygamber Efendimiz ile ash&icirc;b-ı kir&icirc;mdan yanlışı  
du&icirc; eden birisi arasında ge&ccedil;en şu h&icirc;diseyi g&ouml;n&uuml;l g&ouml;z&uuml;yle  
ş&ouml;yle şerh etmektedir. &ldquo;Ash&icirc;b-ı kir&icirc;mdan bir z&icirc;t ağır bir şekilde  
hastalanmıştı. Zayıflamış, neredeyse k&uuml;&ccedil;&uuml;c&uuml;k bir kuş yavrusuna  
d&ouml;nm&uuml;şt&uuml;. Peygamber Efendimiz -Sall&icirc;ll&icirc;hu Aleyhi ve Sellem- onu  
yoklamak, h&icirc;lini hatırını sormak i&ccedil;in yanına gitti. Zaten az&icirc;z  
Peygamberimiz&rsquo;in huyu tamamıyla l&uuml;tuf ve keremden ib&icirc;retti. Peygamber  
Efendimiz o hastayı g&ouml;r&uuml;nce, halini hatırını sordu; o hak&shy;&icirc;k&icirc; dosta  
iltifatlarda bulundu. Hasta sahab&icirc;, Hazret-i Peygamber&rsquo;i g&ouml;r&uuml;nce dirildi.  
Sanki Allah kendisini o anda yaratmış gibi oldu ve sevincinden: &laquo;-Hastalık bana bu bahtı  
verdi de, peygamberlerin sultanı sabahleyin beni yoklamaya geldi. Bu ne mutlu hastalık; ne uğurlu  
ağrı, sızı ve hararet; ne mutlu dert&hellip; İşte Cenab-ı Hakk bana bu ihtiyarlığımda lutfetti, kerem  
buyurdu da, b&ouml;yle bir hastalık verdi, beni b&ouml;yle bir derde  
d&uuml;ş&uuml;rd&uuml;&hellip; Her gece yarısı mecb&ucirc;r kalarak kalkayım diye, bana sırt  
ağrısı verdi. B&uuml;t&uuml;n gece manda gibi uyumayayım diye lutfundan, kereminden  
ba&shy;na dertler bağısladı, kederler ihsan etti. Benim hasta oluşumdan, bu kırık  
d&ouml;k&uuml;k halde bulunuşumdan, feryad edişimden Rabbimin merhameti coştı da, acılar  
ızdıraplar cehennemim, beni korkutmadan susturdu.&raquo; dedi. Peygamber Efendimiz hastanın  
h&icirc;lini hatırını sordu. Sonra ona dedi ki: &ldquo;-Acaba sen m&uuml;nasebetsiz, yersiz bir  
du&icirc; mı ettin? Bilmeyerek zehirli bir şey mi yedin? Hele bir d&uuml;ş&uuml;n bakalım; ne  
&ccedil;eşit du&icirc; ettin? Nefsin h&icirc;lesine uyup nasıl coştun, k&ouml;p&uuml;rd&uuml;n?  
Allah&rsquo;tan neler istedin?&rdquo; Hasta: &ldquo;-Hi&ccedil; hatırımda değil, ama himmet  
buyur da şimdi hatırlayayım!..&rdquo; dedi. Cen&icirc;b-ı Mustafa&rsquo;nın

-Sall&acirc;ll&acirc;hu Aleyhi ve Sellem- n&ucirc;r veren huz&ucirc;ru bereketiyle, hastanın etmiş olduğu du&acirc; hatırına geldi. Her tarafı aydınlatan Peygamber&rsquo;in himmeti, ona hatırlayamadığını hatırlattı. &ldquo;-Ya Res&ucirc;lall&acirc;h! Cen&acirc;b-ı Hakk&rsquo;a saygısızca yaptığım du&acirc;, şimdi hatırıma geldi. Bir &ccedil;ok g&uuml;naha girmiştim; g&uuml;nah dalgaları arasında y&uuml;z&uuml;yordum. Su&ccedil;lulara, g&uuml;nah işleyenlere &ccedil;ok &ccedil;etin, &ccedil;ok şiddetli azap edileceğini duyuyordum. Sen bizi pek &uuml;rk&uuml;t&uuml;yordun, pek korkutuyordun. &Ccedil;ırpınıp duruyordum. &Ccedil;arem yoktu. &Acirc;hiret bağı &ccedil;ok sağladı. &Uuml;mit ve tesell&icirc; kilidi de a&ccedil;ılmıyordu. &Acirc;hiretin zahmetine, az&acirc;bına had ve sınır yoktur, anlatılamaz. Ona karşılık bu d&uuml;nyada &ccedil;ekilen zahmetler, meşakkatler &ouml;nemsizdir. Ne mutlu o kişiye ki, nefis ile savaşır, bedenine zahmetler verir, sıkıntılar &ccedil;ektirir de, onu terbiye etmeye uğraşır, adalet g&ouml;sterir. &Acirc;hiretin zahmetinden kurtulmak i&ccedil;in, bu d&uuml;nyada kendine zahmet vermeyi, eziyet &ccedil;ektirmeyi kulluk, ibadet yerine koyar. Ben de; &laquo;Ya Rabb&icirc;!&raquo; diyordum. &laquo;&Acirc;hirette &ccedil;ektireceğin azabı, bu d&uuml;nyada hemen &ccedil;ektir! &Ccedil;ektir de, &acirc;hirette mutlu olayım!&raquo; Bu istekle il&acirc;h&icirc; kapının halkasını &ccedil;alıp duruyordum. Derken bende b&ouml;yle bir hastalık belirdi. Hastalığın verdiği zahmetten canımın rahatı kalmadı. Zikrimden, evradımdan geri kaldım. Hatta kendimi, iyiliğimi ve k&ouml;t&uuml;l&uuml;ğ&uuml;m&uuml; bilemez bir hale geldim. Ey m&uuml;barek ve az&icirc;z Peygamber! Senin o n&ucirc;rlu y&uuml;z&uuml;n&uuml; g&ouml;rmeseydim, bu hayat bağından tamamıyla kurtulacak, yani &ouml;l&uuml;p gidecektim. Teşrif buyurun da, bana du&acirc; ve tesellide bulunun.&rdquo; Peygamber Efendimiz buyurdu ki: &ldquo;-Sakin bu du&acirc;yı bir daha etme; kendi hayat ağacını k&ouml;k&uuml;nden s&ouml;k&uuml;p atma! Ey zayıf ve zavallı karınca! Senin ne g&uuml;c&uuml;n var ki, tutup da dağ gibi olan, kaldıramayacağın bir hastalığın y&uuml;k&uuml;n&uuml; sana y&uuml;klesin?&rdquo; Hasta sahab&icirc;: &ldquo;-Tevbe ettim, ey benim merhamet sahibi Y&uuml;ce Rabbim, bir daha kendimi zorlu, g&uuml;&ccedil;l&uuml; g&ouml;r&uuml;p b&ouml;yle bir laf etmem. Kendimizi de, rezil-r&uuml;svay oluşumuzu da g&ouml;rd&uuml;n ey Rabbim! Bizi bundan fazla imtihan etme.. Ey b&uuml;t&uuml;n kulları tarafından yardımı dilenen kerem sahibi, ihsan sahibi Allah! Bizi &ccedil;ok sıkıştırma, ağır imtihanlara &ccedil;ekme! Hen&uuml;z gizli olan g&uuml;nahlarımızı, k&ouml;t&uuml;l&uuml;klerimizi gizle, meydana &ccedil;ı&shy;karma. Allah&rsquo;ım! Sen g&uuml;zellikte, kemalde, olgunlukta sonsuzsun; biz de eğri&shy;likte, sapıklıkta sonsuz bir haldeyiz. Ey kerem sahibi! Şu bir avu&ccedil; k&ouml;t&uuml; kişinin eğriliklerini, g&uuml;nahlarını sonsuz lutfunla, ihsanıyla &ouml;rt! Et ve yağdan ibaret olan bedene merhamet bağışlayan, acıma duygusu veren Allah! Yarattığın varlıklarda sanatını, yaratma g&uuml;c&uuml;n&uuml;, kuvvetini g&ouml;sterdin; lutfu ve merhametini de g&ouml;ster! Ey b&uuml;y&uuml;klerin en b&uuml;y&uuml;ğ&uuml; olan Allah! Ettiğimiz bu dua senin gadabını artırıyorsa, edilecek duayı yine sen bize ilham eyle!&rdquo; Sonunda Cen&acirc;b-ı Peygamber o hastaya buyurdu ki: &ldquo;-S&uuml;bhanallah. Allah&rsquo;ın vereceği azaba dayanamazsın. Sen: &#1585;&#1614;&#1576;&#1617;&#1614;&#1606;&#1614;&#1575;&#1764;&#1575;&#1648;&#1578;&#1616;&#1606;&#1614;&#1575; &#1601;&#1616;&#1610;&#1575;&#1604;&#1583;&#1617;&#1615;&#1606;&#1618;&#1610;&#1614;&#1575;&#1581;&#1614;&#1587;&#1614;&#1606;&#1614;&#1577;&#1611;&#1608;&#1614;&#1601;&#1616;&#1610;&#1575;&#1604;&#1618;&#1575;&#1648;&#1582;&#1616;&#1585;&#1614;&#1577;&#1616;&#1581;&#1614;&#1587;&#1614;&#1606;&#1614;&#1577;&#1611;&#1608;&#1614;&#1602;&#1616;&#1606;&#1614;&#1575;&#1593;&#1614;&#1584;&#1614;&#1575;&#1576;&#1614;&#1575;&#1604;&#1606;&#1617;&#1614;&#1575;&#1585;&#1616; &laquo;Y&acirc; Rabb&icirc;!&rdquo;

