



&#163;&#1614;&#1585;&#1616;&#1610;&#1605;&#1611;&#1575; &ldquo;Rabbin, sadece kendisine kulluk etmenizi, ana-babanıza iyi davranmanızı kesin bir şekilde emretti. Onlardan biri veya her ikisi senin yanında yaşlanırsa, kendilerine &laquo;&Uuml;!&raquo; bile deme; onları azarlama; ikisine de g&uuml;zel s&ouml;z s&ouml;yle!&rdquo;[1] &Acirc;yetteki birinci mesaj: Yalnız All&acirc;h&rsquo;a kulluk. Hi&ccedil;bir f&acirc;n&icirc;ye kul olunmayacak yalnız All&acirc;h&rsquo;a kulluk yapılacak ve ancak O&rsquo;na teslim olunacak, O&rsquo;ndan mağfiredilenecek, O&rsquo;na ib&acirc;det edilecek&hellip; İkinci mesaj: Anne-babaya iyi davranmak. D&uuml;nyaya gelişe bir sebep ve vesile olmuş olan anne-babaya g&uuml;zel mu&acirc;mele. Cen&acirc;b-ı Hak; &#1575;&#1616;&#1605;&#1617;&#1614;&#1575; &#1610;&#1614;&#1576;&#1618;&#1604;&#1615;&#1594;&#1614;&#1606;&#1617;&#1614; &#1593;&#1616;&#1606;&#1618;&#1583;&#1614;&#1603;&#1614; &#1575;&#1604;&#1618;&#1603;&#1616;&#1576;&#1614;&#1585;&#1614; &#1575;&#1614;&#1581;&#1614;&#1583;&#1615;&#1607;&#1615;&#1605;&#1614;&#1575; &#1575;&#1614;&#1608;&#1618; &#1603;&#1616;&#1604;&#1575;&#1614;&#1607;&#1615;&#1605;&#1614;&#1575; &#1601;&#1614;&#1604;&#1575;&#1614; &#1578;&#1614;&#1602;&#1615;&#1604;&#1618; &#1604;&#1614;&#1607;&#1615;&#1605;&#1614;&#1575; &#1575;&#1615;&#1601;&#1617;&#1613; &ldquo;Onlardan biri veya ikisi senin yanında yaşlandığı veya ihtiyarladığı zaman, sakın ha onlara &uuml;f deme!&rdquo; buyuruyor Demek ki insan yaşlandık&ccedil;a bir &ccedil;ocukluk devresine giriyor. G&uuml;&ccedil;, kuvvet kesiliyor. Nasıl v&uuml;cut g&uuml;&ccedil;-kuvvetini kaybediyorsa, zihn&icirc; melekeler de zaman i&ccedil;inde g&uuml;c&uuml;n&uuml; kaybedebilir. Bu durumda anne-baba, &uuml;f dedirtmeye m&uuml;sait &ccedil;ocuksu bir hareket yapabilir. Fakat b&ouml;yle bir anda il&acirc;h&icirc; mesaj gayet a&ccedil;ık: &#1601;&#1614;&#1604;&#1575;&#1614; &#1578;&#1614;&#1602;&#1615;&#1604;&#1618; &#1604;&#1614;&#1607;&#1615;&#1605;&#1614;&#1575; &#1575;&#1615;&#1601;&#1617;&#1613; &laquo;Sakın ha onlara &uuml;f bile deme!&raquo; Muhterem Kardeşlerim K&acirc;&lsquo;b bin Ucre -radiyall&acirc;hu anh- riv&acirc;yet eder: Ras&ucirc;lullah -Sall&acirc;ll&acirc;hu Aleyhi ve Sellem-, bizden, minbere yakın oturmamızı isteyince, minberin tam &ouml;n&uuml;nde topluca oturduk. Bir basamak &ccedil;ıktı; &laquo;&Acirc;m&icirc;n!&raquo; dedi. Bir basamak daha &ccedil;ıktı. Yine &laquo;&Acirc;m&icirc;n!&raquo; dedi. Bir basamak daha &ccedil;ıktı. Yine &laquo;&Acirc;m&icirc;n!&raquo; dedi. Minberden indiğinde; &ldquo;&ndash;Ey All&acirc;h&rsquo;ın Ras&ucirc;l&uuml;! Bug&uuml;n biz, Siz&rsquo;den daha &ouml;nce işitmediğimiz yeni bir şey işittik.&rdquo; dedik. Bunun &uuml;zerine buyurdu ki: &ldquo;&ndash;Minberde iken Cebr&acirc;il geldi. Bana birinci basamakta iken; &laquo;&ndash;Ramaz&acirc;n-ı şer&icirc;fe erişip de bağışlanmayan rahmetten uzak olsun!&raquo; dedi. Ben de; &laquo;&Acirc;m&icirc;n!&raquo; dedim. İkinci basamağa &ccedil;ıktığımda; &laquo;&ndash;Yanında Sen&rsquo;ın adın s&ouml;ylendiği h&acirc;ide Sana sal&acirc;t ve sel&acirc;m getirmeyen rahmetten uzak olsun!&raquo; dedi. Ben de; &laquo;&Acirc;m&icirc;n!&raquo; dedim. Sonra &uuml;&ccedil;&uuml;nc&uuml; basamağa &ccedil;ıktığımda; &laquo;&ndash;Ana-babasının yaşlılığına erişip de veya bir tekinin ihtiyarlığını g&ouml;r&uuml;p de, cenneti kazanamayan kişi rahmetten uzak olsun!&raquo; dedi. Ben de; &laquo;&Acirc;m&icirc;n!&raquo; dedim.&rdquo;[2] Bu had&icirc;s-i şerifte Cebr&acirc;il&rsquo;ın Allah&rsquo;tan getirdiği &uuml;&ccedil; tane &icirc;kaz var: İlki, baştan sona il&acirc;h&icirc; rahmet, bereket, merhamet ve af dolu olan Ramaz&acirc;n-ı şer&icirc;fi, bağışlanmamıza vesile olabilecek g&uuml;zelliklerle en iyi şekilde değerlendirebilmek. Diğeri, Efendimiz -Sall&acirc;ll&acirc;hu Aleyhi ve Sellem-&rsquo;ın kıymetini iyi idr&acirc;k edebilmek. Peygamber

Efendimiz ki, Cen&acirc;b-ı Hakk&rsquo;ın &uuml;mmet-i Muhammed&rsquo;e &ccedil;ok b&uuml;y&uuml;k bir lutfudur. O yeg&acirc;ne &ouml;rnek, &uuml;sve-i hasene&hellip; İnsanoğlunun başından ne kadar problem ge&ccedil;ecekse veyahut da b&uuml;y&uuml;k m&uuml;k&acirc;fatlar yaşanacaksa, hepsinin bir benzeri Efendimiz&rsquo;ün başından ge&ccedil;miş. Efendimiz -Sall&acirc;ll&acirc;hu Aleyhi ve Sellem-, &uuml;mmetine &ccedil;ok m&uuml;şfik, &ccedil;ok merhametli bir Peygamber. O&rsquo;na mukabil borcumuz &ccedil;ok. Bunların en b&uuml;y&uuml;ğ&uuml; de, hi&ccedil; ş&uuml;phesiz O&rsquo;na candan sel&acirc;m ve salev&acirc;t-ı şer&icirc;fe&hellip; Had&icirc;s-i şer&icirc;fin &uuml;&ccedil;&uuml;nc&uuml; mesajı ise, anne ve babalarımıza onlar yaşlandığında nasıl mu&acirc;mele edeceğimiz hakkında. Onlara hizmet ve itaat şart. Ancak anne-babaya itaat, All&acirc;h&rsquo;a itaate m&acirc;n&icirc; oluyorsa, o zaman orada itaat olmaz. &Ccedil;&uuml;nk&uuml; her şeyden &ouml;nce birinci şart, All&acirc;h&rsquo;a itaat&hellip; Fakat All&acirc;h&rsquo;a &acirc;s&icirc; olan anne-babalara da tavrımızın, her şeye rağmen m&acirc;ruf yani iyilik ve ihs&acirc;n &uuml;zere olması gerektiği de yine Cen&acirc;b-ı Hakk&rsquo;ın emridir. Cen&acirc;b-ı Hak, anne-babaya olan iyi davranmanın mahiyetini ş&ouml;yle bildiriyor: &#1608;&#1614;&#1575;&#1582;&#1618;&#1601;&#1616;&#1590;&#1618;&#1604;&#1614;&#1607;&#1615;&#1605;&#1614;&#1575;&#1580;&#1614;&#1606;&#1614;&#1575;&#1581;&#1614;&#1575;&#1604;&#1584;&#1617;&#1615;&#1604;&#1617;&#1616;&#1605;&#1616;&#1606;&#1614;&#1575;&#1604;&#1585;&#1617;&#1614;&#1581;&#1618;&#1605;&#1614;&#1577;&#1616;&#1608;&#1614;&#1602;&#1615;&#1604;&#1618;&#1585;&#1617;&#1614;&#1576;&#1617;&#1616;&#1575;&#1585;&#1618;&#1581;&#1614;&#1605;&#1618;&#1607;&#1615;&#1605;&#1614;&#1575;&#1603;&#1614;&#1605;&#1614;&#1575;&#1585;&#1614;&#1576;&#1617;&#1614;&#1610;&#1614;&#1575;&#1606;&#1616;&#1609;&#1589;&#1614;&#1594;&#1616;&#1610;&#1585;&#1611;&#1575; &ldquo;Onları esirgeyerek al&ccedil;akg&ouml;n&uuml;ll&uuml;l&uuml;kle &uuml;zerlerine kanat ger ve: &laquo;Rabbim! K&uuml;&ccedil;&uuml;kl&uuml;ğ&uuml;mde onlar beni nasıl yetiştirmişlerse, şimdi Sen onlara (&ouml;yle) rahmet et!..&raquo; diyerek du&acirc; et!&rdquo;[3] Yani hem ihtiyar ve &acirc;ciz anne-babaya bakılacak hem de onlara bir vef&acirc; borcu olarak kendilerine du&acirc; edilecek. Bu şekilde All&acirc;h&rsquo;ın rahmeti ve rız&acirc;sı kazanılmış olacak. D&uuml;nya evine girenler, bilhassa şu iki hususta dikkatli olmalılar: a. İhtiyar anne-babalarına h&uuml;rmet ve saygıda kusur etmeyecekler, b. G&uuml;zel, s&acirc;lih ve s&acirc;liha bir nesil yetiştirmeye gayret edecekler. Evliliğe adım atan her gencin en m&uuml;him vazifeleri bunlar. Nihayetinde onlar da bir g&uuml;n aynı h&acirc;li yaşayacaklardır. Değerli Kardeşlerim Cen&acirc;b-ı Hak, hayatın merhalelerinden bahsediyor. B&uuml;t&uuml;n bir &ouml;mr&uuml; ş&ouml;yle h&uuml;l&acirc;sa ediyor: &#1608;&#1614;&#1605;&#1614;&#1606;&#1618;&#1606;&#1615;&#1593;&#1614;&#1605;&#1617;&#1616;&#1585;&#1618;&#1607;&#1615;&#1606;&#1615;&#1606;&#1614;&#1603;&#1617;&#1616;&#1587;&#1618;&#1607;&#1615;&#1601;&#1616;&#1609;&#1575;&#1604;&#1618;&#1582;&#1614;&#1604;&#1618;&#1602;&#1616;&#1575;&#1614;&#1601;&#1614;&#1604;&#1575;&#1614;&#1610;&#1614;&#1593;&#1618;&#1602;&#1616;&#1604;&#1615;&#1608;&#1606;&#1614;&ldquo;Kime uzun &ouml;m&uuml;r verirse, Biz onun yaratılışını (gen&ccedil;iğini ve g&uuml;zelliğini) bozar, beli b&uuml;k&uuml;k h&acirc;le getiririz. O kimseler bunu idr&acirc;k etmez mi? (Yolculuk ne tarafa?)&rdquo; [4] İnsan &ouml;nce &acirc;cizlikle d&uuml;nyaya geliyor. Anne-babanın kollarında ve şefkatinde b&uuml;y&uuml;yor. Burada anne-babanın da m&uuml;him





&uuml;&ccedil; asır b&ouml;yle bir istikamette yaşamışlardır. Yani Osmanlı, All&acirc;h&rsquo;ın servetini kullanmayı bildi ve Cen&acirc;b-ı Allah da onları &uuml;&ccedil; asır i&ccedil;inde 24 milyon kilometrekareye h&acirc;kim kıldı. M&uuml;him olan All&acirc;h&rsquo;a kul olabilmek ve m&uuml;lk&uuml;n kimin olduğunun farkına varabilmek. Onun i&ccedil;in şeytanla bir m&uuml;ştereklik/ortaklık olmaması şart. &Ccedil;&uuml;nk&uuml; şeytanla m&uuml;ştereklik, cennete girmeye en b&uuml;y&uuml;k engeldir. Bu engele takılmak da ne b&uuml;y&uuml;k bir h&uuml;srandır. Muhterem Kardeşlerim M&uuml;lk de biz de All&acirc;h&rsquo;a aitiz. Bu sebeple hem malımızla hem de kendi g&uuml;zel h&acirc;limizle gariplerin g&ouml;n&uuml;llerini alıcı olmalıyız. Bu noktada Cen&acirc;b-ı Hak, bir incelik ve zar&acirc;fet bildiriyor:

&#1608;&#1614;&#1575;&#1616;&#1605;&#1617;&#1614;&#1575;

&#1578;&#1615;&#1593;&#1618;&#1585;&#1616;&#1590;&#1614;&#1606;&#1617;&#1614;

&#1593;&#1614;&#1606;&#1618;&#1607;&#1615;&#1605;&#1615;

&#1575;&#1576;&#1618;&#1578;&#1616;&#1594;&#1614;&#1575;&#1569;&#1614;

&#1585;&#1614;&#1581;&#1618;&#1605;&#1614;&#1577;&#1613;

&#1605;&#1616;&#1606;&#1618; &#1585;&#1614;&#1576;&#1617;&#1616;&#1603;&#1614;

&#1578;&#1614;&#1585;&#1618;&#1580;&#1615;&#1608;&#1607;&#1614;&#1575;

&#1601;&#1614;&#1602;&#1615;&#1604;&#1618;

&#1604;&#1614;&#1607;&#1615;&#1605;&#1618;

&#1602;&#1614;&#1608;&#1618;&#1604;&#1575;&#1611;

&#1605;&#1614;&#1610;&#1618;&#1587;&#1615;&#1608;&#1585;&#1611;&#1575; &ldquo;Eğer

Rabbinden umduğun, beklemekte olduğun bir rahmet i&ccedil;in onların y&uuml;z&uuml;ne

bakamıyorsan, hi&ccedil; olmazsa kendilerine g&ouml;n&uuml;l alıcı bir s&ouml;z

s&ouml;yle.&rdquo;[12] Efendimiz -Sall&acirc;ll&acirc;hu Aleyhi ve Sellem-&rsquo;ın yanına

garipler, yalnızlar, kimsesizler gelirdi. Kendilerine verilecek bir şeyler veya bir sadaka beklerlerdi.

Bazen Efendimiz -Sall&acirc;ll&acirc;hu Aleyhi ve Sellem-&rsquo;ın elinde verecek hi&ccedil;bir

şey olmazdı. Zaten &ccedil;ok zaman kendisi de a&ccedil; olarak gezerdi. Efendimiz

-Sall&acirc;ll&acirc;hu Aleyhi ve Sellem-; elinde verecek bir şey olmadığına yoksulların o

isteklerine karşı utanır, bir şey veremediği i&ccedil;in yavaş&ccedil;a y&uuml;z&uuml;n&uuml; belli

etmeden yan tarafa &ccedil;evirirdi. Bunun i&ccedil;in Cen&acirc;b-ı Hak &icirc;k&#257;z etti:

&#1601;&#1614;&#1602;&#1615;&#1604;&#1618;

&#1604;&#1614;&#1607;&#1615;&#1605;&#1618;

&#1602;&#1614;&#1608;&#1618;&#1604;&#1575;&#1611;

&#1605;&#1614;&#1610;&#1618;&#1587;&#1615;&#1608;&#1585;&#1611;&#1575;

&ldquo;Hi&ccedil; olmazsa kendilerine g&ouml;n&uuml;l alıcı birkaç&ccedil; s&ouml;z s&ouml;yle

!&rdquo; Yani: &laquo;Y&uuml;z&uuml;n&uuml; &ccedil;evirme, onları teselli et!&raquo;

B&ouml;ylece Efendimiz -Sall&acirc;ll&acirc;hu Aleyhi ve Sellem-, elinde madd&icirc; imk&acirc;n

olmadığı anlarda bile tebess&uuml;m ve tatlı ifadeleriyle hep infak h&acirc;linde yaşadı. Efendimiz

-Sall&acirc;ll&acirc;hu Aleyhi ve Sellem-; hayatın her t&uuml;rl&uuml; ahv&acirc;li karşısında

d&acirc;im&acirc; kucaklayıcı, huzur verici, dengeli ve teselli edici idi. Mesel&acirc;, Hendek

Harbi&rsquo;nde m&uuml;sl&uuml;manlar ağır bir imtihan ge&ccedil;irdiler. O kadar zor anlar

yaşadılar ki; &ldquo;All&acirc;h&rsquo;ın yardımı gelmeyecek mi?&rdquo; diye i&ccedil;lerine

ş&uuml;phe d&uuml;şt&uuml;. O zaman Efendimiz -Sall&acirc;ll&acirc;hu Aleyhi ve Sellem-;

&ldquo;Esas hayat, &acirc;hiret hayatıdır.&rdquo; buyurdu. Sonradan Mekke fethi gibi

b&uuml;y&uuml;k ve ihtişamlı bir zafer kazandığında da aynı h&acirc;l i&ccedil;indeydi. O, bir

devenin &uuml;zerinde secde h&acirc;linde Mekke&rsquo;ye giriyordu. Zafer işaretleri

yapmıyordu. Etrafına yine; &ldquo;Esas hayat, &acirc;hiret hayatıdır.&rdquo; buyuruyordu.

&Ccedil;&uuml;nk&uuml; bu d&uuml;nyadaki başarı ve m&uuml;k&acirc;fatların hepsi

iz&acirc;f&icirc;. Ne kadar zafer varsa, hepsi All&acirc;h&rsquo;ın yardımıyla tecell&icirc; etmiştir.

Bu sebeple kul, d&acirc;im&acirc; Cen&acirc;b-ı Hakk&rsquo;a iltic&acirc; h&acirc;linde olmalı; mal&icirc;, kav&icirc; ve fiil&icirc; davranış olarak devamlı infak h&acirc;linde bulunmalı, m&uuml;tev&acirc;zı ve m&uuml;tebessim yaşamalı. İsl&acirc;m&rsquo;ın g&uuml;ler y&uuml;z&uuml;n&uuml; &ccedil;ehresinde yansıtılmalı. B&ouml;ylece i&ccedil;tim&acirc;&icirc; &ccedil;evrede her zaman g&ouml;n&uuml;l alıcı ve g&ouml;n&uuml;l yapıcı olmalı. Bug&uuml;n &ccedil;atırdayan aileler altında ezilen bir nesil, sokakların insafına terk edilenler, narkotikte eriyenler ve fuhşun girdabında yok olanlar karşısında bizler de mes&rsquo;ul değil miyiz? Molla C&acirc;m&icirc; ne g&uuml;zel ifade buyurmuş: &ldquo;Bir g&ouml;n&uuml;l al ki, hacc-ı ekber olsun.&rdquo; K&acirc;inatta insanın inşa ettiği tecell&icirc;g&acirc;h K&acirc;be&rsquo;dir. Fakat insan kalbi de Cen&acirc;b-ı Hakk&rsquo;ın inşa ettiği bir tecell&icirc;g&acirc;htır. O bakımdan en b&uuml;y&uuml;k ib&acirc;det, g&ouml;n&uuml;l almaktır. En b&uuml;y&uuml;k fel&acirc;ket de g&ouml;n&uuml;l yıkmaktır. Hazret-i Mevl&acirc;n&acirc; bu hususta da ş&ouml;yle buyuruyor: &ldquo;Merhem ol, sakın diken olma!&rdquo; &nbsp; Muhterem Kardeşlerim Merhem olmanın ilk adımı, paylaşmaktır. Sahip olduğumuz ilim, mal-m&uuml;lk, hatt&acirc; g&uuml;lery&uuml;z mis&acirc;li neyimiz varsa, bunlarla &ccedil;evremizdekilere merhem olabilmeliyiz. Bunun en g&uuml;zel yolu, cimrilik ve israftan ka&ccedil;ınmaktır. Cen&acirc;b-ı Hak buyurur:

&#1608;&#1614;&#1604;&#1575;&#1614;

&#1578;&#1614;&#1580;&#1618;&#1593;&#1614;&#1604;&#1618;

&#1610;&#1614;&#1583;&#1614;&#1603;&#1614;

&#1605;&#1614;&#1594;&#1618;&#1604;&#1615;&#1608;&#1604;&#1614;&#1577;&#1611;

&#1575;&#1616;&#1604;&#1614;&#1609;

&#1593;&#1615;&#1606;&#1615;&#1602;&#1616;&#1603;&#1614;

&#1608;&#1614;&#1604;&#1575;&#1614;

&#1578;&#1614;&#1576;&#1618;&#1587;&#1615;&#1591;&#1618;&#1607;&#1614;&#1575;

&#1603;&#1615;&#1604;&#1617;&#1614;

&#1575;&#1604;&#1618;&#1576;&#1614;&#1587;&#1618;&#1591;&#1616;&#1618;

&#1601;&#1614;&#1578;&#1614;&#1602;&#1618;&#1593;&#1615;&#1583;&#1614;

&#1605;&#1614;&#1604;&#1615;&#1608;&#1605;&#1611;&#1575;

&#1605;&#1614;&#1581;&#1618;&#1587;&#1615;&#1608;&#1585;&#1611;&#1575; &ldquo;Elini boynuna bağlayıp cimri kesilme, b&uuml;sb&uuml;t&uuml;n de a&ccedil;ıp tutumsuz olma, yoksa pişman olur, a&ccedil;ıka kalırsın.&rdquo;[\[13\]](#) Hep kendine g&ouml;re yaşamak yok. Etrafa b&icirc;g&acirc;ne kalamayız. Cimrilik de israf da bu sebeple men edilmiştir.

&Ccedil;&uuml;nk&uuml; israf, kendine harcama; cimrilik, kendine biriktirmedir. İkisinin de i&ccedil;tim&acirc;&icirc; y&ouml;n&uuml; yoktur, diğerg&acirc;mlık tarafı mevcut değildir. İki vasıf da insanın hodg&acirc;mlığıdır. Fakat Cen&acirc;b-ı Hak, hodg&acirc;m bir kul istemiyor, diğerg&acirc;m bir kul istiyor. O h&acirc;lide israf da etmeyeceğiz, cimri de olmayacağız. Devamlı infak sahibi olacağız. İnfakta &ouml;l&ccedil;&uuml; nedir? Bunu Cen&acirc;b-ı Hak ş&ouml;yle &icirc;zah ediyor:

&#1608;&#1614;&#1610;&#1614;&#1587;&#1618;&#1574;&#1614;&#1604;&#1615;&#1608;&#1606;&#1614;&#1603;&#1614; &#1605;&#1614;&#1575;&#1584;&#1614;&#1575;

&#1610;&#1615;&#1606;&#1618;&#1601;&#1616;&#1602;&#1615;&#1608;&#1606;&#1614;

&#1602;&#1615;&#1604;&#1616;

&#1575;&#1604;&#1618;&#1593;&#1614;&#1601;&#1618;&#1608;&#1614;

&#1603;&#1614;&#1584;&#1614;&#1604;&#1616;&#1603;&#1614;

&#1610;&#1615;&#1576;&#1614;&#1610;&#1617;&#1616;&#1606;&#1615;

&#1575;&#1604;&#1604;&#1607;&#1615; &#1604;&#1614;&#1603;&#1615;&#1605;&#1615;

&#1575;&#1618;&#1604;&#1575;&#1614;&#1610;&#1614;&#1575;&#1578;&#1616;

&#1604;&#1614;&#1593;&#1614;&#1604;&#1617;&#1614;&#1603;&#1615;&#1605;&#1618;





eş-Şuar&acirc;, 88-89 [\[17\]](#) el-İsra, 31 [\[18\]](#) et-Tekv&icirc;r, 8-9

[islam ve Hayat,Güncel Vaaz ve Hutbeler](#)