

Nâfile ibadetlerin insanı Allah'a yaklaştırmakta &cedil;ok m&uuml;him bir yere sahip olduğunu belirten Peygamber Efendimiz, nâfilelerde devamlılığa teşvik etmektedir. Zaman zaman terk edilen &cedil;ok ibadetten, devamlı yapılan az ibadet daha faziletli sayılmıştır.

&#1571;&#1614;&#1581;&#1614;&#1576;&#1617;&#1615;  
&#1575;&#1604;&#1618;&#1571;&#1614;&#1593;&#1618;&#1605;&#1614;&#1575;&#1604;&#1616;&#1573;&#1616;&#1604;&#1614;&#1609;  
&#1575;&#1604;&#1604;&#1648;&#1617;&#1607;&#1616;  
&#1578;&#1614;&#1593;&#1614;&#1575;&#1604;&#1614;&#1609;  
&#1571;&#1614;&#1583;&#1618;&#1608;&#1614;&#1605;&#1615;&#1607;&#1614;&#1575;  
&#1608;&#1614;&#1573;&#1616;&#1606;&#1618;&#1602;&#1614;&#1604;&#1617;&#1614;  
&Acirc;işe (r.a) der ki: Ras&ucirc;lullah (s.a.v) ş&ouml;yle buyurdu: &ldquo;Amellerin Allah Te&acirc;l&acirc;rsquo;ya en sevimli olanı, az da olsa devamlı yapılanıdır.&rdquo; (M&uuml;slim, M&uuml;s&acirc;fir&icirc;n, 218. Ayrıca bkz. Buh&acirc;r&icirc;, Rik&acirc;k, 18) Nâfile ibadetler, zorlama olmadan ve insanı bıktırmadan yapılmalıdır. Allah&rsquo;a kulluğun ve O&rsquo;na ibadetin bir sınırı ve sonu yoktur. İnsan &icirc;talden uzaklaşırsa ibadet etmekten bitkin d&uuml;şer ve bıkkınlık h&acirc;li h&acirc;sıl olur. Fakat Allah Te&acirc;l&acirc;rsquo;ya ne kadar ibadet edilse azdır ve O, kuluna ecir vermekten bıkip usanmadığı gibi, m&uuml;lk&uuml;nden de bir şey eksilmez. Buh&acirc;r&icirc;rsquo;de ge&cedil;en farklı bir riv&acirc;yet, bu konuyu daha g&uuml;zel a&cedil;ikliğe kavuşturmaktadır: &Acirc;işe (r.a) bir kadınla birlikte otururken, yanlarına Ras&ucirc;lullah (s.a.v) girer ve: &ldquo;&ndash;Bu kadın kim?&rdquo; diye sorar. &Acirc;işe validemiz: &ldquo;&ndash;Bu filan hanımdır&rdquo;[ Havle bint-i T&uuml;veyt] dedikten sonra, onun &cedil;ok namaz kıldığından bahseder. Bunun &uuml;zerine Ras&ucirc;lullah (s.a.v): &#1605;&#1614;&#1607;&#1618;&#1593;&#1614;&#1604;&#1614;&#1610;&#1618;&#1603;&#1615;&#1605;&#1618;&#1605;&#1614;&#1575;  
&#1578;&#1615;&#1591;&#1616;&#1610;&#1602;&#1615;&#1608;&#1606;&#1614;&#1605;&#1616;&#1606;&#1614;  
&#1575;&#1604;&#1571;&#1614;&#1593;&#1618;&#1605;&#1614;&#1575;&#1604;&#1616;&#1548;&#1601;&#1614;&#1573;&#1616;&#1606;&#1617;&#1614;  
&#1575;&#1604;&#1604;&#1617;&#1607;&#1604;&#1575;&#1614;  
&#1610;&#1614;&#1605;&#1614;&#1604;&#1617;&#1615;  
&#1581;&#1614;&#1578;&#1617;&#1614;&#1609;  
&#1578;&#1614;&#1605;&#1614;&#1604;&#1617;&#1615;&#1608;&#1575;  
&ldquo;&ndash;B&uuml;t&uuml;n bunları sayıp d&ouml;kmeyi bırak; g&uuml;c&uuml;n&uuml;z&uuml;n yettiği nisbette ibadet etmeniz size yeter. Allah&rsquo;a yemin ederim ki, siz bıkip usanmadık&cedil;a, Allah da bıkip usanmaz (sevap vermeye devam eder)&rdquo; buyurur. Riv&acirc;yetin sonunda ş&ouml;yle denir: Ras&ucirc;l-i Ekrem Efendimiz&rsquo;in en &cedil;ok sevdiği ibadet, sahibinin devamlı yaptığı ibadet idi. (Buh&acirc;r&icirc;, &icirc;m&acirc;n, 32; Tehecc&uuml;d, 18; M&uuml;slim, M&uuml;s&acirc;fir&icirc;n, 221) Allah Ras&ucirc;l&uuml; (s.a.v), amellerde &ouml;l&cedil; &uuml;l&uuml; davranmayı tavsiye etmiştir. Bu &nbsp;Hadiste dikkat &cedil;eken bir başka nokta da, bir kimseyi tanıtırken onun ibadet ve namazlarını sayıp d&ouml;kmenin, Ras&ucirc;lullah (s.a.v) tarafından uygun g&ouml;r&uuml;mediğidir. Bu şekilde tanıtmamanın insanı gurur ve riyak&acirc;rılığa d&uuml;ş&uuml;rme ihtimali vardır. Bir de, insanları nâfilelerde yarışmaya teşvik etmek, bir takım menf&icirc;net&icirc;celer doğurabilir. Bu sebeple

Rasûlullah (s.a.v), nâcîrîle ibadetleri "güçlendiril, yetirebilme" ile tarif edip sınırlandırmıştır. İnsanın güçlendiril, ve kudretinin sınırlı olduğu bir hakikattir. Bu güçlendiril, bitip tükendikten en güçlendiril, zel şekilde kullanılmalıdır. Rabbimiz, kullarına güçlendiril,lerinin yetmediği şeylerden sorumlu tutulmamak için dua etmeyi öğreterek,

1585;1614;1576;1617;1614;1606;1614;1575;  
1608;1614;1604;1614;1575;  
1578;1615;1581;1614;1605;1617;1616;1604;1618;1606;1614;1575;  
1605;1614;1575; 1604;1614;1575;  
1591;1614;1575;1602;1614;1577;1614;  
1604;1614;1606;1614;1575; 1576;1616;1607;1622;1754;  
"Ummîstesinden gelemeyeceğimiz şeyleri boynumuza borçlandır; kılma" [Bakara 2/286.], insanın yapamayacağı şeylerin altına girmemesi gerektiğine işaret etmiş ve bizleri "orta ummet" diye vasıflandırmıştır.

1608;1614;1603;1614;1584;1648;1604;1616;1603;1614;  
1580;1614;1593;1614;1604;1618;1606;1614;1575;1603;1615;1605;1618; 1575;1615;1605;1617;1614;1577;1611;  
1608;1614;1587;1614;1591;1575;1611;  
1604;1616;1578;1614;1603;1615;1608;1606;1615;1608;1575;  
1588;1615;1607;1614;1583;1614;1619;1575;1569;1614;  
1593;1614;1604;1614;1609;  
1575;1604;1606;1617;1614;1575;1587;1616;  
1608;1614;1610;1614;1603;1615;1608;1606;1614;  
1575;1604;1585;1617;1614;1587;1615;1608;1604;1615;  
1593;1614;1604;1614;1610;1618;1603;1615;1605;1618;  
1588;1614;1607;1622;1610;1583;1575;1611;1557;  
1608;1614;1605;1614;1575;  
1580;1614;1593;1614;1604;1618;1606;1614;1575;  
1575;1604;1618;1602;1616;1576;1618;1604;1614;1577;1614;  
1575;1604;1617;1614;1578;1622;1610;  
1603;1615;1606;1618;1578;1614;  
1593;1614;1604;1614;1610;1618;1607;1614;1619;1575;  
1575;1616;1604;1617;1614;1575;  
1604;1616;1606;1614;1593;1618;1604;1614;1605;1614;  
1605;1614;1606;1618;  
1610;1614;1578;1617;1614;1576;1616;1600;1593;1615;  
1575;1604;1585;1617;1614;1587;1615;1608;1604;1614;  
1605;1616;1605;1617;1614;1606;1618;  
1610;1614;1606;1618;1602;1614;1604;1616;1576;1615;  
1593;1614;1604;1648;1609;  
1593;1614;1602;1616;1576;1614;1610;1618;1607;1616;1557;  
1608;1614;1575;1616;1606;1618;  
1603;1614;1575;1606;1614;1578;1618;  
1604;1614;1603;1614;1576;1622;1610;1585;1614;1577;1611;  
1575;1616;1604;1617;1614;1575; 1593;1614;1604;1614;1609;  
1575;1604;1617;1614;1584;1622;1610;1606;1614;  
1607;1614;1583;1614;1609;  
1575;1604;1604;1617;1648;1607;1615;1557;

&#1608;&#1614;&#1605;&#1614;&#1575; &#1603;&#1614;&#1575;&#1606;&#1614;  
&#1575;&#1604;&#1604;&#1617;&#1648;&#1607;&#1615;  
&#1604;&#1616;&#1610;&#1615;&#1590;&#1622;&#1610;&#1593;&#1614;  
&#1575;&#1622;&#1610;&#1605;&#1614;&#1575;&#1606;&#1614;&#1603;&#1615;&#1605;&#1618;&#1557; &#1575;&#1616;&#1606;&#1617;&#1614;  
&#1575;&#1604;&#1604;&#1617;&#1648;&#1607;&#1614;  
&#1576;&#1616;&#1575;&#1604;&#1606;&#1617;&#1614;&#1575;&#1587;&#1616;  
&#1604;&#1614;&#1585;&#1614;&#1572;&#1615;&#1771;&#1601;&#1612;  
&#1585;&#1614;&#1581;&#1622;&#1610;&#1605;&#1612; &ldquo;İşte b&ouml;ylece, siz insanlara şahit olabilirsiniz, peygamber de size şahit olsun diye sizi aşırılıklardan uzak bir &uuml;mmet yaptık. Biz bu y&ouml;neldiğın kıbleyi &ouml;zellikle resule uyanlarla sırt &ccedil;evirenleri a&ccedil;ık&ccedil;a ayırt edelim diye belirledik. Bu, Allah&rsquo;n hidayet verdiği kimselerden başkasına elbette ağır gelecektir. Allah imanınızı asla zayi edecek değildir. &Ccedil;&uuml;nk&uuml; Allah insanlara karşı &ccedil;ok şefkatli, &ccedil;ok merhametlidir.&rdquo; [Bakara 2/143.] Efendimiz (s.a.v) de, &uuml;mmetine ağır gelip devam ettiremeyecekleri endişesiyle, bazı ibadet ve davranışları s&uuml;rekli yapmaktan &ccedil;ekinmiş, bizleri devamlı yapabileceğimiz kolay amellere teşvik etmiştir. Nitekim sahabeden Abdullah bin Amr bin &Acirc;s (r.a), gen&ccedil;ken n&acirc;file ibadetleri &ccedil;ok&ccedil;a yapmayı istediğinde, Allah Ras&ucirc;l&uuml; (s.a.v) buna m&uuml;s&acirc;ade etmemiştir. Abdullah (r.a), ibretli kıssasını kendisi ş&ouml;yle anlatır: Nebiyy-i Ekrem Efendimiz&rsquo;e benim: &ldquo;Allah&rsquo;a yemin ederim ki, yaşadığım s&uuml;rece g&uuml;nd&uuml;zleri hep oru&ccedil; tutup, geceleri de ibadet ve t&acirc;atle uyanık ge&ccedil;ireceğim!&rdquo; dediğim haber verilmiş. Bunun &uuml;zerine Ras&ucirc;lullah (s.a.v) bana: &ldquo;&ndash;Bunları s&ouml;yleyen sen misin?&rdquo; diye sordu. Ben de: &ldquo;&ndash;Anam babam sana feda olsun, ya Ras&ucirc;lallah! Evet, &ouml;yle s&ouml;ylemişim&rdquo; dedim. Buyurdu ki: &ldquo;&ndash;Sen buna g&uuml;&ccedil; yetiremezsin. Hem oru&ccedil; tut, hem iftar et; hem uykunu al, hem ibadet et! Ş&uuml;phesiz senin &uuml;zerinde v&uuml;cudunun hakkı vardır, iki g&ouml;z&uuml;n&uuml;n hakkı vardır, hanımının hakkı vardır, ziy&acirc;ret&ccedil;ilerinin hakkı vardır. &Ccedil;ocuklarının da senin &uuml;zerinde hakları vardır. Her ay &uuml;&ccedil; g&uuml;n oru&ccedil; tut; &ccedil;&uuml;nk&uuml; bir iyiliğe on misli ecir ve sevap vardır. Bu ise b&uuml;t&uuml;n zamanını oru&ccedil;lu ge&ccedil;irmek gibidir.&rdquo; Ben: &ldquo;&ndash;Bundan daha fazlasını yapmaya g&uuml;c&uuml;m yeter&rdquo; dedim. Ras&ucirc;lullah (s.a.v): &ldquo;&ndash;O h&acirc;ide bir g&uuml;n oru&ccedil; tut, iki g&uuml;n tutma!&rdquo; buyurdu. Ben: &ldquo;&ndash;Ama ben bundan daha fazlasını yapabilirim&rdquo; deyince Allah Ras&ucirc;l&uuml; (s.a.v): &ldquo;&ndash;&Ouml;yleyse bir g&uuml;n oru&ccedil; tut, bir g&uuml;n tutma; bu Hz. D&acirc;v&ucirc;d&rsquo;un orucu olup, oru&ccedil;ların en &ouml;l&ccedil;&uuml;l&uuml; olanı, en faziletlisidir. Allah&rsquo;a en sevimli namaz da yine Hz. D&acirc;v&ucirc;d&rsquo;un namazıdır. O, gecenin yarısını uyuyarak ge&ccedil;irir, sonra &uuml;&ccedil;te birinde namaz i&ccedil;in kalkar, altıda birinde yine uyurdu. Bir g&uuml;n oru&ccedil; tutar, bir g&uuml;n tutmazdı. D&uuml;şmanla karşılaştığında ise ka&ccedil;mazdı&rdquo; buyurdu. Ben: &ldquo;&ndash;Bundan daha faziletlisine de g&uuml;c&uuml;m yeter&rdquo; deyince Ras&ucirc;lullah (s.a.v): &ldquo;&ndash;Bundan daha faziletlisi yoktur&rdquo; buyurdu. Sonra da: &ldquo;&ndash;B&uuml;t&uuml;n zamanını oru&ccedil;lu ge&ccedil;irenin orucu yoktur&rdquo; dedi ve bu s&ouml;z&uuml;n&uuml; &uuml;&ccedil; defa tekrarladı. Meğer Peygamber Efendimiz&rsquo;ın tavsiye etmiş olduğu, ayda &uuml;&ccedil; g&uuml;n orucu kabul etmek, benim i&ccedil;in ehlimden ve malımdan daha sevimli olacakmış. Allah Ras&ucirc;l&uuml; (s.a.v) sonra bana: &ldquo;&ndash;Nasıl hatim

yapıyorsun?&rdquo; diye sordu. Ben: &ldquo;&ndash;Her gece&rdquo; diye cevap verdim. Allah Ras&ucirc;l&uuml; (s.a.v): &ldquo;&ndash;Kur&rsquo;&acirc;n&rsquo;ı ayda bir def&acirc; hatmet!&rdquo; buyurdu. Ben: &ldquo;&ndash;Ya Ras&ucirc;lallah! Benim bundan daha fazlasına g&uuml;c&uuml;m yeter&rdquo; dedim. Peygamber Efendimiz: &ldquo;&ndash;O h&acirc;ide yirmi g&uuml;nde bir hatmet!&rdquo; buyurdu. Ben yine: &ldquo;&ndash;Ya Ras&ucirc;lallah! Bundan daha fazlasını yapabilirim.&rdquo; dedim. O: &ldquo;&ndash;&Ouml;yleyse on g&uuml;nde bir hatmet!&rdquo; buyurdu. Ben tekrar: &ldquo;&ndash;Bundan daha fazlasına g&uuml;c&uuml;m yeter, y&acirc; Neb&icirc;yallah!&rdquo; diye ısrar edince: &ldquo;&ndash;Şu h&acirc;ide yedi g&uuml;nde bir hatim yap, artık bunun &uuml;zerine &ccedil;ıkmal&rdquo; buyurdu. Ben artırdık&ccedil;a, aleyhime artırıldı. Nebiyy-i Ekrem (s.a.v) bana: &ldquo;&ndash;Sen bilmiyorsun, belki &ouml;mr&uuml;n uzun olur?&rdquo; dedi. Sonunda onun dediği h&acirc;le d&ouml;nd&uuml;m. İhtiyarlayınca, Allah Ras&ucirc;l&uuml;&rsquo;n&uuml;n ruhsatını kabul etmiş olmayı &ccedil;ok arzu ettim.&rdquo; Abdullah (r.a) yaşlandıktan sonra: &ldquo;&ndash;Keşke Allah Ras&ucirc;l&uuml;&rsquo;n&uuml;n ruhsatını kabul etmiş olsaydım!&rdquo; der dururdu. Geceleyin rahat etmek i&ccedil;in, okuduğu Kur&rsquo;&acirc;n&rsquo;ın yedide birini, g&uuml;nd&uuml;z &acirc;ile fertlerinden birine okuyup dinletirdi. G&uuml;&ccedil;l&uuml; ve kuvvetli olmak istediğinde, bir ka&ccedil; g&uuml;n oru&ccedil; tutmazdı. Sonra oru&ccedil; tutmadığı g&uuml;nleri sayar, Peygamber Efendimiz&rsquo;e verdiği s&ouml;zden d&ouml;nm&uuml;ş olmamak i&ccedil;in, tutamadığı g&uuml;nler kadar orucu kaz&acirc; ederdi. (Buh&acirc;r&icirc;, Savm, 55, 56, 57; Tehecc&uuml;d, 7; Enbiy&acirc;, 37; Nik&acirc;h, 89; M&uuml;slim, Sıy&acirc;m, 181-193) İnsan kaldırabileceği y&uuml;k&uuml;n altına girmeli ve bir işe Allah i&ccedil;in başladıktan sonra, meşru bir m&acirc;zeret olmadık&ccedil;a da ara vermemeye &ccedil;alışmalıdır. Zamanında yapamadıysa bile gecikmeli olarak ibadetini ed&acirc; etmelidir. N&acirc;file ibadetler hususunda Cen&acirc;b-ı Hak kullarına muhtelif l&ucirc;tularda bulunmuştur. Onlardan biri, &laquo; &#1573;&#1616;&#1584;&#1614;&#1575; &#1605;&#1614;&#1585;&#1616;&#1590;&#1614;&#1575;&#1604;&#1593;&#1614;&#1576;&#1618;&#1583;&#1615;&#1548;&#1571;&#1614;&#1608;&#1618;&#1587;&#1614;&#1575;&#1601;&#1614;&#1585;&#1614;&#1548;&#1603;&#1615;&#1578;&#1616;&#1576;&#1614; &#1604;&#1614;&#1607;&#1615;&#1605;&#1616;&#1579;&#1618;&#1604;&#1615; &#1605;&#1614;&#1575;&#1603;&#1614;&#1575;&#1606;&#1614;&#1610;&#1614;&#1593;&#1618;&#1605;&#1614;&#1604;&#1615;&#1605;&#1615;&#1602;&#1616;&#1610;&#1605;&#1611;&#1575;&#1589;&#1614;&#1581;&#1616;&#1610;&#1581;&#1611;&#1575;&raquo; &nbsp;&ldquo;Bir kimse hastalanır veya yola &ccedil;ıkarsa, evindeyken ve sıhhatliyen yaptığı amellerin sevabı aynen ona yazılır.&rdquo; (Buh&acirc;r&icirc;, Cih&acirc;d, 134; Ahmed, IV, 410, 418) Kişi, normal vakitlerde &icirc;tiy&acirc;d h&acirc;line getirdiği bir ameli, herhangi bir m&acirc;zeret sebebiyle yapamadığında, Cen&acirc;b-ı Hak ona aynen amel işlemiş gibi sevap verir. Şu &acirc;yet-i kerime de bu m&acirc;n&acirc;yı ifade etmektedir: &#1575;&#1616;&#1604;&#1617;&#1614;&#1575;&#1575;&#1604;&#1617;&#1614;&#1584;&#1622;&#1610;&#1606;&#1614;&#1575;&#1648;&#1605;&#1614;&#1606;&#1615;&#1608;&#1575;&#1608;&#1614;&#1593;&#1614;&#1605;&#1616;&#1604;&#1615;&#1608;&#1575;&#1575;&#1604;&#1589;&#1617;&#1614;&#1575;&#1604;&#1616;&#1581;&#1614;&#1575;&#1578;&#1616;&#1601;&#1614;&#1604;&#1614;&#1607;&#1615;&#1605;&#1618;&#1575;&#1614;&#1580;&#1618;&#1585;&#1612;&#1594;&#1614;&#1610;&#1618;&#1585;&#1615;



Efendimiz'in herhangi bir gününde, belli bir ibadete tahsis etmediği bildirilmektedir. Ancak bu yüzden onun hiçbir zaman belli ibadetler tahsis etmediği anlamı çıkarılmamalıdır. Efendimiz'in belirli günlerde oruç tuttuğuna dair sahih rivayetler bulunmaktadır. Onun pazartesi ve perşembe günleri, her aydan ümmi ve gümüş ve Aşura Günü; oruç tuttuğunu, mübarek gün ve gecelerde taat ve ibadetini daha da artırdığını başka rivayetlerden biliyoruz. Hadisimiz Allah Rasûl'ünün ibadeti sadece o günlere tahsis etmediğini, diğer günlerde de az veya çok ibadet ettiğini ve bu konuda müstesna mahali davrandığını ifade etmektedir. Sadece mübarek gün ve geceleri, birkaç saatlik ibadetle ihya edip diğer günlerde bunlara devam etmemek, hadisin ruhuna uygun değildir. Devamlılığı olmayan hiçbir davranışın bereketli olmadığı ve semere vermediği herkesin malumdur. İnsanlığı günah ve zulüm karanlığından kurtarmak için gönderilen Efendimiz (s.a.v), dünyada eşî benzeri bir diriliş gerçekleştirilmiş ve insanlığı ihya etmiştir. Kıyamete kadar tüm insanlığa hayat verecek süreçlerinde, diriliş ve rahmetin sembolü olan "yağmur" ve "bahar" gibi ifadeleri zaman zaman kullanmıştır. Bu bakıldığında kış mevsimi de "nevâz" yani "yaz" mevsimini "min" olarak tarif etmek, kışın gece ve gündüzlerinin salih amellerle değerlendirilerek "min" hayatında "nevâz" bir canlılığa ve berekete vesile olduğuna işaret eder. Zira kış günlerinin kısalığı, oruç tutmayı, gecelerin uzaması da tehecüd namazını kolaylaştırır. Nitekim bir hadis-i şerifte:

1575; 1604; 1618; 1594; 1614; 1606; 1616; 1610; 1605; 1614; 1577; 1615;

1575; 1604; 1618; 1576; 1614; 1575; 1585; 1616; 1583; 1614; 1577; 1615; 1575; 1604; 1589; 1617; 1614; 1608; 1618; 1605; 1615; 1601; 1616; 1610;

1575; 1604; 1588; 1617; 1616; 1578; 1614; 1575; 1569; 1616; "Kış mevsiminde oruç tutmak, meşakkatsiz ve rahat bir şekilde elde edilen ganimettir" buyrulur. (Tirmizi, Savm, 74/797; Ahmed, IV, 335) Hemen her canlının kış uykusuna yattığı, yani faaliyetlerinin belli ölçüde kısıtlandığı bir mevsimde "min" uyanıklığı ve diriliği elbette ona yeni, yepyeni bir bahar yaşatacaktır. Mühim olan, kış mevsiminin takdim ettiği fırsatların farkında olabilmektir. Mümin, bu kıymetli vakitleri boş şeylerle heba etmeyip "hıret sermayesi" biriktirme gayretiyle değerlendirmelidir. Muhterem kardeşlerim Allah resulu (sav) bu derece teşvik edilen "file ibadetlerin" gerekli olduğu şu hadisi ile ortaya konulmaktadır.

1593; 1614; 1606; 1618; 1571; 1614; 1576; 1616; 1610;

1607; 1615; 1585; 1614; 1610; 1618; 1585; 1614; 1577; 1614;

1585; 1614; 1590; 1616; 1610; 1614;

1575; 1604; 1604; 1648; 1617; 1607; 1615;

1593; 1614; 1606; 1618; 1607; 1615; 1602; 1614; 1575; 1604; 1614;:

1602; 1614; 1575; 1604; 1614;

1585; 1614; 1587; 1615; 1608; 1604; 1615;

1575; 1604; 1604; 1648; 1617; 1607; 1616;

1589; 1614; 1604; 1617; 1614; 1609;

&#1575;&#1604;&#1604;&#1648;&#1617;&#1607;&#1615;  
&#1593;&#1614;&#1604;&#1614;&#1610;&#1618;&#1607;&#1616;  
&#1608;&#1614;&#1587;&#1614;&#1604;&#1617;&#1614;&#1605;&#1614;:  
&#1573;&#1616;&#1606;&#1617;&#1614;  
&#1575;&#1604;&#1604;&#1648;&#1617;&#1607;&#1614;  
&#1602;&#1614;&#1575;&#1604;&#1614;: &#1605;&#1614;&#1606;&#1618;  
&#1593;&#1614;&#1575;&#1583;&#1614;&#1609; &#1604;&#1616;&#1610;  
&#1608;&#1614;&#1604;&#1616;&#1610;&#1617;&#1611;&#1575;  
&#1601;&#1614;&#1602;&#1614;&#1583;&#1618;  
&#1570;&#1584;&#1614;&#1606;&#1618;&#1578;&#1615;&#1607;&#1615;  
&#1576;&#1616;&#1575;&#1604;&#1618;&#1581;&#1614;&#1585;&#1618;&#1576;&#1616;  
&#1608;&#1614;&#1605;&#1614;&#1575;  
&#1578;&#1614;&#1602;&#1614;&#1585;&#1617;&#1614;&#1576;&#1614;  
&#1573;&#1616;&#1604;&#1614;&#1610;&#1617;&#1614;  
&#1593;&#1614;&#1576;&#1618;&#1583;&#1616;&#1610;  
&#1576;&#1616;&#1588.&#1614;&#1610;&#1618;&#1569;&#1613;  
&#1571;&#1614;&#1581;&#1614;&#1576;&#1617;&#1614;  
&#1573;&#1616;&#1604;&#1614;&#1610;&#1617;&#1614;  
&#1605;&#1616;&#1605.&#1617;&#1614;&#1575;  
&#1575;&#1601;&#1618;&#1578;&#1614;&#1585;&#1614;&#1590;&#1618;&#1578;&#1615;  
&#1593;&#1614;&#1604;&#1614;&#1610;&#1618;&#1607;&#1616;  
&#1608;&#1614;&#1605.&#1614;&#1575;  
&#1610;&#1614;&#1586;&#1614;&#1575;&#1604;&#1615;  
&#1593;&#1614;&#1576;&#1618;&#1583;&#1616;&#1610;  
&#1610;&#1614;&#1578;&#1614;&#1602;&#1614;&#1585;&#1617;&#1614;&#1576;&#1615;  
&#1573;&#1616;&#1604;&#1614;&#1610;&#1617;&#1614;  
&#1576;&#1616;&#1575;&#1604;&#1606;&#1617;&#1614;&#1608;&#1614;&#1575;&#1601;&#1616;  
&#1604;&#1616; &#1581;&#1614;&#1578;&#1617;&#1614;&#1609;  
&#1571;&#1615;&#1581;&#1616;&#1576;&#1617;&#1614;&#1607;&#1615;  
&#1601;&#1614;&#1573.&#1616;&#1584;&#1614;&#1575;  
&#1571;&#1614;&#1581;&#1618;&#1576;&#1614;&#1576;&#1618;&#1578;&#1615;&#1607;&#1615;  
&#1603;&#1615;&#1606;&#1618;&#1578;&#1615;  
&#1587;&#1614;&#1605.&#1618;&#1593;&#1614;&#1607;&#1615;  
&#1575;&#1604;&#1617;&#1614;&#1584;&#1616;&#1610;  
&#1610;&#1614;&#1587;&#1618;&#1605;&#1614;&#1593;&#1615;  
&#1576;&#1616;&#1607;&#1616;  
&#1608;&#1614;&#1576;&#1614;&#1589;&#1614;&#1585;&#1614;&#1607;&#1615;  
&#1575;&#1604;&#1617;&#1614;&#1584;&#1616;&#1610;  
&#1610;&#1615;&#1576.&#1618;&#1589;&#1616;&#1585;&#1615;  
&#1576;&#1616;&#1607;&#1616;  
&#1608;&#1614;&#1610;&#1614;&#1583;&#1614;&#1607;&#1615;  
&#1575;&#1604;&#1617;&#1614;&#1578;&#1616;&#1610;  
&#1610;&#1614;&#1576;&#1618;&#1591;&#1616;&#1588;&#1615;  
&#1576;&#1616;&#1607;&#1614;&#1575;  
&#1608;&#1614;&#1585;&#1616;&#1580;&#1618;&#1604;&#1614;&#1607;&#1615;  
&#1575;&#1604;&#1617;&#1614;&#1578;&#1616;&#1610;  
&#1610;&#1614;&#1605.&#1618;&#1588;&#1616;&#1610;  
&#1576;&#1616;&#1607;&#1614;&#1575;

&#1608;&#1614;&#1604;&#1614;&#1574;&#1616;&#1606;&#1618;  
&#1587;&#1614;&#1571;&#1614;&#1604;&#1614;&#1606;&#1616;&#1610;  
&#1604;&#1614;&#1571;&#1615;&#1593;&#1618;&#1591;&#1616;&#1610;&#1614;&#1606;&#1617;&#1614;&#1607;&#1615; &#1608;&#1614;&#1604;&#1614;&#1574;&#1616;&#1606;&#1616;&#1575;&#1587;&#1618;&#1578;&#1614;&#1593;&#1614;&#1575;&#1584;&#1614;&#1606;&#1616;&#1610;  
&#1604;&#1614;&#1571;&#1615;&#1593;&#1616;&#1610;&#1584;&#1614;&#1606;&#1617;&#1614;&#1607;&#1615; &#1608;&#1614;&#1605;&#1614;&#1575;  
&#1578;&#1614;&#1585;&#1614;&#1583;&#1617;&#1614;&#1583;&#1618;&#1578;&#1615;&#1593;&#1614;&#1606;&#1618; &#1588;&#1614;&#1610;&#1618;&#1569;&#1613;&#1571;&#1614;&#1606;&#1614;&#1575;  
&#1601;&#1614;&#1575;&#1593;&#1616;&#1604;&#1615;&#1607;&#1615;  
&#1578;&#1614;&#1585;&#1614;&#1583;&#1617;&#1615;&#1583;&#1616;&#1610;  
&#1593;&#1614;&#1606;&#1618; &#1606;&#1614;&#1601;&#1618;&#1587;&#1616;&#1575;&#1604;&#1618;&#1605;&#1615;&#1572;&#1618;&#1605;&#1616;&#1606;&#1616;&#1610;&#1614;&#1603;&#1618;&#1585;&#1614;&#1607;&#1615;&#1575;&#1604;&#1618;&#1605;&#1614;&#1608;&#1618;&#1578;&#1614;&#1608;&#1614;&#1571;&#1614;&#1606;&#1614;&#1575;  
&#1571;&#1614;&#1603;&#1618;&#1585;&#1614;&#1607;&#1615;  
&#1605;&#1614;&#1587;&#1614;&#1575;&#1569;&#1614;&#1578;&#1614;&#1607;&#1615;  
Eb&ucirc; H&uuml;reyre (r.a) der ki: Ras&ucirc;lullah (s.a.v) ş&ouml;yle buyurdu: &ldquo;Allah Te&acirc;l&acirc; ş&ouml;yle buyurdu: &laquo;Her kim benim bir dostuma d&uuml;şmanlık ederse, ben de ona harb il&acirc;n ederim. Kulum kendisine farz kıldığım amellerden daha sevimli herhangi bir şeyle bana yakınlık kazanamaz. Kulum bana, (farzlara il&acirc;veten işlediği) n&acirc;file ibadetlerle durmadan yaklaşır, nihayet ben onu severim. Kulumu sevince de (&acirc;det&acirc;) ben onun işiten kulağı, g&ouml;ren g&ouml;z&uuml;, tutan eli ve y&uuml;r&uuml;yen ayağı olurum. Benden her ne isterse, onu mutlaka veririm; bana sığırırsa, onu korurum. Ben, yapacağım herhangi bir şeyde, m&uuml;rsquo;min kulumun r&ucirc;hununu kabzetteki teredd&uuml;d&uuml;m kadar hi&ccedil;bir hususta teredd&uuml;d etmedim:[1] (Zira) o, &ouml;l&uuml;m&uuml; sevmez, ben de onun sevmediği şeyi sevmem.&rdquo;  
(Buh&acirc;r&icirc;, Rik&acirc;k, 38. Ayrıca bkz. İbn-i M&acirc;ce, Fiten, 16; Ahmed, VI, 256; İbn-i Hibb&acirc;n, Sah&icirc;h, II, 58/347) Bazı riv&acirc;yetlerde şu il&acirc;ve vardır: &ldquo;&hellip;akleden kalbi ve konuşan dili olurum.&rdquo; (Taber&acirc;n&icirc;, Keb&icirc;r, VIII, 221/7880; Heysem&icirc;, II, 248) Kul Allah&rsquo;a en &ccedil;ok, farz kılınan ibadetlerle yaklaşır. L&acirc;kin bu herkesin &uuml;zerine vazife olduğundan, Y&uuml;ce Rabbimize husus&icirc; bir yakınlık kazanarak, O&rsquo;nun dostu olabilmek i&ccedil;in n&acirc;file ibadetlere de ihtiya&ccedil; vardır. Farzlarla başlayan il&acirc;h&icirc; vuslat yolculuğu, ancak n&acirc;filelerle devam ettirilebilmektedir. Nihayet Cen&acirc;b-ı Hak, n&acirc;file ibadetlerle kendisine yaklaşan kulunu severek onun işiten kulağı, g&ouml;ren g&ouml;z&uuml;, tutan eli ve y&uuml;r&uuml;yen ayağı gibi olur. Her işinde ona yardım eder. Ne isterse, onu mutlaka verir, Y&uuml;ce Z&acirc;tına sığırırsa onu korur. Y&uuml;ce Rabbimiz b&ouml;yle kullarını o kadar sever ki, onların sevmediği şeyleri O da sevmez. Hatta, onlar &ouml;l&uuml;m&uuml;nden hoşlanmadıkları i&ccedil;in Allah da kulunun r&ucirc;hununu kabzetteyi istemez. Onlara d&uuml;şmanlık edenlere harb il&acirc;n eder. İşte bu b&uuml;y&uuml;k sa&acirc;det n&acirc;file ibadetlere devam etmenin bir net&icirc;cesidir. &ldquo;Onun işiten kulağı, g&ouml;ren g&ouml;z&uuml;&hellip; olurum&rdquo; beyanları, Allah Te&acirc;l&acirc;&rsquo;nin, o kulunun v&uuml;cuduna gireceği anlamına asla gelmez. Bu, il&acirc;h&icirc; yardımın o kulun b&uuml;t&uuml;n hayatında &ccedil;ok y&ouml;nl&uuml; olarak tecelli edeceği



m&acirc;n&acirc;sında g&uuml;zel, g&uuml;&ccedil;l&uuml; ve tatlı bir mec&acirc;z&icirc; anlatımdır. Değerli Kardeşlerim Bir başka hadisi şerifte de n&acirc;file ibadetlerin kıymetinin asıl &acirc;hirette anlaşılacağına ş&ouml;yle işaret edilmektedir. &nbsp;

&#1604;&#1614;&#1608;&#1618; &#1571;&#1614;&#1606;&#1617;&#1614;  
&#1585;&#1614;&#1580;&#1615;&#1604;&#1611;&#1575;  
&#1610;&#1615;&#1580;&#1614;&#1585;&#1617;&#1615;  
&#1593;&#1614;&#1604;&#1614;&#1609;  
&#1608;&#1614;&#1580;&#1618;&#1607;&#1616;&#1607;&#1616;  
&#1605;&#1616;&#1606;&#1618; &#1610;&#1614;&#1608;&#1618;&#1605;&#1616;  
&#1608;&#1615;&#1604;&#1616;&#1583;&#1614; &#1573;&#1616;&#1604;&#1614;&#1609;  
&#1610;&#1614;&#1608;&#1618;&#1605;&#1616;  
&#1610;&#1614;&#1605;&#1615;&#1608;&#1578;&#1615;  
&#1607;&#1614;&#1585;&#1614;&#1605;&#1611;&#1575; &#1601;&#1616;&#1610;  
&#1605;&#1614;&#1585;&#1618;&#1590;&#1614;&#1575;&#1577;&#1616;  
&#1575;&#1604;&#1604;&#1648;&#1617;&#1607;&#1616;  
&#1593;&#1614;&#1586;&#1617;&#1614;  
&#1608;&#1614;&#1580;&#1614;&#1604;&#1617;&#1614;  
&#1604;&#1614;&#1581;&#1614;&#1602;&#1617;&#1614;&#1585;&#1614;&#1607;&#1615;  
&#1610;&#1614;&#1608;&#1618;&#1605;&#1614;  
&#1575;&#1604;&#1618;&#1602;&#1616;&#1610;&#1614;&#1575;&#1605;&#1614;&#1577;&#1616;  
16; Utbe bin Abd (r.a) der ki: Ras&ucirc;lullah (s.a.v) ş&ouml;yle buyurdu: &ldquo;Bir kişi doğduğu g&uuml;nden ihtiyarlayıp vefat ettiği g&uuml;ne kadar Allah rız&acirc;sını kazanma uğruna y&uuml;z &uuml;st&uuml; yerlerde s&uuml;r&uuml;nse (yani her t&uuml;rl&uuml; meşakkate katlanarak ibadet, t&acirc;at ve hizmetlere koşursa), kıy&acirc;met g&uuml;n&uuml; bu yaptığını &ccedil;ok yetersiz g&ouml;r&uuml;r (daha fazla yapmış olmayı ister).&rdquo; (Ahmed, IV, 185; Beyhak&icirc;, Şuab, I, 479; Heysem&icirc;, I, 51; X, 225, 358) Bir insan, uzunca bir &ouml;mr&uuml; ibadet, hayır ve hizmet yolunda ge&ccedil;irse ve bu uğurda pek &ccedil;ok meşakatlere katlansa, hakikaten b&uuml;y&uuml;k bir kazan&ccedil; elde etmiş olur. Ancak, &acirc;hirette insana hakikat keşfedilip herşey ayan olunca, n&acirc;file ibadetlere verilen sev&acirc;bı ve Allah&rsquo;ın nimetlerini g&ouml;r&uuml;nce, m&uuml;rsquo;min, d&uuml;nyada yaptığı ibadetlerin ne kadar az olduğunu anlayacak ve bu y&uuml;zden daha fazlasını yapmadığı i&ccedil;in hayıflanmaya başlayacaktır. Hatta bu kimse uzunca bir &ouml;mr&uuml; ibadet i&ccedil;in yorularak t&uuml;ketmiş olsa bile yaptıkları g&ouml;z&uuml;ne pek kıymetsiz g&ouml;r&uuml;necektir. Muhammed bin Eb&ucirc; Umeyra&rsquo;nın dediği gibi: &ldquo;&hellip;Ecir ve sevabını artırmak i&ccedil;in d&uuml;nyaya tekrar d&ouml;nd&uuml;r&uuml;lmek isteyecektir.&rdquo; (Ahmed, IV, 185; Heysem&icirc;, I, 51; X, 225) Eb&ucirc; H&acirc;zim der ki: &ldquo;Eb&ucirc; H&uuml;reyre (r.a) ile birlikte, yeni defnedilmiş bir kabrin yanına uğradık. Eb&ucirc; H&uuml;reyre (r.a) ş&ouml;yle dedi: &laquo;&ndash;Sizin basit g&ouml;rd&uuml;ğ&uuml;n&uuml;z hafif&ccedil;e kılınan iki rek&acirc;t namaz, burada (kabirde) benim i&ccedil;in sizin şu d&uuml;nyanızdan daha sevimli ve değerlidir.&rdquo; (İbn-i Eb&icirc; Şeybe, Musannef, VII, 126/34702) O h&acirc;ide kabre girmeden evvel, fırsat elimizdeyken n&acirc;file ibadetlerimizi artıralım ki &acirc;hiretteki pişmanlığımız daha az olsun. Bu hususta hi&ccedil;bir gayreti k&uuml;&ccedil; &uuml;k g&ouml;rmemek &icirc;c&acirc;b eder. Eb&ucirc; H&uuml;reyre Hazretleri&rsquo;nin dediği gibi, kısa s&ucirc;relerle hafif&ccedil;e kılınan iki rek&acirc;t namaz bile kabirde ve &acirc;hirette insan i&ccedil;in d&uuml;nyalardan daha kıymetli olacaktır.

[islam ve Hayat.Güncel Vaaz ve Hutbeler](#)